

Bibel intro:

- Leonard Ravenhill har sagt, "Kyrkan behöver återupptäcka två saker: För det första Guds majestät och helighet och för det andra syndens syndfullhet."

Det är just dessa två saker som vi ska tala om idag. Guds helighet och människans syndfullhet.

- Dessa två kan inte leva i samexistens. Dom är så långt ifrån varandra som ljus är från mörker.

Problemet idag är att vi som kristna har förstört bilden av både Guds helighet och människans syndfullhet.

- Om vi inte förstår Guds helighet så kan vi heller inte förstå människans synd.

Vi har reducerat Gud ner till att bli en snäll och mesig farbror som bara kan älska och som måste acceptera alla precis som de är.

- I vårt postmoderna samhälle så har vi reducerat synden till att bli något relativt att så länge ingen ser det eller tar skada så är det ok.

Men detta är inte vad Bibeln lär.

AW Tozer har sagt: "Vad som kommer i våra sinnen när vi tänker på Gud är den viktigaste saken om oss"

- Vad har vi för någon bild av Gud och hans helighet? Är han en humanistisk Gud som inte vill störa någon och inte bryr sig om synden?

Hur är din bild av Gud? Är det Bibelns Gud eller är han produkt av din egen fantasi?

- Hur ser du på synden? Är den något relativt som är ok så länge ingen upptäcker den? Eller har du Bibelns syn på synden?

Har du fått erfara Guds helighet och din egen syndfullhet?

- Låt oss gå till Jesaja kap 6 och få se när Jesaja får möta Guds helighet och hans egen syndfullhet

och må vi be denna eftermiddag att även vi genom Guds ord skulle få uppenbarats för oss Guds helighet och vår synds vidrighet.

[Bibelläsning av Jes 6:1-13, bön]

- I de första fem kapitlen så har vi fått möta Israel och Judas avfall och sätt hur detta framförallt manifesterar sig i högmod.

För två veckorsedan så läste vi i kap 5 om liknelsen om vingården där vi i den efterföljande texten fick möta 6 så kallade stinkfrukter som uppenbarade Israels dåliga frukt.

- Dessa stinkfrukter introducerades alla av verop och följdes av Guds dom.

Idag så är det profeten självs stinkfrukt, alltså hans synd som uppenbaras och vi kommer att få se hur han blev frälst, kallad och utsänd som Guds profet.

- Detta kapitel introducerar en ny del av Jesaja bok i kap 6-12 där vi kommer att få möta både Guds nära förestående dom över Juda och Israel men också om den välsignelse som kommer att komma genom Messias.

Dessa kapitel ger oss samtidigt som vi ser Guds dom manifesteras sig i vårt land verkligen hopp för Sverige idag.

- Men innan vi går in på hur kapitel 7-12 har mycket att säga till Sverige idag så låt oss först idag se vad kapitel 6 har att berätta för oss som kristna i den tid som vi lever i.

När det gällde om hoppet om räddning för landet så behövde Guds sändebud, Jesaja, först själv bli räddad, kallade och ivägskickad med ett budskap.

- Och det samma gäller oss. Men allt börjar med ett möte med Guds helighet.

Dagens text har 3 naturliga brytpunkter i v.5, 8 och 11 som alla börjar med det hebreiska uttrycket וְאֵימַר som betyder ”och jag sade”

- Här så har vi tre gensvar från profeten Jesaja till Gud.

Det första är V.1-5 hur Jesaja gensvarar på Guds helighet, det andra i v.6-8 hur Jesaja gensvarar på frälsningen och kallelsen till tjänst.

- Och det tredje och sista hittar vi i v.9-början på v.11 där Jesaja gensvarar på det budskap som Gud ger honom som kommer att leda till folkets förhädelse.

Detta följs av ett kort svar från Herren i v.11-13.

- Låt oss då börja med för det första att se på manifesteringen av Guds helighet och Jesajas och våra gensvar i v.1-5.

V.1 I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.

- Det år då kung Ussia dog var ungefär år 740 f.Kr.

Som vi såg i förra predikan så fick Ussia spetälska eftersom han hade gjort uppror mot Gud genom att bära fram rökelse, något som prästerna bara fick göra.

- Samma år som denna kung dog så fick Jesaja möta en annan kung som vi kommer att se i v.5, nämligen Herren själv.

Under Ussias tid så hade folket blivit bortvänt från Gud, men nu så är det Gud själv som uppenbaras i sin kungliga majestät.

- När det står att Jesaja såg Herren så var det troligen i en vision eftersom Jesaja 1:1 beskriver Jesaja som en bok av de syner eller visioner som Jesaja såg.

Vad var det då han såg? Jo, Herren som satt på en upphöjd tron och hela hans mantel uppfyllde templet.

- När det talar om templet så var det förmodligen det himmelska templet.

Inför Guds närvaro så fanns det Sarafer positionerade. Vad var då Sarafer? De var någon form av himmelskaväsenden. Själva ordet saraf kommer från ordet för att brinna.

- Vi vet inte varför deras namn har att göra med att brinna. Kanske för att Jesaja uppfattade dem som eldslågor, eller kanske för att de reflekterade Gud som i Heb 12:29 beskrivs som en förtärande eld.

Vad som är intressant med Saraferna är att de hade sex vingar. Med två flög de och med de andra 4 täckte de för sina ögon och fötter.

- Varför gjorde de så? I GT så läser vi om både Mose och Elia som täckte för sina ögon av rädsla för att se Gud (2 Mos 3:6; 1 Kung 19:13)

Till och med de himmelska varelserna kunde inte se på Guds helighet, hur lite ska då människor i deras syndfullhet kunna bestå i mötet med Guds helighet.

- Seraferna täckte även sina fötter. Hur kom det sig att de gjorde det?

En förklaring skulle kunna vara att på Bibelns tid liksom i Mellan Östern idag så är det fult att visa fotsulorna som vore att dra skam över den man visar dem för.

- Så att täcka för ögon och fötter indikerar att de gjorde det av fruktan och respekt för Guds helighet.

Ett stort problem idag är att människor har förlorat denna rädsla och fruktan för Gud då man lever som om Gud inte finns eller inte bryr sig om hur vi lever.

- En intressant iakttagelse är att Seraferna inte täckte för sina öron. Dom var i ständigt beroende av att höra Guds ord vilket vi också måste vara.

Vad var det då de Saraferna gjorde inför Gud. Jo, i v.3 **Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”**

- Dom ropade till varandra att HERREN, JHVH, Sebaot alltså herrskarornas Herre som leder sina arméer är vadå? Helig, helig, helig.

Varför säger man detta tre gånger? Om vi vill betona något i skrift så skriver vi i fetstil, understruket och med utropstecken.

- I Bibeln när man vill betona något så repeterar man. Helig, helig, helig, varför är då detta så viktigt att betona?

Helig har att göra med att vara avskild från något att vara unik.

- Gud han är helt avskild för sig så att vi inte kan jämföra honom med någonting annat.

Han är så full av majestät och härlighet att till och med de himmelska väsenden som står honom närmast måste täcka för sina ögon och fötter.

- Så han är dels avskild för sig själv och ingen eller inget kan jämföras med honom.

Men han är också avskild från all synd. Hans helighet gör att han inte kan tolerera minsta fjuttiga lilla synd.

- Hab 1:13 säger, Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med någon orätt...

Gud han är ljus och allt igenom ren. I hans närvaro så uppenbaras allt mörker och all orent.

- Hans ögon är för rena för att se på det onda. Det måste bli straffas.

Seraferna säger också hela jorden är full av hans härlighet.

- Alec Motyer har sagt: Att Guds helighet är Guds dolda härlighet; hans härlighet är hans allestädes närvarande helighet.

Så när det här nämns om Guds härlighet som uppfyller jorden så är det inte fullheten av Guds helighet.

- Om Guds fulla helighet skulle uppenbaras här på jorden då skulle människor likt bowling kägglor falla ner och dö s såsom 2 Mos 19:21 och 33:20 uppenbarar.

Igenom Bibeln så har människor fått en uppenbarelse av Guds helighet som i 2 Sam 6 när Gud slog Ussa för hans försyndelse med arken.

- Ett annat exempel är Nadab och Abihu som dog inför Herren när de bar fram främmande eld inför Herrens ansikte i 4 Mos 3.

En gång per år så fick översteprästen gå in i det allra heligast för att stänka blod på nådastolen för att blidka Guds vrede för ett år.

- I och med Guds helighet så kunde översteprästen när som helst dö om han inte nalkades Gud på rätt sett i renhet.

Vissa judiska källor från medeltiden menar att man till och med under en tid kom att knyta ett rep kring översteprästen och fästa bjällror på hans klädnad när han gick in i det allra heligaste så att man skulle kunna höra om han rörde på sig.

- Om man inte hörde honom och han hade dött så kunde man dra ut honom med repet.

Denna tradition finns inte beskriven i Bibeln, men om det var så att den praktiserades visar på vilken oerhörd respekt man hade för Guds helighet.

- Både Mose och Elia fick möta ett mått av Guds helighet och fylldes båda av mycket stor fruktan och rädsla inför Gud.

Och nu så är det Jesajas tur: I v.4 så står det om en av Serafen: **Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök.**

- Här så har vi bara rösten från en av Seraferna som fick dörrposterna och trösklarna att skaka.

Hur mycket mer skulle då inte Gud i hans helighet kunna skaka både templet och hela denna jord?

- Vidare så står det att huset uppfylldes av rök. Många har menat att detta var från altaret som finns beskrivet i v.6.

Men jag tror att röken syftar på något annat. Läser vi i Upp 15:8 där änglarna gör sig redo att straffa jorden med Guds sju vredesskålar så står det:

- **Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde komma in i templet, förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut.**

Så jag tror att röken som uppfyllde templet syftar på Guds härlighet och makt.

- Närvaron av Guds härlighet blir påtaglig och Guds helighet uppenbar.

Jesaja liksom hans landsmän hade i minnet hur Herren hade slagit Ussia med spetälska.

- Hur skulle nu Jesaja bestå i mötet med Guds helighet?

Vi ser i v.5 de första av tre gensvar från Jesaja i vår text. Ordagrant: **”Och jag sade”:** **”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.”**

- I kap 5 så hade 6 stycken stinkfrukter introducerats med ve rop där folkets synder uppenbarades.

Nu är det Jesaja självs tur att få sin synd, sin stink frukt uppenbarad. Han säger: Ve mig, jag förgås” Verop används för att klaga och introducera domar.

- I Guds närvaro så känner profeten hotet av Guds dom. Hur ska han kunna bestå inför Herren i all hans helighet?

Han säger jag förgås som på hebreiska också kan betyda att tystas. Han har orena läppar och kan inte stämma in i Serafernas sång om Herrens helighet.

- Likt när lagen uppenbaras i Rom 3:19 som gör att människor tystas och inte har något att säga till sitt försvar inför en helig Gud.

Så kan omöjligt Jesaja säga något till sitt försvar inför Gud. Han har orena läppar och bor ibland ett folk med orena läppar.

- Han är minst sagt skyldig och hans ögon har sett konungen, HERREN Sebaot, JHVH härskaronas furste.

Han vet att Skriften säger: Vem kan se Herren och leva? (2 Mos 33:20).

- Ussia hade blivit slagen med spetälska, Ussa, Nadab och Abihu dött.

Vad skulle nu hända med Jesaja?

- Och frågan som jag nu ställer till dig och mig är: Har vi fått möta Guds helighet?

Vi kommer alla en dag att få möta Guds helighet på ett sätt så om det vore för oss själva så skulle vi förgås.

- Vi kan omöjligt möta Guds helighet och bestå.

När den delvis manifesteras vid straffdomarna med basunerna i Upp 9:6 så ska människor önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem.

- Detta är bara en försmak på helvetet där Guds helighet kommer att manifesteras, där deras mask inte dör och där elden inte släcks.

Har du och jag fått möta Guds helighet? Om, i så fall så har du fått ditt livs upplevelse: Där din synd har fått bli mer uppenbarad än du någonsin kunde tänka dig.

- När det gäller synd så är vi benägna att jämföra oss med andra. Titta jag är bättre än han eller henne.

Nej min vän: Du har fel måttstock. Du måste jämföra dig med Gud och inte människor.

- Det är Guds helighet som uppenbarar för oss vårt verkliga tillstånd, inte genom att jämföra oss med andra, utan att jämföra oss med Gud.

Det är Guds helighet som oomvända människor hatar mer än någon annan av hans egenskaper.

- Dom kan leva med en mys Gud som är snäll mot alla, älskar alla. Och som man säger: Om Gud är kärlek så måste han rädda alla. Det är ju hans jobb.

Nej, min vän: Detta är inte Bibelns Gud utan en avgud som är en produkt av människors fantasi.

- Bibelns Gud som JI Packer säger: Är den Gud vilken människor står emot i sin synd, och den Gud som står emot människor med sin helighet.

Han är den Gud som enligt Ps 5:6 hatar alla ogärnings män och enligt 2 Mos 34:7 inte låter någon gå ostraffad.

- Han är den Gud vars vrede blir kvar över de som inte lyder Sonen i Joh 3:36.

Har du mött honom? I så fall så har du fått se djupet av din synd.

- Det finns två gensvar som vi kan göra när vi möter Gud i hans helighet. Antingen som Ussia som i sitt uppror stod emot Gud och blev spetälsk.

Eller så kan vi gensvara till honom som Jesaja och bekänna vår synd.

- Walter Chantry har sagt:

”Sanningen är den att Gud är helig. Alltså är han arg på syndare i detta ögonblick. Hans vredes svärd hänger redan över den skyldige och kommer för evigt att plåga honom om han inte omvänder sig och förtröstar på Kristus.”

- Detta är det enda gensvaret som håller om vi har omvänt oss från vår synd och förtröstat på Kristus och endast honom som vår enda räddning från Guds helighet.

Detta för oss till nästa stycke där vi får se Jesajas gensvar till frälsningen och hans kallelse.

- Men först så får vi Guds fantastiska nåd och kärlek uppenbarad. I v. 6-7 där vi läser:

‘Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. ⁷Med det rörde han vid min mun och sade: ”När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.”

- Ser ni här Guds fantastiska frälsningsverk. Vad gjorde Jesaja för att frälsa sig själv? Inget, han bara bekände sin syndfullhet.

Frälsningen är helt och fullt ett Guds verk! Gud sänder en av seraferna med ett glödande kol från altaret och rör vid hans läppar och så tas hans missgärning ifrån honom och hans synd försonas.

- Detta kol har tagits från altaret, platsen där man offerar blodsoffer.

Bibeln lär att utan blod utgjuts ges ingen förlåtelse för synd. Det glödande kolet symboliserar behovet av ett offer.

- Jesajas missgärning eller skuld som det hebreiska ordet också betyder har tagits bort ifrån honom.

Han är inte längre skyldig inför Gud, Israels helige. Allt på grund av att någon annan har tagit hans straff.

- Är det inte fantastiskt! I den stund vi blir frälsta så har vår skuld inför Gud tagits ifrån oss.

Varför då? Vi får svaret i slutet på versen. Din skuld har tagits ifrån dig och din synd är försonad.

- Ordet för försonad **תִּכְפֹּר** kommer från samma rot som ordet som vi i våra Biblar översätter med nådastol.

Locket på arken som var i det allra heligast där översteprästen skvätte blod för att blidka och täcka över Guds vrede för ett år.

- Detta ord betyder just att täcka över eller att blidka och används i 1 Mos 32:20 när Jakob återvänder till löfteslandet efter att ha flytt för sin broder Esau.

Jakob skickar framför sig gåvor för att blidka sin broders vrede.

- På samma sätt används detta ord här i Jes 6:7 i förhållande till Gud. Gud är vred över synden och kräver att syndaren ska straffas.

Men till skillnad från Jakob som med sina gärningar försökte blidka Esau så kan inte våra goda gärningar blidka Guds vrede.

- Det är bara genom ett perfekt blodsoffer som Guds vrede blir blidkad.

I Guds oändliga suveräna nåd så blev Guds vrede över Jesajas synd blidkad.

- Detta är en underbar bild som symboliserar Jesu fullbordade verk på korset.

När Jesus ropade det är fullbordat, priset är betalt, så blidkade han genom sin död Guds vrede för alla syndare som skulle omvända sig och tro på evangeliet.

- Detta är det ända sättet i vilket vi kan nalkas Gud i hans helighet genom Jesu offer.

Att han tog på sig vår dom, att han som var utan synd blev till synd för oss så att vi skulle kunna bli rättfärdiga inför Gud.

- Det är som när Gud räddade Israels folk ut ur Egypten i 2 Mos 12:13 då man hade strukit blodet från ett lamm på dörrposten där Herren säger: "När jag ser blodet ska jag gå förbi dig".

Jesus är detta lamm vars blod har strukits på vår dörrpost så att Gud i hans vrede går förbi oss.

- Det var där han tog bort vår skuld när han blev till ett skuldoffer för oss, det var där han blidkade Guds vrede så att vi fick förlåtelse inför Gud.

Utan detta finns ingen räddning, bara en eld som aldrig slocknar och där deras mask aldrig dör.

- Detta är själva kärnan i evangeliet, Jesu ställföreträdande död, i vilket Jesus dog istället för syndaren.

Utan detta ingen frälsning. Det tragiska är att man idag förnekar detta i många kyrkor.

- Det var detta som låg till grund för hur missionskyrkan startades, att man förnekade Jesu vredesblidkande offer.

Vi kan inte förneka detta. Hur skulle vi annars kunna möta Gud i all hans helighet?

- Är det inte helt otroligt vad Jesus har gjort för oss att vi pga. hans offer nu enligt Heb 4:16

frimodigt kan gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

- Den tron som kunde förgöra oss har nu blivit den tron som vi får komma till för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Är det inte helt otroligt vad Jesus har gjort för oss. Hur oerhört välsignade vi har blivit. Vad borde då vårt gensvar bli till Gud?

- Låt oss se hur Jesaja gensvarade i v.8.

Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?"

Jesajas gensvar är ordagrant: "och jag sade, "se mig, sänd mig"

Observera att detta kommer från en man som alldeles nyss hade sagt: "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar".

- Vad var Jesajas synd? Jo, han hade orena läppar.

Hur kan han helt plötsligt förändras från att ha önskat en dom över sig själv för att han såg sin orenhet till att helt plötsligt vilja bli Guds språk rör, hans sändebud.

- Amazing grace how sweet the sound, That saved a wretch like me!
I once was lost but now I'm found; Was blind, but now I see.

Hur oändligt underbar är inte Guds suveräna nåd som har fått förvandla våra liv. Precis som Jesaja så var vi som kristna orena och obrukbara inför Gud pga. vår synd.

- Men å så underbart att Guds nåd inte bara frälser oss från vad vi gjort utan också förvandlar våra liv, den gjorde oss till nya skapelser som kan vara brukbara inför Gud.

Pga. Guds nåd så kan vi med Jesaja svara på Guds kallelse till tjänst, Se mig, sänd mig.

- Om vi har fått se djupet av vår synd, vad kan vi då annat än i gensvar till denna fantastiska frälsning vilja annat en att tjäna vår underbara kung som har räddat oss.

Inget går upp emot denna underbara frälsning.

- Missionären CT Studd växte upp i en enormt rik familj och gav bort hela sitt arv, och sin karriär som framgångsrik cricket spelare för att följa Herren och blev missionär i Kina, Indien och Afrika.

När han var 50år gammal och hade återvänt till England så läste han på en skylt utanför en kyrka där det stod: Kannibaler behöver också missionärer.

- Han gick in på mötet och fick höra om tusentals stamfolk i Afrika som aldrig hade fått höra om evangeliet och beslutade sig för att åka dit.

CT Studd sa följande, "Om Jesus Kristus är Gud och dog för mig då kan inget offer vara för stort för mig att göra för honom."

- Om vi förstår storheten i Jesu frälsningsverk, hur han har räddat oss, hur skulle vi då kunna annat en att följa honom med allt vi är och har.

Var kallar Gud dig? Är du redo att lyda hans kallelse? Vi behöver inte höra en klar röst från himlen för att lyda Guds kallelse.

- Vi har den i hans självaste ord. Ultimat så handlar det om att förhärliga Gud genom våra liv.

Är du villig att ställa dig frågan? Hur kan jag som mest förhärliga Gud med mitt liv? Gud har gett oss alla olika talanger och gåvor och satt oss i olika omständigheter.

- Hur kan du och jag mest ge ära till Gud genom våra liv?

För någon av er kanske det är att likt CT Studd åka iväg och nå ut till onådda folkgrupper.

- För andra så kanske det är att fostra dina barn, och nå ut till människor i din omgivning.

Våga anta utmaningen och ställa dig frågan! Hur kan jag i min situation, med mina egenskaper ge mest ära till Guds namn och gensvara genom att säga: Se mig, sänd mig!

- Låt oss då se vad Jesaja fick för någon uppgift i v.9-10?

⁹Han sade: "Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa.

¹⁰Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade."

- Det är ingen lätt uppgift som han får att förhärda och bringa Guds dom över sina landsmän.

Observera att det står: "Gå och säg till detta folk," Gud kallar dom inte mitt folk utan detta folk. Han står emot dem i deras uppror och det blir Jesajas uppgift att förkunna dom över dem.

- Tänk dig att kallas till denna uppgift att gå till ett folk som kommer att höra, men inte förstå, som ser men inte begriper.

Vars hjärtan Jesaja genom sin predikan blir uppmannad att förhärda eller ordaggrant göras tröga och vars öron han ska göra tunga, alltså andligt döva och vars ögon han ska stänga.

- Och detta för att de inte ska se med sina ögon och höra med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.

Jesaja var ingen populär megapastor eller helandeevangelist som tusentals människor kom för att lyssna på.

- Han blev föraktad och hånad. Dessa verser är mycket viktiga då de citeras i alla 4 evangelierna och tillämpas på Jesu liknelser och predikan.

Även Paulus hänvisar till denna text i Apg 28:26-28 då han tillämpar den på Judarna som förkastade budskapet om Jesus.

- Vi befinner oss i en tid som påminner oss väldigt mycket om Jesajas tid. När människors hjärtan förhärdas.

När vi predikar evangelium så har det två funktioner: Dels så leder den till den omvändelse som ger liv.

- Men för de som förkastar detta budskap så leder det till förhädelse. Tillslut så kan förhädelsen gå så långt att det inte finns någon återvändo. Det är detta Hebreerbrevet talar om.

Många säger idag, varför går ni ut och evangeliserar på gator och torg. Det är lönlöst, ser ni inte att ingen kommer till tro.

- Nej, det är inte lönlöst. Många gånger så är vi drivna av pragmatik, resultatfixering där vi bara gör det i vilket vi ser resultat.

Ok, det är viktigt med självrannsakan om vi gör något på fel sätt eller bör dela evangeliet på en annan plats.

- Men samtidigt så befäller Bibeln oss att berätta evangelium för alla. Resultatfixering får inte bli en ursäkt för passivitet.

Även om människor inte skulle gensvara till evangeliets förkunnelse i omvändelse så fyller det funktionen att det leder till förhädelse och dom.

- När människor får Guds helighet predikad för sig så tvingas de ta ställning: Är det Gud eller Baal ni vill ha. Denna världen och er synd eller helighet och en underbar evighet med Gud.

Förhädelsen som vi ser i detta land är ett uttryck för Guds dom.

- Till detta gensvarar Jesaja med att säga i v.11. Ordagrant står det: Och jag sade: Hur länge Herre?

Hur länge ska det här få ske? Gud svarar i v.11-12:

Till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. ¹²HERREN skall sända folket långt bort, och ödsligheten skall bli stor i landet.

- Här så profeterar Jesaja om fångenskapen till Babylonien som kom att ske ungefär 140-150år senare.

På grund av folkets förhädelse så kom det som straff enligt 3 Mos 26 och 5 Mos 28 att föras bort i fångenskap.

- Bibeln talar också om ett annat fångenskap utan någon vila för dem som förhärdar sina hjärtan.

Det Babyloniska fångenskapet varade i 70år. Det andra fångenskapet som Bibeln talar om i helvetet är för alltid.

- Tiden är kort. Låt oss inte ta lätt på detta utan istället ta till oss Guds ord i Hebreerbrevet kap 3-4:

Idag om ni hör hans ord så förhärda inte era hjärtan.

- Dessa ord som sas till ökenvandrarerna och som Hebreerbrevet tillämpar på oss idag.

Heb 4:2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

- Gud själv svor i sin vrede att de aldrig skulle komma in i hans vila.

Inte att de efter en tid skulle få komma in i hans vila, utan aldrig.

All förhärdelse är inte slutgiltig, men till slut så går det till en punkt där ett totalt förhärdande sker utan någon återvändo.

- Idag om du hör hans röst så förhärda inte ditt hjärta.

Detta är det budskap som vi likt Jesaja har blivit kallade att förkunna.

- Jesaja lämnar oss inte med dom utan slutar detta kapitel med hopp.

¹³När bara en tiondel är kvar i det, skall även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben skall vara en helig säd.”

- När det bara var en tiondel kvar i landet så fortsatte Gud genom sin dom att rena folket.

Denna del kom likt en terebint eller ek att fällas så det bara var en stubbe kvar.

- Men här så har vi hoppet att denna stubbe ska vara en helig säd. Det var från denna heliga säd som Messias, Jesus kom att komma.

Det är om honom Jesaja säger i Jes 11:1 **Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.**

- V.10 i samma kapitel citeras av Paulus i Rom 15:12 **Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas.**

Det är Jesus som är vårt enda hopp.

- En dag så kommer du och jag likt Jesaja att fullt ut få möta Guds helighet då vi får träda fram inför Guds tron.

Hur kommer du då att gensvara?

- Allt hänger på om du här i detta livet har gensvarat på evangeliets kallelse genom att ha omvänt dig och kommit till tro på Jesus som den ende som kan rädda dig från Guds helighet.

Har du gjort detta så kommer den tron som får himmeln och jorden att bäva att för dig vara en nådens tron.

- Men om du förhärdar ditt hjärta så kommer samma tron att vara den mest skräckinjagande upplevelse du kan tänka dig.

Ve mig jag förgås utan att det finns någon räddning. Vi får ingen andra chans. Straffet om man slutgiltigt förkastar evangeliet blir att man aldrig får komma in i Guds vila.

- När Jesaja stod inför Guds tron så säger Johannesevangeliet kap 12:36-41 att det var Jesu härlighet som Jesaja såg.

Upp 22:1-3 talar om Guds och lammets tron. För att få kliva in i Guds vila så måste du först i detta liv med trons ögon ha sett Guds lamm.

- När Johannes döparen såg Jesus i Joh 1:29 så sa han: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Detta är ditt enda hopp att du i detta livet med tro ser Jesus som Guds offerlamm som genom sitt blod har tillfredställt Gud Faderns vrede och helighet.

- Om du har gjort detta så kommer lammet själv Jesus, som är rättfärdig att föra din talan inför Fadern.

Se Guds lamm som tar bort världens synd.