

Bibel intro:

- Kära vänner, gott att se er allesammans. Idag så ska vi tala om den bästa nyhet som finns!

Men för att kunna berätta om denna nyhet så måste vi börja med en riktigt dålig nyhet.

- Vi befinner oss nu i den mörka delen av året, men det är inte bara denna årstid som är mörk.

Vi lever i en tid där mörkret får florera. Om vi ser oss omkring i världen så skakas många länder av krig och terrorism.

- I Kenya och Nigeria så blir oskyldiga människor mördade och unga flickor bortrövade av terrorister.

I Irak, Syrien, Libyen och Ukraina så pågår just nu hemska inbördeskrig.

- Människor svälter och varje år så omsätter människohandeln 237 billioner kronor, det är nästan 150 gånger mer än Sveriges totala skatteintäkter under ett år.

Det är inte bara utanför Sveriges gränser som mörkret uppenbarar sig. Det svenska samhället blöder.

- Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Den psykiska ohälsan bara ökar. Sedan 90-talets början så har den psykiska ohälsan 3 dubblats bland unga.

Kriminaliteten ökar. Enligt Wikipedia har antalet anmälda brott under 2000-talet 10 dubblats sen 1950-talet.

- Förra helgen så rapporterades om hur i vårt land ett ungdomsgäng attackerade polisbilar med brandbomber.

Mina vänner vi lever i ett land med mörker.

- Men det stora problemet ligger inte i hur mörkret manifesterar sig.

Det finns i våra egna hjärtan och har att göra med att vi har syndat och gjort det som är ont i Guds ögon.

- Bibeln lär i Joh 3:19-20 ¹⁹Och detta är domen: Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. ²⁰Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Så människor befinner sig i andligt mörker eftersom dom har förkastat Gud.

- Vad är då lösningen på allt det mörker som vi har i vår värld, såsom krig, människohandel, svält, skilsmässor, psykisk ohälsa och den ökande brottsstatistiken?

Ytterst sätt vad är lösningen på det andliga mörker som människor har i sina hjärtan?

- Finns det någon räddning, finns det något hopp för oss eller är allt kört?

Låt oss gå till Jesaja 9:1-7 för att se.

[Bibelläsning, bön]

¹Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen.

²Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

³Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte.

⁴Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.

⁵Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld.

⁶Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

⁷Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike.

Det skall befastas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Introduktion:

Innan vi börjar och tittar på dagens text så låt mig snabbt förklara bakgrunden.

- På den tid då profeten Jesaja levde var Israel delat i ett nord rike och ett syd rike. Nordriket hette Israel och sydriket Juda.

När vi kommer in i händelsernas centrum så är det ungefär på 730-talet f. Kr. då kung Ahas regerar i Juda.

- En ny supermakt börjar etablera sig: Assyrien som expanderar i riktning mot Medelhavet.

Detta ledde till att ett antal kungar som regerade inom det geografiska område som vi hittar i dagens Jordanien, Syrien, Libanon och Israel slöt en pakt med varandra.

- Men Ahas kungen i Juda valde att stå utanför denna allians.

För att straffa honom bestämmer sig Resin kungen i Aram som ligger i dagens Syrien och Peka, kungen i Israel för att attackera Juda.

- Det är i detta sammanhang som Jesaja profeterar i kap 7-9 för att ge hopp till Judas invånare i en tid av mörker och hot.

Det är inte bara det att alliansen mellan dessa kringliggande kungar attackerar.

- Pga. att man inte lyssnar på profeten Jesaja så kommer även självaste supermakten Assyrien att vända sig emot Juda.

Bara för att ni ska förstå hur de ursprungliga mottagarna av detta budskap hade det så föreställ er för ett ögonblick att ni bor i staden Kobani eller *'Ayn al-'Arab* som den också kallas i Norra Syrien på gränsen till Turkiet.

- Denna stad som under hösten varit belägrad av ISIS.

Tänk er att ni bor i Kobani och just har fått nyheten att ISIS närmar sig er stad. Det var i en sådan här situation som dom ursprungliga lyssnarna till denna Jesajas budskap befann sig.

- Denna profetia ger inte bara hopp till Jesajas samtid utan har även svaret och lösningen på det mörker vi ser idag både i vår omgivning och i våra egna hjärtan.

När vi tittar på denna text så vill jag att vi ska lägga märke till två saker om det hopp som vi har i det mörker som råder:

1. Hoppet beskrivet (1-3)
2. Hoppet förklarat (4-7)

Låt oss då börja med att titta på hoppet beskrivet i v.1-3, men låt oss först läsa sista versen i kap 8.

v.22 men se, där är bara nöd och mörker, en natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker.

- I den rådande situationen med den Assyriska supermakten som närmar sig så är det bara nöd, mörker och ångest.

Detta passar helt in på vår värld idag, men även på Sverige och på människors hjärtan som är frånskilda från Gud.

- Men i allt detta hemska så beskriver Jesaja hoppet om räddning från detta mörker. I kap 9:1 där han säger:

¹Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen.

- Vi ser här Guds handlande där han vänder på det förakt som råder i Galileen till att ge ära till detta område.

Detta var ingenting som ägde rum under Jesajas tid. År 722 f.Kr. erövrade Assyrierna hela området och förde bort befolkningen ut i fångenskap.

- Även efter att en del av folket hade återvänt från fångenskapen så var Galileien föraktat.

I Johannes evangeliet sa Natanael: kan något gott komma från Nasaret (Joh 1:46) och i Johannes kap 7 uppenbaras hur man föraktade Galileien och sa att ingen profeten kan komma där ifrån (Joh 7:52).

- Men så plötsligt ser vi hur denna Jesajas profetia går i uppfyllelse, inte så som Jesajas samtid hade tänkt sig, utan istället så ger den svar på all denna världs mörker.

I Matt kap 4 så läser vi om hur profetian går i uppfyllelse hur den som skulle rädda Guds folk från deras synder (Matt 1:21) bosätter sig i Sebulons och Naftalis område.

- Här så var Guds frälsare Jesus Kristus som hade kommit för att rädda människorna från deras mörker och orden i Jesaja 9:2 uppfylldes inför folkets ögon och öron när Jesus predikade:

²Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Under Jesajas tid så var hotet från Assyrien så stort att det beskrevs som en dödsskugga, hur skuggan från döden hängde över dom.

- På samma sätt är det med alla människor. Våra dagar är räknade. Döden hänger som en skugga över oss.

Bibeln lär att det är bestämt om människan att hon en dag ska dö och sedan dömas (Heb 9:27).

- Dödsskuggan hänger över oss och i och med mörkret, synden i våra liv så förtjänar vi Guds dom och helvetet.

Men det är här hoppet kommer in. Gud har inte utlämnat oss åt oss själva utan ett hopp.

- Nu är julen 2014 här och i och med den så påminns vi om hur Jesus kom för att ge oss hopp om räddning i det mörker vi befinner oss i.

Johannes döparens pappa säger följande ord om Jesus innan han blev född i Luk 1:78-79:

⁷⁸för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, ⁷⁹för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

- Jesus är det stora ljuset som strålar fram. I Matt 4 där denna profetia blev uppfylld så predikade Jesus om omvändelse att det finns räddning om vi vänder oss bort från vårt mörker och sätter vår tilltro till hans räddning.

På grund av människans synd, att hon älskar mörkret så förtjänar hon Guds vrede och straff.

- Men Jesus han kom för att själv ta på sig straffet för allt Guds folks synd och mörker.

Gud Fadern tömde ut sin vrede över sonen när han dog, men som beviset att Gud godtog att han tog vårt straff så uppväcktes Jesus från de döda på tredje dagen och är det ljus som ger oss hopp om att vi kan bli räddade från vårt mörker.

- Jesus kom ner till denna jord för att rädda oss från vår synd och genom hans glädjebudskap evangelium så lät han ljuset stråla fram så att ära skulle råda istället för förakt.

I vers 3 så beskrivs resultatet när detta hopp om frälsning tas emot: Vi får glädje.

³Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte.

- Istället för mörker, ångest och förakt så ger Gud nu sitt folk glädje och låter det få bli talrikt.

Det hoppet som Julen handlar om, har inte bara att göra med att Jesus kom för att rädda oss från vår synd och Guds straff.

- Utan det handlar också om vad vi blir räddade till: Till en underbar gemenskap med Gud där vi får glädjas och åtnjuta Gud för all evighet.

Detta är helt otroligt. Som kristna så har vi det bästa tänkbara, en levande personlig relation med Gud, den bästa, mest underbara person som finns.

- För att beskriva den glädje som hoppet om räddning ger oss så använder Jesaja två illustrationer.

Den glädje som det innebär när man får bärga skörden och den glädje det innebär att få dela ett byte.

- För oss i tvåtusentalets Sverige så har vi svårt att greppa vad skördeglädje innebär.

Vi kan när som helst gå till Willys eller ICA köpa den mat vi behöver.

- Men för Jesajas samtid liksom många människor i tredje världen så handlar skörden om liv och död.

Ett år eller två av torka eller en storm som förstör skörden leder till svält. Att bärga skörden är i dessa kulturer präglad av stor glädje.

- Och att dela ett byte från en besegrad fiende som har förtryckt och orsakat mycket lidande är också präglad av enorm glädje.

Tänk dig för ett ögonblick in i Judas situation med Aram och Israel eller Assyrien som ockuperar Judas område och skäl alla deras tillgångar och se helt plötsligt är fienden besegrad och man delar upp bytet från förtryckaren.

- Vilken glädje! På samma sätt är det i våra liv. Vi är som en åker som är gjord för att bära frukt. Men mörker och synd har förstört våra liv.

Våra fiender synden, djävulen och denna värld har plundrat våra liv på vår tid, talanger och förmågor från att få stå i Guds tjänst.

- Och nu så har vi genom Jesu räddning blivit fria från det som band oss och förtryckte oss och blivit fria att likt en åker bära frukt för Gud!!!

Är det inte fantastiskt. Borde vi inte vara de mest glada och tacksamma människorna i världen, även om vi får möta många svårigheter i våra liv.

- Vi har blivit fria för att kunna glädja oss och åtnjuta Gud för allt.

Det är detta som Julen handlar om, när vi får komma ihåg och glädjas över vad Gud genom Jesus har gjort för oss.

- En annan sak som vi ser här är att Gud låter folket bli talrikt. När ett land var ockuperat som Juda så ledde det till att folket krympte.

Många dog i strid och i de hungersnöder som ofta inträffade när man inte kunde bruka jorden.

- Men i och med ljuset som kom så ska folket bli talrikt.

För oss som kristna så har vi facit i hand. Vi vet hur allt kommer att sluta hur inför Guds tron det kommer att stå en oräknelig skara som har blivit räddad.

- Gud har i förväg lovat att människor kommer att bli räddade från alla stammar, språk, folk och folkslag.

Men här så har du och jag som kristna ett ansvar.

- Och det är att komma med ljus i denna mörka tid genom att förkunna evangelium så att människor ur alla stammar, språk, folk och folkslag ska kunna åtnjuta och glädjas av Gud för all evighet.

Låt oss ta vårt ansvar denna Jul och hela våra liv genom att peka på det hopp som vi i och med Jesus har.

- Ta detta budskap med dig denna jul till dina familjemedlemmar, vänner och bekanta. Detta är den bästa julklapp du kan ge dem.

Att berätta evangelium för dem så att om de tar emot denna gåva kan tillsammans med dig leva och i glädje åtnjuta Gud för all evighet.

- I vers 4-7 så ser vi det hopp som vi just fått möta förklarat.

Den första förklaringen får vi i vers 4 som handlar om hur Gud befriar sitt folk:

⁴Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.

- I denna vers så har vi två hänvisningar till Guds folk i Gamla Testamentets historia.

Vi har dels fångenskapen i Egypten och förtrycket som landet var under när det var ockuperat av midianiterna under Gideons tid i Domarboken.

- På samma sätt som Gud frälste sitt folk från slaveriet i Egypten och midianiternas förtryck så ska han också frälsa sitt folk idag från det andliga mörker som dom befinner sig i.

Bibeln beskriver oss människor som slavar under synden. Vi behöver bli befriade.

- Det var det Jesus kom för, för att befria oss från syndens slaveri.

Dels så tog han på sig vårt synda straff, men inte bara det, den som tar emot hans räddning blir född på nytt eller en ny skapelse som Bibeln säger i vilket vi får en ny natur och vilja som gör att vi vill leva i renhet och överlåtelse till Gud.

- Det finns mycket som kan tynga ner oss, men Jesus kan sätta oss fria.

Jesus kom till ett folk som var nedtyngda av religiösa krav där majoriteten inte kände Gud.

- Deras religiös ledare som själv inte kände Gud la bördor på dem som dom inte orkade bära.

Till dessa människor sade Jesus i Matt 11:28-30 dessa ord som också gäller dig och mig:

²⁸Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. ²⁹Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. ³⁰Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Det är bara i Jesus vi kan finna sann ro för våra själar. Du kan söka i allt och alla, men det är bara Jesus som kan ge dig en verklig frid.

- Vidare så förklarar Jesaja om det hopp som vi har i vers 5 som ger oss svaren på alla världens krig:

⁵Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod

skall brännas upp och förtäras av eld.

Här så återkopplar Jesaja till vad han tidigare har sagt i Jes 2:4.

- Julen och advent är här då vi i förväntan kommer ihåg Jesu första tillkommelse.

Men denna tid är också en tid att i förväntan vänta på Jesu andra tillkommelse då han kommer för att döma världen.

- Jes 2:4 talar just om detta när den säger:

Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.

- När Jesus på nytt kommer tillbaks efter att han har hållit dom så kommer det äntligen att bli slut på alla krig.

Då kommer alla minnen om krig såsom stövlar som marscherat i krig och mantlar som är vältrade i blod att brännas upp.

- Vilken fantastisk dag att blicka framemot!

Jag glömmer inte ett tillfälle då jag satt i en taxi i Tunisien och samtalade med en taxichaufför om lösningen på krig.

- Han blev nog ganska förvånad av att höra vad jag hade att säga kring ämnet. Jag berättade för mannen att orsaken till alla krig är att människor befinner sig i krig med Gud.

Bibeln beskriver oss som Guds fiender och så länge som vi är i krig med Gud så kommer vi aldrig att ha fred med varandra.

- Hur mycket FN och politiska ledare än försäker så kommer det alltid att finnas krig på denna jord. Dom kan lyckas lösa enskilda krig men det kommer alltid att uppstå nya.

Så länge människan i sin synd är i krig med Gud så kommer vår jord att präglas av konflikter, stridigheter och krig.

- Jakob säger i Jak 4:1 **Varifrån kommer tvister och varifrån kommer stridigheter bland er? Är det inte från era lustar, som för krig bland era lemmar?**

Först så måste vi få fred med Gud. Det var därför Jesus kom. Han blev vår fredsmäklare.

- Han gjorde det inte på vilket sätt som helst. Till skillnad från alla krig där människor dödar varandra så dog Jesus istället för sina fiender.

Han tog på sig all den Guds vrede som vi förtjänar för att rädda oss från Guds straff.

- Det är genom att vända oss bort från vår synd och förtrösta på att Jesus tog vårt straff som vi blir räddade.

Då får vi fred med Gud. Det är detta denna värld desperat behöver att människor skulle få fred med Gud.

- Hur många flygplan och trupper som än skickas till Irak eller Syrien så kommer inte konflikten att lösas på det här planet.

Problemet ligger i människors hjärtan oavsett vilken sida de strider på, om det så är för Assad, USA, ISIS eller var det vara må.

- Vi behöver få fred med Gud, det är den ända lösningen. Vi kan få slut på detta krig, men kriget i människors hjärtan kommer att fortgå så länge vi inte har fått fred med Gud.

Detta gäller oss alla. Hissa fredsflaggan, ge upp och inse att du är skyldig inför Gud och ta emot hans räddning från din synd.

- Denna räddning ser vi i nästa vers som är den ultimata förklaringen på det hopp som vi har, nämligen Jesus och det är det julen handlar om.

Jesaja säger i denna kanske mest välkända profetia om Jesu födelse:

⁶Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

I denna och nästa vers så ser vi båda Jesu tillkommelser nämnda.

- Här så har vi den utlovad Messias, den smorde som judarna hade väntat på.

Vid sin första tillkommelse så kom Jesus som ett litet barn. Det var nödvändigt för Gud själv att bli människa för att bli det perfekta offer som skulle kunna betala priset för vår synd.

- Ur mänsklig härkomst så kom han ur Davids släkt i uppfyllelse av profetiorna i Skriften om hur en av Davids avkomma skulle regera för alltid.

På hans axlar, alltså Jesus vilar herradömet. Han kommer att regera.

- Vid sin andra tillkommelse när han har dömt världen så kommer Jesus att regera bland sitt folk för all framtid och här så ger Jesaja Jesus fyra namn.

Det första är vad Folkbibeln översätter under, Rådgivare som man på engelska ofta översätter med: Underbar rådgivare.

- Ordet som här översätts med under eller underbar syftar på övernaturlig eller extraordinär.

För att regera för all framtid så krävs övernaturlig vishet och det är det Jesus som Gud själv har.

- Tittar vi tillbaks på alla kungar, regenter och politiker så har dom alla gjort många misstag och fel.

Men Jesus kommer att regera för all evighet med en övernaturlig vishet utan att göra några fel.

- Nästa namn som Jesus har är mäktig Gud. Han är Gud själv. I kapitlen innan så har Jesaja beskrivit Jesus som Immanuel, som betyder Gud med oss.

När Jesus kom ner till jorden vid sin första tillkommelse så står det i Johannes 1:14 och Ordet blev kött och bodde bland oss.

- I vers 1-3 i samma kapitel så har Johannes förklart att Ordet är Gud.

Gud själv kom ner och bodde bland oss.

Paulus säger om Jesus i Kol 2:9 **Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt**

- För att kunna rädda oss från vår synd så krävdes det att Gud själv blev människa.

Bibeln säger i Rom 6:23 att syndens lön är döden, men att Guds gåva är evigt liv.

- På grund av vår synd så måste vi dö. Antingen så dör vi som straff för vår synd eller så dör någon annan.

Men för att Gud skulle godta ett offer istället för oss så var det nödvändigt att någon utan synd skulle dö.

- Det finns ingen som är utan synd utan Gud själv. Det var därför Jesus var tvungen att bli människa.

Han dog inte i sin Gudom, men det var nödvändigt att Gud Sonen skulle bli människa för att Gud Fadern skulle godta Jesus offer i stället för oss.

- Det är inte bara vid Jesu första utan även vid hans andra tillkommelse som Gud Sonen kommer att bo ibland oss när det blir en ny himmel och en ny jord.

Då kommer Gud att bo ibland oss och vi får glädjas och åtnjuta honom för all evighet.

- När Jesus beskrivs som Gud så används ordet mäktig גִּבּוֹר som också kan betyda krigare eller hjälte.

Det är som mäktig Gud som han likt en krigarkung kommer att komma för att straffa alla hans fiender som vägrar att få fred med honom.

- Det tredje namnet som Jesus här har är: Evig Fader. Detta är inte den titel som Gud Fadern har i treenigheten utan beskriver Jesus som kung.

Denna titel används i GT för att beskriva hur Gud har omsorg om de hjälplösa, fostrar sitt folk och deras lojala gensvar till honom.

- Liket en far har omsorg om sina barn så kommer Jesus att för all framtid ha omsorg om sitt folk.

Det sista namnet som Jesus här har är fridsfurste.

- Som vi tidigare nämnt så skapar Jesus fred.

Detta genom att straffa alla som förkastar honom, men också genom att erbjuda människor fred med Gud.

- Vid sin första tillkommelse så gjorde han det möjligt för oss att få fred med Gud genom att ta på sig Guds vredes dom som skulle fallit över oss.

Jag vädjar till er att om ni ännu inte har blivit det att bli försonade med Gud.

- Istället för att hålla fast vid din synd och som konsekvens få ta det eviga straff som du förtjänar pga. att du har syndat inför Gud så ta emot Guds gåva av evigt liv.

Antingen så får du ta straffet för din egen synd eller så tar du emot Guds gåva i vilken Jesus tog din synds straff om du omvänder dig och tror på honom.

- Det finns bara två alternativ. Du kan bara få fred med Gud genom fridsfursten Jesus.

Om du förkastar honom så väntar domen, men i Jesus så finns det räddning från mörkret.

- Vi befinner oss i väntans tider och snart så kommer Jesus att upprätta sitt rike och styra för all evighet som det står i v.7:

⁷Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befastas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

- Tänk er ett rike som kommer att vara för all evighet där friden eller freden aldrig kommer att ta slut.

Vi ser hur profetian i denna vers går i uppfyllelse i Lukas 1:32-33 när ängeln uppenbarar sig för Maria och säger om Jesus:

³²Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. ³³Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

- Hur ska då detta gå till när Jesus ska upprätta sitt rike där han för all evighet ska regera med rätt och rättfärdighet.

Jo, det står att Herrens nitälskan ska göra det. Ordet för nitälskan kan också översättas svartsjuka.

- Det är Herren Sebaots svartsjuka som åstadkommer detta.

Gud skapade människan till sin avbild och därmed som skapare så har han rätten till våra liv.

- Men om vi vänder Gud ryggen till och lever våra liv oberoende av honom så gör det honom svartsjuk.

När Herren kommer komma åter för att upprätta sitt rike så kommer han i dom emot dom som inte erkänner honom som skaparen och Herren som har rätten till deras liv.

- Här i sista versen så beskrivs Gud som HERREN Sebaot. Sebaot betyder härskaror alltså arméer.

Herren kommer återvända med sina arméer och straffa alla människor som vill leva i mörkret, men han kommer också att rädda alla dem som satt sin förtröstan och tillförsikt till honom.

- Vi inledde denna predikan med att tala om mörker.

Om vi blickar framåt och följer den statistiska utvecklingen så kommer mörkets manifestering i vårt land och vår värld bara att bli värre och värre.

- Det är också denna bild som Bibeln ger oss. Men samtidigt så har vi fått ett hopp här i Jesaja bok som aldrig kommer att bedra oss.

I Joh 8:12 så står det om Jesus: **”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”**

- Här så har vi vårt hopp, hur mörk än denna värld kommer att bli så kommer ljuset bara att lysa starkare.

Det finns räddning att få: Detta är julens budskap. Hur relaterar du till ljuset? Vill du hålla fast vid mörkret för att dina gärningar inte ska avslöjas?

- Eller vill du komma till ljuset och få räddning från ditt mörker?

Tiden tickar på och en dag så kommer det vara försent. Bibeln säger idag är frälsningens eller räddningens dag.

- Du kan bli räddad från mörker. Vi kan inte städa upp våra liv och göra ogjort den synd som vi har gjort.

Gud är en helig Gud som kommer att hålla oss ansvariga för varje synd vi har begått och straffet för vår synd är döden.

- Men den goda nyheten är att Jesus kom och levde ett syndfritt liv och dog istället för syndare så som du jag.

Om du bara vänder dig bort från ditt mörker till Jesus och tror att hans död och uppståndelse gäller dig då blir du räddad från din synd och kommer att få glädjas och njuta av en underbar gemenskap med Gud för all evighet.

- Vänta inte, då kan det vara försent: Förtrösta på honom idag!