

## **Bibel intro:**

- Har du någon gång blivit förtyckt eller orättvist behandlad?

Det har vi nog alla blivit. För min del så kan jag komma ihåg många tillfällen där man blivit orättvist behandlad.

- Ett exempel på orättvis behandling som i sig inte är något märkvärdigt var när vi bodde i Tunisien och behövde få kopior på några papper till myndigheten stämplade.

Man kan tycka att Sverige ibland kan vara byråkratiskt och bli frustrerad över att få vänta en halvtimme i telefonkö.

- Mina vänner, detta är ingenting mot Mellanöstern och Nordafrika. T.ex. efter att Lydia fötts så gick jag i princip varje dag under några timmar utan på helgerna under två veckors tid till olika kontor för att få hennes födsel rätt registrerad och dokumenterad.

Det var vid ett sådant tillfälle när vi hade stått och väntat länge på ett myndighetskontor och så blev det våran tur.

- När vi kom fram till biträdet sa de att de skulle stänga och vi var lite frustrerade över att ha stått så länge i kö och sen behöva åka hem igen.

När vi var på väg ut från kontoret så får vi se att biträdet hjälper personen som var efter oss i kön med precis det som vi hade bett om att få hjälp med.

- Jag som annars är väldigt lugn av mig tappade lite fattningen och blev riktigt arg.

Efteråt så fick jag riktigt skämmas. Kanske inte för att jag skällde ut personen som hade agerat partiskt,

- men just på det sätt jag gjorde det på och det dåliga vittnesbörd som jag var för dom som hade stått runt omkring som inte visste vad det gällde.

Jag hade inte visat tålmod och kände hur min attityd var helt fel.

- Här så hade jag kommit för att berätta evangelium och så agerar jag på ett så illa sätt att jag får skämmas och blir till ett dåligt vittnesbörd för det rike som jag hade kommit för att representera.

Vi kommer alla för eller senare att drabbas av förtryck och orättviss behandling.

- Du kanske har råkat ut för diskriminering eller orättvis behandling för att du är kristen, inte ursprungligen från Sverige, för att du är man eller kvinna, pga. sociala, ekonomisk eller utbildningsförhållanden.

Ja listan kan göras lång. Om du har råkat ut för förtryck och diskriminering ja då kan du identifiera dig med Jakobs läsare.

- Men hur ska vi gensvara till allt det förtryck, och den orättvisa behandling som vi får möta? Det är detta som Jakob kommer att ta upp i vår text för idag.

Låt oss gå till Jak 5:1-12 och se vad Jakob har att säga oss.

### **[Bibelläsning, bön]**

5:1 Kom nu [ni] som är rika, gråt och skrik över [allt] elände som kommer över er.

5:2 Er rikedom har ruttnat och era kläder har blivit malättna.

5:3 Ert guld och silver har rostat, och dess rost ska vara ett vittne emot er, och ska förtära ert kött som en eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna.

5:4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron.

5:5 Ni har levt i lyx och vällust på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen.

5:6 Ni har dömt, ni har mördat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.

5:7 Bröder, var alltså tålmodiga tills Herren kommer. Se, [hur] jordbrukaren tålmodigt väntar på jordens dyrbara frukt, tills den får höstregn och vårregn.

5:8 Var också ni tålmodiga, styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.

5:9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörrarna.

5:10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn som föredömen i att lida och visa tålmod.

5:11 Se, vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett [hur] Herren [lät det] sluta, för Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

5:12 Framför allt, mina bröder, svär inte vid himlen eller jorden eller någon annan ed. Men låt ert ja [vara] ja och [ert] nej [vara] nej, så att ni inte drabbas av dom[en].

### **Introduktion:**

- Nu så börjar vi närma oss slutet på Jakobsbrevet.

I vårt studie av detta fantastiska brev så har vi fått möta tre huvudteman som är:

1. Prövningar och frestelser.
2. Vishet att leva det kristna livet.
3. Rikedom och fattigdom

I detta sista kapitel så knyts säcken ihop där vi får möta alla tre teman.

- När det gäller det tredje temat, rikedom och fattigdom så kommer vi att få se hur dom rika förtrycker brevets läsare och utnyttjar deras fattigdom.

Genom brevet så har vi sett det andra temat med visheten att leva det kristna livet där Jakob har valt att betona att skriva om vårt tal.

- Även detta kommer kapitel 5 att ta upp.

Men det är framförallt det första temat med prövningar och frestelser som vi kommer att få möta i detta kapitel.

- I dagens text så kommer Jakob att skriva till sina läsare om hur de ska hantera den prövning och frestelse som det blev för läsarna när dom utsattes för förtryck och orättvis behandling från de rika jordägare som dom arbetade för.

De principer som Jakob ger oss här är något som vi kan tillämpa på det förtryck och den orättvisa behandling som vi får möta i våra liv.

- I nästa predikan så kommer vi bland annat att få hjälp med hur vi ska hantera de prövningar och frestelser som vi får möta när vi blir sjuka.

Men denna predikan kommer att handla om: "Hur ska vi gensvara till förtryck och orättvis behandling." Vi kommer att bemöta vårt tema genom att kolla på tre punkter:

1. Dom över de som förtrycker (V.1-6)
2. Vi ska gensvara till förtryck med tålamod och uthållighet (v.7-11)
3. Vi ska inte avlägga eder för att undvika förtryck (v.12)

Fokuset på predikan kommer att handla om hur vi ska gensvara till orättvis behandling, men vi ska börja med att se Guds gensvar gentemot de som förtrycker i v.1-6.

**5:1 Kom nu [ni] som är rika, gråt och skrik över [allt] elände som kommer över er.**

- I många svenska översättningar så börjar denna mening med lyssna nu. Men ordagrant så står det kom nu.

Detta är ett sätt att skriva för att få läsarnas uppmärksamhet. För er som är uppmärksamma så kanske ni kom ihåg att det stod samma i början på förra avsnittet i kap 4:13

- **Kom nu, ni som säger: Idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar.**

I detta textavsnitt så adresserade Jakob kristna affärsmän eller försäljare som planerade sina liv oberoende av Guds suveränitet där vi såg frestelsen som det kan vara för oss att planera våra liv oberoende av Gud.

- Men här kapitel 5 så tilltalas en ny grupp. Nämligen dom rika som uppmanas att gråta och skrika över allt elände som kommer över dom.

Talar Jakob här till kristna eller icke-kristna?

- Man skulle kunna tänka sig att det handlar om kristna, vilka skulle annars läsa brevet än de som var samlade i församlingen för att läsa brevet.

Men jag tror inte att de rika här är kristna. Om vi tittar genomgående genom brevet så adresserar Jakob alltid de kristna med orden "bröder" och "systrar".

- För det andra så uppmanas de rika aldrig att omvända sig utan istället att skrika över det elände som drabbar dom.

Och för det tredje så förväntar sig Jakob inte deras frälsning, utan deras dom.

- När vi läser i v.1-6 så låter det som om vi läste någon av profetböckerna i GT.

T.ex. så fördömer Jesaja, Jeremiah, Hesekiel, Amos, Obadiah och Nahum länder som Egypten, Edom, Babylon och Assyrien fastän dessa nationer inte lyssnade på dem.

- Även idag så talar man på t.ex. demonstrationer emot politiskledare fastän de inte är närvarande och lyssnar.

Enligt Daniel Doriani så åstadkom profetierna i GT tre saker mot de länder som förtryckte folket.

1. Dom uppenbarade att dessa förtryckare inte skulle få fortsätta att förtrycka för alltid och visade Guds folk att Gud försvarar de rättfärdiga och kommer att döma de onda på domens dag.
2. Profetierna tröstade Guds folk och försäkrade dem att Gud såg deras lidande.
3. De uppenbarade Guds standard som han kommer hålla människor ansvariga inför.

Men även om denna text till de rika primärt riktar sig till icke omvända så har den mycket att säga till oss. Vi behöver känna till den livsstil som leder till dom.

- Betyder detta att kristna inte kan vara rika? Detta tror jag inte är vad Jakob menar. I kap 1:10 så är det mycket möjligt att Jakob talar till rika kristna.

Vi har exempel på många rika i Bibeln som Abraham, Job, David, Salomo, Josef av Arimatea och Filemon.

- Det viktiga är vad har du ditt hjärta. Är ditt hjärta fokuserat på Gud eller dina tillgångar.

Låt oss då se vad Jakob har att säga till de oomvända rika förutom att de ska gråta och skrika över allt elände som kommer över dom.

## **5:2 Er rikedom har ruttnat och era kläder har blivit malättna.**

- Observera att det här står i dåtid. Inte att deras rikedom ska rutna utan att den har ruttnat och deras kläder har blivit malättna.

Vi kan se på detta på två sätt? Antingen att det är så här som Gud betraktar dem i nuet.

- Att även om inte deras rikedom har ruttnat bokstavligen så har den det i Guds ögon. Den är dom inte till någon nytta.

Det andra sättet vi kan se på det är att Jakob skriver som profeterna i GT ibland gjorde, att dom talade i dåtid eftersom dom var så försäkrade om att det dom talade om skulle hända så att dom talade om det som om det redan hade hänt.

- Jag tror själv att det ligger något i båda tolkningarna, både om att det kommer att ske och hur Gud ser på de rika som förtrycker de fattiga.

Vidare säger Jakob i v.3:

**5:3 Ert guld och silver har rostat, och dess rost ska vara ett vittne emot er, och ska förtära ert kött som en eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna.**

- Kan guld och silver rosta? Har du någon gång sett rost på guld? Nä, jag tänkte väl det.

Har vi då här ett faktiskt fel i Bibeln? Nej, Jakob han talar här symboliskt.

- Alla deras skatter som de hade samlat, det är som om dom i Guds ögon hade rostat. Dom är värdelösa.

Det Jakob vänder sig emot är att de hade samlat rikedomar på hög på sina arbetares bekostnad och för att leva ett lyxliv som vi snart kommer att se i de nästkommande verserna.

- I sig så är det inte fel att spara. Ordspråksboken 13:22 säger att den gode lämnar arv åt barnbarn.

Här i vers 3 ser vi att deras orättfärdiga hanterande av deras rikedomar ska vittna emot dem.

- Ordagrant så står det att det är guldets och silvrets rost som vittnar mot dom och hör och häpna sen står det att rosten ska förtära deras kött som en eld.

En sak som inte kommer fram i våra svenska översättningar är att ordet för rost på grekiska *lòc* också kan betyda gift.

- Det är med denna betydelse som Jakob använder ordet i Jak 3:8 **Men tungan kan ingen människa tämja, [den är] ett oroligt ont, full av dödligt gift**

Deras rikedom fungerar inte bara som ett vittne mot deras orättfärdiga sätt att leva utan är även som ett gift som likt en eld ska förtära deras kött.

- Det är inte för intet som Jesus har sagt att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

Rikedom har en förmåga att likt ett ormgift bedöva och likt en eld förtära människor.

- Detta är en allvarlig varning till oss. Lever vi för rikedomar eller lever vi för Herren.

**1 Tim 6:10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.**

- Låt oss ta till oss Jesu ord i Matt 6:19-20 som Jakob hade i tankarna när han skrev detta:

**<sup>19</sup>Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjälar. <sup>20</sup>Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjälar. <sup>21</sup>Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.**



- Var har du och jag våra hjärtan? Är det efter pengar eller efter Gud?

Om vi går tillbaks till de rika här i texten så ser vi problemen med dom i v.4:

**5:4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron.**

- Dom hade agerat i motsats till vad lagen säger på flera ställen och framförallt i 3 Mos 19 som i v. 18 talar om kärleksbudet att vi ska älska vår nästa som oss själva.

Man följde inte 3 Mos 19:13 **Du skall inte förtrycka din nästa eller plundra honom. Du skall inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen.**

- Här i v.4 så var det möjligt att man helt undanhöll arbetarnas lön.

Om bakgrunden till Jakobsbrevet var att det skrevs strax efter de första förföljelserna i Apostlagärningarna där de judar som blivit kristna tvingats fly och för att överleva tvingades arbeta för rika jordägare så kan vi förstå hur hårt detta slog mot dem.

- I forna Sovietunionen på många ställen så får arbetarna vänta i månader på att få sin lön. Men finns det inga andra jobb så tvingas dom ändå att fortsätta att jobba för sina arbetsgivare.

Att som arbetsgivare inte betala ut lön är stöld, men det är även stöld att inte betala ut lönen i tid.

- Ett annat sätt i vilket en arbetsgivare kan stjäla från de anställda är att inte betala ut en skälig lön.

Här i Göteborg så är det många arbetsgivare speciellt inom restaurang och städbranschen som inte betalar sina arbetare en riktig lön.

- Där man utnyttjar utsatta människor att arbeta svart för 20-50kr i timman.

Detta är att som arbetsgivare stjäla.

- I Jakobs fall vilket även är tillämpligt på arbetsgivare i dagens Göteborg så ropar den lön dom har undanhållit arbetarna inför Herren.

Va, kan en lön ropa? Här så använder Jakob också ett symbolspråk som t.ex. i 1 Mos 4:10 där Abels blod beskrivs som om det ropade från marken mot Kain.

- Liksom Abels blod var ett vittne mot Kain så vittnade de undanhållna lönerna mot dom rika.

Och skördarbetarna självas rop, alltså brevets läsares rop har nått Herrens öron.

- Här så beskrivs Herren på ett speciellt sätt: nämligen Sebaot som betyder härskarornas Herre.

Med en härska så menas en arme vilket syftar på att Gud som är rättfärdig och styr över hans arméer har hört arbetarnas rop och gör sig redo för att komma dem till undsättning i dom.

- På bekostnad av de fattiga så står det om dom rika i v.5:  
**5:5 Ni har levt i lyx och vällust på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen.**

- Istället för att betala sina arbetare så hade dom levt i njutning, slöseri och överflöd.

Detta är något som Gud ska hålla dem ansvariga för. Detta borde leda till att vi rannsakar oss själva: Lever vi i lyx och vällust på jorden.

- Slösar vi med våra tillgångar samtidigt som det finns människor i vår omgivning som knappt har mat för dagen.

När Gud tittar tillbaks på ditt och mitt liv kommer han då säga att vi har slösat bort det på lyx och vällust.

- Samtidigt så skulle jag vilja balansera mig själv med att säga att vi är förvaltare där vi ska tänka på att lämna ett arv till våra barnbarn och där det samtidigt är viktigt att vi sparar och gör investeringar med Guds rike i fokus.

Ett exempel på detta är om t.ex. en företagsledare satsar mycket på att få sitt företag att växa så att han ska kunna skapa arbetstillfällen för att vara till välsignelse för samhället och för att använda sin vinst för att sprida Guds rike.

- Detta var något som baptisten Willam Colgate som grundade tandkrämsföretaget Colgate gjorde.

Han började med att ge till Guds rike 10%, sen 20%, 30% och slutligen 50% av intäkterna som Colgate fick in.

- Samma gäller för oss om vi genom investeringar kan öka vårt givande och kunna ge mer av vår tid och förmågor för att sprida Guds rike så är det en vinst.

I liknelsen med talenterna så var det de två förvaltarna som var företagssamma som fick ta emot sin Herres beröm.

- Dom rika här i v.5 hade gött sina hjärtan på slaktdagen. Med slaktdag så menas den dag då ett djur slaktas.

Att göda något är att ge det mycket mat för att göra djuret stort och redo för slakt.

- När det gällde detta fallet så står det att: ” **Ni har gött era hjärtan på slaktdagen.**”

Det verkar inte tyda på att dom har gött sina egna hjärtan för den kommande slaktdagen, utan att dom har gjort det på deras arbetares slaktdag.

- Om ni följer med mig till nästa vers så får ni se vad jag menar:

**5:6 Ni har dömt, ni har mördat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.**

- Dom hade orättfärdigt dömt och sen så står det att dom har mördat den rättfärdige, alltså symboliskt slaktat dom.

Betyder det att de rika bokstavligen hade mördat den rättfärdige. Det skulle kunna tyda på detta.

- Men jag tror personligen inte att mörda här bokstavligen syftar på att mörda.

Det står ju i texten att **ni har mördat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er**

- Hur kan man göra motstånd om man har blivit mördad. Nä, det går ju inte. Så han talar förmodligen om något annat.

I den Judiska samtida kulturen så såg man det som mord att undanhålla någon deras lön och mat. Detta är något som t.ex. den icke bibliska boken Syraks vishet skriver:

Syr 34:26-27 Den som tar levebrödet från sin nästa mördar honom, och den som vägrar arbetaren hans lön spiller blod.

- Så genom att inte ge arbetarna deras lön så kan vi se hur man i den judiska kulturen såg detta som mord i Guds ögon.

Vad kan vi då lära oss från detta avsnitt?

- För det första: Gud kommer inte låta orättvisa och förtryck att gå ostraffat.

Hans dom är redan nu verksam och den kommer en dag fullt ut att manifesteras sig på domens dag.

- Det andra jag vill att ni ska se är att i den dom som redan nu pågår och den som ska komma uppenbarar det att Gud inte har glömt oss när vi blir förtryckta och orättvist behandlade.

Han ser just nu vad du får gå igenom och har inte glömt dig.

- En tredje princip som vi kan lära oss är att inte leva som dessa rika. Lever du och jag ett liv i slöseri och sökande efter njutningar?

Om vi bara för ett ögonblick tänker på all den mat vi årligen kastar eller de kläder som vi har i våra garderober som vi aldrig använder samtidigt som andra inte har mat och kläder för dagen.

- Min fru berättade för mig i veckan om en tjej som hade blivit intervjuad i det krigsdrabbade Syrien som berättade att de enda kläder hon ägde var de som hon just då hade på sig.

Detta samtidigt som många av våra garderober är överfulla med kläder som vi aldrig använder. Detta är bara ett litet exempel på hur vi lever i lyx och överflöd.

- Ok, hur ska vi då gensvara till det förtryck och den orättvisa behandling som vi får möta?

Jakob skriver till hans förtryckta läsare:

**5:7 Bröder, var alltså tålmodiga tills Herren kommer. Se, [hur] jordbrukaren tålmodigt väntar på jordens dyrbara frukt, tills den får höstregn och vårregn.**

**5:8 Var också ni tålmodiga, styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.**

- Så vårt gensvar till orättvis behandling är att vi ska vara tålmodiga tills Herren kommer.

Precis som jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara frukt så ska vi vara tåliga.

- Observera att Jakob inte förespråkar att vi ska vara passiva när vi väntar. Jordbrukarna är inte passiva. Dom vattnar, göder och rensar jorden från ogräs.

Men samtidigt så kan dom inte i sin egen kraft få den att bära frukt. Här så är dom beroende av att Gud i hans försyn sänder regn.

- Inte heller ska vi vara passiva, utan likt jordbrukaren i hans väntan ska vi arbeta hårt och detta genom att rätt representera Guds rike i denna värld.

I problemen vi får möta så ska vi styrka våra hjärtan. I denna värld så kommer vi att bli orättvist behandlade, men det är inte denna värld vi lever för utan den som ska komma.

- För att uppmuntra sina läsare så skriver Jakob att Herrens ankomst är nära. Och var den nära för Jakobs läsare så är den än mer nära för oss.

Lever du för denna världen och för att samla rikedomar här eller lever du för Guds rike och har din skatt i himlen?

- Vid Herrens ankomst som är Jesu tillkomst det är då Gud kommer att komma till dom men även för sitt folks upprättelse och njutning och glädje av honom för alltid.

Om du får möta svårt förtyck här i nuet så glöm inte att Jesus en gång kommer att hålla de som behandlar dig illa ansvariga när han kommer tillbaks.

- Har du det svårt i nuet: Glöm inte att ha blicken fäst på Jesus och av att få njuta och glädjas av att vara med honom i all evighet.

Då kommer du inte längre få kämpa med sjukdom, människor som diskriminerar och behandlar dig illa, utan du kan bara njuta av en underbar gemenskap med Jesus.

- Vad är denna tids lidande i jämförelse mot den härlighet som väntar?

Så det gensvar vi bör ha till när vi blir felaktigt behandlade är att vara uthåliga och tåligt vänta på Jesus.

- I nästa vers så ser vi ett felaktigt gensvar:

**5:9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörrarna.**

- Tänk dig för ett ögonblick in i Jakobs läsares situation. Dom har inte fått sina löner och fått utstå förtyck av rika jordägare.

Det står inte att dom klagat på de rika jordägarna utan på varandra.

- Vad som ofta händer under tid av stress är att vi har en tendens att visa vår frustation för dom som står oss närmast.

Och i detta fallet så leder de till att dom visar sin irritation på varandra. Kanske denna klagan är över den orättvisa behandlingen de fått möta från de rika.

- Eller kanske klagandet är över att dom inte kan komma överens om hur de ska gensvara till förtrycket.

Det skulle också kunna vara över andra problem i församlingen.

- Denna vers reflekterar Jak 4:11-12 där dom förtalade och dömde varandra.

Detta klagande som vi ser här i v.9 uppenbarar motsatsen till hur vi ska gensvara när vi blir felaktigt behandlade alltså med tålmod.

- Något som berör mig illa är när kristna har en "leta fel attityd", där man har som fokus att försöka hitta fel i sina bröder och systrar.

Det är inte fel att urskilja, tillrättvisa och hjälpa varandra, men problemet är när kristna har som sitt fokus att leta fel för att klaga och gotta sig i andras olycka.

- Jakob uppmanar sina läsare: **Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörrarna.**

Det är inte bara det att domaren, Gud själv kommer att döma de rika, han står även redo utanför dörrarna för att döma oss för vår klagan på varandra.

- Ska vi då bara passivt stå och titta på medans vi blir orättvist behandlade, utan att aldrig öppna våra munnar?

Om vi kommer fram till den slutsatsen så tror jag att vi missuppfattar Jakob som säger:

### **5:10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn som föredömen i att lida och visa tålamod.**

- Vi ska alltså ha profeterna som talade i Herrens namn som våra föredömen.

Dom fick verkligen lida och visade oss det tålamod som vi behöver.

- Men stod profeterna bara tyst och kollade på medans de blev förföljda och illa behandlade?

Vad skriften målar upp som t.ex. med profeten Jeremia var att profeterna verkligen vågade tala emot orättvisa, till och med om det var mot en kung som straffade dem för vad de hade att säga.

- Så att vi i tålamod ska genomgå lidande för den orättvisa behandling vi får genomlida betyder inte att vi inte har rätten att tala ut mot ondska och förtryck som vi får möta.



Vad Jakob där emot vänder sig emot är att vi skulle ta hämnden och Guds dom i våra egna händer.

- Detta är någonting som Gud kommer att utföra i hans tid och på hans sätt, både i detta liv och på domens dag.

Så låt oss imitera profeternas liv i tålamod och uthållighet.

- Ett exempel från GT på en man som var uthållig är Job som vi kan läsa om i vers 11:

**5:11 Se, vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett [hur] Herren [lät det] sluta, för Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.**

- Dom som håller ut i svårigheter, förföljelser och lidande dom kallar vi saliga som betyder välsignade och lyckliga.

Det var detta som Jakob talade om inledningsvis i brevet i Jak 1:12 **Salig är den man som håller ut under prövning, för när han har bestått provet ska han få livets krona, som han har lovat till de som älskar honom.**

- Job var en man som gav bevis på uthållighet.

Satan försökte få honom att förbanna Gud genom att med Guds tillåtelse ta hans barn, tillgångar och hälsa.

- Allt detta gjorde satan och till och med Jobs fru uppmanade honom att förbanna Gud och dö.

Men istället för att göra detta så läser vi i Job 2:10 <sup>10</sup>**Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.**

- Job var uthållig under den mest svåra tiden i hans liv. Och vi har sett hur Herren lät det sluta när det står i **Job 42:12 Och Herren välsignade slutet på Jobs liv mer än början.**

Själva grunden till när det står att vi har sett [hur] Herren [lät det] sluta med Job är vad som kommer sen i versen: **”för Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.”**

- I och genom allt det svåra Job fick möta så var det Herren som tog honom igenom allt detta och välsignade honom pga. Herrens medlidande och barmhärtighet.

På samma sätt hjälper Herren hans barn att ta sig igenom deras prövningar pga. hans medlidande och barmhärtighet.

- I Job 42:12 så talas om materiella välsignelser där Job kom att få tillbaks dubbelt så många djur som de han hade förlorat.

Men när det gäller slutet för oss så är det något långt mycket dyrbarare än något materiellt som vi kommer att få när vi har härdat ut till slutet på våra liv.

- Då kommer vi att få livets krona som vi läste i Jak 1:12.

Ge inte upp mina vänner vi har ett himmelskt arv som väntar oss vid mållinjen.

- Löp tålmodigt maratonloppet tills du kommer till mållinjen och får ta emot den segerkrans som aldrig kommer att vissna.

I detta lopp som vi har att löpa så låt oss inte fuska genom att ta en genväg. Det var detta som Jakob varnade sina läsare för i v.12.

- **5:12 Framför allt, mina bröder, svär inte vid himlen eller jorden eller någon annan ed. Men låt ert ja [vara] ja och [ert] nej [vara] nej, så att ni inte drabbas av dom[en].**

Om vi tittar i kontexten så verkar det som om läsarna var benägna att svära eder för att på något sätt kringgå det förtryck som de fick möta från de rika.

- En frestelse kunde vara att svära på att göra något som man sen inte kunde hålla.

Men att svära vid något och inte hålla det man lovar är att smäda Guds namn.

- I denna vers så hänvisar Jakob tillbaka till Jesu ord i Bergspredikan om att inte avlägga eder. Istället för att svära eder så ska vårt ja, vara ja och vårt nej vara nej.

Här om dagen satt jag på spårvagnen framför några ungdomar från en muslimsk bakgrund som i sin kultur svär för att försäkra lyssnarna att dom talar sant.

- Under den korta resan på 5-10 minuter så hörde jag dom flera gånger säga: "Jag svär vid Gud" för att försäkra att de talade sant.

Detta är att missbruka Guds namn.

- Som kristna ska människor kunna lita på vad vi säger och att vi står fasta vid våra ord. Vårt ja ska vara ja och vårt nej vara nej allt utöver det kommer från den onde som Jesus sa.

Vi behöver inte avlägga eder för att förvissa människor att vi kommer att göra det vi säger utan de ska kunna lita på oss.

Vi har nu fått se:

1. Guds dom över dom som förtrycker
2. Vi ska gensvara till förtryck med tålamod och uthållighet
3. Att vi inte ska avlägga eder för att undvika förtryck

Jag vet inte vad just du går igenom för några svårigheter i ditt liv.

- Att tala om tålamod och uthållighet kanske känns som ett slag i ansiktet i den orättvisa behandling du får möta eller den sjukdom, det lidande eller förtryck som du just nu genomgår.

Du kanske säger: Jag orkar inte, tålamod är det sista jag vill höra om.

- Jag har hopp för dig idag. Slutet på vers 11 gäller dig precis som Job. För Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Han har inte glömt dig i din svåra situation. Jesus själv fick utstå den värsta formen av förtryck och orättvisa behandling.

- Hans vänner övergav honom och en av dem till och med förrådde honom.

Han blev torterad, misshandlad och mördad fastän han var oskyldig och blev straffad för andras synder och brott.

- Han dog i syndare som oss ställe för att visa oss Guds medlidande och barmhärtighet.

Ska vi vara ärliga så har vi alla gjort oss skyldiga till förtryck och att behandla orättvist.

- Vi har inte bara behandlat vår nästa orättvist, utan vi har förtyckt och gjort uppror mot Gud själv och gjort oss skyldiga till det straff som beskrivs för de rika i Jak 5:1-6.

Men, men,

<sup>4</sup>Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,  
<sup>5</sup>också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta (Ef 2:4-5).

- Om du ännu inte har blivit kristen så kan du bli motagare av Guds förlåtelse och slippa undan Guds rättmätiga vrededom.

Detta genom att vända dig bort från din synd och tro på att Jesus dog istället för dig och uppväcktes från det döda så att du kan ha en underbar gemenskap med honom för all evighet.

- Det är också Jesu död och exempel som är det största föredömet för oss i att tålmodigt gå igenom förtryck och orättvis behandling.

Han är inte bara rik på medlidande när det gäller vår frälsning, utan också för att hjälpa oss att ta oss igenom våra svårigheter.

- Hans första tillkommelse räddade oss från vårt rättmätiga straff och hans andra fungerar som en motivation för oss att genomgå de orättvisor vi får möta här och nu.

När Jesus kommer tillbaka så kommer han inte bara att döma all orättvisa, men framförallt så fungerar hans tillkomst för att motivera oss att gå igenom det vi får möta här och nu.

- Vad är en tids svårigheter, förtryck och lidande i jämförelse med en evighet där vi för all framtid får njuta av gemenskap med Jesus?

...ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

<sup>3</sup>Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. (Heb 12:1-2)