

Bibel intro:

- Kära bröder och systrar, idag ska vi tala om en liten kroppsdel som förmår att vålla största möjliga skada, samtidigt som den kan bli till en otrolig välsignelse.

På 1930 och 40-talet så kom denna lilla kroppsdel hos en enda människa att leda till mellan 50-85 miljoner människors död!

- Hos en enda människa nämligen Adolf Hitler så kom denna lilla lem att leda till ett av världshistoriens största krig, ett folkmord och förstörelsen av nästan hela Europa.

Samtidigt så kom denna lilla kroppsdel hos en annan människa att leda till ett mycket talrikt antal människors frälsning och att ett land som var helt försupet kom att bli räddat från ett totalt moraliskt fördärv.

- Jag talar nu om John Wesley som var verksam i Storbritannien på 1700-talet. Vad är då denna lilla kroppsdel som vi idag ska prata om? Jo, tungan.

Du och jag kanske inte har kapaciteten att genom vårt tal på gott och ont vara lika inflytelserika som dessa två män.

- Oavsett så måste vi inse att samma lem hos oss förmår att vålla en skada långt bortom vad vi kan greppa, samtidigt som vår tunga har potentialen genom Guds hjälp att bli till största möjliga välsignelse för människor.

Det är med samma tunga som vi förmår att både förstöra människors liv och berätta evangelium som kan rädda människor för evigheten.

- Hur ska vi då förhålla oss till denna lilla lem med så stor potential för gott och ont?

Låt oss gå till Jakob 3:1-12 och se vad Jakob har att säga oss.

[Bibelläsning, bön]

3:1 Mina bröder, inte många [av er] bör bli lärare, eftersom ni vet att vi ska få en strängare dom.

3:2 För vi felar alla på många [sätt]. Om någon inte felar i [sitt] tal, [är] denne en fullkomlig man [som] också förmår att tygla hela [sin] kropp.

3:3 Om vi lägger betsel i hästarnas munnar för att de ska lyda oss, styr vi också hela deras kropp.

3:4 Se också på skeppen [som fastän] de är så stora och drivs av hårda vindar, styrs av ett litet roder, varhelst rorsmannen vill.

3:5 Så är också tungan en liten lem och skryter över stora [ting]. Se hur en liten eld antänder en stor skog.

3:6 Och tungan [är] en eld, [en] orättfärdighetens värld som är placerad bland våra lämningar. Den fläcker ner hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand och är antänd av Gehenna.

3:7 För alla slags [djur] både av fyrfotadjur och fåglar, både av kräldjur och vattendjur blir tämjda och har blivit tämjda av människan.

3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, [den är] ett oroligt ont, full av dödligt gift.

3:9 Med den välsignar vi Herren och Fadern och med den förbannar vi människor som har blivit gjorda till Guds likhet.

3:10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så borde det inte vara, mina bröder.

3:11 Inte [kan det väl] ur samma öppning [från] en källa flöda fram [både] sött och bittert [vatten]?

3:12 Mina bröder, inte kan [väl] ett fikonsträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller [kan] en salt [källa] ge [sött] vatten.

Introduktion:

- I våra tidigare predikningar så har vi fått möta Jakobs tre huvudteman som är:
 1. Prövningar och frestelser.
 2. Vishet att leva det kristna livet.
 3. Rikedom och fattigdom

I förra kapitelet så talade Jakob om Rikedom och fattigdom. Här i kapitel 3 så kommer han att tala om vishet att leva det kristna livet och i vår text för idag så har det att göra med vårt tal.

- Detta för tankarna tillbaks till kapitel 1.

I Jak 1:19 så sa Jakob: **Förstå [detta] mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar till att höra, sen till att tala [och] sen till vrede.**

- Här så ser vi vikten av att inte vara för snabba med att tala.

Vidare så har Jakob i kap 1:26-27 gett en introduktion till vad en sann tillbedjan eller gudstjänst är inför Gud.

- I v.27 skrev Jakob att en sann tillbedjan är att ta sig an föräldralösa och änkor i deras nöd, alltså att ta hand om de fattiga.

Detta har Jakob talat om i kap 2, vidare så är en sann tillbedjan att hålla sig obefläckad från världen. Detta kommer Jakob att förklara i kap 4.

- Och så har vi v.26 där Jakob säger att för den som inte tyglar sin tunga så är dennes tillbedjan eller Gudstjänst värdelös. Den tjänar ingenting till.

Det är detta han talar om i kap 3 som vi ska börja titta på idag.

- Vad är det då vi ska se från vår text om tungans makt?
 1. Den börjar med en varning att inte många ska bli lärare (v.1-2a)
 2. Tungans positiva potential (v.2b-5a)
 3. Tungans negativa potential (v.5b-8)
 4. Ett motsägelsefullt användande a tungan.

Låt oss för det första börja med varningen att inte många ska bli lärare.

3:1 Mina bröder, inte många [av er] bör bli lärare, eftersom ni vet att vi ska få en strängare dom.

3:2 För vi felar alla på många [sätt]. Om någon inte felar i [sitt] tal, [är] denne en fullkomlig man [som] också förmår att tygla hela [sin] kropp.

- Varför ska inte många av oss bli lärare? Är det för att man måste ha en viss utbildning först? Nej.

Är det för att man måste ha en viss erfarenhet? Nej. Dessa är i sig ingen nackdel.

- Men varför bör då inte många av oss bli lärare? Jo, därför att lärare ska få en strängare dom.

Varför ska man då få en strängare dom? Jo, vi felar alla på många sätt och som lärare kommer man att på ett speciellt sätt hållas ansvarig inför Gud för sitt tal.

- Dom som undervisar har stor potential att influera människor både på gott och ont och detta kommer vi en dag att bli dömda för av Gud.

Därför är det viktigt för de som undervisar och predikar att inte ta lätt på sitt ansvar.

- I Apg 20:27 så talade Paulus till dom äldste från Efesus att han inte hade tvekat att förkunna för dem hela Guds rådslut.

Här i församlingen så består huvuddelen av våra predikningar av att vi predikar igenom Bibelböcker både från GT och NT vers för vers för att vi vill ta vårt ansvar och förkunna hela Guds rådslut.

- Som lärare så är det viktigaste att man säger det Gud vill att man ska säga och inte vad människor vill höra.

Samtidigt så är det viktigt i predikan att man är lyhörd för fåren i församlingens behov och vad de behöver höra.

- Om man som predikant struntar i att förbereda sig väl och att söka Gud i bön så har man inte rätten att tala till Guds folk.

Givetvis så finns det undantag då man inte har möjlighet att förbereda sig tillräckligt pga olika omständigheter som t.ex. när någon blir sjuk.

- I januari i år så satt jag ner tillsammans med Paul Washer och talade med några församlingsplanterare i Norge.

Paul Washer sa till dessa predikanter: "Om ni inte har för vana att spendera 15 timmar i förberedelser för era predikningar så har ni inte att göra i en talarstol.

- Vad han menade var inte att man dogmatiskt varje gång man ska predika måste spendera minst 15 timmar i bön och studier utan vikten av att vara tillräckligt förbered för att ge Guds folk hans ord in i deras situation.

En dag så kommer alla kyrkans lärare att få träda fram inför Gud på domens dag och avlägga räkenskap för hur de har närt Guds folk.

- Tänk då att behöva få höra: "Du svälte ut fåren eller du underhöll dem istället för att ge dem mat"

Men det är inte bara för det vi inte gett fåren som vi kommer att dömas utan även för det vi gett dem.

- Varje ord vi har sagt kommer Gud att hålla oss ansvariga för. Detta är ett så stort ansvar att vi borde fyllas av fruktan och bävan.

Kanske du brister ut, vem kan då bli lärare?

- Så till dig som fungerar som lärare, vare sig du predikar, leder Bibelstudier, eller undervisar i söndagsskolan, glöm inte att du ska få en strängare dom och hållas ansvarig för alla ord du säger.

Detta borde leda oss till eftertanke, att vi tänker igenom en extra gång innan vi säger något. Må detta få oss att bli mer beroende av Gud och söka honom mer i våra böner och hans ord innan vi undervisar.

- Samtidigt så måste vi leva efter de omständigheter som vi har. Det finns begränsningar i hur mycket man kan förbereda sig.

Hela våra liv är ett förvaltarskap inför Gud där det är viktigt att hitta en rätt balans i familjeliv, arbetsliv och församlingsliv där vi ställer oss frågan. Hur kan det sätt som jag lever mitt liv på ge mest ära till Gud?

- Så talar Jakob enbart till de som vill bli eller är lärare i denna text? Jag skulle vilja hävda att den efterföljande texten gäller alla kristna även då den speciellt gäller lärare.
- Detta för oss till vår nästa punkt: **Tungans positiva potential (v.2b-5a)**

Likt John Wesleys tal kom att förändra en nation så har även vårt tal potentialen att få en oerhörd positiv effekt.

- Vers 2 börjar med **”för vi felar alla på många [sätt]”** vilket relaterar till varför inte många ska bli lärare.

Men sen så står det: **”Om någon inte felar i [sitt] tal, [är] denne en fullkomlig man [som] också förmår att tygla hela [sin] kropp.”**

- Detta ord är något som gäller alla människor. Men fullkomligheten som det här talas om är inte något som vi kan nå i detta livet.

Samtidigt så är det viktigt att vi som kristna växer i helighet och det är här vårt tal spelar en oerhörd stor roll.

- Ju mer vi kan tygla vår tunga desto mer kan vi kontrollera vår övriga kropp.

I Bibeln så ser vi hur de bibliska författarna många gånger använder synd genom tal för att exemplifiera synden i dess helhet.

- Om vi kan kontrollera vårt tal så förmår vi också att tygla hela vår kropp.

Detta har lätt till att författaren Alec Motyer har sagt: ”Det är inte att en person som är tillräckligt stark för att kontrollera tungan är tillräckligt stark för alla andra slag, men däremot att vinna detta slag är i sig själv att vinna alla andra slag.

- Att kontrollera sitt tal är en viktig del i vishets litteratur i ordspråksboken.

T.ex. så står det i Ord 10:11 **Den rättfärdiges mun är en källa till liv, våld täcker de ogudaktigas mun.**

- Att kunna kontrollera sin tunga demonstrerar att man verkligen är vis.

För att illustrera vad tungan positivt förmår att uträtta så ger oss Jakob två exempel:

3:3 Om vi lägger betsel i hästarnas munnar för att de ska lyda oss, styr vi också hela deras kropp.

3:4 Se också på skeppen [som fastän] de är så stora och drivs av hårda vindar, styrs av ett litet roder, varhelst rorsmannen vill.

3:5 Så är också tungan en liten lem...

- Precis som man med hjälp av ett betsel som placeras i munnen på en häst kan styra hela dess kropp och precis som rorsmannen med hjälp av rodret kan styra ett stort skepp vart helst han vill.

På samma sätt är tungan en liten lem med vilken vi positivt kan styra våra liv.

- Antingen så kan vi kontrollera vår tunga eller så kommer tungan att kontrollera oss.

Må vi inse vilken makt vi har att styra både våra egna liv men även att influera andras liv med vårt tal.

- Utan ett betsel är en häst oerhört svår att styra och utan ett fungerande roder kan man inte manövrera ett stort skepp.

Så är också tungan ofrånkomlig för att leda församlingen framåt.

Det kan tyckas avskräckande att bli lärare med tanke på den strängare dom som lärare ska få, men samtidigt att inte använda den gåva man

fått från Gud att undervisa är att beröva Guds församling från en välsignelse.

- Reformatorn John Calvin hade ursprungligen inget intresse av att bli pastor.

När han kom till Geneve och mötte församlingsledaren William Farel så hade han bara tänkt stanna en natt men Farel argumenterade för att det var Guds vilja att hans skulle förbli i staden och bli en pastor.

- När Calvin protesterade och sa att han var en forskare och inte en pastor så svor Farel en ed att Gud skulle förbanna Calvins studier om han inte stannade i Geneve.

Senare så sa Calvin att det kändes som om allsmäktig Gud hade lagt sin hand på mig för att hindra mig i min bana och att han var så full av fruktan att han inte fortsatte sin resa.

- Man kan fråga sig om Farel uttryckte sig på rätt sätt, men en sak är säker att det var pga. att Calvin stannade i Geneve som gjorde att han blev den reformator som kom att influera spridandet av evangelium över hela världen.

Kanske du likt Calvin är på väg för att fortsätta din bana, men inte inser att Gud vill använda dig som förkunnare för hans ord.

- Principen att använda vår tunga på rätt sätt gäller oss alla. Du kanske inte är den nye John Calvin, men vi kan alla ha en sådan otrolig påverkan på människor i vår omgivning.

Tänk bara vad ett ord av uppmuntran kan få betyda för en människa.

- Jag glömmer aldrig första gången jag mötte en man vid namn Thomas Schaller och hur ett kort möte och uppmuntran från honom fick leda till att hela mitt liv blev förändrat.

Utan denne mans och några andra personers uppmuntran så skulle jag aldrig stå här idag.

- Jag var bara ett ansikte i massan men en främmande person som jag inte kände gav mig uppmuntran.

Hur kan just du va som Thomas Schaller och uppmuntra människor där du ser dem?

- Något vi måste växa på och speciellt svenskar är att ge uppmuntrande ord till varandra.

Tänk dig vilken påverkan bara några små ord kan ha i din nästas vandring med Herren.

- Ibland så kan det vara lättare att ge kritik till det vi ser som inte är helt rätt än att ge uppmuntran och uppbygelse för det som fungerar.

T.ex. om du är gift och din fru bränner maten och du påpekar detta men aldrig tackar och säger vänliga ord till din fru och visar henne uppskattning för den hon är och gör.

- Om du har barn så kanske det är lätt att peka på det dom gör som är fel och det är viktigt att vi fostrar våra barn, men samtidigt så är det av yttersta vikt att vi uppmuntrar dem.

På jobbet eller i skolan i kontakten med de människor som du möter. Var en uppmuntrare där människor upplever det som en välsignelse att vara runt dig.

- I församlingen: Låt oss ge varandra uppbyggelse och motivera varandra i vår vandring med Herren.

När min fru kom till Sverige med sin bakgrund från USA där man brukar uppmuntra mycket så fick hon en kulturschock där hon upptäckte att det är svårt att veta vad svenskar tycker om något förutom när de inte tycker något är bra.

- Så bör det inte vara. Vi måste uppmuntra varandra och inte bara ge negativ återkoppling utan även positiv feedback.

För egen del så känner jag att jag själv brister på detta område och verkligen behöver växa.

- Låt oss hjälpa varandra till att bli uppmuntrare och skapa en atmosfär i församlingen där vi hjälper varandra att växa på detta område.

Vi som predikar brukar träffas ungefär en gång i månaden för att gå igenom de predikningar som predikas med syftet att hjälpa varandra att växa som predikanter.

- Det som slog mig var att i början så var vi snabba med att föra fram det som var mindre bra men inte så bra på att lyfta fram det som var bra i predikningar.

Om vi alla lär oss att uppmuntra då kommer vi även att ha lättare att ta förmaning från varandra.

- Må vi alla karakteriseras av att vi är uppmuntrare så att våra munnar liksom Ord 10:11 **får vara en källa till liv** för människor i vår omgivning!

Ta dig tid och fundera på hur just du under veckan som kommer genom ditt tal kan vara till välsignelse för andra människor.

- Vi har fått se på tungans positiva potential att liksom ett betsel kan styra en häst och liksom ett roder ett stort skepp hur tungan fastän den är så liten kan ha ett oerhört positivt inflytande.

Låt oss nu se baksidan på det hela. Vilken negativ potential som tungan kan ha.

- Liksom Hitlers tunga kunde skada nästintill hela mänskligheten under sin tid så kan även vår tunga vålla mycket stor förödelse.

Jakob skriver i v.5

3:5 Så är också tungan en liten lem och skryter över stora [ting]. Se hur en liten eld antänder en stor skog.

- Det är inte bara det att tungan är till välsignelse utan den skryter över stora ting.

I nästa predikan så kommer vi se i v.14 hur tungan är ett instrument för att uppenbara vad som finns i hjärtat.

- **V.14 Men om ni har bitter avund och själviskhet i era hjärtan [ska] ni inte skryta och ljuga emot sanningen.**

Skryt är ett stort problem som uppenbarar bitter avund och själviskhet där en människa försöker framhäva sig själv och trycker ner andra.

- För att illustrera den skada som tungan förmår att åstadkomma så använder Jakob illustrationen med en liten eld.

Se hur en liten eld antänder en stor skog.

- Den 31 juli i år så bröt skogsbranden i Västmanland ut på ett kalhygge och kom att bränna upp 150km² mark.

Alltså nästan lika mycket som om vi skulle tänka oss ett markområde från Göteborg till Borås, till Kinna vidare till Lindome och sen tillbaks till Göteborg.

- Detta var den största skogsbranden i Sverige på mer än 60år.

Tänk er att en liten eld kunde åstadkomma allt detta.

Jakob säger:

3:6 Och tungan [är] en eld, [en] orättfärdighetens värld som är placerad bland våra lämmar. Den fläcker ner hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand och är antänd av Gehenna.

- Likt denna skogsbrand kunde föra med sig så stor skada så är också tungan en eld, en orättfärdighetens värld som är placerad bland våra lemmar.

Tungan i sig är inte ond men den representerar här den orättfärdighet som människor åstadkommer.

- När den används på fel sätt så fläcker den ner hela kroppen. Tänk er en vit, så ren klädnad som man bara kan tänka sig och så rullar man runt med den i gyttja.

På liknande sätt så fläcker tungan ner hela kroppen, den orenar hela människan.

- Och likt en eld i Västmanland satte en stor skog i brand så sätter tungan en människas liv i brand och gör livet till en plåga för henne och hennes omgivning om den inte kontrolleras.

Vad kommer då denna eld ifrån?

- Det står att självaste tungan är antänd av Gehenna. Ursprungligen så var Gehenna en dal utanför Jerusalem där man offrade barn till guden Molok och där man kom att bränna sopor.

Det var detta ord som Jesus använde 11 av de 12 gånger som det förekommer i NT för att tala om helvetet som en plats med evig eld.

- Ont tal kommer ur Gehenna, alltså helvetet från djävulen själv och det är som en förödande eld som vi inte kan kontrollera.

Ett illa menat ord kan likt en liten, liten eld ödelägga en stor skog.

Vidare skriver Jakob:

3:7 För alla slags [djur] både av fyrfotadjur och fåglar, både av kräldjur och vattendjur blir tämjda och har blivit tämjda av människan.

3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, [den är] ett oroligt ont, full av dödligt gift.

- Människan har förmått att tämja och råda över alla slags djur, men tungan kan ingen tämja, den är ett oroligt ont, full av dödligt gift.

Här så får Jakob oss att tänka på en giftorm redo att attackera. Det är som David uttrycker om sina fiender i Ps 140:4

Ps 140:4 De vässar sina tungor som ormar, huggormsgift är bakom deras läppar. Sela.

- Förstår vi egentligen vilken potential våra tungor har?

Låt oss för ett ögonblick tänka på vad våra ord kan få för någon effekt.

- Bara ett felaktigt ryckte kan få en hel människas framtid att bli förstörd.

Tänk på vilken förödande effekt skvaller och falska rykten kan ha.

- Vad är då skvaller?

Kent Hughes har skrivit om skvaller: att det är att tala bakom en människas rygg vad du inte skulle säga ansikte mot ansikte.

- Han skriver vidare att smicker är att säga till en människa vad du inte skulle säga bakom hennes rygg.

Ibland så kan man ha genuint goda motiv men gå över gränsen för vad som är skvaller.

- Må vi vara försiktiga så vi inte skvallrar, men också så vi inte lyssnar på skvaller och att vi säger ifrån när vi upptäcker att någon skvallrar.

Ett av de mest kamouflerade skvallret som förekommer i våra kyrkor är när någon lägger fram bönämnen för att berätta om någon.

- Vissa bönämnen måste vi hålla hemliga för oss själva eller berätta utan att nämna namn och information som gör att någon kan lista ut vem det syftar på.

Ett annat område där vårt tal kan skada är genom att vi talar nedvärderande om en annan människa.

- Har vi som syfte att skada eller förringa en vår nästa. I så fall är det synd.

Paulus säger i **Ef 4:29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.**

- Detta betyder inte att vi inte kan förmana och tillrättavisa varandra men det måste vara med syftet att vi vill vår nästas bästa.

Ett av våra stora problem när det gäller vårt tal är att vi är för snabba att tala. Vi behöver lära oss att lyssna och tänka igenom det vi ska säga.

- Det är inte vilken leksak som helst som vi går och bär på utan ett dödligt vapen som kan förstöra människors liv.

När Jakob säger att ingen kan tämja tungan, menar han då att den är helt otämjbar? Att vi är robotar som inte alls förmår att navigera vårt tal?

- Jag tror inte det är detta han syftar på, men samtidigt så är det tydligt att om vi hade full kontroll på vårt tal så vore vi fullkomliga vilket inga av oss kommer att bli i detta livet.

Vårt mål måste vara att kunna kontrollera våra tungor så mycket som möjligt.

- Det är här vi behöver Gud. Att vi i denna prövning ber med tanke på de ord som Jakob har sagt i kap 1:5.

Om någon av er brister i vishet ska han be om det från Gud som ger åt alla villigt och utan att förebrå och det ska ges åt honom.

- Må vi söka Gud att han skulle ge oss visheten att kontrollera våra tungor.

Vi har nu sett både den positiva och negativa potential som tungan kan ha.

- Avslutningsvis så ifrågasätter Jakob ett motsägelsefullt användande av tungan.

Hur kommer det sig att samma tunga hos en person kan användas både för att uträtta det som är ont och gott.

- Är inte detta en motsägelse i sig själv?

Jakob skriver:

3:9 Med den [alltså med tungan] välsignar vi Herren och Fadern och med den förbannar vi människor som har blivit gjorda till Guds likhet. 3:10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så borde det inte vara, mina bröder.

- Här ger Jakob oss det bästa och sämsta av mänskligt tal. Nämligen att välsigna och tillbe Herren och Fadern som är det mest fantastiska vi kan göra.

Detta står i kontrast till att förbanna människor som är gjorda till Guds likhet och avbild.

- Att förbanna en medmänniska antingen hon är kristen eller ej är att förbanna en återspeglning av Gud.

Detta vanärar honom. Att det från samma mun skulle komma både välsignelse och förbannelse, det är ett dubbelspel, det är falskhet och hyckleri.

- Så borde det inte vara. Samma person borde inte vara kapabel att både välsigna och förbanna.

Detta ger oss ett eko av Jesu undervisning i Matt 12:33-37:

³³Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.

³⁴Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. ³⁵En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. ³⁶Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. ³⁷Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”

- Här så ser vi att den som är ond talar det som är ont och hur den som är god talar det som är gott.

Vårt tal reflekterar vårt hjärtas tillstånd. Det är därför Jakob är så bekymrad över detta dubbelspel.

- Jakobs undervisning ger oss också ett eko av Matt 15:18 hur tal från ett orent hjärta gör människan oren.

Jakob säger V.11-12

3:11 Inte [kan det väl] ur samma öppning [från] en källa flöda fram [både] sött och bittert [vatten]?

3:12 Mina bröder, inte kan [väl] ett fikon träd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller [kan] en salt [källa] ge [sött] vatten.

- Vi producerar efter vår sort. Det är omöjligt för en vattenkälla att ge både söt och bittert vatten.

Lite bittert eller salt vatten kommer att förorena sötvattnet.

- Inte heller kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon.

Jakobs poäng här är att ingen växt kan bära en frukt som hör till en annan växt. Vi producerar utifrån vad vi är. Så är det också omöjligt för en saltvattensälla att ge sötvatten.

- Här så återspeglas Jesu undervisning. De som genom evangeliet har fått ett nytt hjärta kommer att producera gott tal medan de som inte har fått ett nytt hjärta kommer att ha gift i sitt tal.

Det Jakob vill lyfta fram är inte fullkomlighet utan att vi är konsekventa i vårt tal.

- Vi felar alla enligt 3:2 i vårt tal och behöver alla Guds hjälp att hantera vår tunga.

Vi bör alla dagligen be till Gud att våra munnar får vara en källa med sött vatten till liv och välsignelse för människor.

- Att ur vårt innersta strömmar av levande vatten skulle få flyta fram.

Samtidigt så behöver vi be att Herren bevarar oss från att ge bittert eller salt vatten som inte kommer från den söta källa som vi har blivit.

- Den stora frågan som vi alla bör ställa oss är om man ser på helheten av talet i våra liv, ger vi då dålig eller god frukt?

Pekar vårt tal på att vi har blivit pånyttfödda eller pekar det på att vi är förlorade?

- Om du inser att du är förlorad pga. att ditt tal konsekvent producerar ruten frukt så har jag hopp för dig idag.

Detta hopp står till den enda människan som inte felade i sitt tal, nämligen Jesus.

- Det står om honom i **1 Pet 2:22-24** ²²*Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.* ²³När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. ²⁴Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Han kom för att rädda syndare som dig och mig. Vi som alla har gjort oss skyldiga att dömas till Gehenna pga. vårt syndiga tal.

- Han kom och levde det liv som vi inte kunde leva. Bekänn att du är en syndare och vädja till honom att rädda dig från din synd.

Använd din tunga till att åkalla honom och förtrösta på att han i sin död dog istället för just dig.

- För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Må vi alla komma ihåg vilken makt tungan har till att välsigna och förbanna.

- Låt oss ta Hitler som ett avskräckande exempel på den onda potential som denna lilla lem har.

Och låt oss ta John Wesley som en förebild på vilken välsignelse tungan kan ha.

- Låt oss inte hålla inne det livsförvandlande budskapet som vi har blivit givna, utan låt oss tydligt och klart använda våra tungor till den största välsignelse som den kan ha, nämligen att predika evangelium för människor.

Att vi likt John Wesley vågar ta risker för att vara till en evig välsignelse för de människor vi får möta. Himmel och helvete står på spel.

- En evighet i underbar gemenskap med Gud eller evigt straff.

Undanhåll inte detta budskap räddningen som finns i Kristus för var och en som omvänder sig och tror evangelium.