

Bibel intro:

Kan tron utan gärningar frälsa?

- Paulus hävdade att en människa förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar i Rom 3:28.

Och han sa i Ef 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, ⁹inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

- Samtidigt så säger Jakob att tron utan gärningar är död (Jak 2:17, 26) och att en människa rättfärdigas genom gärningar och inte bara av tro (Jak 2:24).

Vem hade rätt? Paulus eller Jakob? Eller hade båda rätt?

- Kan tron utan gärningar frälsa?

Detta hävdade Zane Hodge som var professor på Dallas Teologiska seminarium i USA.

- Denna lära har även fått sina efterföljare bland pastorer och församlingar här i Sverige.

Vad man väljer att betona är att vi blir rättfärdigförklarade av nåd allena genom tron allena.

- Detta samtidigt som man hävdar att det inte spelar någon roll för en människas slutgiltiga frälsning efter det att hon kommit till tro om hon bär frukt eller har gärningar.

Å andra sidan så har vi den Romerska katolska kyrkan som fördömer den protestantiska läran om rättfärdiggörelse genom tron fristående från goda gärningar.

- Under motreformationen vid det tridentinska kyrkomötet (Konciliet i Trient) så gjorde man följande uttalande som Rom aldrig har tagit tillbaka:

"Om någon säger att den mottagna rättfärdigheten varken bevaras eller ökas inför Gud genom goda gärningar, utan att dessa gärningar enbart är frukterna av och tecknen på en erhållen rättfärdiggörelse, men inte en orsak till att denna ökar: förbannad vare han."

- Så här så uttalas en fördömande förbannelse över alla dom som tror på rättfärdiggörelse genom tron allena.

Betyder detta att vi ska följa i Ulf Ekmans fotspår och bli katoliker för att kringgå denna förbannelse och hitta frälsning under påvens vingar?

- Ska vi följa Zane Hodge eller Ulf Ekman?

Eller finns det en annan väg?

- Låt oss gå till dagens text och se:

[Bibelläsning av Jakob 2:14-26, bön]

2:14 Vad hjälper det mina bröder, om någon säger sig ha tro, men inte har gärningar? Inte kan väl [en sådan] tro frälsa honom?

2:15 Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen.

2:16 Och någon av er säger till dem: "Gå i frid, håll er varma och ät er mäta", men ni inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det?

2:17 Så är också tron om den inte har gärningar död i sig själv.

2:18 Men någon ska säga: "Du har tro och jag har gärningar." Visa mig din tro utan gärningar och jag ska visa dig [min] tro genom mina gärningar.

2:19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt [i]. Även demonerna tror [det] och bävar.

2:20 Men vill du [inte] inse, o tanklösa människa att tron utan gärningar är utan verkan?

2:21 Rättfärdigades inte vår fader Abraham genom gärningar när han offrade sin son Isak på altaret?

2:22 Du ser att tron samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullkomnad.

2:23 Och Skriften uppfylldes som säger: ”Och Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet”, och han kallades Guds vän.

2:24 Ni ser att en människa rättfärdigas genom gärningar och inte bara genom tro.

2:25 Och var det inte på samma sätt [som] även skökan Rahab rättfärdigades genom gärningar när hon tog emot sändebuden och skickade iväg [dem] på en annan väg?

2:26 För liksom kroppen utan anden är död, så är också tron utan gärningar död.

Introduktion:

- I tidigare predikningar så har vi fått möta de tre huvudteman som tas upp genom Jakobs brev.

Dom är:

1. Prövningar och frestelser.
2. Vishet att leva det kristna livet.
3. Rikedom och fattigdom

I förra veckans predikan så började Jakob på nytt ta upp temat med rikedom och fattigdom.

- Detta är något som han kommer fortsätta att behandla i dagens text där vi kommer se vad en sann tro innebär.

Kan då tron utan gärningar frälsa?

- Låt oss se vad Guds ord har att säga här i Jakobs brev:

I vår text så ska vi se tre punkter:

1. En illustration som svarar på frågan om tron utan gärningar kan frälsa (V.14-17)
2. Jakob svarar på ett argument från sina motståndare (v.18-19)
3. Två Bibliska exempel som försvarar Jakobs uttalande (v.20-26)

Låt oss då gå till vår första del som börjar med en fråga i v.14:

2:14 Vad hjälper det mina bröder, om någon säger sig ha tro, men inte har gärningar? Inte kan väl [en sådan] tro frälsa honom?

- Efter att ha pekat på den diskriminering som skedde av de fattiga i avsnittet innan så kommer denna fråga.

Om vi är likgiltiga gentemot de som har det svårt, vad är det då för någon nytta om vi säger oss ha tro men inte har gärningar?

- Och sen så kommer uttalandet: Inte kan väl [en sådan] tro frälsa honom?

På grekiska så är denna fråga skriven på ett sett som förväntar sig ett negativt svar att en sådan tro inte kan frälsa någon.

- Då kommer följdfrågan som vi alla har. Finns det olika typer av tro? Finns det tro som frälser och tro som inte frälser?

I så fall vad är det då för någon skillnad?

- Här så ger oss Jakob en illustration på en tro som inte frälser.

2:15 Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen.

2:16 Och någon av er säger till dem: "Gå i frid, håll er varma och ät er mäta", men ni inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det?

- Här så talar Jakob om en medkristen broder eller syster är utan kläder eller ordagrant naken.

Med naken så syftar han förmodligen inte på att någon var bokstavligen naken utan att man inte hade tillräckligt med kläder på sig för att klara sig mot nattens kyla.

- Och samtidigt så saknar denna broder eller syster mat för dagen.

Och så säger någon i församlingen: gå i frid, håll er varma och ät er mätta. Gå i frid var en frids hälsning.

- Hur kan man säga gå i frid, håll er varma och ät er mäta, utan att ge dem vad kroppen behöver?

Detta blir rent ut sagt hyckleri. Vad hjälper detta? Vad är det för någon nytta med det? Det blir rent ut sagt absurt!

Lika absurt som detta är så säger han i V.17

2:17 Så är också tron om den inte har gärningar död i sig själv.

- Här så svarar Jakob på vår fråga: Tron utan gärningar kan inte frälsa!!!

Zane Hodge och hans efterföljare har fel. En tro som inte för med sig gärningar är en död tro som inte kan frälsa någon.

- Hur många gånger har jag inte hört människor säga att en kristen inte behöver bära någon frukt för att komma till himlen.

Detta är en stor fet lögn. En sann tro kommer alltid att föra med sig att vi bär frukt och gör goda gärningar.

- Men det är inte dessa gärningar i sig som frälser oss utan det är genom tron allena som vi blir juridiskt rättfärdigförklarade inför Gud när vi blir frikända från den kommande domen.

Detta är något som Paulus för fram i **Rom 4:5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.**

- Här så har vi ingen motsättning mellan Jakob och Paulus.

Vad Paulus betonar är vad han säger i **Ef 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, ⁹inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.**

- Vad Jakob betonar är andra sidan av myntet att en sann tro kommer att föra med sig gärningar.

I den stund som en människa blir frälst så får hon ett nytt hjärta som gör att hon vill leva för Gud och hans ära.

- Men en tro som inte för med sig gärningar är en död tro som inte är frälsande.

Detta går hand i hand med vad Paulus säger i Ef 2:10 efter att han har sagt att vi inte blir frälsta av gärningar där det står:

Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

- Paulus poängterar precis samma sak i Titus 2 efter det att han har talat om att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor (Tit 2:11)

Så står det om Guds nåd i v.12-14 ¹²**Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,** ¹³**medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.** ¹⁴**Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.**

- Så Paulus han skulle helt hålla med Jakob.

Så frågan vi behöver ställa oss är. Har våra liv blivit förvandlade genom Guds nåd? Har vi fått en genuin tro?

- Eller lever vi i förnekelse av den tro som vi hävdar oss att ha. Tyvärr så är kyrkorna fulla med människor som säger sig ha en frälsande tro men som med sina livsstilar visar på motsatsen.

Jag säger inte detta för att vara dömande, men av kärlek eftersom jag inte vill att någon ska gå förlorad.

- Låt mig ge ett exempel. Nyhetskanalen CNN rapporterade år 2011 om en studie om sexualvanor bland unga kristna i USA.

I undersökningen så framgick det att 80% av de tillfrågade i åldrarna 18-29 som bekände sig som evangeliska kristna hade haft sex före äktenskapet. Lyssna igen, jag sa 80%.

- Enligt Christian post så hade 64% av dessa icke gifta haft sex det senaste året och 42% befann sig just nu i en sexuell relation med någon.

Går vi till Bibeln så ser vi att dom som lever i otukt inte ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-11).

- Vi har ingen statistik över de som kallar sig evangeliska kristna i Sverige, men frågan är om inte situationen är lika illa här.

Missförstå mig inte när det gäller detta exempel. Jag vill inte hävda att det är genom att avhålla oss från att ha sex före äktenskapet som frälser oss.

- Det är tron allena, men om du lever på detta sett utan att omvända dig och utan att känna någon ånger så är du förlorad och på väg till ett brinnande Gehenna!

Jag tror själv att en sann kristen kan falla på detta område och ge efter för synden.

- Men det som skiljer henne åt från de som är förlorade är att hon känner avsky och sorg för vad hon har gjort och i bekännelse vänder sig bort från synden.

Detta är bara ett exempel på hur tron utan gärningar är död.

Fattar ni att om denna statistik stämmer så måste kyrkorna vara packade med förlorade människor!!!

- Det är därför den lära som Zane Hodge och Charles Ryrie med flera förespråkar har blivit så attraktiv i kyrkorna och även sakta börjat få spridning i vårt land.

Denna lära att omvändelse inte nödvändigt för frälsningen är som ett gift som börjat sprida sig bland förlorade människor.

- Man kan fortsätta att leva och njuta av synden samtidigt som man blir försäkrad om att man är frälst.

Vad vi i mångt och mycket har gjort i våra kyrkor är att vi har ändrat på villkoret för frälsning.

- Istället för Bibelns budskap om nödvändigheten av omvändelse, självförnekelse och död till oss själva så har vi börjat förkunna:

Räck upp din hand, be en bön eller gå fram till en scen så är du frälst.

- Nej, nej, nej! Detta är inte Bibelns budskap. Den för fram en kallelse där vi måste dö till oss själva och släppa taget om den synd som vi håller oss fast vid.

Biblisk omvändelse handlar inte om att vi först måste städa upp och rätta till våra liv för att vi ska kunna komma till Gud, utan att vi inser djupet av vår synd och att vi kastar oss på Kristus som den ende person som kan rädda oss från synden.

- Bibeln förespråkar ingen syndfrihetslära. Vi är syndare som är frälsta av nåd som varje dag får gå till Jesus och be om hjälp i kampen mot synden.

Hur är din relation med Herren? Har du kommit till en sann tro på Jesus? Eller lever du i förnekelse av den tro du säger dig ha?

- Paulus vädjar till oss och säger i **2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.**

Pröva er själva, pröva er själva, lever ni i tron?

- Om inte släpp taget om synden och kasta er på Jesus. Han förmår att frälsa!!!

Så genom Jakobs illustration så har vi sett hur en tro som inte för med sig gärningar inte kan frälsa.

- Låt oss gå till vår nästa punkt där Jakob svarar på sina motståndares argument.

Han säger:

2:18 Men någon ska säga: "Du har tro och jag har gärningar." Visa mig din tro utan gärningar och jag ska visa dig [min] tro genom mina gärningar.

- I NT så är det väldigt vanligt att man svarar på argumenten från potentiell motståndare. Detta är något vi t.ex. ser i Romarbrevet.

Denna vers har av Martin Debelius beskrivits som en av de svåraste verserna att förstå i hela NT.

- Problemet är inte att vi inte förstår vad Jakob menar i sitt sammanhang, utan just vad han menar i denna vers eftersom man på grekiska inte använder citat tecken.

Det är debatterat var orden från Jakobs potentiella motståndare slutar och var Jakobs svar börjar. De vanligaste tolkningarna är:

- (1.) En person som försvara Jakob om man sätter citationstecken i slutet på v. 18 eller till och med i slutet på v.19. Detta är inte troligt.
- (2.) En motståndare till Jakob som säger: "Du har tro" eller "har du tro?" eftersom Jakob betonar gärningar så mycket. Detta är en vanlig tolkning i svenska bibelöversättningar
- Den tredje och mest vanliga översättningen i engelska översättningar och som jag själv lutar är att Jakobs motståndare säger: "Du har tro och jag har gärningar."

Motståndaren säger något i still med en del har tro, andra har gärningar, förvänta er inte att alla har båda. Till detta svarar Jakob att sann tro inte kan existera utan gärningar.

- Visa mig din tro utan gärningar och jag ska visa dig [min] tro genom mina gärningar.

Så det är genom våra gärningar som det visar sig om vi har en sann tro.

- Till sin motståndare så säger Jakob i v.19

2:19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt [i]. Även demonerna tror [det] och bävar.

- Om Jakobs läsare var av judisk bakgrund som jag förespråkade i den första predikan så trodde dom på den judiska trosbekännelsen

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל: Från 5 Mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud,
HERREN är en.

Men vad säger då Jakob? Dom gör rätt i att dom tror att Gud är en. Men sen så säger han att även demonerna tror detta och bävar.

- Bara för att man tror på Gud betyder inte att man är frälst.

Detta framgår tydligt i Joh 2:23-25 där det står om Jesus:

²³Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. ²⁴Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. ²⁵Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

- Här så är det på grekiska samma ord för att tro i v.23 som det är för att anförtro i v.24.

Dom trodde på honom när de såg de tecken han gjorde, men han trodde inte på dom eftersom han visste vad som var i deras hjärtan.

- All tro är inte frälsande tro. I liknelsen om såningsmannen så är det bara en av fyra jordmåner som bär frukt och indikerar genuin frälsning.

I självaste Johannes brevet så ger oss Johannes ett test på hur vi kan veta om vi har kommit till en sann tro.

- I 1 Joh 5:13 säger Johannes: **Detta har jag skrivit till er för att ni må veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.**

Men han har använt hela boken för att visa på hur man kan veta att man har evigt liv där han ger oss tecken på en sann tro:

Vandrar vi i ljuset (1 Joh 1:5-7), Bekänner vi våra synder (1 Joh 1:8-10), vandrar vi i lydnad till hans ord (1 Joh 2:3-4), älskar vi bröderna (1 Joh 2:9-11), hatar vi världen (1 Joh 2:15-17),

- förblir vi i läran (1 Joh 2:24-25), gör vi det som är rätt eller rättfärdigt (1 Joh 3:10) och har vi andens vittnesbörd (1 Joh 4:13).

Missförstå mig inte att vi måste prestera detta för att bli frälsta. I så fall har vi fallit i lagiskhet och gärningslära.

- Istället så är det Johannes och Jakob vill betona är att detta blir resultatet av en sann tro.

Låt oss jämföra oss i ljuset av Skriften, har vi en sann tro eller ej?

- Vi har sett hur Jakob för det första ger en illustration som bekräftar att en tro utan gärningar inte kan frälsa.

Sen så har Jakob svarat på argumentet att man inte kan åtskilja tro och gärningar. Nu för det tredje så ger han oss två Bibliska exempel från GT att tron utan gärningar inte kan frälsa.

- Dessa exempel är med Abraham trons fader och skökan Rahab som ger oss ett spektrum som gör att denna princip innefattar alla.

Tron utan gärningar kan inte frälsa oavsett vem det vara må.

2:20 Men vill du [inte] inse, o tanklösa människa att tron utan gärningar är utan verkan?

- En tro som inte för med sig gärningar är verkningslös. Den är i självverket värdelös.

Det första exemplet som Jakob ger oss är Abraham vars tro inte var utan gärningar.

2:21 Rättfärdigades inte vår fader Abraham genom gärningar när han offrade sin son Isak på altaret?

- Vad är det Jakob säger att Abraham rättfärdigades genom gärningar? Har då Katolikerna rätt?

Men vänta lite nu Jakob. Motsäger du inte Paulus i Rom 4 som tydligt säger att Abraham inte förklarades rättfärdig genom gärningar?

- Tvingas vi välja? Ska Protestanterna välja Paulus och Katolikerna Jakob?

Jag tror inte dom motsäger varandra. Dom talar om två olika saker. Vad Paulus väljer att betona i Rom 4:3 där han citerar 1 Mos 15:6 är att Abraham blev förklarad rättfärdig genom tron utan gärningar.

- Detta medans Jakob fokuserar på 1 Mos 22 när Gud prövade Abraham om han skulle vara villig att offra sin son vilket skedde många år efter Abraham hade trott Gud och detta hade räknats honom till rättfärdighet i 1 Mos 15.

När Abraham bar fram sin son till att offras så bekräftades det att han hade en sann tro och verkligen hade blivit rättfärdigförklarad.

- Så när Jakob talar om att rättfärdigförklaras eller rättfärdigas så har han en annan betydelse av detta ord en Paulus.

Att man genom sina gärningar rättfärdigas på det sättet att man bekräftas ha en sann tro.

John Calvin fångar hur Paulus och Jakob kompletterar varandra när han sa: "Frälsningen är av tron allena, men genom en tro som inte kommer allena."

- Paulus bekräftar Jakob i Gal5:6 om en tro som är verksam i kärlek.

En del Bibelforskare menar att rättfärdigas här handlar om den yttersta domen då Gud genom att titta på en människas frukt och gärningar kommer att bekräfta sitt tidigare domsbeslut då han förklarade dom rättfärdiga av tron allena.

- Jag tror inte detta är vad Jakob menar här, men samtidigt så är påståendet i sig sant.

Som argument för att tron utan gärningar inte kan frälsa så nämndes här Abraham som genom sina gärningar blev bekräftad att ha en sann tro.

2:22 Du ser att tron samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullkomnad.

- Här så motsäger inte Jakob att tron allena frälser, utan att en sann tro medför också gärningar.

Sen i vers 23 så citeras 1 Mos 15:6 som Paulus använder för att visa på att Abraham förklarades rättfärdig utan laggärningar.

2:23 Och Skriften uppfylldes som säger: "Och Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet", och han kallades Guds vän.

- Jakob däremot knyter an till denna text för att visa på att Abrahams villighet att offra sin son 7 kapitel senare verkligen visar på att han trodde på Gud och hans löfte om en avkomma.

I och med att Abrahams tro visade sig vara äkta genom hans gärningar så kom han att kallas Guds vän.

- Detta står i kontrast till Jak 4:4 **Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.**

Dom som inte har en sann tro som bekräftas i gärningar är däremot Guds fiender eftersom dom aldrig har lärt känna honom.

- Vad som skedde när vi blev frälsta var att denna fiendskap som vi en gång hade med Gud byttes ut mot att vi blev Guds vänner.

Är det inte helt otroligt!

I vers 24 så summerar Jakob slutsatserna angående Abraham.

2:24 Ni ser att en människa rättfärdigas genom gärningar och inte bara genom tro.

- Här så har Jakob på nytt talat om en annan betydelse av att rättfärdigas på det sättet att Gud bekräftar att en människas tro är frälsande pga. hennes gärningar som vittnar på äktheten av hennes tro.

Augustinus fångade skillnaden mellan Paulus och Jakob genom att säga: "Paulus sa att en människa förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar, men inte utan gärningar vilket Jakob talar om."

- Men nu kanske någon skulle invända. Men detta var ju Abraham trons fader och Israels hjälte.

Jakob, varför tar du ett sådant exempel? Är det inte annorlunda ned oss vanliga dödliga.

- Är det inte tillräckligt för oss att bara tro. Till detta så ger oss Jakob ett annat exempel nämligen en sköka som hade det lägsta anseendet i samhället.

I och med att han tar exemplen med Abraham och Rahab så infattas alla typer av människor i vilket vi alla måste demonstrera äktheten av vår tro.

2:25 Och var det inte på samma sätt [som] även skökan Rahab rättfärdigades genom gärningar när hon tog emot sändebuden och skickade iväg [dem] på en annan väg?

- Hennes tro på Israels Gud bekräftades i hennes handlande när hon med personlig risk gömde de två spejarna som Josua hade skickat iväg och hur hon firade ned dem i ett rep så att dom kunde fly.

Äktheten i hennes tro bekräftades genom hennes gärningar. Jakob har tydligt bevisat att en tro som inte för med sig gärningar inte är en frälsande tro.

- Han avslutar detta stycke med att säga:

2:26 För liksom kroppen utan anden är död, så är också tron utan gärningar död.

- Precis som kroppen utan livsanden är död, så är också tron utan gärningar död.

Dagen kommer när vi alla ska få avlägga räkenskap inför Gud. Bibeln är tydlig att vi ska dömas efter våra gärningar samtidigt som Bibeln är klar med att vi inte blir frälsta genom våra gärningar utan av tron allena.

- Av frukten känner man trädet. Genom våra gärningar så antingen bekräftas eller förnekas vår tro.

Är du redo att möta Gud på domens dag?

- Vi har sett två fällor som lurar människor på frälsning. Dels den lära som Zane Hodge förespråkar att det bara är att tro och att tron inte behöver efterföljas av gärningar.

Det andra diket är den romerska katolska kyrkans undervisning om gärningar + tro = frälsning.

- Detta förleder så många människor att tro att om dom bara gör tillräckligt många goda gärningar att Gud ska acceptera dom på domens dag.

Det hjälper inte hur många goda gärningar vi en gör. Jak 2:10 kvarstår: För den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud har blivit skyldig till allt.

- Vi kan inte som inom Islam balansera ut våra dåliga gärningar med goda.

En dålig handling, en enda synd är tillräcklig för att Gud ska döma oss till till Gehenna.

- Vårt enda hopp står till den ende som fullt ut kan balansera vår synda skuld nämligen Jesus.

Han som inte viste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet (2 Kor 5:21)

- Vilket utbyte. Han tar all vår synd och vi blir Guds rättfärdighet!

Så i väntan på domens dag så förtrösta inte det minsta lilla på dig själv och dina gärningar, samtidigt som du som du rannsakar dig själv och ställer dig frågan: Har jag kommit till en sann tro?

- Visar mitt liv på frukt.

När det gällde skökan Rahab som hade blivit bekräftad att hon hade en sann tro genom sina gärningar så kom dagen när hela Jeriko skulle förstöras.

- Hon hade fått löftet om att hon skulle bli räddad om hon hängde ut ett rött snöre från sitt fönster.

På denna domens dag, det enda hon kunde göra var att förtrösta på att Spejarna skulle hålla sitt ord och hon där med skulle bli räddad.

- På samma sätt är det med oss kristna. På domens dag så kommer vi inte peka på våra gärningar utan endast förtrösta på vårt röda snöre, som är Jesu blod som är tecknet på att Guds vrede har blivit blidkad.

Det är bara genom att hans blod som vi har förlåtelse och räddning från våra synder.

- När det gällde Abraham när Gud prövade honom så var det enda han kunde göra förtrösta på Guds godhet.

Precis som oss så förtjänade Isak att dö, men det fantastiska är att Gud försåg Abraham med ett annat offer.

- Vi var precis som Isak, men Gud sände sin egen son för att dö i stället för syndare som oss.

Förtrösta på honom och endast honom för din räddning!