

Bibel intro:

Kära vänner, i våra två senaste predikningar från Jakobsbrevet så har vi fått besvarat för oss frågorna:

- Varför råkar vi ut för olika slags prövningar? Och: Hur kan Gud vara god när han tillåter att vi frestas så svårt?

När vi som kristna får möta prövningar och frestelser så kan vi välja att gensvara på olika sätt.

- När det gäller Jakobs läsare så hade man flera problem som var relaterade till ett felaktigt gensvar på de prövningar man fick möta.

T.ex. så diskriminerade dom de fattiga, talade till varandra på ett okontrollerat sätt som vållade skada. Det fanns avund och stridslystnad ibland dem och en ytlig tro som inte visade sig i gärningar.

- Själva så är vi inte immuna mot att handla så som Jakobs läsare. Vi kommer alla för eller senare att få möta prövningar.

I våra relationer med varandra så kan det bli konflikter. Vi är alla benägna att säga saker som kan komma att skada dom vi älskar.

- När någon sårar oss eller orsakar smärta så är det lätt att vi överreagerar.

Samtidigt så har vi också Guds ord som talar till oss på dessa områden.

- I Jak 1:18 så berättade Jakob att den kristne efter Guds vilja har blivit född genom sanningens ord.

Det vi idag ska se är hur vi ska leva i gensvar till det ord som har fött oss på nytt och till de omständigheter vi får möta.

[Bibelläsning av Jakob 1:19-27, bön]

1:19 Förstå [detta] mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar till att höra, sen till att tala [och] sen till vrede.

1:20 För en människas vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.

1:21 Lägg därför bort all orenhet och överflödande ondska och ta ödmjukt emot det inplanterade ordet som förmår att frälsa era själar.

1:22 Men var ordets görare och inte bara [dess] hörare som bedrar sig själva.

1:23 För om någon är ordets hörare och inte [dess] görare, liknar denne en man som betraktar sitt ansikte i en spegel.

1:24 För han betraktar sig själv och går bort och glömmer genast hur han såg ut.

1:25 Men den som blickar in i frihetens fullkomliga lag och förblir [i den och] inte är en glömsk hörare, utan en görare som handlar, denne blir salig i sin handling.

1:26 Om någon anser [sig] vara gudfruktig, [men] inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta, [så är] dennes tillbedjan värdelös.

1:27 En tillbedjan som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern är detta: att ta sig an föräldralösa och änkor i deras nöd och att hålla sig obefläckad från världen.

- I första predikan på vår serie över Jakobsbrevet så fick vi i början på första kapitlet en introduktion till de tre huvudteman som tas upp genom Jakobs brev.

Dom är:

1. Prövningar och frestelser.
2. Vishet att leva det kristna livet.
3. Rikedom och fattigdom

I texten för förra predikan så gick Jakob in på det första huvudtemat: Prövningar och frestelser.

- Idag så ska vi se hur han tar upp det andra temat om vishet att leva det kristna livet i v.19-26.

Vi kommer även kort beröra det tredje temat om rikedom och fattigdom i v.27. Detta är något som hela kapitel 2 kommer att handla om.

- Hur ska vi då leva i gensvar till Guds ord och de prövningar som vi får möta i vårt kristna liv.

Nyckelversen för idag är v. 19 som vi kommer att få se förklarad i den efterföljande texten.

- Jakob säger: 1:19 Förstå [detta] mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar till att höra, sen till att tala [och] sen till vrede.

När Jakob skriver mina älskade bröder så inkluderar han även systrar.

- Precis som det är vanligt att säga "you guys" på engelska till både män och kvinnor så använder man bröder i plural på grekiska för att artikulera både män och kvinnor.

Här så befäller han läsarna att dom ska förstå något.

- Vad är det då dom ska förstå? Jo tre saker som påminner oss mycket om vishetslitteraturen i GT och speciellt Ordspråksboken.

För det första så ska varje människa vara snar till att höra, för det andra sen till att tala och för det tredje sen till vrede.

- Har du någon gång befunnit dig i en konflikt eller en meningsskiljaktighet? Jo, det har vi alla gjort.

Vad är det människan tendera att göra? Jo, vi är väldigt snabba att tala och snabba till vrede.

- Istället säger Jakob så ska vi vara snara till att höra. Det är lätt att vi drar för snabba slutsatser.

Vi kanske har rätt i en viss fakta, men om vi inte stannar upp och lyssnar till andra parten så missförstår vi ofta situationen.

Ord 18:13 säger: **Den som svarar innan han lyssnat, handlar dåraktigt och skamligt.**

- Har du någon gång hört ena sidan av en konflikt och snabbt bildat dig en uppfattning och sen hört den andra sidan och upptäckt att du bara hade förstått en del av situationen? Detta beror på att vi inte lyssnar tillräckligt.

Vi behöver bli bättre på att lyssna:

Vad gör någon till en bra lyssnare? En del i att vara en bra lyssnare är att man visar intresse och att man ställer frågor för att få den man lyssnar till att få möjlighet att beskriva situationen.

- Det är också viktigt att vi inte avbryter varandra. Ett annat stort problem som vi ofta har i konflikter är att vi förbereder oss på vad vi själva ska säga så att vi inte lyssnar tillräckligt bra.

Oförmågan att lyssna kombinerat med ett otyglat tal leder många gånger till vrede eller ilska.

Ord 15:1 Ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm.

- Det är inte bara att vi bör vara snara att lyssna till varandra utan även mer till Guds ord.

Ofta så är vi för snabba att fatta beslut. Vad säger Guds ord om den situation jag befinner mig i? Vad kan jag få för någon vägledning från Gud själv?

Vi bör tänka en extra gång innan vi öppnar vår mun och säger något.

- Det är inte för intet som Gud har gett oss en mun och två öron.

Vi bör lyssna dubbelt så mycket som vi talar.

- För oss som är yngre så kan vi lära oss mycket från våra äldre syskon i tron.

Många gånger så kan man se hur dom genom sin livserfarenhet har lärt sig från Jakob 1:19.

- Detta är verkligen något som vi alla bör ta till oss och bli bra lyssnare samtidigt som vi är återhållsamma med vad vi säger.

I den efterföljande texten så kommer Jakob att lägga ut dom tre delarna av att vara snar till att höra, sen till att tala och sen till vrede.

- Först så börjar han att tala om vrede i v.20-21.

Vi ska vara sena till vrede. Varför då? Jo i v.20 för en människas vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud eller ordagrant Guds rättfärdighet.

- Här så använder Jakob inte uttrycket Guds rättfärdighet som Paulus utan syftar på ett handlande som är rätt inför Gud.

En människas vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.

- I denna vers syftar Jakob inte på en helig vrede som Jesus visade när han drev ut dom som sålde i templet.

Utan det syftar på en syndfull okontrollerad vrede när vi låter våra känslor få styra okontrollerat så att vi agerar i vårt kött.

- Det är detta Paulus nämner som en del av köttets gärningar i Gal 5:20 som står i motsats till självkontroll är en del av andens frukt i Gal 5:23.

Det verkar som om vredesutbrott var ett problem bland Jakobs läsare att man agerade utan att först tänka igenom sitt handlande.

- Vi är många gånger för snabba att agera. Tänk om vi bara stannade upp och tänkte igenom innan vi handlade.

Till skillnad från en människas vrede så säger Paulus om kärleken i 1 Kor 13:5 att den inte uppför sig illa eller brusar upp som också kan betyda att bli arg eller vred.

- Ok, vi ska vara långsamma till vrede. Vad ska vi då göra istället för att vredgas?

V.21 Lägg därför bort all orenhet och överflödande ondska och ta ödmjukt emot det inplanterade ordet som förmår att frälsa era själar.

- Observera att ordet "därför" används. I kontrast till mänsklig vrede så ska vi göra någonting: Vad, jo vi ska lägga bort.

Ordet för att lägga bort **ἀποτίθημι** betyder bokstavligen att ta av sig kläder och används på andra ställen i NT att vi ska ta av oss vårt gamla liv och vår gamla människa.

- Precis som man tar av sig smutsiga kläder så ska vi ta av oss all orenhet och överflödande ondska.

Innefattat i ondskan är just den syndiga mänskliga vreden. Detta hör inte till den nya människa som vi har blivit.

- Vad ska vi då göra istället: Vi ska ödmjukt ta emot det inplanterade ordet som förmår att frälsa våra själar.

För det första hur ska vi ta emot ordet? I ödmjukhet. I den grekisk romerska världen så föraktade man ödmjukhet. Det var ansett som ett tecken på svaghet.

- I motsats så är det nödvändigt för den kristne att vara ödmjuk och ställa sig i beroende av Gud för att kunna leva det nya livet.

När Jakob säger att vi ska ta emot ordet och att det då förmår frälsa deras själar: Talar han då till ickekristna som behöver ta emot evangelium?

- Nej, det är inte det han menar. I V.18 så hade han sagt att Gud efter sin vilja födde oss genom sanningens ord.

När han här talar om det inplanterade ordet så talar han om Guds ord som blev planterat i våra hjärtan när vi blev pånyttfödda.

- Detta påminner oss om profetian om det nya förbundet i Jer 31:33 att Herren ska lägga sin lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.

Detta ägde rum när evangelium förvandlade våra liv.

- Det är detta inplanterade ord som vi ska ta emot som förmår att frälsa våra själar.

Kanske någon blir förvirrad när ni hör att ordet förmår att frälsa era själar.

- Du kanske säger jag trodde frälsningen var något som redan hade skett.

När Bibeln använder ordet frälst förutom att tala om att vi blir räddade från till exempel faror så använder den ordet frälsning både i dåtid, nutid och framtid.

- Vi har blivit frälsta dåtid när vi blev pånyttfödda, vi blir nutid frälsta från syndens makt i våra liv. Det är detta vi kallar helgelse.

Och slutligen i framtiden så kommer vi att bli frälsta från syndens närvaro i våra liv vid Jesu tillkommelse. Det är detta som kallas förhärligandet.

- När Jakob talar om att ordet förmår att frälsa de troendes själar så talar han om framtiden.

Ordet förmår att frälsa dom från syndens makt i deras liv i nuet och ytterst talat i framtiden.

- Låt oss ta Jakobs varning på allvar. Istället för att uttrycka mänsklig vrede, all orenhet och överflödande ondska så låt oss klä av oss detta vårt gamla liv.

Gal 5:20 och framåt går så långt så att Paulus säger att dom som lever i vredesbrott inte ska ärva Guds rike.

- Här så är det inte frågan om att en gång bli arg eller vred, utan en livsstil.

Detta är en mycket allvarlig varning. Jakob han har ytterst sina läsares frälsning i fokus och ifrågasätter till och med om några av dom har kommit till en sann tro i kapitel 2.

- Så när du och jag frestas till att vredgas och brusa upp och agera i köttet.

Låt oss då genom anden döda köttets gärningar och avkläda oss vårt gamla liv och ta emot det implanterade ordet.

- Låt oss klä oss i den nya människan som reflekterar Gud själv som enligt 2 Mos 34:6 är Barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning.
- Låt oss leva i enlighet med den frälsning som blivit oss givna och låta Guds ord tala till oss.

Här så är det viktigt att vi låter Guds ord rikligen få bo ibland oss. Ett sätt att göra detta är att fylla oss med Guds ord genom att dagligen läsa Bibeln för att bli närda.

- Ett annat sätt är genom att likt Josua i Jos 1:8 inte lät lagboken vara skild från sin mun utan tänkte på den dag och natt.

Mina vänner, om vi ska kunna begrunda Guds ord dag och natt så måste vi på nytt ta upp något som vi mångt och mycket har förlorat i vår västerländska kristendom.

- Vad är då detta? Jo, att memorera och meditera på Bibeln. Judarna hade detta i sig från barnsben att lära sig Bibeln utantill.

Du och jag kanske inte har samma kapacitet som dom, men vi kan alla lära oss Bibelveser utantill.

- Lyssna bara lite på radion och antingen du vill det eller ej så kommer du att lära dig melodier och låttexter utantill.

Om vi ska klara av prövningar och frestelser som vi kommer att få möta så måste vi ta emot Guds ord så det får ersätta våra gamla onda begär.

- Det räcker inte med att bara läsa Guds ord det måste bli en aktiv del av våra liv.

När jag tittar tillbaks på mitt kristna liv så är det speciellt två saker som jag ångrar.

- Att jag inte har spenderat mer tid i bön och för det andra att jag inte har memorerat och mediterat mer på Guds ord.

Om du brottas med vrede och ilska då skulle jag rekommendera dig att memorera Bibelveser som adresserar detta.

- Om du brottas med orenhet. Memorera verser som denna. Jag får erkänna att just denna vers har räddat mitt liv många gånger.

När jag var yngre så brottades jag mycket med orena tankar. Hur många gånger har inte denna vers räddat mig från att synda?

- Vad helst det vara må som just du frestas av. Memorera och meditera på Bibelvesar som adresserar just dessa frestelser.

Det kommer att rädda dig från synden.

- Må vi alla i ödmjukhet ta emot Guds ord som förmår att frälsa våra själar.

Den 1 januari så kommer några av oss att börja memorera Romarbrevet 1-8.

- Anta utmaningen och var med och memorera denna bok i din egen takt. Du kommer inte att ångra dig. Ditt liv kommer att bli förvandlat.

Ok, så vi har sett hur Jakob adresserar för det första den sista delen av vers 19 att en människa ska vara sen till vrede.

- Nästa del som han skriver om är att vi ska vara snara till att höra vilket Jakob kommer att tala om i v.22-25.

Men han gör det på ett sätt som vi kanske inte förväntar oss. Om vi verkligen lyssnar till Guds ord som vi i ödmjukhet ska ta emot så kommer det också att påverka vårt handlande.

- Det hebreiska ordet för att lyssna $\שמע$ har inte bara betydelsen att lyssna utan också att lyda.

Det är detta Jakob vill fånga. Om vi verkligen lyssnar till Guds ord så kommer det att medföra ett gensvar.

- Jakob säger i v.22: **Men var ordets görare och inte bara [dess] hörare som bedrar sig själva.**

Om Jakob i v.19 har ifrågasatt ett handlande utan att först lyssna så gör han här tvärt om. Att ifrågasätta ett hörande som inte leder till ett handlande.

- Det räcker inte med att bara vara snar till att höra. Ett sant hörande medför också en förändring i våra liv.

Jesus sa i Luk 11:28 **Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.**

- Å mina vänner hur vi behöver lära oss att meditera på Guds ord så att vi bevarar det i våra hjärtan och handlar på det.

Om vi bara lyssnar till Guds ord utan att gensvara på det så bedrar vi oss själva.

- Med: "bedra inte er själva" så syftar Jakob på en människas eviga frälsning.

Det finns så många som bedrar sig själva som tror sig ha det rätt ställt med Gud när dom i själva verket inte är frälsta.

- Låt oss inte bedra oss själva. Vi blir inte frälsta genom gärningar men om vi verkligen har blivit frälsta så kommer vi att bli ordets görare. Det kommer medföra att vi bär frukt i våra liv.

I Matt 7:24-27 så ger Jesus en liknelse: ²⁴Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förständig man som byggde sitt hus på klippan. ²⁵Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. ²⁶Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. ²⁷Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort."

- Har du byggt ditt hus på klippan eller på sanden. Må vi alla vara som den som hör Kristi ord och handlar efter dem.

Låt oss hörsamma Jakobs varning och inte vara som radiooperatören på Titanic.

- Han fick ett medelande från ett annat fartyg att det fanns isberg i området och la medelandet åt sidan utan att meddela kaptenen.

Detta kom att leda till 1500 människors död. Han var en hörare som bedrog sig själv.

- Må vi i stället vara ordets görare.

Vidare så ger Jakob oss en bild om en man så betraktar sig i en spegel. Han säger:

V.23-24 För om någon är ordets hörare och inte [dess] görare, liknar denne en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. 24 För han betraktar sig själv och går bort och glömmer genast hur han såg ut.

- Den som bara är en hörare och inte en görare är som den som betraktar sitt ansikte i en spegel och går bort och glömmer hur han såg ut.

Speglarna på den här tiden gav inte en så tydlig bild som våra speglar så man fick betrakta sig mycket noga.

- Vad menar då Jakob med denna bild? Det han vill lyfta fram i kontexten är att handla på det vi hör.

Mannen i bilden handlar inte på vad han ser. T.ex. om hans ansikte var smutsigt så borde det leda till att han tvättar sig.

- Guds ord är som en spegel som uppenbarar hurdana vi är. Att se oss själva i Guds spegel och inte bry oss om det är dårskap.

Där emot så står det om den som hör Guds ord och handlar där efter i v.25:

Men den som blickar in i frihetens fullkomliga lag och förblir [i den och] inte är en glömsk hörare, utan en görare som handlar, denne blir salig i sin handling.

- Vad är då frihetens fullkomliga lag? Observera att Jakob skriver till judiska läsare.

Hur skulle dom uppfatta det när dom hörde ordet lag? Jo, givetvis Gamla Testamentet.

- Men samtidigt så vet vi från Skriften att lagen inte kan fria oss utan snarare fördömer och förslavar människor i deras synder.

Den uppenbarar tydligt för oss att vi är syndare som förtjänar att straffas.

- Vad är då frihetens fullkomliga lag? Tittar vi tidigare i texten så ser vi här hur frihetens fullkomliga lag är synonymt med ordet som hans läsare ska handla efter.

Saningens ord som i vers 18 föder den kristne eller som Bibeln på andra ställen säger föder på nytt. I v.18 så såg vi att sanningens ord är evangelium.

- Detta är det inplanterade ordet som vi i ödmjukhet ska ta emot och inte bara höra utan också göra.

Tittar vi övergripande på Jakobsbrevet så ser vi hur Jakob tolkar lagen genom Jesu undervisning.

- Så frihetens fullkomliga lag syftar på evangeliet och lagen såsom den blir uppfylld i och genom Jesus.

Det är evangelium och det nya förbundets principer som är uppfyllelsen på de Gamla Testamentets profetior om det nya förbundet.

- Så när Jakob talar om frihetens fullkomliga lag så är det mer än bara GT:s lag. Det är självaste uppfyllelsen av den i evangelium så som Kristus tolkar det.

Det är Kristi lag som 1 Kor 9:21 och Gal 6:2 talar om! Här så är inte längre gamla förbundets ceremoniella och civila lagar bindande för den kristne utan endast det som Kristus och nya förbundet lär oss.

- Till skillnad från mannen som betraktade sig i en spegel, gick bort och genast glömde bort hur hans såg ut:

Så är den som blickar in frihetens fullkomliga lag och förblir i den och inte är en glömsk hörare utan en görare som handlar denne blir salig i sin handling.

- Den som blickar in i frihetens lag och förblir i den och handlar blir salig eller välsignad i sin handling.

När vi hör om dessa två exempel så låt oss ställa oss frågan: Hur är vårt gensvar till ordet.

- Lyssnar vi likt manen som betraktade sig i spegeln och gick bort oberörd?

Eller lyssnar vi likt den som blickar in i frihetens fullkomliga lag och förblir i den och handlar därefter.

- Struntar du i det du hör att Guds ord säger och bara går bort oberörd utan att handla. Det är på detta sätt som en förlorad människa agerar.

Jesus sa i Joh 8:31-32:

...Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,³² och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.

- Det är inte genom att förbli i ordet som gör att vi blir frälsta och blir Jesu lärjungar, men det är genom att vi förblir i det som indikerar att vi har blivit frälsta och är hans lärjungar.

Det är inte genom att vi gör gärningar som frälser oss men gärningarna blir en indikation på att vi är frälsta.

- Du kan inte rädda dig själv genom att göra goda gärningar.

Ditt enda hopp står till evangeliet, frihetens fullkomliga lag. Hur jag önskar att vi alla skulle blicka in den och få möta friheten.

- Att vi inte bara likt en glömska hörare skulle låta detta glädjebudskap gå förbi våra öron och ögon, utan att vi alla skulle förstå skönheten av Kristi kors.

Vi förtjänar Guds vrede. Lagen med dess krav fördömer oss.

- Vi var utan hopp på väg till evigt fördärv. Men så uppenbarades skönheten i Jesu kors.

Gud själv kom ner till jorden och blev människa. Han tog straffet för syndare såsom dig och mig.

- Om vi bara tar emot hans förlåtelse genom att släppa taget om vår synd och förtrösta på honom i tro då blir vi fria.

Evangelium, frihetens fullkomliga lag sätter oss fria från vårt straff och gör oss fria att tjäna och njuta av Gud i alla evighet.

- Mina bröder och systrar låt oss inte släppa blicken från korset och evangelium.

Detta är själva nyckeln till att leva det kristna livet.

- Vi var som en fågel i en bur. Fångade i vår synd under lagens fördömelse. Men med evangelium så har dörren öppnats så att vi nu kan flyga iväg och tjäna Gud.

Samuel Chadwick har sagt:

- Lagen befäller: Gör detta och lev, men ger mig varken händer eller fötter. Ett bättre hopp evangelium mig ger det bjuder mig att flyga och ger mig vingar.

Den som bara är en glömsk hörare som inte handlar har inte fått uppleva friheten i Kristus.

- Det är denna som gör att vi vill lyssna till Guds ord och gensvara till det genom att leva för Gud och hans ära.

I vårt kristna liv så misslyckas vi, faller och syndar, men det som karakteriserar en äkta kristen är att man likt ett litet barn som lär sig att gå reser sig igen och påhejad av sina föräldrar fortsätter att gå.

- Visa hävdar att leva gudfruktigt i gensvar till Guds ord är bindande, när i själva verket det är att leva i gensvar till evangelium som sätter oss fria.

Paul Washer har sagt: Gudfruktighet binder inte en människa. Det sätter henne fri.

- Vi har nu sett vad det innebär att sant höra. Låt oss gå till vår sista punkt att en människa ska vara sen till att tala.

Detta tas upp i v.26 Folkbibeln säger:

Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.

- Orden här som översätts med tjäna och Gudstjänst översätts på engelska med religion och kan även översättas med tillbedjan, Gudsfruktan och har att göra med vår tillbedjan och vårt liv inför Gud.

Om vi hävdar att vi är Guds tjänare och tillbedjare men inte tyglar vår tunga så bedrar vi våra hjärtan.

- Med att tygla här så syftar Jakob på de tygelremmar som fästes i betslet på ett riddjur med vilket en ryttare styr till exempel en häst.

Två vanliga sätt i vilket människor inte tyglar vår tunga är okontrollerad vrede som vi varit inne på och skvaller.

- I det informationsamhälle vi lever i med sms, facebook, bloggar, email, mobiltelefoner och olika kommunikationsappar så är det otroligt viktigt att vi att vi tänker igenom en gång extra innan vi kommunicerar.

Det är så lätt att vi vålar skada för vår nästa.

- Tungan blir en indikation på vad som finns i våra hjärtan. Jesus sa i Matt 12:34-37

...Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. ³⁵En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. ³⁶Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. ³⁷Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.

- Vårt tal pekar på vårt hjärta. Vi har alla kapaciteten att totalt förstöra varandra och oss själva med vårt tal.

Hur förödande kan inte våra ord vara?

Ord 29:20 Ser du en man som snabbt tar till orda, det är mer hopp om dåren än om honom.

- Om vi säger oss tjäna Gud men inte kan tygla vår tunga så förleder och bedrar vi oss själva.

I så fall är vår religion, vårt tjänande och tillbedjan värdelös. Den är över huvudtaget inte till någon nytta.

- Detta är mycket allvarliga ord!

Vi syndar alla genom att säga saker som inte ger ära till Gud och skadar vår nästa.

- Detta är något vi måste bekänna.

Vad Jakob betonar är en människa som inte kan tygla sin tunga. Denna människa talar vad dess hjärta är fullt av.

- Låt oss tänka på hur vi använder våra ord. Skvaller och vredes utbrott har sån potential att skada människor.

En dag så ska vi få träda fram inför Gud och avlägga räkenskap för varje oanständigt ord som vi har talat.

- Må vår bön och strävan vara att med Guds hjälp istället i enlighet med Ef 4:29:

Att inte låta något oanständigt tal komma över våra läppar, utan att vi bara talar det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.

- Hur ska då istället vår Gudstjänst och tillbedjan inför Gud vara?

V.27 Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

- Denna vers är inte en uttömmande vers på allt vad en sann Gudstjänst och tillbedjan är utan ett exempel på hur den manifesterar sig.

En tillbedjan som är ren och fläckfri inför Gud är att ta sig an föräldralösa och änkor i deras nöd.

- Detta har att göra med att vara barmhärtig något som Jakob kommer att utveckla i kap 2.

Vårt medlidande för församlingen och samhällets svaga indikerar att vi har en sann tillbedjan och Gudstjänst.

- Men det är inte detta som frälser oss.

Känner vi en omsorg mot människor i nöd eller är vi bara känslökalla och apatiska till de som har det svårt?

- Har vi ett hjälpande hjärta? Vi kommer att titta närmare på detta i nästa predikan.

En annan indikation på en sann tillbedjan och Gudstjänst är att vi håller oss obefläckade från världen.

- Vi ska leva i världen men inte av den. Vi måste vara ljus och salt och ta avstånd från denna världs omoral.

Detta kommer vi att se i kapitel 4.

- Vi har sett att en människa ska vara snar till att höra, sen till att tala och sen till vrede.

Hur kan detta bli en verklighet i våra liv? Det kan låta väldigt förenklat men jag skulle vilja hävda att evangelium är svaret.

- Det är evangelium som förmår att förändra en icke kristen som talar före de lyssnar och är snabb till vrede.

Det är också evangelium som förmår att göra denna vers till en verklighet i varje kristens liv.

- Genom evangelium så förstår vi hur okunniga och oförstående vi en gång var och är.

Det lär oss att vi behöver lyssna och i ödmjukhet ta emot det inplanterade ordet.

- Det är genom att leva med evangelium i centrum som gör att vårt tal förändras där vi talar nåd och ger hopp till de som lyssnar.

Och det är genom evangelium som vi förstår att Guds vrede har blivit tillfredställd i vårt och alla som omvänder sig:s ställe.

- Samtidigt som den kommer att bli tillfredställd vid den kommande domen för dom som förkastar evangelium.

Detta gör att vi inte behöver försöka ta Guds plats och hämnas genom att uttrycka syndig vrede.

- Istället så har vi blivit evangeliets budbärare att människor kan få fred med Gud och varandra.

Må detta evangelium få fortsätta att förvandla våra liv så vi må va snara att höra, sena att tala och sena till vrede.