

## **Bibelintro:**

Ett stort tack till Matteus och alla er i Fridhem för att ni har anordnat denna konferens.

- Nu så har vi kommit fram till sista kapitelet här i Efesierbrevet.

I kapitel 4 så ägde en kontrast rum där Paulus från att ha talat om vad Gud har gjort för oss i frälsningen

- började undervisa om hur vi skall leva i enlighet med vår frälsning.

Det kristna livet är inte bara en dans på rosor.

- Vi befinner oss i ett andligt krig där vi ständigt är under attack.

Som Kristna så är vi måltavlan för djävulens attacker.

- I Efesierbrevet så har vi satt några områden där församlingen och vi som kristna utsätts för attacker.

T.ex. kyrkans enhet i kap 4 där Satan vill komma in med splittringstendenser eller skapa en falsk enhet som är baserad på kompromiss.

- Två andra områden som ständigt är under attacker är det Kristna äktenskapet i kap 5 och familjen här i kap 6.

Men det är inte bara på dessa områden där vi blir attackerade utan Satan frestar oss på alla områden till att synda.

- Hur skall vi hantera det krig som vi befinner oss i?

[läsning av Ef 6:1-24, bön]

Majoriteten av denna predikan kommer vi att spendera i v.10-24.

- Låt oss först bara kort se på v.1-9. I kap 5:18 så blir vi uppmanade att låta Anden fylla oss.

Resultatet av detta som tydligt kan ses i grekiskan återges med fem particip: talande, sjungande, spelande, tackande och underordnande.

- Det är den sista delen här underordnande som Paulus tar upp i kap 6:1-9.

Tidigare i kap 5 så har han talat till hustrun hur hon ska underordna sig sin man och mannen hur han ska älska sin hustru som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne.

- Här i kap 6 så är det två nya grupper som adresseras, barnen som ska underordna eller lyda sina föräldrarna och slaverna deras herrar.

I ett av dom mest Bibeltrogna samfunden i USA så kom för några år sedan en studie ut som visade att 75-88% av deras ungdomar lämnar kyrkan och aldrig kommer tillbaks när dom börjar på högskolan.

- Under samma tid så har man spenderat åtskilliga millioners millioner in i barn och ungdomsarbetet men det verkar som det har varit helt förgäves.

Vad som till stor del hade hänt där liksom här i Sverige är att man har lämnat över rollen att undervisa barnen om tron till kyrkan, och familjen har förlorat den roll som den en gång hade.

- Detta gör att vi förlorar en hel generation till världen. Vi behöver inse det andliga krig som vi befinner oss i och precis som förr lägga det primära ansvaret att fostra barnen in i tron på föräldrarna.

Paulus säger i kap 6:1: <sup>1</sup>**Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt.** <sup>2</sup>**Hedra din far och mor.** Detta är det första bud som har ett löfte: <sup>3</sup>**för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.** <sup>4</sup>**Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.**

- Så Paulus tilltalar barnen som var en aktiv del i församlingens sammankomster till skillnad från idag då man ofta skickar iväg dem på söndags skola.

Vad äger han då till barnen: Jo att de ska lyda och hedra sina föräldrar.

Och han säger till fäderna att dom inte ska reta eller göra sina barn förargade. Istället så ska dom uppfostra dem i Herrens disciplin och förmaning.

- Observera att det står i Herrens.

Det är därför det är så viktigt att vi lär oss Bibeln så att vi vet hur vi skall träna och fostra våra barn i Herren.

- **I Ord 22:6 så står det: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.**

Det är primärt din och min roll som fäder att undervisa våra barn Guds ord. Inte kyrkans, även om kyrkan har en viktig funktion.

- Puritanerna undervisade att varje man är som pastor över sin familj. Dom betonade också vikten av att ha dagliga andakter som familj.

Hur kan man då göra detta?

Puritanerna talade om tre saker som en andakt borde innehålla:

1. Läsa Bibeln
2. Sjunga en hymn eller lovsång
3. Och bön

När skall man då ha en andakt: för dom flesta familjer så är det bästa tillfället i anslutning till en måltid då hela familjen är samlad.

- I våran familj så brukar vi ha våra andakter på kvällen efter middagen. Det är också viktigt att tänka på barnens ålder och kapacitet.

Att man håller det på rätt nivå för barnen och inte håller på för länge. Låt oss inte förlora det andliga kriget om våra barn.

- Låt oss istället ta vårt gudagivna ansvar som fäder och föräldrar och fostra våra barn i Herren.

Den sista gruppen som artikuleras är slavar och slavägare. Vi skulle kunna tillämpa detta förhållande på arbetsplatsen mellan den anställde och arbetsgivaren.

- Summerat från texten som arbetstagare så är det viktigt att vi lyder våra chefer och inte försöker ställa oss in hos människor.

Att vi inser att vi först och främst är slavar åt Gud och att vi ska tjäna villigt på vår arbetsplats som om vi arbetade åt Herren.

- På samma sätt är det viktigt för dig som är chef att du behandlar dina anställda utan att ha anseende till person.

Även du är slav inför Gud och du har samma Herre i Himlen som inte gör åtskillnad på person. Därför ska inte du heller göra det.

- Ok låt oss gå till v.10-24. Vi skulle kunnat spendera en hel predikan i v.1-9 men på grund av att vi inte har tid så ska vi gå till nästa avsnitt som jag vill betona här idag. Frågan vi ska kolla på är:

### **Hur skall vi stå emot djävulens listiga angrepp?**

**För att stå emot djävulens listiga angrepp så måste vi bli starka i Herren**

Paulus säger

**V.10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.**

- Om det hade hängt på oss och vår egen förmåga att stå emot Satan så hade vi för länge sedan blivit totalt sönderkrossade.

Vi har inte förmågan att stå emot djävulen i oss själva.

- Det är därför vi behöver vara starka i Herren och hans väldiga kraft.

Ordet för att bli starka är i passivum vilket betyder att det är Herren som gör oss starka och inte vi själva.

- Paulus har två gånger bett i Efesierbrevet att vi skall förstå hur stor den makt är som är verksam i oss och att vi ska bli styrkta.

För att bli styrkt i Herren så har bönen en viktig funktion som vi skall se i v.18.

- Som kristna lever vi i spänningen mellan Jesus första och andra tillkomst.

Jesus har vunnit seger över ondskans makter men samtidigt så ser vi inte fullheten av detta förrän vid hans andra tillkommelse.

- Så i det andliga krig som vi befinner oss i är det viktigt att vi lever i den seger som Jesus redan har vunnit.

Att vi finner vår styrka i Herren och ständigt är beroende av honom

- Hur skall vi då bli starka i Herren?

Jo genom att

**V.11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.**

- Vi måste iklädda oss Guds vapen rustning för att kunna stå emot när frestelsen kommer.

Paulus hämtar detta från Jesaja bok. Där det bland annat står i Jes 59.17 och framåt att Gud själv ikläder sig en vapenrustning när han går ut för att vedergälla sina fiender.

- Att iklädda oss vapenrustningen handlar om att låt oss reflektera Guds natur att bli Kristus lika.

**I Ef 4:24** så sa Paulus: **Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.**

Att iklädda oss vapenrustningen handlar om att leva i enlighet med den nya människa som vi har blivit i Kristus.

- Om vi inte lever i enlighet med vår nya människa i beroende av Gud då kan vi inte stå emot alla djävulens listiga angrepp.

Vilka är de då vi strider mot?

**V.12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.**

- Först och främst vilka är det vi inte strider mot. Kött och blod. Alltså människor.

Furstar, väldigheter, världshärskare och ondskans andemakter i himlarna talar alla om samma verklighet.

- Våra fiender är Satan och hans onda demoner.

Jag glömmer inte när jag vi ett tillfälle var ute och evangeliserade i Stockholm då en man som var med oss blev attackerad och sparkad.

- Jag kom ihåg hur denna man just citerade denna vers och sa att det inte är mannen som attackerade honom som vi strider mot utan att det är ett andligt krig.

För att kunna strida så måste vi hörsamma Paulus i ord i vers 13  
**V.13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.**

- Man är aldrig starkare än sin svagaste länk. I ett krig så letar alltid fienden efter den svagaste länken.

Om vi inte ikläder oss hela Guds vapenrustning då blir vi lätt offer för fienden.

- Det är därför vi måste ikläda oss Guds karaktär på alla områden i våra liv så att vi reflekterar honom.

Den onda dagen tolkas vanligt som tiden mellan Jesu två tillkommelser men kan också betyda en unik dag i våra liv då vi blir attackerade av fienden.

- Den sista delen av versen kan bättre översättas:

Så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

- Här målar Paulus upp en bild av en soldat som står upprätt efter ett slag.

Om vi ikläder oss Guds vapenrustning så kan vi stå upprätt efter frestelsens dag och slutgiltigt när Jesus kommer tillbaks.

### **Illustration:**

- En person som insåg att han var i ett andligt krig var David. En liten herde pojke som möte Goliat en jätte (Illustration med Goliats längd).

David hade inte mycket att komma med i jämförelse med Goliat. I människors ögon så var slaget ganska givet.

- David skulle bli hundmat. Men han blev stark i Herren och hans väldiga kraft.

Han kunde inte klä sig i Sauls rustning men var istället iklädd Guds vapenrustning. Gud hade fått forma David så att han reflekterade honom.

- David insåg sitt beroende av Gud och därför så kunde Gud använda honom.

### **Tillämpning:**

Vi likt David befinner oss i ett krig där vi möter den verkliga jätten Satan med alla hans demoner.

- Satan har haft flera tusen år att studera människan och vet hur han skall fresta oss.

AW Tozer sa att Satan är än bättre teolog än någon av oss men han är fortfarande en djävul.

- Naturligt sätt så borde vi bli hundmat. Men en större än David har besekrat vår Goliat nämligen Jesus Kristus.

Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem (Kol 2:15)

- När vi blir attackerade och frestade av Satan försöker vi då likt David först gjorde att iklädda oss Sauls vapenrustning och kämpa i vår egen kraft?

Eller inser vi likt David att slaget är Herrens och ikläder oss Herren Jesus Kristus och vad han har gjort för oss på korset?



- Conrad Mbewe (som kallas Afrikas Spurgeon) har sagt att "den starkaste kristne är den som är mest medveten om sin svaghet".

Det är när vi liksom David ser vårt beroende av Gud som vi kan möta jätten när han frestar oss.

- Vårt största problem är stolthet. När vi förlitar på oss själva. Det är då vi blir offer för Satans angrepp.

Det är inte för intet som Jonathan Edwards har sagt:

- Ingenting håller en människa borta så mycket från Satans angrepp som ödmjukhet.

Må vi liksom David se vårt behov av Gud på den onda dagen och inte förtrösta på oss själva.

**För att stå emot djävulens listiga angrepp så måste vi också stå fasta och iklädda oss hela vapenrustningen**

**V.14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar**

- För att kunna stå emot djävulens angrepp så är det viktigt att vi står fasta.

Att vi har en fast grund i Guds Ord så att vi inte kan förledas.

Paulus har talat om detta i Ef 4:14 där han säger

**Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.**

- Satan och hans demoner ligger bakom den villfarelse som förleder många människor i den kyrkliga världen.

Detta är precis vad Paulus har sagt i 1 Tim 4:1-2 där det står

**Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. <sup>2</sup>De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten.**

- Gå bara in i en kristen bokhandel och du ser att mycket av det som översätts till svenska idag är villolära.

Ta t.ex. Rob Bell som förespråkar universalism eller Benny Hinn som skriver om sina uppenbarelser som går emot vad Bibeln säger.

- För att stå fasta så är det viktigt att vi inte köper allt som vi hör eller läser.

Detta gäller också mig och alla andra som predikar och talar eller skriver om Bibeln och Gud.

- Det är varje kristens skyldighet att pröva allt och behåll det goda och att hålla sig borta från allt slags ont i 1 Thess 5:21-22

Vad är då beståndsdelarna i den vapen rustning som vi skall iklädda oss.

De två första är sanningens bälte och rättfärdighetens pansar.

- Detta får oss att tänka på Jes 11:5 som talar om Messias där det står:

Jes 11:5 Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter.

- När Paulus beskriver vapenrustningen så använder han bilden av en soldat vilket hans läsare var mycket bekanta med.

En soldat hade vanligen två bälten. Ett som höll ihop rustningen och ett annat kring höfterna.

- Att spänna på oss sanningens bälte innebär att vi lever i sanningen och vänder oss bort från lögnen.

I 4:25 uppmanade Paulus Efesierna: Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.

- Uttrycket rättfärdighetens pansar kommer liksom frälsningens hjälm från Jes 59:17 där Gud själv ikläder sig rättfärdighetens pansar när han straffar sina fiender.

Som troende så måste vi iklädda oss Guds egen rättfärdighet för att kunna stå emot fiendens slag och beskjutning.

- Som kristna så blev vi vid frälsningsögonblicket tillräknade Guds rättfärdighet genom tro.

Men jag tror att Paulus här talar om en utlevd rättfärdighet. Om man jämför med övriga delar av Efesierbrevet så blir detta mer troligt.

- Att vi ska agera rättfärdigt i vårt sätt att leva genom att imitera Guds rättfärdighet.

Vidare så säger han i:

**V. 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.**

- Som en Guds soldat så skall den kristne alltid vara redo att förkunna fridens evangelium.

Ordet för frid kan också betyda fred.

- I den strid som vi befinner oss i så har vi ett fredens budskap att människor som är Guds fiender kan få fred med Gud.

## **V.16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.**

- Detta skulle också kunna översättas: håll upp eller lyft upp trons sköld.

Här talar vi inte om en rund liten vikingasköld utan den som en romersk soldat bar som täckte hela kroppen.

- Dom var ofta av trä med ett läder överdrag som doppades i vatten innan ett slag så att dom skulle kunna släcka brinnande pilar.

Under krigföringen så sköt man ofta pilarna upp i luften så att de skulle komma ner på fienden.

- Vad soldaterna då gjorde var att hålla upp sina sköldar tillsammans så att det blev som ett tak mot de brinnande pilarna.

I GT så användes skölden som en symbol på Guds beskydd.

- Tron är vår sköld mot djävulens listiga angrepp. Han vill så gärna så tvivel. Det är därför det är så viktigt att vi genom tron håller fast vid Guds ord.

En av de mest förödande attacker som Satan har gjort mot kyrkan är liberal teologi.

- När folk har köpt lögnen att dom inte kan lita på Guds ord så har dom helt förlorat sin sköld och är öppna för alla typer av attacker.

På grund av trosrörelsens inflytande i svensk kristenhet så har vi på många sätt fått en snedvriden bild av tro.

- Att man genom tron bara skall få ut någonting av Gud.

Tron handlar om förtröstan att vi sätter vår tilltro till Gud oavsett våra omständigheter.

- När vi ser på troshjältarna i Heb 11 så var det inte bara dom som fick se mäktiga saker hända utan också dom som härdade ut i lidande, förföljelse och dom som dog martyrdöden.

Petrus säger i **1 Pet 5:8-9** **Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. <sup>9</sup>Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.**

När dom gick igenom lidande så blev dom uppmanade att vara orubbliga i tron

- Att hålla uppe trons sköld handlar om att lita på Gud och hans ord när djävulen attackerar och säger motsatsen.

Det var det djävulen gjorde när han frestade Eva: Har Gud verkligen sagt?

- Då djävulen frestar dig, håll fast i Guds ord och Guds löften att Gud aldrig ska överge dig.

Dom två delarna i vapenrustningen som Bibeln säger att vi skall ta emot är frälsningens hjälm och andens svärd

**V.17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.**

I Jes 59:17 så bär Herren frälsningens hjälm när han räddar sitt folk och straffar sina fiender.

- Tidigare i Efesierbrevet 2 så har Paulus talat om hur hans läsare har blivit frälsta.

Nu uppmanar han dem att leva i enlighet med deras frälsning och vad Jesus har gjort.

- Det är detta som kap 4-6 har handlat om. Att när den kristne har blivit frälst att hon nu skall leva i enlighet med den nya människa som hon har blivit. Detta är ett skydd för den kristne.

1 Thess 5:8 så talar Paulus om hoppet om frälsning som hjälm.

Som kristna när vi lever i denna mörka värld så måste vi leva i hoppet om att få se fullheten av den frälsning som vi har fått del av.

- Det är detta hopp som Petrus talar om när han säger i 1 Pet 1:3-5:

<sup>3</sup>Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, <sup>4</sup>till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. <sup>5</sup>Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

- **Andens svärd som är Guds ord är tillsammans med bönen dom två vapnen som vi kristna har.**

Ordet för svärd Gr. μάχαίρα var inte ett riddarsvärd utan ett mycket kort svärd som användes vid närkamp likt en lång dolk.

Samma ord för svärd används i Heb 4:12 **Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar**

- Det är anden som ger Guds ord dess kraft och gör det verksamt.

Istället för att använda det mer vanliga ordet för ord λόγος så använder Paulus här ῥῆμα.

- Dessa två ord används ofta som synonymer men ῥῆμα brukar mer syfta på det talade ordet.

Det är detta ord som används i Rom 10:17 Tron kommer...Kristi ord

- När evangelium går ut det är då den HA låter det penetrera människors hjärtan.

Som Kristna så skall vi använda Guds ord både i självförsvar och offensivt.

- Vår uppgift är inte att strida med Guds ord mot Satan som man undervisar i trosrörelsen.

Inte ens ärkeängeln Mikael vågade uttala en smädande dom över Satan i Judas 9. Vilka är då vi att göra detta?

- Vår uppgift att använda Guds Ord offensivt är genom att predika evangelium så att människor som sitter fast under Satans styre kan bli befriade.

Illustration:

- National Geographic hade vid ett tillfälle en artikel om älgdjurar i Alaska.

Under hösten då det är dags för parningstiden så stångas älgdjurarna med hornen mot varandra

- och de händer ofta att hornen deras enda vapen går sönder

Det är dom största älgdjurarna med dom starkaste hornen som vinner.

- Vilka älgdjurar som kommer vinna avgörs på våren och sommaren då hornen växer ut.

De älgdjurar som lyckats få upp störst vikt och bäst horn är dom som kommer att vinna på hösten

### Tillämpning:

- Tiden kommer när du och jag får möta hösten, den onda dagen då fienden kommer att attackera oss.

Vad som avgör hur vi kommer att kunna stå emot är hur mycket vi låter Gud få forma oss så att vi ikläder hans vapen rustning.

- Det är därför viktigt att vi nu fyller oss med Guds ord så att vi kan stå fasta på den onda dagen.

Det är också viktigt att vi lever i enlighet med den nya människa som vi har blivit i sanning och rättfärdigt.

- Att vi ständigt är redo att berätta evangelium när tillfälle ges likt en soldat som väntar på marschorder.

Att vi tar vår tillflykt till Kristi kropp där vi kan bli uppmuntrade och styrkta i vår tro

- Och att vi alltid lever med frälsningen och evangelium i fokus.

Satan är nöjd när han har fått kristna att förlora fokuset på evangelium och Guds frälsnings verk.

- Vi måste också ta emot andens svärd, Guds ord som är vårt huvudsakliga vapen.

När fienden attackerar vad är du då fylld av. Dig själv eller Guds ord.

- Jag kommer så väl ihåg när jag bodde i Ungern för läsa teologi och den omoral som rådde där.



Till och med dagstidningarna var fulla med pornografi. Jag får säga att min räddning när jag blev frestad var

- Dom tre åren innan jag började plugga då jag hade haft för vana att memorera Bibelvesar.

Jag kommer ihåg när jag blev frestad hur ständigt Bibelvesar kom upp i mitt sinne mot frestelserna.

- Likt en kampsports utövare som tillämpar sparring.

Mina bröder och systrar vi måste likt älgjurarna ta vara på sommaren när allt är frid och fröjd i våra liv

- att under denna tid fylla oss med Guds ord så att vi är redo när hösten kommer för den kommer.

**För att stå emot djävulens listiga angrepp så måste vi också vaka i bön**

**V.18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.**

- Vad vi ofta missar när vi studerar vapenrustningen är att bön faktiskt är ett av dom viktigaste vapnen som vi har.

Likt konditionsträning är grunden för många idrottare så är bönen grunden för den kristnes liv.

- För att hålla oss i trim så måste vi ha ett liv med Gud i bön och inte bara be när svårigheten kommer.

Det är därför vi är uppmanade att ständigt leva i åkallan och bön

- Att be i anden betyder inte att man ber i tungor. Paulus uppmanar här alla troende att be i anden.

Men han säger att inte alla talar i tungor i 1 Kor 12:30.

- Här är det mer en fråga om att inspireras och ledas av den Ha när vi ber.

Jag får säga att då jag inser att jag fattat fel beslut så är det ofta som jag har missat att be.

- Hur vi behöver söka Herren.

Likt älgjurarna förbereder sig för höstens slag så är det med bönen vi förbereder oss för när frestelsen kommer

**RA Torrey:** "Orsaken till varför så många faller i slagens heta är att dom väntar tills slaget kommer.

- Orsaken till varför många andra lyckas är för att dom redan långt innan striden har vunnit segern på sina knän.

Förbered dig för slaget på dina knän innan frestelsen kommer så kommer du att kunna stå emot."

- Vi måste vaka och hålla ut i bön för varandra. Att vaka innebär att vi likt en soldat alltid är redo.

En ensam romersk soldat skulle vara chanslös vid ett slag mot en arme. Han behöver sina medsoldater

- I Kristi kropp så behöver vi varandra när attackerna kommer.

Vi är del i en arme. Det är inte tänkt att vi skall strida själva utan vi har varandra.

- Vi måste styrka kraftlösa händer och svaga knän och lyfta upp varandra i bön.

Ingen kan klara av att strida själv. Det är därför Paulus vädjar till Efesierna om deras böner så att han frimodigt kan göra evangeliets hemlighet känd (v.19).

- Vårt liv i bön blir en indikation på hur hälsosamt vårt kristna liv är.

Leonard Ravenhill har sagt: ” En person kan studera för att hennes hjärna är hungrig efter kunskap, till och med bibelkunskap, men hon ber för att hennes själ är hungrig efter Gud.”

- Låt oss alla söka Gud så att vi kan växa i våra böneliv och sporra varandra till bön.

Paulus avslutar brevet med att skicka Tykikus för att läsarna ska veta hur det är med Paulus och för att uppmuntra deras hjärtan.

- I brev så brukade man nämna brevets sändebud och detta var förmodligen Tykikus.

### **Avslutning:**

- Vi har sett att för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp

så måste vi bli starka i Herren, stå fasta och iklädda oss hela Guds vapenrustning och vaka i bön

- Låt oss inte likt omogna pojkar springa in i stridens heta utan att vara förbereda.

Utan låt oss likt soldater som går igenom träning förbereda oss för den dag då vi möter fienden.

- Nu är tiden att bli tränad och utrustad för att kunna bli en Guds soldat.

Låt oss inte kasta bort vår tid på annat utan låt oss ta vårt kall som soldater i Guds arme på allvar.

- Att inte leva för denna värld utan för Gud.

[Be]

<sup>23</sup>Frid vare med er och kärlek och tro från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. <sup>24</sup>Nåd och oförgämligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.