

Bibel intro:

- Kära bröder och systrar. Det är nu med glädje som vi får öppna upp denna konferens med att gå till Efesierbrevet.

Detta fantastiska brev som totalt har förvandlat mitt eget liv och som om det inte redan har kan förvandla ditt liv också.

- Efesierbrevet har med rätta kallats Alperna i Bibeln. Här så tar Paulus med oss upp på höga höjder där vi får se vår frälsning utifrån Guds perspektiv.

I dom tre första kapitlena så kommer vi att få se vad Gud har gjort för oss i frälsningen medans dom nästkommande tre talar om hur vi ska leva det nya livet i Kristus.

- Vad som är viktigt här och något som är typiskt för Paulus att betona är: Att vad Gud har gjort för oss i frälsningen är grunden för hur vi ska leva det kristna livet.

Vi ska kolla på två saker i denna predikan:

1. De välsignelser som vi har blivit välsignade med i Kristus
2. Paulus bön att vi skulle förstå dessa välsignelser

[Bibelläsning av Ef 1:3, Bön]

- Innan vi börjar kolla på de fantastiska välsignelser som vi har i frälsningen så låt oss kort se på bakgrunden av brevet.

I skrivande stund så sitter Paulus fängslad (Ef 6:20) förmodligen i husarest i Rom i väntan på att få sitt fall prövat inför kejsaren.

- De flesta av oss här har troligen inte suttit i fängelse. Jag vet att någon ibland oss har fått sitta i fängelse för sin tro.

Även om majoriteten av oss inte har suttit i fängelse så är de flesta av oss fängslade på ett eller annat sätt av livets omständigheter.

1. Kanske du bär på en sjukdom
2. Är förföljd för din tro i skolan eller på ditt jobb
3. På ett eller annat sätt lider pga. livets omständigheter.
4. Du kanske är fångslad av en synd som du kämpar med.
5. Lider av depression eller själv upptagenhet.
6. Eller bara känner att du har fastnat i din kristna vandring.

Då är Efesierbrevet någonting för dig där vi kan börja se våra omständigheter utifrån Guds perspektiv och vända bort vårt fokus från oss själva till Gud.

- Paulus skriver till dom heliga som är i Efesus. Vissa av dom äldre Bibelmanuskripten saknar orden "i Efesus" och Markion kallar det brevet till Laodikeia.

Många Bibeltroende forskare tror att Efesierbrevet var ett rundbrev som skrevs primärt till Efesus men även skickades till församlingarna i de kringliggande städerna och att man då bytte ut vem det var adresserat till.

- Efesus var den plats där Paulus hade tjänat under 3år.

Observera att Paulus kallar motagarna "de heliga." I det ögonblicket en människa blir frälst blir hon i sin ställning i Kristus helig inför Gud.

- Vi blir åsidosatta från synden och till Gud. Det är ifrån detta ord vi får ordet helgelse som vi kallar den process i vilken vi växer i våra Kristna liv och mer och mer blir lika Kristus.

Mottagarna kallas också de som tror på Jesus Kristus eller som det också kan översättas de som är trogna/ eller trofasta i Kristus Jesus

- Enligt sin vana så hälsar Paulus läsarna med: **V.2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.**

Ok, låt oss kolla på vår första punkt i v.3-14 om de välsignelser som vi blivit välsignade med i Kristus.

- Dessa verser är en enda lång mening på grekiska där vi ser hur hela treenigheten är verksam för att fullborda vår frälsning.

V.3-14 är som en lång lovsång till Guds fantastiska frälsningsverk.

- Det börjar i v.3 **Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse**

När vi talar om vår frälsning så borde vi bara brista ut i tillbedjan. Paulus kan inte hålla sig. Han är så full av glädje att han bara prisar Gud.

- Varför gör han då detta? Jo, han har förstått hur fantastiskt Guds frälsningsverk är.

Den fängslade Paulus som i skrivande stund förmodligen inte viste om han skulle bli frisläppt eller avrättad uppenbarar här svaret som vi alla behöver.

- I och med Kristi frälsningsverk så har vi blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse.

Vi har allt vi behöver. Vi behöver inte söka något annat.

- När jag var i tonåren så bestod mitt kristna liv i att ständigt försöka leta efter det senaste som hände i den kristna världen.

Jag var en orolig själ som inte var rotad tills jag fick tag på denna vers att vi i **Kristus: Vadå: Har blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse.** Är det inte fantastiskt.

- Vi behöver inte gå på andlig skattjakt och söka det senaste som händer inom den kristenheten. Vi behöver bara upptäcka vad vi har.

Många av oss har hört historien om en affärsman som skickade brev med pengar till sin fattiga gamla mamma.

- Hon förstod inte att det var pengar och hade satt upp dom på vägen. Hon levde under väldigt fattiga förhållanden då hon i själva verket var mycket rik.

Vi är långt mer privilegierade än denna mamma. Vi har inte blivit välsignade med en jordisk rikedom utan med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Mamman förstod inte vad hon hade.

- På samma sätt är det många gånger med oss kristna att vi inte förstår vad vi har i frälsningen.

Paulus där emot hade upptäckt vilket rikt arv han har i frälsningen. Mitt under sin fängelsevistelse kunde han skriva till Filippierna.

Fil 4.4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

- Varför? Paulus såg sina omständigheter utifrån Guds perspektiv och vad Jesus hade gjort för honom på korset.

Han ber två gånger i Efeserbrevet att hans läsare skulle få upp ögonen och förstå vad dom har i Kristus genom hans frälsnings verk.

- Observera att det står i Kristus.

Om du läser igenom hela Efesierbrevet och kollar efter frasen i Kristus eller i honom så ser du att det förekommer mer än 20ggr och Efesierbrevet är ingen stor bok.

- Här betonar Paulus vad Gud har gjort för oss i Kristus.

När vi är fängslade av livets omständigheter så tenderar vi att bli väldigt självupptagna och självcentrerade. Vi fokuserar bara på våra problem.

- Paulus däremot förstod vilket arv han har så fastän han var fängslad kunde han se livet utifrån Guds perspektiv och tänka på andra.

Även om vi fortfarande befinner oss på jorden så säger Paulus att vi redan nu i vår ställning är sittande i den himmelska världen i Kristus. (Ef 2:6)

- Svaret på våra problem är att öppna våra ögon och se vad vi har i Kristus och att se våra omständigheter utifrån Guds perspektiv och vad han har gjort för oss i frälsningen.

Jag skulle vilja uppmana dig läsa igenom hela Bibeln med fokuset på vad Gud har gjort i Kristus. Det är helt revolutionerande.

Detta har totalt fått förvandla mitt liv. Att mer och mer få upptäcka nådens läror och Guds storartade frälsningsverk.

- Tidigare var mitt liv fokuserat på vad jag kunde göra för att bli accepterad inför Gud. Men jag inser att detta är vad alla andra religioner handlar om.

Sann Kristendom handlar om att vi inte kan göra någonting för att bli accepterad inför Honom. Jesus har gjort allt.

- Bill Piper (John Pipers pappa sa): "Other religions are spelled, "Do," but Christianity is spelled, "Done.""

Alla andra religioner säger gör, gör gör, men Kristendomen säger det är gjort.

- När Jesus hängde på korset så ropade han: Det är fullbordat, priset är betalt Joh 19.30. Jesus har gjort allt.

Vad är det då som han har gjort, vad är det som vi har blivit välsignade med i frälsningen.

- 1. Det första vi som kristna har blivit välsignade med är att vi har blivit utvalda.**

Ef 1:4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

- Redan innan Gud hade skapat världen utvalde han oss i Kristus för att vi skulle vara fläckfria och heliga inför honom.

Vad innebär det då att han utvalde oss?

För att vi fullt ut skall förstå detta måste vi inse i vilket tillstånd vi var.

- I Ef 2 så förklarar Paulus att vi var döda i våra överträdelser och synder och helt utan förmåga att komma till Gud. Vi var hans fiender och objekten för hans vrede. Ändå utvalde Gud oss.

Har du någon gång ropat på en död människa att komma? Du får inget svar. Det var sådana vi var. Vi var helt utan kapacitet att komma till Gud.

- Runt om i NT så ser vi att han inte utvalde oss baserat på något som han såg i oss.

Vi var totalt döda och frånvända honom i vår synd. Det var inte det att han såg att vi skulle välja att tro. Utan han utvalde oss och gav oss trons och omvändelsens gåva.

- Utväljandet är inte baserat på något som Gud såg att vi skulle göra.

2 Tim 1.9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.

I Ef 2 så ser vi att Gud väckte oss upp och födde oss på nytt och gav oss trons gåva.

- Inser du vilket stort verk frälsningen är. Det är helt 100% Guds verk. Han har gjort allt för oss.

I och med att Gud har utvalt oss redan innan världens grund blev lagd så är de inget i oss som kan ta åt sig äran för vår frälsning. All äran hör tillhör Gud.

- Gud har utvalt oss med syftet att vi skall vara heliga och fläckfria inför honom.

Detta är inte ett tillval för oss Kristna utan målet med själva utväljandet är att vi i vårt kristna liv ska vara avskilda för honom i helighet.

2. Den andra välsignelsen som vi får i frälsningen är barnskapet eller att vi blir adopterade som Guds barn.

V.5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut.

Det är i sin kärlek som Gud har förutbestämt att vi skulle bli hans barn.

1 Joh 3:1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn

- Vi är totalt ovärdiga hans frälsning.

Inte bara har han utvalt oss till att bli frälsta och heliga och oförvitliga utan han har förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn.

Ordet för att tas upp som hans barn ($\nu\iota\omicron\theta\epsilon\sigma\acute{\iota}\alpha\nu$) betyder att bli adopterad eller placerad som son, att få en sons rätt)

- När man under Romarriket pratade om adoption så syftade man inte på att adoptera ett litet barn utan på att adoptera en vuxen som en arvinge.

Detta får vi ett exempel på i boken och filmen Ben Hur.

- Du och jag har i Kristus fått söners och döttrars rätt. Vi är nu Guds barn.

Från att ha varit Guds fiender till att bli hans älskade barn. Är det inte otroligt?

- Vi har fått del av det bästa arvet som går att få. Nu kan Paulus inte hålla sig. Han brister ut i tillbedjan:

V.6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

- När utkorelsen nämns i Bibeln så är den föremål för tillbedjan. Hur Gud har gett oss sin frälsning helt oförtjänt av hans nåd.

3. Den tredje välsignelsen som vi ska se är friköpelsen.

V.7-8 ⁷I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd ⁸ som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Ordet här för att vi är friköpta (ἀπολύτρωσις) har att göra med att köpas fri genom en lösensumma. Detta ord var ofta använt om slavar.

- Vi var syndens slavar men har genom Jesu död blivit friköpta från det straff vi förtjänar. Priset var Kristi blod.

Vi förtjänade att komma under Guds vredes dom, men när Kristus tog vårt straff tillfredsställde han Guds vrede som skulle komma över oss.

- Vi var som skyldiga brottslingar som väntade på att få vår fällande dom men Kristus tog vårt straff när han dog på Golgata.

Rom 3:24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

- På grund av att Jesus har friköpt den Kristne så kan hon stå som rättfärdig inför Gud.

I den stund som en människa sant tror så förklaras hon rättfärdig inför Gud. Hon blir frikänd och kommer inte under den fällande domen.

- Är inte detta en helt otrolig välsignelse. Detta borde leda till ett liv i tillbedjan.

4. Resultatet av att vi har blivit friköpta är nästa fantastiska välsignelse (den fjärde) att vi har förlåtelse för våra synder.

När Gud ser på oss som hans barn så tillräknar han inte oss våra överträdelser. Vi har blivit förlåtna pga. att Jesus har friköpt oss och tagit vårt straff.

Ps 103:12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.

Allt detta har skett **på grund av den rika nåd⁸ som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.**

- Guds suveräna nåd är helt fantastisk. Det är pga. hur Guds oförtjänta frälsning som vi får njuta av dessa välsignelser.

Nåd betyder att man får något som man inte förtjänar.

- Likt en fånge som blir benådad från ett döds straff så har vi genom Guds nåd fått gå fria från vårt straff.

Hur oändligt god är inte vår Gud? Vi förtjänade hans vrede, men han har visat oss nåd och förlåtit oss.

- Det är inte bara det att han har friköpt oss och förlåtit oss.

5. Den femte välsignelsen som vi har fått är att Gud har uppenbarat för oss sin nådefulla frälsnings plan i v.9-10

⁹Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, ¹⁰den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

- Denna hemlighet eller μυστήριον på grekiska som vi får vårt ord mysterium ifrån var något som tidigare var dolt.

Vad är då detta mysterium, jo, Kristi verk på korset, det var detta beslut som Fadern hade fattat i Kristus, den plan som skulle uppenbaras att i Kristus sammanfatta eller förena (som det också kan betyda) allt i himlen och på jorden.

- Kristi försoningsverk på korset hade tidigare varit i dunkel men har nu blivit fullt uppenbarat. Detta skedde när det var tid för Guds plan att bli fullbordad.

Gal 4.4-5 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, ⁵för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.

- Nu är frälsningens mysterium uppenbarat. Kristus har förenat/sammanfattat himmel och jord. Det finns en väg till himmeln. Han har öppnat en väg till himlen för sitt folk.

6. Den sjätte välsignelsen som vi har fått i frälsningen är att vi har blivit givna ett arv eller blivit Guds arvedel.

V.11a I Honom har vi fått vårt arv.

- Detta kan också översättas: **I honom har vi blivit hans [alltså Guds] arvedel.**

Oavsett vilken översättning som är rätt så undervisar NT på andra ställen att vi är hans arv och att vi i honom har fått del av vårt arv.

- I Kristus har vi fått del av Guds arv. Inser du att vi har allt vi behöver. Vi behöver inte söka något nytt. Det är helt otroligt. Vi behöver bara upptäcka vad vi har i Kristus.

1 Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

- Varför har vi del av detta arv eller blivit hans arv? Jo, för att han har förutbestämt oss till detta.

V.11b förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.

- Gud är suverän och har förutbestämt oss till att få vårt arv eller att bli Guds arv.

Detta är något som ger uppmuntran till Guds folk. Att Gud i sin nåd och godhet har förutbestämt oss till frälsningen helt oförtjänt.

- Detta är pga. hans vilja och sitt beslut.

Gud är inte som de grekiska gudarna från tiden när Paulus skrev Efeserbrevet. Grekerna och romarna försökte att manipulera dessa döda gudar för att få dom att göra vad dom ville.

- Detta är inte Bibelns Gud. Himmels och jordens skapare är suverän och kan inte manipuleras. Allt sker efter hans vilja och hans beslut. Samtidigt så får vi inte glömma hur bönen spelar en viktig roll.

Matt 10:29 Inte en enda sparv faller till marken utan Guds vilja och till och med hårstråna är räknade på våra huvuden.

- En än gång så ser vi i v.12 hur förbestämmandet leder till tillbedjan.

V.12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

- Precis som i vers 6 och många andra ställen där utkorelsen nämns så är den föremål för tillbedjan.

När vi inser var vi befann oss och vad Gud har gjort för oss i utkorelsen så kan vi inte annat en att bryta ut i tillbedjan.

- Det ultimata syftet med friköpelsen är att vi ska prisa hans härlighet och ära.

När senast prisade du Gud för det han har gjort för dig i frälsningen. Låt oss inte bli för familjära med vår frälsning så att vi missar storheten av den.

- Om vi slutar att prisa Gud för vad han har gjort för oss så har vi blivit för bekanta med den.

Då behöver vi en dos av Efesierbrevet där vi på nytt med fräscha ögon får blicka in Guds fantastiska frälsnings verk.

7. Den sjunde och sista välsignelsen som vi har fått i och med frälsningen här i vår text är vissheten om att Gud kommer att bevara oss.

Detta ser vi i v.13-14

¹³I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. ¹⁴Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Vi har sett hur Fadern har initierat frälsningsplanen, hur Sonen har genomfört den och nu hur den helige Ande tillämpar den på oss.

- Sedan vi har fått höra det sanna budskapet evangeliet om vår frälsning och sedan vi kommit till tro så har vi tagit emot den helige Ande som ett sigill.

När vi trodde så blev vi föreglade med den helige Ande.

- Vad innebär det då att vi med Anden blivit förseglade?

1. I det sammanhang som Bibeln var skriven förseglade man djur och slavar för att ange tillhörighet och skydda mot stöld.

2. Ett annat exempel var att man förseglade ett brev vilket garanterade att bara sändaren och mottagaren fick öppna brevet i fråga. Detta garanterade dess äkthet och oföränderlighet.

3. I det persiskmediska riket som vi kan läsa om i Daniels och Esters bok så ser vi att om kungen hade förseglat en skrivelse så kunde inte ens han själv ändra på den (lejongropen, Aushaveros: skrivelsen att utrota judarna) Detta Garanterade att något är oföränderligt

- På samma sätt har vi fått den HA som ett sigill som beskyddar oss tills vi får vårt fulla arv vid Jesu tillkommelse.

Ef 4.30 Vi har fått den HA som ett sigill på förlossningens dag (den dag då Jesus kommer tillbaka och vi blir iklädda oförgänglighet och får uppståndelsekroppar)

- Med denna bakgrund så förstår vi att vi fått den HA som ägande märke att vi tillhör Gud som en garanti att Gud garanterar att han kommer att bevara den sant Kristne till Jesu återkomst.

Vidare så står det i V.14:

- **V.14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas för att hans härlighet skall prisas.**

Handpenning (ἀρραβών): som just betyder handpenning har i den moderna grekiskan fått betydelsen förlovningsring.

- Genom att vi har blivit givna Anden så vet vi att vi kommer att få ta del av lammets bröllops måltid.

När man köper en bil eller hus så använder man sig av just en handpenning vilket garanterar att man får resten.

- Den HA är denna handpenning eller garanti att vi fullt ut kommer att få del av vårt arv i frälsningen.

Denna lära om hur Gud bevarar de sant troende till det arv som väntar dom är något som vi ser tydligt i 1 Pet 1:3-5

- 1 Pet 1.3-5 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, ⁴till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen.⁵ Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

Vow, vow, vow. Är det inte helt otroligt. Gud inte bara frälser oss utan är också den som bevarar oss till den slutgiltiga frälsningen.

- Han garanterar att vi som hans eget folk kommer att förlossas för att hans härlighet ska prisas.

Så vi har fått Anden som ett sigill och en handpenning på vårt arv och sen så står det i v.14:

V.14b att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

- Här så används i grekiskan samma ord som för friköpelse som Paulus använder i v.7. Där så talade det om att vi har blivit friköpta och här om att vi kommer att bli friköpta.

Ordagrant så står det till hans egendoms friköpelse. Här så likställs vi med en egendom till vilken Anden är en handpenning som garanterar den fulla friköpelsen.

- Vi är så välsignade mina bröder och systrar.

Och allt detta sker i v.14 för att hans härlighet ska prisas.

- Detta fantastiska stycke börjar med tillbedjan i v.3 och genomdryper av tillbedjan i v.6 och 12 och slutligen avslutas med tillbedjan i v.14.

Detta är det enda förnuftiga gensvaret till dessa 7 välsignelser som vi fått i frälsningen:

1. Utkorelsen, 2. barnskapet, 3. friköpelsen, 4. förlåtelsen, 5. uppenbarelsen om Guds frälsningsplan 6. Det arv vi har fått eller blivit i frälsningen 7. Vissheten om att Gud kommer att bevara oss.

Genom att studera hela Skriften så kan vi se ännu fler välsignelser som vår frälsning medför.

- Det är detta som vi för alla evighet kommer att tillbe Gud för tillsammans med en oräknelig skara.

Inser du vilka välsignelser vi har i frälsningen. Att Gud har utvalt de sant Kristna till att få del av det himmelska arvet och att Gud själv går i garant genom sin HA att de sant Kristna kommer att få del av detta arv.

- När allt annat vacklar i den Kristnes liv så kan hon ha full tillförsikt i Guds frälsningsverk. Hans kraft förmår att bevara den Kristne till Jesu återkomst.

Vi kan förlora vår hälsa, råka ut för en olycka, bli av med våra jobb, krig och naturkatastrofer kan drabba oss. Men en sak är säker:

- Vi kan fullt ut förtrösta på Guds frälsnings verk. Han förmår att bevara oss till slutet.

Detta är en tröst när vi går igenom svårigheter i nuet.

Heb 7.25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

- Detta är någonting som är till oerhörd hjälp då vi går igenom livets lidande och svårigheter. Vi kan inte sluta att ha vårt fokus på Guds frälsningsverk.

Detta är nyckeln till det vi går igenom i nuet. Släpp inte fokuset på vad Gud har gjort i Kristus.

- Så det första vi har sett i denna predikan är frälsningens välsignelser som vi har blivit välsignade med i Kristus.

Det andra och det sista vi ska se är Paulus bön att vi skulle förstå dessa välsignelser i v.15-23 som också är en enda lång mening i grekiskan.

- Egentligen så består den här bönen av tre delar:

1. Tackar Gud för sina läsare (V.15-16a) 2. Ber för läsarna (V.16b-19) 3. Prisar Gud för den mäktiga kraft som väckte Kristus, församlingens huvud ifrån de döda (V.20-23)

- Detta stycke börjar på grekiska med Διὰ τοῦτο: På grund av detta. Tyvärr så missar Folkbibeln detta i sin översättning.

På grund av detta vadå? Jo vad Paulus just har sagt om frälsningens välsignelse i v.3-14.

- **V.15-16 På grund av detta: Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, ¹⁶upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner.**

Paulus säger (1.) på grund av detta (v.3-14) och också på grund av att han har hört om (2.) deras tro i Herren Jesus och (3.) deras kärlek till alla de heliga upphör han inte att tacka Gud för dem i hans böner.

- Att ha Kärlek till bröderna är ett av de kännetecken på en sann Kristen som 1 Johannes brevet talar om.

John 13.34-35 Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. ³⁵Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”

- Är detta någonting som karaktäriserar oss? Att vi har en kärlek till alla de heliga oavsett om de förstår alla de teologiska sanningarna i detta brev eller ej.

Kan du genuint säga att du älskar dina frälsta bröder och systrar även om dom befinner sig i en annan teologisk tradition än du själv?

- Detta är ett bevis på att vi verkligen har blivit sant frälsta.

Det är intressant att Paulus inte upphör med att tacka Gud för sina läsare?

När senast tackade vi Gud för våra bröder och systrar i Herren. Vi glömmer så lätt att tacka Gud för det vi har i frälsningen och för våra kristna bröder och systrar.

- Paulus som satt fängslad under husförvar som vi naturligt sätt skulle tänka oss var deprimerad och självupptagen.

Han är istället helt i extas och kan inte sluta att prisa Gud för de välsignelser han har i frälsningen och tacka Gud för sina läsare.

- Oavsett vad vi går igenom så kan vi fröjda oss i Guds fantastiska frälsnings verk och att vi är placerade i Guds familj med bröder och systrar i Herren.

Paulus går vidare med att be för sina läsare: Vad är det då han ber om?

V.17-19 ¹⁷Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. ¹⁸Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, ¹⁹och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

- Så för det första så ber han att dom skulle få vishetens och uppenbarelsens Ande.

Här så är det inte frågan om att han ber att dom skulle få Anden. Dom har ju redan blivit förseglade och fått anden som en handpenning.

- Istället så talar Paulus här om den HA:s verk i vilken han i den kristne gör Guds ord levande.

Det är detta som man på engelska brukar kalla illumination. När Guds ord görs levande genom den HA.

- Detta är veckligen något vi behöver be för varandra. Syftet här är att så att vi får en rätt kunskap om honom.

Vidare ber han att deras hjärtan skall upplysas eller ordagrant havande era hjärtans ögon upplysta så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga.

- Här så knyter Paulus tillbaks till vad han har sagt i v.3-14. Hans bön är att dom skulle förstå det han just har sagt.

Hur fantastiskt det hopp som dom har blivit kallade till är och hur rikt på härlighet Guds arv bland de heliga är.

William Randolph Hearst som byggde upp USA:s största tidningskedja var en konstsamlare som samlade konst från hela världen och lagrade dom i sina förråds hus.

- En dag läste han om ett fantastiskt konstverk som han bara måste ha.

Ett av hans ombud reste runt över hela världen i flera månader för att hitta detta konstverk som han slutligen hittade i ett av mannens förrådshus. Du köpte det för flera år sedan.

- Han sökte efter någonting som han redan hade. På samma sätt ber Paulus här att vi skall upptäcka vad vi i Kristus har i frälsningen.

2 Pet 1.3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära

- **John Stott** påpekade att: vad Paulus gör här i Ef 1 och därför uppmuntrar oss att kopiera är att både pris Gud att i Kristus alla andliga välsignelser är våra samtidigt som vi ber att vi skulle få förstå fullheten av de han har get oss.

Paulus ber också i v.19 att vi skulle förstå: **hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.**

Den allsmäktige Guden som enl. 1 Kung 8.27 himlarna och himlarnas himmel inte rymmer har tagit sin boning i oss och hans mäktiga kraft är verksam i oss.

- **Vi har fått kraft att:** 1. Evangelisera (1 Thess 1.5) 2. Att uthärda lidande (2 Kor 4) 3. Kraft att göra Guds vilja (Fil 2.13) 4. Att tjäna (Kol 1.29)

Ef 3.20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss

- Är det inte otroligt! Vi har allt vi behöver i Kristus. Vi behöver inte söka något nytt. Bara upptäcka vad vi har.

Paulus i sin bön önskar så att hans läsare skulle upptäcka vad dom har i frälsningen.

- Att vi i Kristus har blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse (Ef 1.3)

Sen illustrerar Paulus hur oerhört stark den här kraften är som är verksam i oss. Han säger:

²⁰Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, ²¹över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. ²²Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, ²³som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Denna kraft verkade inte bara i Kristus till hans uppståndelse utan det var också denna kraft som gjorde oss som var andligt döda levande.

- Det är detta vi kommer att få möta i nästa predikan i kapitel 2.

Efter en sån här fantastisk text så vad är väl en bättre tillämpning än att bara prisa Gud för det han har gjort.

- Låt oss prisa honom för hans frälsning och be att vi alla skulle växa i vår förståelse av hans fantastiska frälsnings verk.

[Lovprisning, avslutande bön]

Herre jag tackar dig för mina bröder och systrar, jag tackar dig för deras tro på dig och deras kärlek till alla de heliga.

- Jag ber att vi inte skulle upphöra att tacka Gud för varandra.

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge oss vishetens och uppenbarelsens Ande, så att vi får en rätt kunskap om honom.

- Havande fått våra hjärtans ögon upplysta att vi skulle förstå vilket hopp han har kallat oss till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.