

Bibel intro:

Kostar det något att följa Jesus?

- Idag ska vi ha dop där tre personer offentligt vill bekänna att dom vill följa Jesus.

I Lukas 14 så talade Jesus om att vi ska beräkna kostnad om vi är redo att följa honom.

- Har du någon gång ställt dig frågan: Vad kostar det egentligen att följa Jesus? Vad finns det för några risker?

Bibeln lovar oss i 2 Tim 3:12: Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

- Tittar vi på Sverige idag så är det bara ett faktum att förföljelsen mot kristna bara kommer att öka.

Jämför vi med vad kristna i andra delar av världen får genomgå så kan vi fråga oss om vi idag över huvudtaget har någon förföljelse.

- Men samtidigt så sker en åsiktsförföljelse och ett försök till hjärntvätt där man i samhället vill hindra oss från att tro och leva ut det Bibeln lär.

Här så är det framförallt den kristna moralen som attackeras. Att sex bara är något för en man och kvinna inom äktenskapets ramar har nu under många år varit under attack och lett till rättegångar.

- Att vi kristna är emot att ofödda barn mördas är en annan front där vi idag får möta förföljelse.

Ett exempel på detta är barnmorskan som nekades jobb eftersom hon inte ville medverka i en abort.

- Men det är inte bara den kristna moralen som attackeras utan självaste Evangelium.

Vad är då Evangelium? Jo den goda nyheten att Jesus dog istället för syndare så som dig och mig.

- Vi har alla brutit mot Guds lag och förtjänar Guds vrededom på grund av våra synder.

Men den goda nyheten är att vi oförtjänt blir räddade från Guds vrede och får njuta av gemenskap med honom för all evighet om vi omvänder oss från vår synd och tror på detta glädje budskap.

- Det är detta som är självaste grunden och kärnan i vår kristna tro.

Detta budskap om korset är enligt 1 Kor 1:18 en dårskap för dem som blir dom som blir förtappade, men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft.

- Det är detta budskap som är under attack både inom och utanför kyrkans väggar.

Vid ett tillfälle när jag var ute och gatuevangeliserade i Stockholm så blev en broder som var med oss påhoppad och misshandlad för att han berättade evangelium.

- Denna vecka så rapporterades i tidningarna om Mona Walters en somalier och före detta muslim som på grund av förföljelse här i Sverige tvingas gå under jorden.

Min vänner: Detta är bara början på den förföljelse som kommer att komma mot oss kristna.

- Hur ska vi då förhålla oss till den kommande förföljelsen?

Låt oss gå till Matt 10:28-39 och lyssna till de ord som Jesus sa till sina lärjungar när han skickade ut dem för att predika.

[Läsning av Matt 10:28-39, bön]

Hur ska vi då förhålla oss till kommande förföljelser?

1. Vi behöver inte frukta förföljelser eftersom Gud är suverän.

Med att Gud är suverän så menar vi att allting står under Guds styre och kontroll. Ingenting sker utan hans styre eller tillåtelse.

Matt 10:28-31 ²⁸Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. ²⁹Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. ³⁰På er är till och med alla hårstrån räknade. ³¹Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

- I och med att Gud är suverän så behöver vi inte frukta och vara rädda för dom som förföljer oss.

En människa kan döda vår kropp men de kan inte döda vår själ som kommer att fortsätta att leva.

- Oavsett om vår kropp dör så har vi som kristna löftet om att få en andlig kropp i 1 Kor 15:44.

Vad vi istället bör frukta är honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

- Med fördärva så menas inte att annihilera eller utplåna. Det är tydligt i Skriften på andra ställen om ett evigt plågande i helvetet.

Istället så syftar det på att en människas liv blir fördärvat genom att plågas för all evighet.

- Det är denna kontrast som Jesus målar upp. Människor kan döda vår kropp men det är ingenting i jämförelse mot att bli fördärvad genom evigt plågande.

Så när vi får möta förföljelse låt oss inte frukta människor utan frukta Gud.

- William Gurnall har sagt: ” Vi fruktar människor så mycket eftersom vi fruktar Gud så lite”

Varför behöver vi då inte frukta människor? Jo, i och med att Gud är suverän så har han alla våra dagar räknade

Ps 139:16 Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

- För att visa oss hur våra liv är i Guds händer så ger Jesus oss exemplet med sparvar.

Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja.

- Sparvar var ibland den billigaste maten man kunde köpa som var ansett som mat för fattiga. Två stycken kunde köpas för det minsta myntet i den romerska världen.

Alltså i människors ögon så satte man inte mycket värde på sparvar, men ändå faller inte en enda till marken utan Faderns vilja.

- I kontrast till sparvarna så är till och med hårstråna på våra huvuden räknade.

Som Guds avbilder så visar Jesus hur Gud till och med vet och kontrollerar hur många hårstrån vi har på våra huvuden.

- Om Gud är suverän över dom minsta lilla detaljerna i våra liv hur mycket mer ska han då inte vara detta över självaste våra liv.

I jämförelse med att Gud inte tillåter att en sparv som människor satte så lite värde på får falla till marken utan hans vilja så säger Jesus:

- **V.31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.**

Om Gud inte låter en enda sparv falla till marken utan hans vilja hur mycket mer ska han då inte bry sig om oss.

- När vi kommer att få möta förföljelse så kan vi förtrösta på att Gud har allt i sin hand.

Tänk vad hemskt det skulle vara om vår Gud inte vore suverän och allsmäktig. Om allt skulle kunna ske okontrollerat från Gud. Vilken hemsk värld det skulle vara.

- Men vi kan vara förvisade om att våra liv är i Guds hand och därför så har vi inget att frukta.

Jesus sa i Joh 16:33 I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

- Och det står i 1 Joh 4:4 Han som är i er är större än den som är i världen.

När vi bodde i Tunisien så fick vi lyssna till en man som berättade sitt vittnesbörd om hur han kom till tro.

- Hans systrar hade kommit till tro på Jesus och en dag så fick han nog. Han tog upp en kniv och tryckte den mot strupen på en av hans systrar och sa:

”Avsäg din kristna tro och kom tillbaks till Islam annars så ska jag döda dig.”

- Hans syster svarade genom att hänvisa till de ord som vi just har hört:

Hon sa: Du kan döda min kropp, men du kan inte döda min själ.

- Hon förtröstade på att Gud hade hennes liv i hans hand.

Må vi alla be att vi kommer till samma förtröstan på Gud oavsett vad vi får möta.

1. Så vår första punkt till hur vi ska förhålla oss till kommande förföljerser är att vi inte behöver frukta förföljerser eftersom Gud är suverän.

Den andra punkten är:

2. Evigheten står på spel

Jesus säger i v. 32-33: ³²**Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.** ³³**Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.**

- Det är en glädje att vi idag kommer att ha dop. Där tre av våra bröder offentligt vill bekänna att dom vill följa Jesus oavsett vad det kostar.

Detta är ingen lek. Tiden kommer då människor kommer att lida martyrdöden även i vårt land.

- Med den växande utbredningen av Islamism i Sverige så kommer detta att ske.

Mona Walter är bara ett exempel på en människa som har utsatts för förföljelse från bokstavstroende muslimer som följer Koranen så som det står.

- Förra veckan så uppmärksammades terrorhotet i Norge där man fruktade att Jihadister skulle återvända från Syrien och Irak och utföra ett terrordåd.

Senast i fredags så var det en tidningsartikel i GP där det stod om hur dom nordöstra delarna av Göteborg är överresresenterade när det gäller för personer att åka till Syrien för att göra Jihad och denna rekrytering fortgår.

- Redan så har några av dom som återvänt från Jihad försökt att utföra terror dåd i Storbritannien, Frankrike och Belgien.

Dessa krafter är något som vi kommer att få se mer av här i Sverige vilket kommer att leda till en ökad förföljelse mot oss kristna.

- Titta bara på situationen i Kenya och Nigeria där det rapporteras flera gånger i månaden om terror attacker som utförs mot våra kristna bröder och systrar.

Jag är inte en profet eller en son till en profet men jag kan säga utan tvekan att samma krafter som är verksamma i Kenya och Nigeria även i framtiden kommer att förfölja oss kristna här i Sverige.

- Vid ett tillfälle så lyssnade vi till en tunisisk pastor som inför sin församling uppmannade medlemmarna att inte vara rädda när dom blev trakasserade och förhörda av polisen eftersom dom blivit kristna.

Pastorn berättade för polisen när dom förhörde och försökte skrämma honom till tystnad att vi kristna också har jihad.

- Han sa: inte som er muslimer utan vårt Jihad är kärlek. Vad ni än gör mot oss så kommer vi att älska er.

Låt oss ta denna pastors ord på allvar att vi inte svarar med hat mot hat utan genom att älska och be för dem som förföljer oss.

- Vi får inte låta det kommande hotet om förföljelse få leda till rasism och främlingsfientlighet.

Det senaste vi hörde från denna pastor var att han fick fly för sitt liv efter flera mordhot.

- Istället så måste vi berätta om Jesu kärlek och den räddning som finns möjlig för varje syndare som omvänder sig och tror på Jesus.

Texten här i v.32-33 är allvarlig. Om vi bekänner Jesus inför människor så ska han också bekänna oss inför Fadern i himlen.

- Men om vi förnekar honom så ska han också förneka oss.

Evigheten står på spel. Är vi redo att bekänna Jesus även om människor skulle döda oss för vår tro?

- Vi hörde rapporterat om en händelse från Syrien där beväpnade islamister stoppade en bil med bekännande kristna.

Dom sa till dom kristna: Bli muslimer eller dö. Två avsa sig sin tro medans den tredje vägrade och blev bortförd utan att man vet vad som hänt med honom.

Vad skulle du gjort i denna situation?

- För några år sedan så bilade jag i USA med en man som heter Antony, en jude som hade kommit till tro på Jesus och är en av dom mest frimodiga evangelister jag någonsin mött.

Överallt där vi var så berättade han om evangelium för människor. Vid ett tillfälle så gick vi in en vildmarks affär och han frågade en man som stod bakom en disk?

- Hur är din relation med Herren? Mannen svarade: Det har inte du med att göra, till vilket Antony svarade med att hänvisa till dessa verser.

Om du inte bekänner Jesus inför människor så kommer han inte heller han att bekänna dig inför Fadern.

- Är vi redo att bekänna Jesus oavsett vad det skulle kosta oss?

Be gärna för Antony och hans medarbetare som får lida mycket förföljelse som inkluderar bland annat misshandel från ortodoxa judar när dom når ut med evangelium i Israel.

- Det är sant att Petrus förnekade Jesus och sedan omvände sig.

Men låt oss inte ta lätt på dessa ord. Evigheten står på spel.

- Det är om vi förblir till slutet som indikerar om vi verkligen har blivit sant frälsta.

I liknelsen om såningsmannen så är det bara en av de fyra jordmånerna som bär frukt och blir genuint frälst.

Till de som sås på stenig mark så säger Jesus i **Markus 4:17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.**

- Hebreerbrevets författare säger i Heb 3:14 Vi har fått del av Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid vår första tillförsikt.

Låt oss bekänna Jesus oavsett vad det får för några konsekvenser.

Den sista punkten vi ska se om hur vi ska förhålla oss till kommande förföljelser är:

3. Vi måste beräkna kostnaden

Är jag villig att betala priset som det innebär att följa Jesus?

Jesus säger i v.34-39:

³⁴Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. ³⁵Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, ³⁶och en man får sina egna till fiender. ³⁷Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. ³⁸Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. ³⁹Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

- Vad menar då Jesus när han säger att han inte kommit med fred utan svärd?

På andra ställen talar Bibeln just om hur han kommit för att skapa fred.

- Att han kommit för att vi ska kunna få fred med Gud. Bibeln lär oss att människan är född som fiende till Gud och att Jesus kom för att vi ska kunna få fred med Gud.

Han kom för att rädda oss från Guds vrede till en underbar relation med honom för all evighet.

- Vad menar han då när han säger att han inte kommit med fred utan svärd?

Jo, att gensvaret till evangelium kommer att leda till förföljelse. Dom som inte tar emot evangelium kommer att reagera fientligt och förfölja dom som vill följa Jesus.

- Vi kan se hur detta har skett i kyrkohistorien men också i vår egen samtid hur de som för med sig det kristna budskapet och de som tar emot det förföljs och ibland till den graden att de dödas och får lida martyrdöden.

Gensvaret till evangelium kommer att leda till att familjemedlemmar förkastar och förföljer sina egna familjemedlemmar som i fallet med mannen i Tunisien.

- I vissa delar av världen så har man till och med begravningar med tomma kistor där man sörjer att deras familjemedlemmar har blivit kristna och där man avsäger all kontakt med dem förutom att förfölja dem.

Vi ser olika nivåer på hur familjer skiljs åt genom evangelium. I vissa fall så är det en mildare form av förföljelser där man hånar och förlöjligar den som blivit kristen.

- Men i andra fall så handlar det om misshandel och ibland till och med död.

Frågan som Jesus lyfter fram som vi bör ställa oss är: Älskar vi vår far och mor eller vår dotter eller son mer än Jesus? I så fall är vi honom inte värdig.

- Här så är det inte fråga om att vi inte ska älska och ta hand om vår familj. Detta är något som Jesus befäller oss likväl som att vi ska älska våra fiender.

Men sätter vi familjen för honom? Är vi villiga att välja familjen före Jesus för att undvika förföljelse?

- I så fall är vi inte värdiga att kallas hans lärjungar.

Är du villig att sätta Jesus först på alla områden i ditt liv? Om inte så är du inte värdig honom.

- Beräkna kostanden! Är du redo att följa honom. Frälsningen är helt gratis och oförtjänt men den kostar allt.

Vidare säger Jesus i v.38-39: **³⁸Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. ³⁹Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.**

- Låt oss för ett ögonblick glömma att Jesus dog på ett kors. När lärjungarna hörde detta så associerade dom det med att bära tvärbjälken som man skulle korsfästas på.

Med detta så menar han att vi måste dö till jaget och vår egen rätt att styra våra liv och helt överlämna våra liv i Guds hand.

- Samtidigt så betyder det att om det så skulle krävas att vi är villiga att dö för Jesus.

Om vi inte släpper taget om våra liv och tar på oss korset och följer Jesus så är vi inte värdiga honom.

- Är du redo att följa Jesus?

Sen så säger Jesus: **³⁹Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.**

- Om vi lever för denna världen så ska vi mista vårt liv. Ordet som här översätts med liv på grekiska är ψυχή som betyder själ.

Jesus säger i Markus 8:36-37:

³⁶Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? ³⁷Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

- Lever vi för denna världen eller lever vi för Herren?

Hur lever du ditt liv? Med målet att förhärliga och njuta av Gud för evigt?

- Eller är ditt mål att få ut så mycket som möjligt av denna värld?

Vi kan inte tjäna två Herrar! Antingen kommer vi att hata den ene och älska den andre, eller kommer vi att hålla oss till den ene och se ner på den andre. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon.

- Detta betyder inte att man inte kan ha ett bra jobb. Men frågan är vad är ditt livsmål?

Om det är att vinna ditt liv i denna världen? Då kommer du att förlora det.

- Men om du mister ditt liv för Jesu skull då kommer du att vinna det.

Beräkna kostanden. Är du villig att följa Jesus?

- Efter Jesu ord i Johannes kap 6 så sa många av Jesu lärjungar: Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? (Joh 6:60)

Jesus visste från början vilka som inte trodde (Joh 6:63-64).

- Resultatet blev att många av hans lärjungar drog sig undan och inte längre följde honom.

Är vi villiga att betala priset? Är detta ett för hårt tal för oss? Är vi beredda att genomgå förföljelse för vår tro?

- Evigheten står på spel. Låt oss inte ta lätt på detta.

Har vi beräknat kostanden?

- Vad är en evighet av lidande i jämförelse med en kort tid av förföljelse på denna jord?

Vad är tortyr och död i jämförelse med ett evigt plågande och en evig död?

- Just du kan bli räddad från din synd och en evighet i helvetet om du bara omvänder dig och tror på Jesus.

Släpp taget om din synd och överlämna ditt liv i Jesu hand.

- Vad hände då med den tunisiska kvinnan som vägrade att förneka Jesu namn?

Innan brodern lyckades döda henne så hann en granne komma in i rummet och slita loss kniven ur hans hand.

- Vad som är intressant här är vad som hände på natten efter att detta hade skett.

När brodern hade gått och lagt sig för att sova så uppenbarade sig Jesus för honom i en dröm vilket kom att leda till att han blev omvänd.

- Vilken radikal förändring. Från att ha villat döda sin syster till att bli en Jesu efterföljare bara över en natt.

Gud är inte bara suverän när det gäller vårt lidande och hur många våra livsdagar kommer att vara?

- Han är också suverän när det gäller en människas frälsning.

Gud, han förmår att frälsa den värsta terrorist och förföljare av kristna.

- Det var det Jesus gjorde med terroristen Paulus som fängslade och hjälpte till att döda kristna.

I sin suveränitet så slog Jesus honom till marken och uppenbarade sig för honom.

- Från att ha varit en grym förföljare av kristna så blev han nu den förföljda som blev torterad, fängslad och slutligen dödad för sin tro.

Låt oss inte frukta människor utan frukta Gud. Vi tjänar en suverän Gud.

- När vi blir förföljda så har vi löftet från Jesus:

¹⁰Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. ¹¹Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljugar och säger allt ont om er för min skull. ¹²Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. (Matt 5:10-12)