

Bibel intro:

- Förra veckan så uppmärksammades i svensk media en fruktansvärd våldtäckt som ägde rum för 8 år sedan.

En 15årig flicka blev mitt framför ögonen på en massa passagerare våldtagen på en tunnelbanevagn i Stockholm. Detta utan att någon av dem ingrep.

- Tyvärr så är detta inte något ovanligt i vår värld. Bara på Tahrir torget i Kairo så har hundratals kvinnor utsatts för sexuella övergrepp dom senaste åren mitt framför hundratals människor.

Enligt statistik från kvinnojouren så har en femtedel av alla världens kvinnor utsatts för våldtäckt eller våldtäckts försök under sin livstid.

- Myndigheten brottsförebyggande rådet uppskattar att 36000 våldtäckter sker årligen i Sverige var av de flesta mot kvinnor.

Det är inte bara sexuellt våld som utförs mot kvinnor, utan även fysiskt och psykiskt.

- År 2012 så kom det in 28 254 anmälningar av misshandel mot kvinnor. I 85% av dessa så var de misstänkta gärningspersonerna män.

Sveriges kvinno- och tjejjourers Riksförbund besvarade år 2013 över 69000 samtal, mail och chattar från stödsökande kvinnor.

- Mina vänner detta är ett stort samhällsproblem som kyrkan tyvärr i mångt och mycket har blundat för.

Till och med inom kyrkornas vägar så finns dom som utför våld emot kvinnor.

- I en predikan så tar Mark Dever upp ett av kyrkans stora problem.

I denna predikan som Daniel Lundgren har textat till svenska som går under titeln:

- Falska omvändelser: rena självmordet för församlingen så tar Mark Dever upp problemet med att många kyrkor är fulla med förlorade människor som man säger är kristna och hur dessa påverkar negativt påverkar kyrkan.

Det är på tiden att kyrkan vågar ta upp problemet med våld emot kvinnor.

- Någon kanske säger: Vad har då detta att göra med en söndagspredikan. Har du blivit liberal? Nej, det har jag inte.

Om vi inte har mött så kommer vi alla att möta kvinnor som har utsatts för våld ifrån män.

- Hur ska vi ta hand om dom?

Vi kommer säkert också för eller senare att möta män som har våldfört sig emot kvinnor. Hur ska vi hantera mötet med dom?

- Den text vi ska titta på idag ifrån Dom 19-21 är en av Bibelns mörkaste händelser som beskriver hur över 600 kvinnor blir offer för våldtäkter.

Den skildrar också ett folkmord där en hel stam av kvinnor och barn blir utrotade.

- Vad kan vi då lära oss från denna text hur kyrkan genom evangeliets kraft kan motverka våld emot kvinnor.

[Bibelläsning Dom 21:25, bön]

- Nu så har vi kommit fram till vår sista predikan över Domarboken.

Vi har sett roten på Israels otrohet i dom första kapitlena där israeliterna inte drivit ut avgudadyrkarna ur landet och istället blivit "Kanaaniserade".

- Alltså att dom har anpassat sig så mycket efter folken som bodde i landet att dom tagit till sig deras religion och kultur så att dom har börjat bli som vilket annat av dom avgudadyrkande folken.

Detta är även ett problem för kyrkan idag, hur församlingar börjar att bli mer och mer "kanaaniserad" där världslighet smyger sig in i våra kyrkor.

- I Domarboken så har vi också fått följa ett gäng nedgående cykler som likt en nedgående spiral beskrivit Israels otrohet.

I förra predikan så kom vi in på den sista delen av Domarboken som beskriver djupet av Israels otrohet.

- Vi fick möta en man som skapade sitt egna avgudadyrkarscentrum som kom att spridas till en levit, en hel stam och så småningom en hel nation.

Idag blir det inte bättre där vi kommer att få se hur Israels folk har nått botten på sitt moraliska förfall.

- Den sista versen i Domarboken fångar verkligen vad dagens predikan handlar om: Var och än gjorde det som var rätt i hans egna ögon. (Dom 21:25).

Folket liksom vårt samhälle idag hade förkastat Gud och hans standard för vad som var rätt och fel och därmed så gjorde man det som var rätt i ens egna ögon.

- Texten för idag kommer att lyfta fram hur detta resulterade i ett hemskt kvinnoförtryck.

Vi kommer att se:

1. En mans kvinnoförtryck
2. En stads och en stams kvinnoförtryck
3. Ett helt lands kvinnoförtryck
4. En man som kommer att göra slut på allt kvinnoförtryck

Låt oss för det första börja med en mans kvinnoförtryck:

Dom 19:1-2 På den tid då det ännu inte fanns någon kung i Israel, bodde en levitisk man längst upp i Efraims bergsbygd. Han tog till bihustru en kvinna från Betlehem i Juda. ²Men hon var otrogen mot honom och gick ifrån honom till sin fars hus i Betlehem i Juda. Där stannade hon i fyra månader.

- Något som är intressant i texten för idag är att inga namn nämns förutom prästen Pinehas.

Jag tror att orsaken till varför inga namn nämns är för personerna i texten idag fungerar som ett exempel för att visa på hur nationen som helhet var.

- Leviten som här beskrivs hade tagit sig en bihustru som var en andra gradens hustru som fungerade som en tjänare och för att tillfredsställa mannen sexuellt.

I stället för att beskriva Leviten som hennes man så beskrivs han i vers 27 som hennes herre.

- Att överhuvudtaget ta sig en bihustru var en synd som gick emot Guds tanke i 1 Mos 2:24 att en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru (singularis), och de skall bli ett kött.

Tråkigt nog så är det många kvinnor idag som behandlas som denna bihustru.

- Detta är något som är vanligt bland kvinnor som kommer som tjänare och hembeträden till arabvärlden.

I Koranen i Sura 4:24 så tillåts muslimska män att förutom att ha sex med sina fruar även att ha det med de vilka din högra hand besitter, alltså deras slavar.

- Därmed så gör även en del tolkningen att detta gäller tjänare.

När mina svärföräldrar bodde i Saudiarbien så stöttade dom ett center som hjälpte kvinnor som blivit våldtagna av deras herrar och blivit med barn.

- Enligt saudisk lag så får ett barn som har en saudisk muslimsk far inte lämna landet utan pappan och därmed så tvingas dessa kvinnor om dom vill ha kvar sina barn att stanna i landet.

Det står här i Folkbibeln att bihustrun var otrogen mot honom. I Septuagintan, den grekiska översättningen av GT så står det att hon var arg på honom.

- Ordet som här förekommer i hebreiskan skulle kunna betyda antingen att hon prostituerade sig eller att hon avskydde honom.

Troligen så ska det här vara att hon avskydde honom och att det var därför hon återvände till sin far i Betlehem i Juda.

- Efter 4 månader så beger sig leviten till sin svärfar för att hämta tillbaks bihustrun.

Han blir mottagen med glädje av sin svärfar och här så får vi en inblick i den fantastiska gästfrihet som präglade mellanöstern på den här tiden.

- Självt så har jag bott i Syrien och fått erfara på den syriska landsbygden hur denna gästfrihet fortfarande är verksam.

Nu råder tyvärr ett krig, men jag kan säga utan överdrift att du i princip skulle kunna åka till vilken by som helst i Syrien och inom en kort tid bli inbjuden till någons hem.

- Att få ha förmånen att få ha varit i Syrien är som att kliva in i Bibelns kultur och hela Bibeln börjar att bli som levande.

Här så har vi i Sverige verkligen något att lära oss. Om vi som församling ska kunna fungera som en andlig familj så måste vi bli mer gästvänliga.

- I Syrien så har man en fantastisk gästfrihet där man inte vill låta gästen gå.

Detta får leviten erfara då hans svärfar höll honom kvar 3, 4 och 5 dagar. Till slut så vill leviten inte vänta längre på att åka och beslutar sig för att ge sig av fastän klockan är långt gången.

- Han ger sig av med bihustrun, sin unga tjänare och sina åsnor.

När dom var vid Jebus (nuvarande Jerusalem) och dagen var nära sitt slut så sa mannens tjänare i v.11 "Kom, låt oss ta in i denna jebusitstad och stanna här över natten."

- Men hans herre svarade honom: "Vi skall inte ta in i en främmande stad där det inte bor några israeliter. Vi fortsätter till Gibeon" (v.14).

För oss som redan läst vad som kommer att hända så är det ironiskt att man inte ville ta in i denna Jebusit stad.

- Leviten föredrog Gibeon framför Jebus för att undvika kananeerna men han skulle snart upptäcka kanaaniseringen av hans egna värld hade blivit värre än Jebus.

När dom kom in i det benjaminitiska Gibeon så satte dom sig på den öppna platsen i staden, men ingen ville ta emot dem i sitt hus över natten.

- Ok, är detta som om vi kommer fram till Stockholm och ställer oss på Sergels torg för att se om någon vill ta emot oss i sitt hem.

Nej, om någon skulle ta emot dig på Sergels torg så är det nog fel person.

- Men så som det var på den här tiden liksom på den syriska landsbygden innan kriget var att det är medborgarnas skyldighet att ta emot en gäst.

Att inte göra detta vore skamligt. Så genom att inte bjuda in leviten, så drar man skam över sig.

- Låt oss för ett ögonblick tänka oss hur flyktingar från Syrien känner sig när dom kommer till Sverige.

För dom så upplevs Svenskar som dom mest kalla människorna man kan tänka sig. Om vi vill nå dessa människor med evangelium så måste vi vara villiga att öppna upp våra hem för att nå dom.

- På öppna förskolan här i Bergsjön så träffade Hannah och barnen en flyktigfamilj från Syrien.

Först så ville Lydia inte leka med dessa barn för att dom var annorlunda, men sen så förklarade Hannah att det var synd om barnen och att dom hade tvingats lämna alla sina leksaker och fly deras hem.

- Nästa gång Lydia träffade dem sprang hon fram och kramade barnen och sen dess så har dessa barn varit som Lydias bästa kompisar.

Är vi som människorna i Gibeon som stänger sina hem och hjärtan till främlingar eller omfamnar vi dem likt Lydia i denna situation.

- På det här området tror jag vi alla behöver växa. Speciellt svenskar.

Till slut så kommer en gammal man från Efraims bergsbyggd (där leviten själv bodde).

- Denna man som själv bodde som främling i Gibeon tog sig an Leviten och hans medresenärer.

När dom hade gjort sina hjärtan glada, alltså fått i sig lite vin så omringades plötsligt huset av onda män.

- Dom bultade i v.22 på dörren och sa till den gamle mannen som ägde huset: "För ut mannen som har kommit till ditt hus, så att vi får känna honom."

Alltså så att dom kunde våldta leviten. Får detta någon klocka att ringa i era öron?

- Jo, det var precis det som hände i 1 Mos 19 när dom två änglarna kom till Sodom för att besöka Lot att männen i staden ville våldta dom.

Kopplingen till 1 Mos 19 är medveten. När Leviten och hans följe trodde att dom var i säkerhet bland sina landsmän så insåg dom att dom i själva verket hade kommit till ett Sodom.

- Tyvärr så gör många människor samma upplevelse när dom besöker många av våra kyrkor.

T.ex. så delade svenska kyrkan förra helgen ut kondomer på pridefestivalen i Luleå med texten, ”störst av allt är kärleken,” vilket hån emot Bibelns Gud.

- Detta samtidigt som man tog ur tjänst en av prästerna som våldgästades av uppdrag granskning i den oetiska dokumentären ”bögbotarna,” som till och med humanisternas ordförande Christer Sturmark kallar för ohederlig journalistik.

Man gjorde detta eftersom prästen tror att Gud kan hjälpa homosexuella att bli befriade från sin homosexualitet, något som Bibeln själv bekräftar i:

- 1 Kor 6:11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Kyrkan har blivit ett Sodom. Hur kan Bibeltroende kristna betala för denna ondska med sina skattepengar?

- Ok, nu har vi kommit in på ett sidospår låt oss gå tillbaks till texten och temat med kvinnoförtryck.

Den gamle mannen han går likt Lot ut till männen och vädjar till dem att ta sina sinnen till fånga.

- Hans heder står på spel: och han säger: Eftersom den här mannen kommit in i mitt hus, får ni inte göra en sådan galenskap.

I den dåvarande kulturen likt landsbyggden i Mellanöstern idag så står ens heder på spel i hur man beskyddar sina gäster.

- När några vänner vid ett tillfälle besökte beduiner i Jordanien så förklarade beduinerna eftersom dom var deras gäster att dom skulle skydda dem med sina egna liv som insatts om någon hade försökt göra dem något ont.

I v.24 så avslöjas hur långt Israel hade fallit i sin otrohet mot Gud i hur man behandlade sina kvinnor.

- Den gamle mannen sa: "Se, här är min dotter som är jungfru och mannens bihustru.

Dem vill jag föra ut till er, så kan ni våldta dem och göra med dem vad ni finner för gott. Men gör inte en sådan galenskap mot denne man."

- Är det inte hemskt: Hur kan man behandla någon så här. Det är så långt ifrån vad Bibeln beskriver att en man ska vara som man kan komma.

Och leviten han är inte bättre. Vad är det han gör med sin bihustru? Jo, han öppnar dörren och tvingade ut henne till männen så att dom våldtog henne och behandlade henne skändligt hela natten ända till morgonen.

- Först vid gryningen så släppte de henne och hon föll ihop vid ingången till huset med händerna på tröskeln för att sträcka sig ut efter hjälp, men det ända hon kunde greppa var döden.

Här så ser vi ett desperat försök att få hjälp. Hur många kvinnor har inte likt denna kvinna förtvivlat försökt att få hjälp?

- Den 15åriga flickan som blev våldtagen i tunnelbanevagnen ropade på hjälp medans medresenärerna passivt ignorerade vad som skedde.

Är vi lika fega som leviten och den gamle mannen. Vad gör vi för att motverka våld mot kvinnor?

- Är vi tillräckligt lyhörda så vi upptäcker vad som pågår?

Leviten inte bara sände ut sin bihustru till att bli våldtagen. På morgonen så går han upp och beordrar henne att resa sig upp eftersom dom ska åka.

- När hon inte svarade lyfte han upp henne på åsnan och begav sig hemåt. Vi vet inte här om hon är död eller ej? Det står bara att hon inte svarade.

När han kommer hem i sin förbittring så skär han upp henne i 12 delar och skickar ut hennes kroppsdelar över hela Israels land.

- I v.30 så står det: Och var och en som såg detta sade: "Något sådant har inte hänt eller setts alltifrån den dag då Israels barn drog upp ur Egyptens land ända till denna dag. Tag detta till er, rådslå och säg er mening!"

Denna vers är tvetydig: Det skulle kunna vara så att folket reagerar på benjaminernas våldtäkt men också att de reagerar på levitens hemska handlande. Båda är helt oacceptabla.

Vad kan vi då dra för några lärdomar från hur den här mannen behandlade sin hustru?

- Först och främst att det är helt förkastligt! Hur ska vi då som män behandla våra hustrur? Jo, så som Jesus behandlade församlingen.

Ef 5:26 säger: Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för den.

- Det sätt som en man ska behandla sin hustru är att vara villig att gå i döden för henne om det så skulle vara nödvändigt.

Både leviten och den gamle mannen borde ha beskyddat frun och dottern med deras liv som insatts.

- Men att lägga ner sitt liv innebär inte bara att vara villig att dö för sin fru, utan att även lägga ner sitt liv i det dagliga livet där vi som män offerar vår bekvämlighet för att tjäna våra hustrur.

Vi ser också hur den gamle mannen hade varit villig att ge sin dotter till att bli våldtagen av dessa män. Detta är avskyvärt.

- För att motverka våld mot kvinnor så behöver inte bara män lägga ner sina liv för sina fruar utan även att visa sina döttrar och söner hur en gudfruktig man bör vara.

Hur bör deras söner efterstäva att bli för att vara en gudfruktig man som reflekterar Kristus i deras kommande äktenskap?

- Och vad bör en mans dotter leta efter för några karaktärsdrag i en blivande man? Här så spelar fadern en viktig roll i att visa på hur en riktig man ska vara.

Förra veckan så kom inför fars dag i USA en artikel ut på the Gospel Coalition med 25 fakta om pappors betydelse för sina barn som bygger på statistiska undersökningar.

- Artikeln pekade på hur viktiga fäderna är för sina barns mentala, fysiska och relationella framtid.

Vi som fäder bör verkligen visa med exempel och fostra våra barn till att bli de män och kvinnor som Bibeln lyfter fram som ideal.

- Om vi skulle få en väckelse i vårt land där många människor skulle bli pånyttfödda och börja leva enligt Bibelns principer så skulle förtrycket mot kvinnor sjunka drastiskt.

Även om vår kultur och till och med svenska kyrkan går och delar ut kondomer så att dom uppmuntrar till lössläpphet så låt oss gå emot detta och stå upp för Bibelns tankar om vad sann manlighet och kvinnlighet är.

- Vi har fått se en mans kvinnoförtryck. Det andra som vi sett och ska se är en stams kvinnoförtryck: nämligen männen i Gibeas och Benjamins stam.

Vi ska inte gå in så mycket på denna punkt, men jag skulle vilja hävda att den är sammankopplad till den första.

- Om familjer inte funkar som de ska så kommer inte heller samhället att göra detta.

Leviten fungerade som ett exempel på hur män i detta samhälle behandlade sina kvinnor.

- Benjaminerna från Gibeas tar detta ett steg längre. När familjerna inte fungerar som dom ska då blir hela samhället förstört.

I Benjaminernas fall så hade det gått så långt att dom bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga och gjorde det Bibeln kallar skändligt och en styggelse.

- Tyvärr så är det detta vi ser i vårt samhälle. Vänsterpolitiker och andra har länge utropat död åt kärnfamiljen.

Nu så får vi skörda resultatet av detta med ett samhälle där omoralen får flöda.

- I en statistisk undersökning som en av våra svenska kvällstidningar har gjort så visar det att svenska män i snitt har haft 15 olika samlagspartners och svenska kvinnor 12.

Vad är vårt land på väg? Vi har redan blivit ett Sodom där till och med en del kyrkor uppmuntrar folk till detta.

- Bibeln lär tydligt att sex endast är för äktenskapet. Det som hade hänt i Gibeas är vad vi ser i Sverige idag.

När människor uppmuntras till denna lössläpplighet så är det inte konstigt att sexualbrotten ökar.

- För att skydda våra kvinnor och barn så måste vi stå upp för Bibelns värderingar.

Vi kommer se i kapitel 20 att hela Benjamins stam gör sig medskyldiga till männen i Gibeas brott eftersom dom inte vill lämna ut dessa förrövare till att bli straffade.

- Låt oss gå till vår tredje punkt: Ett helt lands kvinnoförtyck:

Vi ser hur hela Israel från Dan till Beer-Sheba samlas inför Herren i Mispa som en man 400 000 män.

- Leviten berättar vad som hänt för dom, men tyvärr förvränger han faktan. Han säger att männen försökte döda honom vilket inte framgår av texten.

Han framställer informationen så att han själv ska framstå som bättre än han är.

- Detta är något vi alla behöver ta till oss att inte ljuga eller att framställa fakta så att vi förleder människor från hur en situation verkligen förhåller sig.

Man sänder bud till Benjamins stammar och ber dem lämna ut gärningsmännen vilket dom vägrar.

- Istället så samlar benjaminiterna ihop en armé på 26000 man + 700 utvalda män.

Vad som sen följer är att Israel beger sig till Betel och rådfrågar Gud vem som först ska dra ut i striden. Till vilket Gud svarar Juda.

- Detta påminner oss om dom första versarna i Domarboken där även Juda var den som drog ut först. Det var också från Juda som den mördade bihustrun kom.

Vad som händer är att trots Benjaminerna är numerärt underlägsna att dom dödar 22000 man av Israel.

- Nästa dag beger man sig på nytt ut och denna gång dödas ytterligare 18000 man. Totalt 40 000 man på två dagar.

Varför fick detta ske: Texten ger oss inget svar. Självtänkt tror jag att detta var ett Guds straff på hela nationen som hade blivit kanaaniserad.

- I vers 26-28 så kan vi läsa: ²⁶Då drog alla Israels barn, allt folket, upp till Betel och grät. De stannade där inför HERRENS ansikte och fastade den dagen ända till kvällen och offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför HERRENS ansikte. ²⁷Israels barn frågade HERREN – ty Guds förbundsark stod på den tiden där, ²⁸och Pinehas, son till Eleasar, Arons son, gjorde tjänst inför HERREN – de sade: ”Skall jag än en gång gå i strid mot min bror Benjamin, eller skall jag avstå?” HERREN svarade: ”Drag upp, ty i morgon skall jag ge honom i din hand.”

Här så ser vi hur man rannsakade sig själva och offrade inför Herren. Vad som här är intressant är att man frågar prästen Pinehas som var Arons barnbarn.

- Av detta så lär vi oss att denna händelse inte ägde rum i slutet av domartiden utan i början.

Hur fort hade inte avfallet skett? Detta bör låta en varningsklocka ringa i våra öron. Vad gör vi för att föra vidare vår tro till nästa generation?

- Ok, här så ser vi tredje gången gillt. Israel lägger sig i bakhåll.

När benjaminerna beger sig ut för att på nytt slå Israel så likt vid intagandet av staden Ai i Josua bok så intar dom som ligger i bakhåll staden och bränner ner den till grunden.

- Man dödar alla Benjamins män utan 600 Benjaminter som lyckas fly ut i öknen till Rimmons klippa.

Därefter i v.48 så sätter man eld på alla Benjamins städer och som det framkommer i kapitel 21 så dödar man alla kvinnor och barn.

- Här så ser vi hur ett helt land gör sig skyldigt till våld mot kvinnor och barn och inte bara våld utan ett helt folkmord.

Detta är inte att handla rätt. Enligt lagen så krävde rätten att förövarna från Gibeas straffades.

- Man hade också rätten på sin sida att strida mot de män som begav sig ut för att kriga mot dem, men att döda oskyldiga kvinnor och barn det är helt förkastligt.

Hur kunde dom? Istället för att nöja sig med att Gibeas män blev straffade så hämnades man på en hel stam.

- I kapitel 21 så ser vi att männen avlagt en ed att ingen av dem ska ge sin dotter till hustru åt en Benjaminit.

Nu går det upp för folket vad dom har gjort och dom brister ut i gråt och säger i v.3 "O, HERRE, Israels Gud, varför har detta skett i Israel, att det i dag saknas en stam i Israel?"

- Här så ser vi hur Jakobs rädsla över sin yngsta son i 1 Mos 42:36 kommit att uppfyllas:

"Och deras fader Jakob sade till dem: "Ni gör mig barnlös! Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig!"

- När detta går upp för dom så försöker dom att rätta till sitt misstag. Man sänder bud om fred till de 600 männen vid Rimmons klippa.

Men hur ska man kunna undvika att en hel stam inte förgås? Man har ju avlagt en ed att ingen ska ge dessa män sina döttrar till hustru.

- För att undvika att en stam förgås så begår man ytterligare brott.

Innan man dragit ut i krig mot Benjamin så hade Israels stammar avlagt en ed att den som inte kom upp till Mispa inför Herren skulle straffas med döden.

- Man inser att männen från Jabesh Gilead inte kommit upp till Mispa för att slås mot Benjamin och sänder iväg en trupp på 12000 män som dödar alla dess invånare även kvinnor och barn med svärd.

Men man sparar 400 jungfrur till hustrur åt benjaminerna. Men det återstår fortfarande 200 fruar att fixa åt benjaminerna.

- För att inte någon av Israels män ska behöva bryta mot sitt löfte om att inte ge sina döttrar till hustrur åt Benjamin så kommer man på iden att man har en högtid i Silo.

På denna högtid så kommer Silos döttrar kommer ut och uppför sina danser vid vingårdarna.

- Man ger benjaminerna tillåtelse att med våld föra bort åt sig dessa kvinnor som hustrur.

Sista versen i kapitlet fångar verkligen hur situationen under denna tid var. Var och än gjorde vad som var rätt i hans egna ögon.

- I dagens text så har Israel fallit djupare och djupare in i sitt mörker.

Allt börjar med en mans kvinnoförtryck som leder till männen i en stad som våldtar den unga bihustrun till att ett helt land utrottar alla kvinnor

i en stam och en stad och villigt låter 600 unga kvinnor bli våldtagna och tvångsgifta av dessa benjaminiter.

- Vilken röra och ska vi vara ärliga så är det detta som sker i vårt land idag hur vårt samhälle uppmuntrar unga män och kvinnor att bli utnyttjade sexuellt.

Till och med så händer det på våra skolor att man bjuder in RFSL att få leda sexualundervisningen.

- Där så får barn och ungdomar undervisning om att det är viktigt att sexuellt experimentera och prova att ha sex.

Här så har samhället ett ansvar att dom låter unga människor få bli utnyttjade.

- Detta kryper ner i åldrarna där små flickor som borde leka med dockor sminkar sig, klär sig och försöker se ut som 20åringar.

I en undersökning i en 9:e klass så hade alla utom en kristen tjej redan haft sex mer än en gång.

- Vad är det för något samhälle som våra barn får växa upp i.

Dom kanske inte fysiskt blir våldtagna men det som sker är en hjärntvättning där man försöker få dom att självmant bli utnyttjade.

- Här så måste vi kristna skapa en motkultur. Där vi tydligt undervisar våra barn och ungdomar att sex är något som Gud har skapat men för att endast brukas inom äktenskapets ramar.

Titta bara på idealet för hur många unga tjejer vill klä sig. Dom klär sig värre en prostituerade. Allt detta är ett desperat rop om att bli älskad.

- Detta för oss till vår sista punkt om en man som kommer att göra slut på allt kvinnoförtryck.

Den kärlek som många söker är bara något som Gud kan ge oss. Vi kan söka tillfredställelse i allt möjligt men det är bara Gud som kan fylla vårt tomrum.

- När Jesus kom så lyfte han fram grundtanken i Bibeln att både män och kvinnor är skapad till Guds avbild med samma värde.

Både Paulus och Jesus gav kvinnor ett värde som dom aldrig tidigare haft. Vi ser tydligt detta i hur Jesu mest trogna efterföljare var kvinnor.

- När Jesus kommer komma tillbaka så kommer han att hålla alla som gjort våld mot kvinnor ansvariga för deras synd.

Vid hans andra tillkomst så kommer allt kvinnoförtryck att ta slut.

- I väntan på detta låt oss som kyrka göra vår del i att motverka detta genom att skapa en motkultur där vi radikalt lever annorlunda än den värld vi befinner oss i.

Låt oss aktivt påverka politiken och hjälpa utsatta kvinnor. Men i allt detta låt oss ha evangelium i centrum.

- Kanske du lyssnar på detta som har blivit utsatt för övergrepp. Jesus är den som har utsatts för den värsta formen av tortyr och den mest brutala död.

Han kan identifiera sig med dig. Han kan ge dig kraften att förlåta den eller de som behandlat dig illa och han kommer en dag att straffa dem om de inte omvänder sig.

- Kanske du lyssnar på detta som har begått ett övergrepp. Du kan få förlåtelse för detta om du omvänder dig från din synd och förtröstar på Jesus som din ende frälsare.

Men frälsningen stannar inte där. I pånyttfödelsen så gör Gud oss till en ny människa som vill leva efter Guds vilja.

- Det är detta som är hoppet för vårt land. Det kommer inte att bli slut på våld mot kvinnor innan Jesus kommer tillbaka, men genom evangeliets kraft så förmår Gud att förändra ett helt land.

Låt oss ta till våra knän och be för väckelse.

- Efter det att Benjamins stam nästan hade blivit utrotade så kan man fråga sig vad kan komma ur denna lilla stam?

Läser vi i Nya Testamentet så ser vi hur Paulus den mest inflytelserika kristne i historien kom ur Benjamins stam.

- Gud förmådde genom sin nåd att använda denna stam till hela världens välsignelse.

Paulus sa om sig själv i 1 Kor 15:10:

- Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.

Vi kanske tänker: Vi är ringa, mer ringa än Benjamin.

- Om vi bara är villiga så kan Gud använda oss för att påverka ett helt land för evangelium och för att motverka våld mot kvinnor.

Är vi villiga?