

Bibel intro:

- Ofta så hör vi att människan i grund och botten är god.

Man säger: "Om människan bara får tillräckligt bra förutsättningar i livet så kommer denna godhet att manifesteras."

- Stämmer denna beskrivning?

I en krönika i tidningen Metro för runt 10 år sedan så skrev författaren Boris Benulic som själv beskriver sig som Marxist emot tanken på att människan i sig själv är god.

- Jag har inte lyckats hitta artikeln men summerat så beskrev han om hur i forna Jugoslavien två familjer från olika etniska grupper bodde grannar med varandra.

Dessa två familjer var vänner och t.ex. brukade grilla tillsammans. När kriget bröt ut så gick den ene mannen in och dödade den andra mannen och våldtog hans fru.

- Det Boris ville lyfta fram var: Hur kunde detta ske? Att vänner helt plötsligt kunde agera på detta sätt utan någon inbördes konflikt.

Poängen som Boris förde fram är att vi inte är goda i oss själva.

- Det är väldigt sällan som man hör en icke kristen bekräfta Bibelns undervisning att människan i sig själv är ond.

Men kommer Gud att hålla oss ansvariga för våra handlingar?

- Ibland så kan det tyckas att gudlösa människor kan komma undan med nästan vad som helst här i livet.

Vi ser hur den ene diktatorn efter den andre skor sig på sin fattiga befolkning.

- I vårt samhälle idag så märker man hur människor blir arga på dom som agerar ärligt och som vill leva rätt.

Gå till en vanlig skola eller arbetsplats och du märker hur männen prisar dom som agerar otroget.

- Om människor skryter och lovordar det som är ont öppet vad gör dom då inte i det tysta.

Kommer Gud att hålla människan ansvarig för sitt handlande?

- Idag, i Domarboken så ska vi få se ett av dom mörka kapitlen i Israels historia angående Abimelek där vi kommer att beröra frågor kring:

Människan syndfullhet och om kommer Gud att straffa oss för vårt handlande? I mötet med en mycket grym ledare så kommer vi också att ställa frågan vad bör vi kolla efter för några karaktärsdrag i en ledare.

[Bibelläsning, bön]

Introduktion:

- Detta är den 5:e predikan i vår serie över Domarboken.

I den första predikan så fick vi se hur folket inte hade lytt Gud genom att inte driva ut dom kananeiska avgudadyrkarna från landet.

- Istället så hade Israels folk blivit kanaaniserade där folkens kultur sakta började äta upp Israels folk inifrån.

Det hade gått så långt så att Israel hade blivit som vilket annat av dom omkringligande folken där dom tillbad deras gudar och gifte sig med deras barn.

- I texten för den första predikan så fick vi beskrivet för oss den cykel som kommer att repeteras genom Domarboken:

Hur folket vänder sig bort från Gud vilket leder till att Gud blir vred och sänder fiender som förtrycker folket.

- Detta gör att dom ropar ut till Gud som sänder frälsning genom en domare och sen så blir det fred i landet tills domaren dör och efter detta så repeteras cykeln igen då folket på nytt gör uppror mot Gud.

Dessa cykler som vi kan följa i Domarboken är en nedgående spiral där Israel faller djupare och djupare i sin synd.

- Förra gången så fick vi följa Gideon som rensade Ofra från dess avgudadyrkan och räddade Israel från midjaniterna.

Cykeln med Gideon får ett tragiskt slut där han i sin vrede dödar sina egna landsmän i Penuel och från att ha avskaffat sin klans avgudadyrkan så inför han avgudadyrkan i hela Israel.

- Efter att Gideon hade räddat Israel så ville folket att han skulle härskas över dem vilket han avvisade.

Men i praktiken så regerade han som en kung. Det är här vi kommer in i händelsernas centrum då en av hans söner Abimelek på ett svekfullt sätt gör sig själv till kung.

- Låt oss först titta på bakgrunden till det hela i kap 8:29-35.

Vi ser i v.30 hur Gideon hade sjuttio söner eftersom han hade många fruar.

- Om han såg sig själv som kung så var detta en direkt lagöverträdelse av 5 Mos 17:14-20 där det bland annat står att en kung inte får skaffa sig många fruar.

Han hade blivit som dom kringliggande nationernas kungar.

- Gideon tog sig en bihustru som var en andra gradens fru som framförallt hade som syfte att tillfredställa sin man sexuellt.

Denna bihustru födde honom Abimelek som betyder min far är kung.

- Här så bygger författaren upp en spänning och förväntan. Vad skall hända med Abimelek.

Detta leder oss in i början på den 5:e av de 7 cykler som ingående beskrivs i Domarboken.

- Låt oss börja med att se problemet i denna cykel: Förutom den avgudadyrkan som Gideon hade instiftat i Ofra så läser vi i v.33:

V.33 När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig.

- Det hebreiska ordet som beskriver att Israels barn var trolösa betyder bokstavligen att dom prostituerade sig.

Igenom Gamla Testamentet så beskrivs avgudadyrkan som att begå äktenskapsbrott mot Gud och ibland som här att medvetet sälja ut sig själv till andra älskare, alltså avgudar.

- I detta fallet så är avgudadyrkan på nytt till baalerna. Baal som var den kananitiska storm och krigsguden vilken kananeerna dyrkade för att få jorden att bli fruktbar.

Det fanns olika uttryck för hur man tillbad denna gud. I staden Sikem som kommer att hamna i centrum för denna cykel och Israels avgudadyrkan så var det Baal-Berit som man dyrkade. Detta betyder ordagrant förbundets herre.

- Man hade brutit förbundet med Herren och istället instiftat ett förbund med denna avgud.

Hur kunde det gå till på detta sätt? Vi får svaret i v.34:

V.34 Israels barn tänkte inte på (eller ordagrant: hade glömt av) HERREN sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring.

- Detta är något som vi ser genomgående i Domarboken hur Israels folk glömde av sin Gud.

Men detta betyder inte att dom inte kände till vad Herren hade gjort för dem utan snarare att dom inte satte värde på Herren.

- Han hamnade i skymundan och var inte den vilka deras liv kretsade kring.

Detta är en viktig fråga att ställa för oss. Får våra liv rulla på så att Gud hamnar i skymundan.

- I så fall så är vi praktiserande avgudadyrkare. Gud är en nitälskande Gud som inte vill att vi delar honom med någon annan.

Har vi prostituerat och sålt oss själva till något som får ta Guds plats i våra liv?

- Det som i sig själv nödvändigtvis inte behöver vara fel som t.ex. en hobby, idrottsutövande eller karriär kan bli en avgud om det får för stora proportioner.

Det är mycket detta vi ser i vårt samhälle idag där man bytt ut Gud mot självförverkligande och underhållning.

Någon sa, jag tror det var Leonard Ravenhill: att det på USA's gravsten kommer att stå: "hon roade sig själv till döds." Hur mycket stämmer inte detta också in på vårt svenska samhälle?

- Låt oss alla rannsaka oss själva om vi har avgudar i våra liv. Lever vi för att självförverkliga och roa oss själva eller lever vi för njuta och glädjas av Gud för att förhärliga honom?

Må vi komma ihåg det Gud har gjort för oss och ständigt leva i gensvar till detta. Precis som ett gift par gensvarar på varandras kärlek så låt oss ständigt gensvara på Guds kärlek till oss.

- Så Israel hade glömt bort Herren och i v.35 så ser vi hur dom inte hade visade någon kärlek till Gideons hus i gengäld för allt gott som han gjort mot Israel.

Ordet som här översätts med kärlek (אָהַבָה) är det ord som ofta används för Guds förbundskärlek till sitt folk.

- Istället för att visa trofast kärlek till Gideons hus så följde man avguden Baal-Berit, förbundets herre.

Tidigare i de andra cyklerna i Domarboken så har vi sett hur Gud blir vred och sänder fiender för att straffa folket för deras avgudadyrkan.

- Vad kommer då Gud att sända för någon fiende i detta fallet?

Denna gång så kommer inte fienden utifrån utan inifrån. Abimelek är den fiende som Gud sänder för att straffa sitt folk.

- När Martin Luther hotades av Påven och kardinaler som ville göra sig av med honom så sa han:

”Jag är mer rädd för mitt eget hjärta än Påven och alla hans kardinaler, jag har inom mig den stora Påven jaget.”

- Om det är någon som vi borde frukta så är det vår gamla människa.

Det samma gäller kyrkan. Det största hotet till kyrkan kommer inte utifrån, utan inifrån.

- Liberalteologien skapades för att göra kyrkan relevant. Det är samma med alla pragmatiska strategier och människotankar.

Detta är kyrkans stora hot när vi går ifrån Bibelns tydliga budskap och försöker göra kristendomen mer mottaglig än vad Bibeln gör den.

- I början på kapitel 9 så går Abimelek till sina släktingar i Sikem och ber dom att säga till Sikems alla män eller ordagrant till alla Sikems herrar som på hebreiskan är en ordlek på ordet baal:

”Vilket är bäst för er: att alla Jerubbaals sjuttio söner råder över er, eller att en enda man råder över er? Kom också ihåg att jag är ert kött och blod.”

- Abimelek lyckas att övertyga Sikems herrar som ger honom sjuttio siklar silver ur Baal-Berits tempel med vilket han anställer hänsynslöst folk som hjälper honom att mörda alla hans 70 bröder utom Jotam som lyckas gömma sig.

Efter att han har dödat sina bröder så samlas Sikem och Bet-millos herrar för att göra Abimelek till kung.

- Av denna händelse så kan vi dra två lärdomar. För det första om människans inneboende ondskas.

Innan Gud sände syndafloden så står det i 1 Mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondskas var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.

- JI Packer beskriver människans totala syndafördärv som man på engelska kallar total depravity så här:

Människans totala syndafördärv betyder inte att människan vid varje tillfälle är så dålig som hon kan vara, utan att hon aldrig någonsin är så bra som hon skulle.

- Den inneboende ondskas som människan går och bär på manifesterar sig olika mycket.

I det exempel som Boris Benulic lyfte fram med familjerna i forna Jugoslavien så fick den inneboende ondskan liksom i fallet med Abimelek förödande dödlig utgång.

- DA Carson har sagt att om Gud skulle ta bort sin hand från denna fallna värld så att det inte var någon återhållande kraft till människans ondskas så skulle vi skapa helvetet här på jorden.

Om det inte vore för Guds allmänna nåd i vilket han håller tillbaks ondskan så skulle människans fulla ondskan manifesteras.

- I Rom 1 när människorna undertrycker sanningen så ser vi hur Gud gradvis utlämnar människorna åt sig själva.

När vi förstår människans inneboende syndafördärv så blir Guds frälsningsverk så mycket större, det hjälper oss också att förstå vilken potential människan i sig själv har att göra det onda.

- Det är som Paul Washer säger att om det inte vore för Guds återhållande nåd så skulle Hitler se ut som en korgosse i jämförelse med oss.

Det är detta vi ser i texten. När Gud tar bort sin återhållande hand så manifesteras den inneboende ondskan i Abimelek.

- Den andra lärdom som vi kan dra från denna text är vikten av att tillsätta rätt ledare både i vårt samhälle och i församlingen.

Vad är det vi letar efter för några kvalifikationer i en ledare?

- Är det att dom ska vara företagsamma, populära, duktiga kommunikatörer, driftiga, att de får mycket gjort och att de skall kunna nå resultat?

William L. Shirer rapporterade 1934 efter att ha lyssnat på ett tal av Hitler.

- Fastän det var rena nonsens det han sa så talade han med en sådan inlevelse och skicklighet att hans lyssnare förundrades och blev trollebundna.

Hitler var en otroligt duktig i kommunikatör som verkligen lyckades att leda ett folk men resultatet av hans ledarskap var liksom Abimeleks katastrofal.

- Vad är det då för några egenskaper vi bör leta efter i en potentiell ledare?

Jag är förvånad över hur ofta vi i våra församlingar tillsätter äldste och diakoner utan att titta på var Bibeln listar för några kvalifikationer.

- För några veckor sedan så bad en vän mig att titta på ett dokument för ett stort svenskt samfund som han är med i: När det gällde delen i dokumentet som beskriver tillsättandet av pastorer:

så hade man medvetet bland de bibelord som citerades utlämnat 1 Tim 3 och Tit 1 eftersom vissa av karaktärsdragen som här beskrivs som en äldste ska ha inte passar in på många av de pastorer som man vill ha som ledare.

- Låt oss alltid gå till Bibeln och se. Uppfyller den potentiella ledaren kvalifikationerna i 1 Tim 3 och Tit 1.

En annan viktig fråga att tänka på om vi vill tillsätta en diakon eller äldste är fungerar personen redan idag i den funktionen som dom skulle avskiljas för.

- Om till exempel någon skulle vilja bli äldste, gör dom redan idag det en äldste skulle göra att likt en fåraherde bry sig om och nära fåren.

Om någon skulle vilja bli diakon, tjänar dom i församlingen redan idag likt en diakon.

- Av Jesus så lär vi oss vikten av tjänande ledarskap. En person som är ute efter makt likt Abimelek är absolut ingen lämplig ledare för Guds församling.

En ledare måste leda med exempel. Man kan säga vad man vill om Tunisiens president Moncef Marzouki men när det gäller nyheten som kom ut förra veckan att han själv valde att sänka sin lön med 2/3 pga landets ekonomiska problem så ger det respekt.

- En sann ledare är villig att offra sin egen bekvämlighet för de han leders bästa.

Det största exemplet när det gäller ledarskap det är Jesus själv.

- I kontrast till Abimelek som dödade sina 70 bröder så sände Jesus istället ut 70 lärjungar för att förkunna frälsningens budskap att Guds rike nu hade kommit nära.

I motsats till Abimelek som sökte sin egen upphöjelse och att bli betjänad så kom Jesus för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

- Han till och med tvättade lärjungarnas fötter det jobb som annars den mest ringa slav fick göra.

Vill du bli ledare så i ödmjukhet lik Jesus tjäna i det lilla.

Okey, låt oss gå tillbaks till Abimelek.

- Det berättas för Jotam, Abimeleks bror som lyckades att fly att man tänker göra Abimelek till kung.

När han får höra detta så beger han sig till berget Gerissim. Det var detta berg som Jesus och kvinnan vid Sykars brunn talade om i Joh 4.

- Sikem var beläget mellan bergen Ebal och Gerissim. Det var på dessa två berg som Israels folk hade blivit befallda att gå upp på i 5 Mos 27.

En grupp av folket skulle ställa sig på berget Ebal och läsa ut en förbannelse i vilket Gud skulle förbanna folket om dom inte följde lagen.

- En annan grupp av folket skulle stå på Berget Gerissim och läsa ut en välsignelse om folket skulle följa Guds lag.

Här i Domarboken ställer sig Jotam på välsignelse berget och ironiskt nog uttalar en förbannelse över Abimelek och herrarna i Sikem och Bet-millo som just håller på att göra Abimelek till kung.

- Jotam ropar med hög röst ut en liknelse eller fabel om hur träden skulle utse en kung till att råda över sig.

Olivträdet, fikonsträdet och vinstocken nekar alla till att bli kungar. Varför skulle de gå ifrån sin fruktbärande roll för att svaja över de andra träden?

- Istället så ber man törnbusken att bli kung som i sig hade användningsområdet att fungera som bränsle när man eldade.

Törnbusken svarade träden i v. 15 "Om ni av uppriktig mening vill smörja mig till kung över er, kom då och tag er tillflykt under min skugga. Om inte, skall eld gå ut från törnbusken och förtära cedrarna på Libanon."

- Det är ironiskt att törnbusken uppmanar träden att ta tillflykt under hans skugga eftersom törnbusken är helt oförmögen att ge skugga till träden.

Utrycket som här översätts med "uppriktig mening" **בְּאֵמֶת** har att göra med att handla rätt som det senare i texten kommer att översättas med.

- Så om herrarna i Sikem och Bet-millo har handlat rätt så skall dom finna skugga, under törnbusken Abimelek men annars så skall eld gå ut och förtära dom.

I v.16-21 så frågar Jotam om herrarna har handlat rätt genom att utse Abimelek till kung och genom att vara del i mordet på Gideons söner?

- Om dom har handlat rätt och riktigt mot Gideon och hans hus så må dom glädja sig i Abimelek och Abimelek över dem.

Men om dom inte har handlat rätt så säger han i v.20 så, må då eld gå ut från Abimelek och förtära männen i Sikem och Millo, och från männen i Sikem och Millo må eld gå ut och förtära Abimelek."

- Jotam lyckas fly och vi kommer nu att få se hur Jotams ord går i uppfyllelse.

På grund av Israels avgudadyrkan av Baal-Berit så låter Gud Abimelek få bli kung till straff över Israel på den självaste plats som var centrum för dyrkan av Baal-berit med dess tempel.

- Kommer Gud att låta vår synd gå ostraffad? Kan vi liksom Abimelek undgå att straffas för vår synd?

Vi vet att Gud är en helig Gud så han kommer inte att låta synden gå ostraffad.

- När det gäller Abimelek och Sikems herrar så kommer inte straffet med en gång. I v.22 så står det att det får gå hela 3år.

Sen i v.23-24 så står det hur Gud sände en ond ande mellan Abimelek och Sikems herrar detta för att våldet mot Jeubaal (alltså Gideons) söner skulle bli hämnat.

- Och för att deras blod skulle komma över Abimelek och över Sikems herrar som hade hjälpt honom att döda sina bröder.

Denna onda ande agerade så att herrarna i Sikem satte folk i bakhåll på bergshöjderna som plundrade dem som reste på vägarna.

- Detta gav Abimelek ett dåligt ryckte. Vad är det för en kung som inte ens kan garantera säker genomresa i sitt egna territorium?

Utöver detta sände den onde anden Gaal med hans bröder till Sikem. Denne vann herrarnas förtroende.

- Dom gick in i sin guds hus och festade loss på vin och under Gaals ledarskap började dom att uttala förbannelser över Abimelek.

Samtidigt som Gaal uppviglar Sikems invånare mot Abimelek så skickar Sebul stadens hövding bud till Abimelek och uppmannar honom att komma och lägga sig i bakhåll på fälten.

- Nästa morgon när Sebul och Gaal står i porten så ser dom män närma sig staden.

Gaal och Sikems herrar drar ut emot Abimelek som gillrat ett bakhåll.

- Abimelek bli Gaad övermäktig och han tvingas att fly och många stupar.

Väl tillbaks i staden driver Sebul bort Gaal och hans bröder så att dom inte kan bo i staden.

- Jotams förbannelse börjar uppfyllas. Abimelek och Jotams män börjar att förtära varandra.

Nästa dag så tror folket i Sikem att allt är lugnt och frid eftersom Gaal och hans bröder är borta så man beger sig som vanligt ut för att arbeta på fälten.

- Detta berättas för Abimelek som på nytt placerar män i bakhåll. Två grupper attackerar och utför en massaker på arbetarna på fältet medans den tredje gruppen med Abimelek går till anfall mot stadsporten.

Abimelek lyckas att inta staden, river ner den och dödar alla som finns där inne och sen beströr, eller ordagrant sår salt över staden.

- Att så salt över ett invaderat område var något man gjorde i fjärran östern för att göra åkermark obrukbar.

Men att göra det över en stad var nog något i still med att framkalla en oåterkallelig förbannelse.

- När herrarna i Sikems torn hörde detta så flydde man upp på valvet i El-Berits tempel.

Ledande bibellärare som t.ex. Daniel Block tror att Guden El och Baal betecknade samma person så att detta skulle vara samma tempel.

- Denna tes styrks av v.27 där det står att de gick in i sin guds hus.

När Abimelek får reda på det så sätter han eld på valvet och runt tusen män och kvinnor omkommer.

- Det är ironiskt att man i samma byggnad två dagar tidigare tillsammans med Gaal och hans män hade festat och i sin högmod satt sig upp mot Abimelek.

Nu så hade Jotams förbannelse över Sikems invånare gått i uppfyllelse. Eld hade kommit ut från törnbusken och förtärt Libanons cedrar.

- Nu så är det bara uppfyllelsen av förbannelsen mot Abimelek kvar.

Efter sin framgång mot Sikems invånare så beger sig Abimelek och hans mannar mot den tillhörande staden Tebes.

- Man intar lätt staden och än en gång så flyr dess invånare till en befäst byggnad.

Denna gång så är det ett starkt torn i stadens centrum. Invånarna går upp på tornets tak och Abimelek gör sig redo för en favorit i repris.

- Han ska just sätta eld på tornet då en kvinna kastar ner en kvarnsten på hans huvud och spräcker hans skalle.

Eftersom det i denna kultur sågs som skamligt att bli dödad av en kvinna vilket vi såg i exemplet med Sisera i Dom 4 så beordrar Abimelek sin vapendragare att döda honom.

- Efter att Abimelek blev dödad så gick var och än hem till sig.

Det är ironiskt att den man som på ett felaktigt sätt använt en kvinna, sin egen mamma för att komma till makten, nu fick möta sin död genom en annan kvinna.

I efterorden i v.56-57 så står det:

⁵⁶Så lät Gud Abimelek få igen det onda som han hade gjort mot sin far, då han dödade sina sjuttio bröder. ⁵⁷Och allt det onda som Sikems män hade gjort, lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden. Så kom Jotams, Jerubbaals sons, förbannelse över dem.

- Hur relaterar då denna text till oss idag?

Gud kommer inte att lämna synden ostraffad, både i detta liv och efter uppståndelsen.

- Idag så går det en dom över vårt land där vi tydligt ifrån Rom 1 kan se hur Gud utlämnar människor åt sig själva.

Precis som Israel fick Abimelek till att råda över sig själv som ett straff så får vi ogudaktiga ledare som t.ex. står bakom ett systematiskt folkmord på ofödda.

- Det är inte bara ledarna som är ett straff utan dess även medborgare. I och med att vi som land har vänt ryggen till Gud så får vi skörda det vi sått.

Laglösheten ökar och vi kan tydligt se hur Gud på olika områden har dragit tillbaks sin hand så att ondskan får möjlighet att manifesteras i vårt land.

- Men det är långt ifrån vad det skulle kunna vara.

Detta bör för oss som Guds folk leda till att vi faller ner på våra knän där vi bekänner våra och vårt lands synder.

- Vi som kristna bär alla ett ansvar för varför Sverige ser ut som det gör idag.

Läget vi ser i kristenheten i vårt land är en dom i sig själv. Är det inte hemskt att en frikyrkoförsamling läggs ned i veckan?

1 Pet 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

- Precis som Sikems herrar bar på ett ansvar för Gideons söners död så bär vi kristna ett ansvar för dom många ofödda som i statens namn systematiskt blir mördade.

Låt oss göra mer för att hindra det som sker genom att tydligt stå upp för sanningen och också genom de som vi i det kommande valet lägger vår röst på.

- Det är inte bara nu i tiden som Gud dömer människor utan den verkliga domen kommer att komma vid Jesu tillkommelse.

Det står om vår Gud i Heb 12:29 att han är en förtärande eld.

- Och i Heb 10:30-31 så står det ³⁰Vi känner honom som har sagt: *Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.* ³¹Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

Min vän om du inte har det rätt ställt med Gud, om du inte har omvänt dig och kommit till tro på Jesus så vill du inte möta Gud men du kommer en dag att få möta honom.

- Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

Heb 9:27 säger: liksom det är bestämt om människan att hon en dag ska dö och sedan dömas.

- Finns det då något hopp för syndare som du och jag?

Precis som i Israel så kommer den störste fienden inifrån. Den gamla människan som går under bedragen av sina begär.

- Vad kan då rädda oss? Likt invånarna i Tebes flydde till ett starkt torn i mitten på staden så kan även vi fly till ett starkt ointagligt torn som inte kan förstöras av Guds eviga eld.

I Psalm 61 så talar David i v.3 om hur Gud är hans tillflykt och ett torn mot fienden och i Ord 18:10 så står det att:

- V.10 HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.

Det är enbart till Gud själv som vi kan fly från hans vredes eld. Fly till Jesus han är den ende som kan blidka Guds vrede.

- Inte ens en evighet i helvetet kan släcka hans vrede eftersom Skriften säger där deras mask aldrig dör.

Men det finns en plats som stillar Guds vrede och det är på korset, platsen där Gud själv i mänsklig gestalt tog på sig straffet för varje syndare som omvänder sig.

- Fly till korset och fin räddning i Gud själv.

I det torn som han är så kan vi vara trygga och njuta av honom för all evighet.