

Bibel intro:

- Idag skall vi gå till Domarboken kap 4-5 och få möta Debora och Barak som i Hebreiskan är ett litterärt mästerverk.

Det är skrämmande hur lik Domarboken är vår egen tid och vårt land.

- Den passivitet som råder bland männen i kap 4-5 har också ett hjärngrepp över både män och kvinnor i vårt land.

Sverige och vi som kristna präglas idag av en likgiltighet.

- Samtidigt som vårt land, församlingar och familjer sakta bryts ner och förstörs inifrån så står majoriteten av oss på avstånd och tittar på.

Detta är precis vad som skedde i Dom 4-5 hur männen stod passivt och kollade på samtidigt som dom tillbad sina avgudar.

- Vi kanske inte tillber avgudar gjorda med människohänder men tittar vi runtomkring oss tillbes alla möjliga former av avgudar som människorna själva har gjort sig.

Allt som tar Guds plats är en avgud. En av dom största avgudarna i vår tid är oss själva. När vi tar den plats och den ära som bara Gud är värd.

- Samtidigt som vårt land, församlingar och familjer håller på att förstöras så måste vi inse att vårt enda hopp och vår enda räddning står till Gud.

Han är den ende som kan frälsa vårt land från dess pågående avgudadyrkan och från hans vrede som vi enligt Romarbrevet 1 ser tydligt manifesterad i vårt samhälle.

- Det är på tiden att du och jag som kristna slutar att vara passiva medans miljontals människor är på väg till evigt straff.

Vi kan inte bara stå och titta på när vårt land fördärvas.

- Låt oss gå till Domarboken 4-5 och se hur vi kan tillämpa Debora och Baraks situation på oss i Sverige idag.

[Läsning av Dom 4, bön]

- Detta är den tredje predikan i vår serie över Domarboken. Denna bok som likt vår tid karaktäriseras av avfall och bortvändhet från Gud.

I den första predikan så fick vi se hur folket inte hade lytt Gud genom att inte driva ut dom kananeiska avgudadyrkarna från landet.

- Istället så hade Israels folk blivit kanaaniserade där folkens kultur sakta började äta upp Israels folk inifrån.

Det hade gått så långt så att Israel hade blivit som vilket annat av dom omkringligande folken där dom tillbad deras gudar och gifte sig med deras barn.

- Vi fick beskrivet för oss den cykel som kommer att repeteras genom Domarboken:

Hur folket vänder sig bort från Gud vilket leder till att Gud blir vred och sänder fiender som förtrycker folket.

- Detta gör att dom ropar ut till Gud som sänder frälsning genom en domare och sen så blir det fred i landet tills domaren dör och efter detta så repeteras cykeln igen då folket på nytt gör uppror mot Gud.

I förra predikan så fick vi följa två av dessa cykler och möta 3 frälsare som räddade Israels folk från deras fiender.

- Idag så skall vi kolla på nästa cykel. Vad vi kommer att få se är att dessa cykler är som en nedgående spiral.

Vad är då problemet?

- Jo i v.1 efter att räddaren Ehud dog så gjorde folket på nytt det som var ont i Herrens ögon.

Tidigare så har vi sett vad detta innebär: Att dom vänder Gud ryggen och blir involverade i avgudadyrkan och omoral.

- Detta är precis vad vi ser i vårt samhälle idag hur människor vänder sig bort från Gud och går djupare och djupare in i moraliskt fördärv.

Problemet för Israel liksom människor idag i sin välgång och framgång är att dom inte är intresserade av Gud. Dom vill i själva verket inte ha med honom att göra.

- Detta var ditt och mitt problem liksom alla andra icke pånyttfödda människor.

Vi ville inte ha med Bibelns Gud att göra. Vi nöjde oss med våra avgudar.

- Vad jag menar med detta är inte att människor inte skulle vara intresserade av religion.

Dom söker i allt möjligt för att tillfredsställa sig själva. Men enligt Rom 3:11 så finns det ingen som i sig själv söker Gud.

- Det står i Joh 6:44 att ingen kan komma till Jesus om inte Fadern drar honom.

Vad gör då Gud i denna situation? I v.2-3:

²Då sålde HERREN dem i den kananeiske kungen Jabins hand. Han regerade i Hasor, och hans befälhavare var Sisera, som bodde i Haroset-Haggojim. ³Israels barn ropade till HERREN, ty Jabin hade niohundra vagnar av järn och hade förtryckt Israel våldsamt i tjugo år.

- Som ett Guds straff så blev Israel överlämnad i kungen i Jabins hand.

Jabin regerade i staden Hasor som under Josuas tid var huvudstad för de kananeiska rikena. Denna stad låg mellan Genesarets sjö och staden Dan nära gränsen till dagens Libanon.

- Josua kom att förstöra denna stad men i och med Israels olydnad så kom den på nytt att bebyggas och få en kananeisk kung som förtryckte Israel.

Vad innebar det då att vara i den kananeiske kungen Jabins hand?

- Med sin grymma befälhavare Sisera som hade 900 vagnar av järn så hade Israel varit under våldsamt förtryck under 20år.

I kap 5 så ser vi vad detta förtryck innebar att vägarna låg öde pga. folks rädsla. Israels kvinnor blev våldtagna.

- Och som vi kommer att se i nästa cykel så levde man ständigt under hotet av att kunna bli dödad och plundrad på det man hade.

Hur relaterar då detta till vårt land idag? Ofta så hör vi om hur bra vårt samhälle har utvecklats sig och bara blir bättre och bättre.

- Men i takt med att synden ökar så ser vi också hur man än mindre värderar liv och relationer och hur människor mår mer och mer dåligt.

Skiljsmässorna ökar och vi lämnar bort våra barn och gamla för att vi inte har tid eller lust att ta hand om dem.

- Samtidigt så ökar den psykiska ohälsan där t.ex. rekordmånga barn och unga går på antidepressiva mediciner.

Brottsligheten ökar och det ser bara ut att bli mörkare och mörkare.

- Även om vårt samhälle verkar utvecklas på det ekonomiska planet så faller det sakta sönder inifrån.

I år så är det valår. Oavsett hur mycket pengar politikerna lovar så kommer dom inte kunna lösa dessa problem.

- Den nedgående spiral som vi ser är en konsekvens på vår synd.

Missförstå mig inte. Jag menar inte att all mental ohälsa och om man i visa fall låter sitt barn gå på dagis att det beror på synd.

- Vad jag menar är att den nedgående spiral som vi ser i vårt samhälle kommer som en följd på vår synd.

Precis som Israel och vårt samhälle så var du och jag innan vi kom till tro djupt nedsjukna i våra synder.

- Vi har alla fötts andligt döda och levt under syndens förtryck. Likt Israel omöjligt kunde rädda sig från sin synd så kunde inte heller du och jag göra detta.

Fastän Israel tillbad avgudar så står det att dom ropade ut till Herren. Dom hade fått nog av konsekvenserna av sin synd. Observera att det inte står någonstans att dom omvände sig.

- Hur valde Gud då att svara:

Det står i v.4 Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var vid den tiden domare i Israel.

- Ordagrant så står det inte att hon var domare utan att hon dömde.

När vi som läsare på 2000-talet läser detta så reagerar vi inte mycket på det, men för en Jude under den här tiden så var det chockerande att det var en kvinna som dömde folket.

- I Jesaja 3:12 så uttrycker Jesaja en dom över Jerusalem och Juda där en följd var att barn skulle bli dess förtryckare och kvinnor dess härskare.

Så när en Jude läste detta så var det chockerande. Männen hade inte tagit sitt ansvar. Detta blir påtagligt när vi får möta Barak.

- Samtidigt så skall vi säga att Debora är den som beskrivs bäst av alla karaktärer i Domarboken som verkligen var använd av Gud och försökte uppmana männen att ta sin plats.

I Bibeln så är det tydligt att män och kvinnor har samma värde. Vi är båda skapade till Guds avbild med kompletterande roller.

- Låt oss då se hur Gud använde Debora. Dels så kom folk till henne vid Debora palmen där hon brukade sitta och ta emot Israels barn som kom upp till henne för att få dömt mellan sig i tvistefrågor.

Men som profet så var det hon som kom att kalla på männen som inte tog sin plats till att gå ut i strid mot Israels förtryckare.

- För Debora att behöva kalla på männen ut till strid i den heder och skam kultur som man levde så var det verkligen att föra skam över männen.

Detta är något som vi har svårt att förstå i väst.

- Hur kallade hon då på männen?

V.6-7 ⁶Hon sände bud och kallade till sig Barak (som betyder blixn på hebreiska), Abinoams son från Kedesh i Naftali, och sade till honom: ”Har inte HERREN, Israels Gud, befallt: Drag upp på berget Tabor och tag med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar. ⁷Ty jag skall dra Sisera, Jabins befälhavare, med hans vagnar och skaror till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand?”

- Det finns några olika Kedesh, men förmodligen så var detta Kedesh som låg i närheten av södra delen av Genesarets sjö.

Som profet så ger Gud här Debora det profetiska budskapet att Gud befäller Barak att gå upp på Berget Tabor som ligger i närheten av Genesarets sjö.

- Barak skall ta med sig 10 000 man från Naftali och Sebulons stammar och så skall Gud ge Sisera med hans vagnar och skaror i Baraks hand.

Hur gensvarar då Barak på detta?

- Han säger att om inte Debora går med honom så skall inte heller han gå.

Inser ni vad detta betyder för någon från Mellersta Östern att säga detta under den här tiden.

- För honom att säga detta var att dra skam och vanära över sig själv.

Med den heder och skam kultur som rådde så var det otänkbart att låta kvinnor eller barn gå ut i strid.

- Det var männens jobb att sätta sina liv på spel för att rädda sina fruar och barn.

Följden av att Barak inte ville gå ut själv ser vi i **v.9**

Då svarade hon: ”Ja, jag skall gå med dig, men äran skall då inte bli din på den väg du går, utan HERREN skall sälja Sisera i en kvinnas hand.” Så stod Debora upp och gick med Barak till Kedesh.

- Som befälhavare för armen att inte få ta åt sig hedern för en seger är även det något skamligt i en heder och skamkultur.

Vi kommer att se hur en kvinna, (och det är inte Debora) som kommer att bli hedrad för segern.

- Och sen i kap 5 så kommer det att bli tydligt vem som förtjänar all äran för denna frälsning och det är Gud.

Tillämpning:

- I detta stycke så har vi väldigt mycket att lära när det gäller vår tid.

Precis som Debora så är många av dom mest gudfruktiga personerna i våra församlingar kvinnor.

- I kap 5 så beskrivs Debora som en moder i Israel.

På samma sätt behöver vi idag andliga mödrar i våra församlingar.

- I Rom 16:13 så nämner Paulus Rufus mor som också är som en mor för Paulus.

För att vara som en andlig mor så betyder det inte att man måste ha egna barn.

- Må vi verka och uppmuntra fler kvinnor att växa in i sina roller som andliga mödrar.

När det gäller ledarskap i både GT och NT så är det tydligt att vissa roller enbart är avsedda för män som t.ex. präst i GT och att vara äldste i församlingen.

- T.ex. så säger Paulus i 1 Tim 2:12 Att han inte tillåter en kvinna att undervisa eller utöva auktoritet över mannen.

Detta kan tyckas främmande för oss i vår kultur. Men Paulus hänvisar här i kontexten tillbaks till skapelseordningen något som gäller i alla tider och kulturer.

- Däremot så är det tydligt i NT att en kvinna kan undervisa andra kvinnor och barn.

Jag skulle vilja stryka under att Gud har skapat oss som kvinnor och män med samma värde men att han har gett oss olika funktioner.

- Låta oss förvalta detta på ett rätt sätt.

När det gällde Debora så försökte hon att uppmuntra männen att ta sitt ansvar.

- Låt oss nu vända oss till männen:

Vi män behöver omvända oss från den passivitet och likgiltighet som vår kultur så präglas av.

- När jag jobbade på Ericsson så hade jag kollegor i 30-50 års åldern, några av dem med familjer som kunde sitta uppe halva nätterna och spela data spel och sen komma trötta till jobbet dagen efter.

När jag själv växte upp så kom jag ihåg hur många av de ungdomarna i ungdomsgruppens liv kretsade kring att spela datorspel och kolla på film.

- Det är på tiden att vi män slutar att bete oss som små pojkar och tar vårt ansvar som män.

Vårt land, församlingar och familjer håller på att förstöras medans vi män spelar tv-spel och tittar på film.

- Man kan spela alla möjliga döds spel men man vågar inte ta risker för Gud.

Åk till dom mest svåra missionsfälten där man riskerar att bli dödad, fängslad, torterad, våldtagen och bli dödligt sjuk.

- Vilka är det vi hittar på dessa missionsfält (jag har själv varit på några av dessa platser och sett med mina egna ögon)? Vad vi hittar är kvinnor och några få män!

All heder till dessa kvinnor och skam över oss män om vi inte tar vårt ansvar. Med detta menar jag inte att alla skall åka till dessa missionsfält.

- Istället för att vara passiva så låt oss vara redo att dö för någonting. Låt oss våga offra våra liv och ta risker.

Detta betyder inte att vi ska göra något dumdrigt utan att det vi gör är genomtänkt.

- Problemet med Barak och männen i Israel var att dom var fega! I Upp 20:8 så står det att dom fega skall få sin del i del i sjön som brinner av eld och svavel. Dessa ord tål att tänka på.

Istället för att kasta bort våra liv på meningslöst tidsfördriv så lått oss göra en skillnad för Guds rike.

- Låt oss offra vår bekvämlighet!

I 1 Joh 3:16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

- Det är lätt att säga att vi skulle vara villiga att lägga ner våra liv för varandra om någon stod med en pistol riktad mot våra huvuden.

Men det är en annan sak att göra det i vårt dagliga liv. Det är detta som Johannes pekar på i Johannes brev.

- Är du som man villig att offra din bekvämlighet för att leda din familj i familjeandakter. Om inte, omvänd dig!

I stället för att kasta bort din tid på TV så ta ett aktivt ansvar för din fru och barn.

- Om du som kvinna funderar på att gifta dig så var noga med att den man du gifter dig med har för avsikt att leda familjen i familjeandakter och i den kristna fostran av barnen.

När Adam och Eva hade ätit av den förbjudna frukten så var det inte Eva som Gud kallade på utan Adam. Adam var är du?

- Du man var är du? På Domens dag så kommer vi alla män att få stå tillsvars för hur vi har lett våra familjer.

Må vi ta vårt ansvar. På samma sätt gäller i församlingarna. I denna församling så är vi väldigt välsignade av många män som faktiskt klivit fram och är villiga att ta ansvar.

- När det gäller vårt samhälle så är det också viktigt att vi står upp för dom kristna värderingarna.

För några år sedan så var en av invigningstalarna på Stockholms Pride festival en person som under bland annat 1970-talet aktivt lobbade för pedofili. Detta medans många av våra ledande politiker var ibland åskådarna.

- Så vitt jag vet så mötes detta av tystnad både från både oss kristna och den politisk korrekta pressen.

Barak och dom andra männen var passiva för att möta den fiende som hade våldtagit deras kvinnor.

- Ska du och jag stå och passivt se på medans förespråkare för pedofili adresserar våra politiker.

Det är våra barn och barnbarn som står på spel.

- Må vi både män och kvinnor omvända oss från vår passivitet.

Låt oss då se vad som hände när Barak gav sig ut i strid:

- Barak kallade till sig 10000 man från Sebulon och Naftali och gick tillsammans med Debora upp på Berget Tabor.

I v.11 så kommer en viktig parentes:

Men keniten Heber hade skilt sig från de övriga keniterna, från ättlingarna till Moses svärfar Hobab, och han hade sina tältplatser ända till terebinten i Saannim vid Kedesh.

- Lägg märke till att Heber hade sina tältplatser vid Kedesh.

Detta kommer att bli viktigt senare i händelsen.

- När Jabins befälhavare Sisera fick reda på att Barak och hans trupper befann sig på Tabor så drog han ut med sina vagnar och trupper till floden Kishon.

För Sisera så skulle detta naturligt sätt bli en lätt match. Med deras 900 vagnar som idag skulle motsvara pansarvagnar eller attack plan så skulle Barak och Israels soldater vara chanslösa mot denna armé.

- Mitt i allt detta så säger Debora till Barak: ”Bryt upp, för detta är den dag då HERREN har gett Sisera i din hand. Se, HERREN har dragit ut framför dig.”

När det gäller att förkunna evangelium så kan vi omöjligt frälsa en människa. Detta är någonting som Herren måste göra.

- Men precis som Debora uppmanade Barak att gå ut i krig så har även Gud gett oss marschordern att predika evangelium för alla människor.

Det är inte vi som avgör om en människa kommer till tro eller ej. Gud är den som måste öppna deras hjärtan för evangelium.

- Vår uppgift är att vara trogna och våga gå ut i den strid som evangelisation innebär. Om det så är bland våra familjemedlemar, vänner, skolkamrater eller om det är på Rymdtorget, Kviberg, Nordstan eller till jordens yttersta gräns.

När Barak och männen tar sin plats så ser vi hur Herren välsignar det i V.14-15.

V.14b-15 Så gick Barak ner från berget Tabor, och tiotusen man följde honom. ¹⁵Och **HERREN sände förvirring** över Sisera och alla hans vagnar och hela hans här, så att de vek tillbaka för Baraks svärd. Sisera steg ner från sin vagn och flydde till fots.

- Ordet som här används för att sända förvirring eller panik är samma ord som användes i 2 Mos 14:24 för att beskriva hur Gud

sände förvirring bland Faraos vagnshär vid korsandet av Rödahavet.

Det var inte Israel själva som låg bakom sin frälsning utan Herren som frälste sitt folk.

- Låt oss ha klart för oss detta att frälsningen inte kommer från oss utan från Herren.

Denna text är skriven på ett fantastiskt sätt i Hebreiskan med massa paralleller. T.ex. så används samma ord för att Barak steg ner från Berget Tabor som när Sisera steg ner från sin vagn och flydde till fots.

- Medans Sisera flyr till fots så läser vi i v.17: Barak förföljde vagnarna och hären ända till Haroset-Haggojim, och hela Siseras här föll för svärd. Inte en enda kom undan.

Vad hände då med Sisera? Kommer ni ihåg att Debora hade sagt att äran för segern skulle bli given åt en kvinna? Låt oss nu se hur detta gick till.

- I v.11 så läste vi om Heber som hade sina tältplatser vid Kedesh.

I v.17 Men Sisera hade flytt till fots till Jaels (stenbock) tält, hustru till keniten Heber, ty vänskap (שְׁלוֹם) rådde mellan Jabin, kungen i Hasor, och keniten Hebers hus.

- Denna händelse dryper av ironi där det pekar på hur Sisera är underkastad Jael.

I den heder och skam kultur som detta utspelar sig i så kan läsarna inte undgå att se det ironiska i det hela.

- Jael skulle naturligt sätt vara blyg inför Sisera, men istället så är det hon som styr och leder honom.

Hon går ut och möter Sisera och uppmannar honom att göra en avstickare in till henne.

- I den dåvarande kulturen så vore det både skamligt för Jael att bjuda in Sisera till sitt tält och för Sisera att gå in.

Själv så har jag besökt beduiner i Syrien och Jordaniens öken och den första fråga vi skulle ställa om vi fick se kvinnor framför ett tält skulle vara: Finns det någon man här?

- Om det inte skulle vara någon man där så skulle vi åka vidare.

Väl inne i tältet lägger Jael över ett täcke över Sisera och sen ber han henne om vatten. Istället för att ge honom vatten så ger hon honom mjölk vilket visar på att hon har kontrollen.

- Sen ber han henne: ”Ställ dig vid ingången till tältet, och om någon kommer och frågar dig om det är någon här, så svara nej.”

Här så ser vi på nytt ironi. I hebreiskan så lyder frågan: ”Är det en man här?”

- Till vilket han ber henne att svara: Ingen eller ingenting.

Ser ni det ironiska. Befälhavaren över den arme som hade förtryckt Israel under 20års tid kallar nu sig själv ingen eller ingenting.

- Han hade blivit tillintetgjord.

Jael läger på nytt på honom ett täcke och sen går hon och hämtar en hammare och tältplugg med vars hjälp hon krossar Siseras huvud.

- Denna mäktiga general hade nu blivit till ingenting, dödad på ett av dom mest skamliga sätten av en kvinna.

Senare i Domarboken så kommer vi se hur Abimelek ber sin tjänare att döda honom efter det att en kvinna släppt en kvarnsten på hans huvud.

- Detta så att det inte skall kunna bli sagt at en kvinna dödat honom.

När Barak kommer fram till tältet så finner han Sisera död och kvinnan Jael som tagit hans heder allt i enlighet med Deboras ord.

²³Så kuvade (יָכַוּט) Gud på den dagen Jabin, kungen i Kanaan (מֶלֶךְ-כְּנָעַן), inför Israels barn. ²⁴Och israeliternas hand vilade allt tyngre på Jabin, kungen i Kanaan, till dess de helt gjorde slut på honom.

- Denna händelse visar hur Gud kan frälsa genom det mest oväntade för det är Herren som frälser och inte vi.

Låt oss inte glömma detta när vi evangeliserar. Oavsett hur svag eller otillräcklig du känner dig så glöm inte att det inte du som frälser en människa utan Gud.

- Vi såg hur Jael tog en hammare och en tältplugg som hon dödade Sisera med.

I Nya Testamentet så vet vi att vår strid inte är mot kött och blod.

- En av våra stora fiender är vår synd. Det är intressant att Guds ord i Jer 23:29 står beskrivet som en hammare eller en slägga.

När vi kämpar med synd i vårt liv så lått oss inte glömma bort kraften i Guds ord.

- I Jak 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.

Precis som Jael hade en hammare så måste vi ha Guds ord tillgängligt i våra liv.

- Det räcker inte att ha Bibeln stående på en bokhylla. Likt en erfaren snickare så måste vi ha Bibeln, hammaren i vårt bälte ständigt.

Låt oss varje dag nära oss med Guds ord så att vi praktiskt kan använda det i våra liv.

- Det tillräckligt att bara läsa Guds ord utan vi måste memorera och meditera på det så att vi har det aktivt i våra liv när frestelsen kommer.

Jak 1:21 har räddat mig många gånger när jag blivit frestat. Precis som en kampsportsutövare som sparas så är det viktigt att vi fyller oss med Bibeln så att vi har en Bibelvers mot varje frestelse som kommer i vår väg

- Låt oss likt Jael använda hammaren, Guds ord för att döda köttets gärningar.

Vi har nu fått se händelsen utifrån ett historiskt perspektiv. I kap 5 så får vi likt ett mål i en hockey match se händelsen utifrån en annan kamera vinkel.

- Denna gång så är det i formen av en sång där vi får se det hela ifrån ett poetiskt och tillbedjande perspektiv.

¹Den dagen sjöng Debora och Barak, Abinoams son, denna sång: ²När härförare anför i Israel, när folket villigt offer sig – lova HERREN!
³Hör, ni kungar! Lyssna, ni furstar! Jag vill sjunga, till HERRENS ära vill jag sjunga, jag vill lovsjunga HERREN, Israels Gud.

- Dom kungar och furstar som Debora uppmanar att lyssna är Kananeerna, fiendernas ledare.

I v.4-5 så talar Debora polemiskt emot dessa fiender:

⁴HERRE, när du drog ut från Seir, när du skred fram från Edoms land, då bävade jorden, då strömmade det från himlen, då strömmade vatten ner från molnen. ⁵Bergen skalv inför HERRENS ansikte, Sinai, inför HERRENS, Israels Guds, ansikte.

- Vi ser här hur Herren poetiskt beskrivs som om han kommer från Edom, Seir och Sinai Berg till sitt folks undsättning.

Här så kommer en medveten polemik fram mot kananeernas kungar. En av deras gudar Baal sas bo på berget Zaphon i nuvarande Syrien.

- Det var också Baal som ansågs kontrollera vädret. Men istället ser vi här hur det var Herren som styrde över vädret och förde med sig ett oväder när Israel besegrade kananeerna.

Här och i v.20-21 så blir det tydligt att Gud sände ett oväder med regn som gjorde att floden Kishon svämmade över så att Sisera och hans vagnar inte kunde strida.

V.20 Från himlen fördes strid, stjärnorna stred från sina banor mot Sisera.

- Nära berget Zaphon i Ugarit där man har hittat dom så kallade Ugaritiska texterna så används just stjärnorna på ett poetiskt sätt för att beskriva regn.

Om Sisera hade trott att det skulle regna så skulle han inte ha ställt upp sina vagnar vid floden Kishon. Detta ger oss en förklaring till varför han flydde till fots.

- Det var förmodligen det plötsliga regnovädet som gjorde hans vagn obrukbar.

Här så ser vi att det inte bara var en seger som Israel vann över Kananeerna men Gud visade att han är den sanne Guden och inte Baal Kananeernas storm Gud.

- Det är Herren vår Gud och endast han som kontrollerar vädret och det är genom att sända en storm som han besegrar Kananeerna och deras stormgud.

Snacka om sarkasm!

- I v.6-9 så ser vi det förtryck som Israel befann sig under:
⁶I Samgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde (detta pga fienden). Vandrarna måste färdas omvägar. ⁷Ingen ledare fanns, ingen fanns i Israel förrän jag, Debora, trädde fram, trädde fram som en moder i Israel.

⁸Man valde åt sig nya gudar, (Här skall det förmodligen istället översättas: Gud valde nya ledare) då nådde striden fram till portarna (alltså Kananeernas portar). Men varken sköld eller spjut fanns att se hos de fyrtiotusen i Israel. ⁹Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som villigt offrade sig. Lova HERREN!

- Sen så ser vi i v.10-11 hur olika typer av människor skall vittna om Herrens gärningar.

¹⁰Ni som rider på vita åsninnor, ni som sitter hemma på mattor, och ni som vandrar på vägen, sjung! ¹¹När man under sång delar byte mellan vattenhoarna, då lovprisar man där HERRENS rättfärdiga gärningar, att han i rättfärdighet regerar i Israel. Då drog HERRENS folk ner till portarna. (alltså kananeernas portar)

- Därefter så ser vi i v.12-18 en poetisk uppmaning till krig och dom som valde att kriga och dom som fegade ur.

¹²Vakna, vakna, Debora! Vakna, vakna, sjung din sång! Stå upp Barak! Tag dig fångar, du Abinoams son!

¹³Då satte folkets kvarleva de tappra till anförare, HERREN satte mig till anförare över hjältarna. (Troligen så skall det istället här översättas: Till anförare mot de mäktiga)

¹⁴Från Efraim kom män med rotfäste i Amalek. Benjamin följde dig med dina skaror. Från Makir kom furstar ner och från Sebulon män med ledarstav.

¹⁵Furstarna i Isaskar slöt sig till Debora. Och liksom Isaskar gjorde också Barak, ner i dalen skyndade man i dennes spår. Bland Rubens ätter hölls stora rådslag.

¹⁶Varför satt du kvar bland dina fållor och lyssnade till flöjtspel vid hjordarna? Bland Rubens ätter fördes stora överläggningar.

¹⁷Gilead stannade på andra sidan Jordan. Och Dan, varför dröjde han ännu vid skeppen? Aser satt kvar vid havets strand, vid sina vikar stannade han.

¹⁸Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder.

Vidare så skildras i v.19-23 själva striden:

¹⁹Kungar drog fram och stred, då stred Kanaans kungar vid Taanak, nära Megiddos vatten. Men byte av silver vann de inte.

²⁰Från himlen fördes strid, stjärnorna stred från sina banor mot Sisera.

²¹Floden Kishon svepte dem bort, urtidsfloden, floden Kishon. Gå fram, min själ, med makt!

²²Då stampade hästarnas hovar, när deras tappra ryttare jagade dem framåt, framåt.

²³Förbanna Meros, säger HERRENS ängel, förbanna, ja, förbanna dess inbyggare, därför att de ej kom HERREN till hjälp, HERREN till hjälp bland hjältarna. (eller troligen de mäktiga)

Sen som avslutning så skildras i sarkasm två olika kvinnor.

- Vi skall börja med att se på den sista av dessa kvinnor som är Siseras moder:

²⁸Ut genom fönstret skådar Siseras moder, hon ropar ut genom gallret:

”Varför dröjer hans vagn att komma? Varför hörs inte ljudet från hans vagnar?”

²⁹Då svarar de klokaste av hennes hovtärnor, och själv ger hon sig samma svar:

³⁰”Utan tvivel vann de byte som de nu delar: en flicka eller två (en livmoder eller två) åt var och en av männen, byte av praktvävnader för Siseras räkning, byte av praktvävnader, brokiga tyger, en brokig duk eller två för de fångnas halsar.”

- Siseras moder och hennes tärnor tror att orsaken till varför hennes son dröjer är för att de plundrar och våldför sig på Israels kvinnor.

Men det ironiska är att istället för att våldföra sig på kvinnorna så ligger denne grymme förtryckare död vid fötterna på en kvinna.

²⁴Välsignad vare Jael framför andra kvinnor, keniten Hebers hustru, välsignad framför alla kvinnor som bor i tält.

²⁵Vatten begärde han, hon gav honom mjölk, gräddmjölk bar hon fram i högtidsskålen.

²⁶Sin hand räckte hon ut efter tältpluggen, sin högra hand efter arbetshammaren. Med den slog hon Sisera och krossade hans huvud, spräckte hans tinning och genomborrade den.

²⁷Vid hennes fötter sjönk han ihop, föll och blev liggande. Vid hennes fötter sjönk han ihop och föll. Där han sjönk ihop, där föll han slagen till döds.

³¹Så må alla dina fiender förgås, o HERRE. Men de som älskar honom må likna solen, när den går upp i kraft. Och landet hade nu ro i fyrtio år.

- Det finns en större förtryckare än Sisera: Som i Bibeln beskrivs som draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen.

Det står om honom i Upp 12:10 att han är brödernas åklagare som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

- Skall vi vara ärliga så om någon skulle spela upp våra synder och våra tankar på en bioduk här inför oss alla så skulle vi i skam springa ut ifrån detta rum.

Satan likt Sisera är den som anklagar oss för det vi har gjort och skulle lätt kunna hålla upp en lista med alla våra synder inför Gud.

- Det är uppenbart att vi förtjänar ett evigt straff.

Likt Israel i sig själv var utan hopp så är vi också vi förlorade om vi är återlämnade åt oss själva. Men det finns en god nyhet mina vänner.

- Det finns en mäktigare frälsare än Jael. Jesus Kristus. Jael vann frälsning för Guds folk genom att krossa Siseras huvud.

Jesus har vunnit än ännu större frälsning när han i uppfyllelse av profetian i 1 Mos 3:15 söndertrampade ormens huvud.

- När han hängde på korset och genom sitt blod tillfredsställde Guds vrede för sitt folks synd så besegrade han Satan.

Det står i Kol 2:13-15

¹³Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla

överträdelser ¹⁴ och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. ¹⁵ Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

- Om du ännu inte har blivit räddad från kananeerna (synden i ditt liv) så vänd om till Jesus och sätt din enda tilltro till honom.

Det är endast genom Jesu död som du kan få förlåtelse för all din synd.

- Tro på honom.

När vi som kristna har syndat så står det i 1 Joh 2:1 **Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.**

- Det är Jesus som är vår försvarsadvokat som för vår talan inför Fadern genom att visa på sina genomborrade händer. Detta är betalningen för deras synder.

Därför så kan ingen i enlighet med Rom 8:33 anklaga Guds utvalda.

- Med sitt blod så har Jesus betalt priset för vårt skuldebrev med alla synder som vittnade emot oss.

När vi har syndat så säger aposteln Johannes till oss: Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

- Snart så skall vi fira nattvarden. När vi gör detta om vi sant har omvänt oss, kommit till tro och bekänt våra synder så påminner oss nattvarden om att vi genom Jesu blod har blivit räddade och fått förlåtelse för våra synder.