

## Bibel intro:

- Idag den 4:e advent, söndagen innan Jul så skall vi kolla på en av dom välkända profetiorna om Jesu födelse utifrån Mika 5:2 som beskriver hur Jesus skulle bli född i Betlehem.

Har du någon gång känt dig som om du är utan hopp?

- Livet känns som om det just håller på att falla ihop. När du tittar runt omkring dig så ser du problem efter problem och det verkar som om det inte finnas någon utväg.

Om du har känt dig så här så kan du helt identifiera dig med Mikas lyssnare.

- När vi kommer in i situationen år 701 f.Kr. så håller den tidens supermakt, Assyrien på att belägra Jerusalem.

Nordriket Israels huvudstad Samarien har några år tidigare intagits och Israels nordliga stammar förts bort i fångenskap.

- Nu så står Juda rike och Jerusalems invånare på tur att få möta samma öde.

Rent mänskligt så är det bara en tidsfråga innan många av Jerusalems invånare kommer att dö och hela deras land förstöras.

- Det är i denna situation Mika ger hopp till Guds folk genom att förkunna en av dom mest älskade profetiorna om Jesu födelse.

Just du kanske känner dig belägrad av livets omständigheter eller i din kamp mot synden.

- Det kanske känns som om alla dina försvarsmurar håller på att brytas sönder.

Precis som denna profetia gav hopp till Jerusalems invånare så ger den lik väl hopp för oss idag.

- Låt oss gå till Mika 4:6-5:5 och se vad Gud har att säga oss utifrån sitt ord.

[Bibelläsning, Bön]

- Mikas bok utspelar sig i Juda rike under kungarna Jotam, Ahas och Hiskias styre i slutet på 700-talet till början på 600 talet f.Kr.

Mika som är en förkortning av Mikaiiah betyder "vem är som Herren" och levde under samma tid som profeterna Jesaja och Hosea.

- Gud sände Mika för att förkunna dom över både Nord riket som hette Israel och över Syd riket som hette Juda.

Både Israel och Juda folk var involverade i avgudadyrkan och hade vänt ryggen till Gud.

- Därför så blev Mika sänd för att förkunna den dom som skulle komma genom de Assyriska och Babyloniska rikena.

År 722 f.Kr. blev Nord riket bortfört i fångenskap av det Assyriska riket och år 586 f.Kr. blev Syd riket fört i fångenskap av det Babyloniska riket.

- Men Mika likt dom andra profeterna blev inte bara sänd för att förkunna dom utan även hopp om förlåtelse och upprättelse för Guds folk.

Texten som vi skall gå igenom idag kommer efter en sådan text om hopp där Messias i sitt rike skall göra slut på alla krig och med rätta döma mellan folken.

- Då skall frid råda. Detta är ett löfte som vi kommer att få se uppfyllt efter Jesu andra tillkommelse.

En dag så kommer den nya staden Jerusalem att sänkas ner från himlen. Då kommer det att bli slut på alla krig, stridigheter och kamp då vi för alltid i frid kommer att njuta av Gud i all evighet.

- Det är verkligen något att blicka fram emot.

I v.6-8 så beskrivs det Messianska riket vidare där det står:

**‘På den dagen, säger HERREN, skall jag samla ihop de haltande och föra samman dem som drivits bort och dem som jag låtit drabbas av olyckor. <sup>7</sup>Jag skall låta de haltande bli en kvarleva, och de som drivits långt bort ett mäktigt folk, och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid. <sup>8</sup>Och du Herdetorn, du dotter Sions kulle, till dig skall det komma, det forna herraväldet skall komma, dottern Jerusalems kungadöme.**

- Efter fångenskapen i Babylonien så kom en kvarleva att föras tillbaka till Jerusalem.

Men den verkliga uppfyllelsen av denna profetia kommer inte att komma förrän efter Jesu andra tillkommelse.

- Inför Jesu första tillkommelse så bekräftade ängeln Gabriel delar av denna profetia när han uppenbarade sig för Maria och sa:

**Luk 1:33 ”Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”**

- I NT så ser vi hur den kvarleva som Messias kommer att regera över inte bara består av Judar utan även av hedningar som kommit till tro på Israels Gud.

Genom Jesu död så har vi hedningar som kommit till tro på Jesus också blivit del av Guds folk genom alla tider.

- Det är som Petrus säger i 1 Pet 2:10: **”Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.”**

Vid Jesu återkomst så kommer vi kliva in i den nya tiden i vilken Gud för all evighet i enlighet med NT kommer att regera från Sion den Nya Staden Jerusalem som kommer att komma ner från himmeln.

- Då kommer Jesus själv att bo ibland oss likt en fåraherde med sin hjord.

I den tid vi lever så befinner vi oss i spänningen mellan Jesu två tillkommelser. En händelse som illustrerar detta var:

III: När min fru Hannah bodde Sydafrika och var i Johannesburg där hon träffade en kvinna som sålde grönsaker på gatan.

- Denna kvinna sa till Hannah: Jag är utan hopp! Min man har dött av aids, mina barn är förlorade i drogmissbruk och kriminella gäng.

Själv så är jag allvarligt sjuk och även om jag får sålt dessa grönsaker så kommer jag ändå att få sova på gatan denna natt.

- Vad skulle du ha sagt till henne? Skulle du likt Joel Olsteen ha berättat för henne att hon kan ha sitt bästa liv nu?

Nej, jag trodde väl inte de.

- I den tid vi lever i så är vi många gånger likt Jerusalems invånare här i texten belägrade av våra svårigheter och omständigheter i livet.

Vårt hopp står inte till den här tiden utan till den kommande.

- Det enda hopp som min fru hade att erbjuda denna kvinna var hoppet om en evighet med Gud.

Hon skulle snart gå evigheten till mötes. Det enda som kunde ge henne hopp var att få hennes synder förlåtna och bli försonad med Gud genom Jesu död.

- Du kanske inte är dödligt sjuk eller är belägrad av en arme men vad än du kämpar med i livet så står ditt hopp till Jesu första och andra tillkommelse.

Det är genom hans första tillkommelse som han dog för att rädda sitt folk från deras synder och det är genom sin andra som vi kommer att få fullt ut del av vår frälsning.

- Kämpar du med synd i dit liv här och nu. Ge inte upp. Ha den framtida frälsningen i fokus.

**1 Joh 3:2-3: <sup>2</sup>Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. <sup>3</sup>Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.**

- Jesu framtida tillkommelse ger oss hopp om att vi en dag kommer att bli lika honom, därför så är det en motivation för att nu i detta livet leva i renhet.

Kan du tänka dig hur det kommer att vara då Jesus vid sin tillkommelse kommer att göra oss till ett mäktigt folk och föralltid kommer att regera ibland oss.

- Ser du fram emot den dagen?

Efter att ha gett oss denna underbara vision så påminns vi om nuet.

- Våra problem och svårigheter finns likt Jerusalems fortfarande här.

Vi lever i en tid då vi fortfarande får lida, blir sjuka och får kämpa med vår synd.

- När det gäller Jerusalem som är belägrat så läser vi:

**V.9-10 <sup>9</sup>Men varför ropar du så högt? Finns det då ingen kung hos dig, har du inte längre någon rådgivare eftersom du har gripits av vända likt en barnaföderska? <sup>10</sup>Vrid dig i födslosmärton, du dotter Sion, likt en kvinna som föder barn, ty nu måste du dra ut ur staden, och bo på öppna fältet. Ända till Babel skall du komma. Där skall du befrias, där skall HERREN förlossa dig ur dina fienders hand.**

- Profeten frågar Jerusalem varför hon ropar så högljutt? Är det för att hon inte har en kung och ordagrant hennes rådgivare gått förlorad?

Här så syftar rådgivare och kung på samma person. I fjärran östen så såg man kungen som den som skulle beskydda sitt folk.

- Jerusalem hade sina kungar men både kungarna och folket vände sig bort ifrån Gud.

Om vi jämför texten i v.9-10 med texten innan så såg vi att i det Messianska riket att det är Herren själv som skall vara folkets kung.

- Så till frågan finns det ingen kung hos dig? Så uppenbarar den faktumet att Israel har vänt Gud ryggen till och i praktiken inte har honom som sin kung.

Det är därför Gud låter fienderna få härja.

- På grund av detta så ser vi nu hur folket gripits av vända likt än kvinna som ska födda barn.

Som en konsekvens så förkunnar Mika att folket skulle föras iväg i fångenskap till Babel.

- Observera att Mika profeterar detta år 701 f.Kr. då det Assyriska riket belägrade staden.

Det kom att dröja nästan 100år innan det Babyloniska riket kom att attackera Jerusalem.

- Vad som är väldigt intressant är att en allians hade slutits mellan Merodak-Baladan kungen i Babel och Hisikia.

Det finns rapporterat i 2 Kungaboken 20 om hur Merodak-Baladan skickat sändebud till kung Hisikia efter det att han varit sjuk.

- Efter att Hiskia visat sändebuden alla Jerusalems tillgångar så förkunnade profeten Jesaja en dom om hur Jerusalems tillgångar skall föras bort till Babylon.

Bruce Waltke beskriver den vånda och smärta som folket får genomgå som födslosmärter för den Messianska tiden.

- Om vi tittar på Israels historia från 700- talet f.Kr. och fram till Jesu födelse så är det en tid som präglas av fångenskap, förtryck och lidande under främmande riken.
- Men ur detta lidande så skulle Messias komma.

Dessa födslovåndor som Mika talar om beskrivs även i Uppenbarelseboken 12 där kampen mellan kvinnan och draken (alltså Satan) skildras:

- I Upp 12:2 så står det ”Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda.”

I slutet på v.10 så lovar Mika att Herren skall rädda sitt folk ut ur Babylon.

- Babylon i både GT och NT är en symbol på falsk religion och avgudadyrkan.

Precis som Gud lovade att rädda sitt folk ut ur Babylon så har han också lovat att han skall rädda oss ut ur detta Babylon, denna fallna värld.

- Så som Uppenbarelseboken skildrar kvinnan i barnsnöd så lyfter den också fram situationen med Babylon i Upp 17-18.

Vi har inte tid att gå in på detta nu men det är en intressant koppling.

- En dag så kommer Babylon den här tidens onda system att falla.

Även om vi ibland kan känna det som om vi lever i fångenskap i den här världen så kommer vi en gång att få uppleva den fulla friheten i Kristus.

- På samma sätt som Gud sände Assyrien och Babylon för att döma sitt folk så använder Gud våra världsliga regeringar för att bringa dom när folkslag har vänt honom ryggen till.

Den sekularisering och kristendomsfientlighet som vi ser i vårt land är en Guds dom.

- Vi befinner oss nu i ett Babylon där synden och ondskan får florera. Men en dag så kommer vi att bli befriade från denna onda värld.

Låt oss ha Jesu återkomst i blicken, annars så tappar vi modet.

- I Mika 4:11-5:1 så uppenbaras det Assyriska hotet på nytt.

**V.11-13 <sup>11</sup>Nu samlas många hednafolk mot dig, och de säger: "Låt henne bli orenad och låt våra ögon se med lust på Sion." <sup>12</sup>Men de känner inte HERRENS tankar, de förstår inte hans rådslut, att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. <sup>13</sup>Stå upp och tröska, du dotter Sion, ty jag skall ge dig horn av järn och klövar av koppar. Du skall krossa många folk och helga bytet från dem åt HERREN, deras skatter åt hela jordens Herre. <sup>1</sup>Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden.**

- Det som beskrivs här med många hednafolk är det Assyriska riket med dess allierade.

Detta är något som blir tydligt om vi läser Jesaja bok (Jes 8:9; 17:12-14) där Assyrierna beskrivs som många folk.

- I Fjärran östern så hade städerna ofta kultplatser med tempel. En av den värsta formen av vanära som man kunde ge sin fiende var genom att orena och förstöra deras tempel plats.

Det är detta som v.11 talar om när det står "låt oss orena henne."



- Är det inte på samma sätt som människor i den här världen vill göra med oss kristna.

Nya Testamentet lär oss att alla kristna är ett tempel. Denna världen vill orena vårt tempel.

- Den vill få oss att kompromissa så att vi orenar oss själva.

Detta är någonting som man märker bland sina icke kristna vänner, arbetskamrater och släktingar att dom vill tänja på gränserna.

- Dom vill få oss på fall så att dom har något att peka på. Titta vad han eller hon gjorde.

Vi har inte blivit frälsta för att vi är bättre än världens folk. Vi är syndare frälsta av nåd.

- Men samtidigt så har vi blivit frälsta till att leva i helighet.

När det gällde Assyrierna med dess allierade som hade samlat sig runt Jerusalems murar så såg dom det själva som om dom skulle förstöra och orena Jerusalem.

- I Kap 5:1 så ser vi hur man rest upp en belägringsvall runt Jerusalem och hur man slår Israels domare med käpp på kinden eller käckbenet som det också kan betyda.

Detta beskriver i symbolspråk hur Hiskia Jerusalems kung är helt försvarslös. Han kan inte göra något motstånd till inkräktarna.

- Bara så ni än mer skall förstå det hot som Assyrierna under kung Sanherib utgjorde så låt mig ta med er till det Brittiska Museet i London.

I detta museum på den så kallade Taylor prisma så kan man läsa att Sanherib intog 46 stycken av Judas befästa städer och hade tagit över 200 000 människor som fångar.

- Judas arme hade blivit krossad. Vad som återstod var bara att inta Jerusalem som skulle bli lätt som en plätt.

Vi skulle kunna likställa detta med om Ryssland, USA eller Kina hade erövrat hela Sverige förutom Göteborg.

- Man laddar upp med hela sin krigsmakt för att göra den avgörande stöten.

Det är i denna situation Mika profeterar när staden är belägrad och ur mänskliga ögon kommer att falla.

- Det är därför det kan kännas konstigt att läsa i Mika 4:12

**Men de känner inte [alltså Assyrierna] HERRENS tankar, de förstår inte hans rådslut, att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen.”**

- Vad är då en tröskplats: Jo, det var ofta en högt belägen plats för att det skulle blåsa där man åtskilde sädeskorn från agnarna.

Detta bestod i två steg där man först antingen manuellt slog eller stampade på axen för att agnarna skall lossna.

- Sen så tog man en kastskovel i vilket man kastade upp säden i luften för att agnarna skall blåsa bort och man lätt skulle kunna samla ihop sädeskornen.

I GT så används tröskplatser ibland som en symbol för dom.

- Så Assyrien och dess allierade hade blivit samlade utanför Jerusalem för att dömas.

Detta ser vi i v.13 där Jerusalem uppmannas:

**<sup>13</sup>Stå upp och tröska, du dotter Sion, ty jag skall ge dig horn av järn och klövar av koppar. Du skall krossa många folk och helga bytet från dem åt HERREN, deras skatter åt hela jordens Herre.**

- När Mika sa detta till sina landsmän så måste dom ha trott att han var sinnessjuk.

Hallå Mika. Världens supermakt som jämnat alla våra befästa städer med marken är här och håller på att förstöra oss.

- I v.13 så beskrivs Sion likt ett djur som håller på att tröska. Det var vanligt att man använde en oxe eller kviga för att trampa på axen.

Här så beskrivs Sion symboliskt som om hon skulle få horn av järn och klövar av koppar som är en symbol på makt.

- Vidare så står det att hon skulle krossa många folk, alltså Assyrierna och dess allierade.

Om vi går tillbaks till det Brittiska Museet och Taylor Prisman så uppenbarar den att den Assyriska armen lämnade Jerusalem utan att förstöra staden.

Vad var då orsaken till detta?

- Först så var Sanherib tvungen att ta itu med Turhaka kungen i Nubien som vi kan läsa om i 2 Kungaboken 19.9.

Men sen förmodligen på tillbaka vägen när Assyrierna på nytt kom för att inta Jerusalem så profeterade profeten Jesaja att kungen i Assyrien inte skulle komma in i Jerusalem.

- I 2 Kungaboken 19:35-36 så läser vi varför Sanherib inte lyckades med detta:

**<sup>35</sup>Samma natt gick HERRENS ängel ut och slog 185 000 i assyriernas läger, och när man steg upp tidigt följande morgon, se, då låg där fullt av döda kroppar. <sup>36</sup>Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve.**

- Av detta så kan vi lära oss hur Gud är den verkliga suveräna kungen.

Utan hans medgivande så sker ingenting. Han förmår att styra och leda omständigheterna i våra liv precis så som han vill.

- Om du är här och känner dig belägrad av dina omständigheter och problem så är svaret Gud.

Han kanske inte alltid tar bort våra problem och omständigheter men han är där för att hjälpa oss igenom dem.

- Det Mika och dom andra profeterna hade som fokus var inte att få folket att känna sig lyckliga och må bra utan att dom skulle vända om till Herren och följa honom av hela sina hjärtan.

Hur ofta vill vi inte bli kvitt våra problem till vilket pris som helst.

- Ibland så kan vi likt Hiskia kompromissa våra övertygelser för att bli kvitt våra problem.

I Judas fall så var det Gud själv som hade sänt problemen för att folket skulle söka honom.

- På samma sätt så sänder Gud ibland problem och svårigheter i vår väg för att vi skall söka honom.

Det viktiga är inte om problemen försvinner utan att vi lever nära Herren.

- En annan princip som vi kan lära oss här är att det var Herren som frälste Juda och inte dom själva.

När det gäller vår frälsning så var det inte genom några rättfärdiga gärningar som Gud räddade oss utan genom på nytt födelsens mirakel.

- Då vi blev frälsta så var det inte på grund av något som vi gjort utan enbart på grund av Gud då han väckte oss till liv som var andligt döda.

Till skillnad från vår frälsning så i vår Helgelse så samverkar vi med Gud.

- Men här så är det viktigt att vi inte springer ifrån Gud utan att vi i ödmjukhet är i beroende av honom.

Till skillnad från många av Israels och Judas kungar så låt oss ständigt söka Gud i bön för hur vi kan växa med honom.

- Okey, nu har vi fått bakgrunden till profetian i Mika 5:2. Låt oss nu titta på själva profetian om Jesus födelse.

**V.2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.**

- Det intressanta är att dessa ord sägs innan Herrens ängel slog 185 000 ur Assyriernas läger.

Invånarna tror med största sannolikhet att deras stad kommer att bli intagen av fienden.

- Betlehem som denna profetia berör står just nu under Assyrisk kontroll och så kommer denna profetia mitt upp i allt.

Efter att 46 befästa städer har intagits och man även har förlorat kontroll över landsbyggden så råder det brist på mat.

- Vad är det då som är så speciellt med Betlehem? Själva ordet בֵּית לֶחֶם betyder brödshuset.

I den tid då både fysik och andlig hungersnöd rådde så uppenbaras svaret på Guds folks problem att Gud skulle sända en härskare från brödshuset, Betlehem i området Efrata som betyder fruktsam.

- Bland Juda tusenden eller klaner som det också kan betyda så var Betlehem litet och inte speciellt ansett.

Precis som kung David inte var det mänskliga valet för en kung, så var inte heller lilla Betlehem vara platsen som någon människa skulle välja för Messias födelse.

- Men Guds vägar är inte våra. Gud Fadern valde att låta universums kung föddas i en krubba i den del av ett hus som användes som stall.

Messias som i Uppenbarelseboken beskrivs som både ett lamm och ett lejon kom vid sin första tillkommelse att komma i ödmjukhet likt ett lamm som skulle slaktat.

- Även om Jesus nu i tiden har all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18) så väntar han enligt Heb 10:13 på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter.

Vid sin andra tillkommelse så kommer Jesus komma tillbaks för att regera över det nya Israel för evigt precis som Mika profeterade i kap 4:7.

- Här i Mika 5:2 så står det att **Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.**

Det som översätts med att "Hans ursprung är *före tiden*, "מִקְדָּם" som likt samma fras på arabiska "من قديم" betyder från långt tid tillbaks.

- Och det som här översätts evighetens dagar "מֵימֵי עוֹלָם" syftar t.ex. i Mika 7:14 och på andra ställen i Skriften inte på från evighetens dagar utan från långt tillbaka i tiden.

Så även om Skriften tydligt på andra ställen pekar på att Messias är evig så tror jag inte att denna text syftar på detta.

- Istället så tror jag att den spelar an på att Messias ursprung är från långt tillbaka i tiden, nämligen att han kommer från Davids släkträd.

Därmed så skulle så skulle det förbundet som Gud gjorde med David komma till uppfyllelse i vilket Gud hade lovat i 2 Sam 7:13 att befästa Davids avkomlings tron för evigt.

- Jerusalem skulle strax gå in i en tid på nästan 600 år utan någon kung på Davids tron.

Men detta löfte skulle inte gå ouppfyllt utan när Jesus kom så kom detta att uppfyllas.

- För Judarna under Jesu tid så var det tydligt att Messias skulle komma från Betlehem.

Det står t.ex i Joh 7:42 Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde?

- I Matt 2 när dom visemännen frågade Herodes var Jesus skulle födas så kallade han till sig överstepräster och dom skriftlärdar som svarade med att citera delar av Mika 5:2 och v.4.

***Matt 2:6 Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel.***

- Genom detta så ser vi hur denna profetia uppfylls på Jesus.

Han är den furste som föddes i Betlehem.

- Efter löftet om Messias som skall härska i Mika 5:2 så talar profeten om hur Gud skall överge Juda. Det står:

**V.3 Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn.**

- Vi ser hur Gud från och med fångenskapen lät Davids tron stå tom.

Men så ur den kvarleva som återvände från fångenskapen och genom dom födslovåndor som hon fick genomgå så kom Messias den rättmäktige arvingen till Davids tron att födas.

- Vi ser i det folk som kom tillbaka från fångenskapen i Babylonien hur det fortfarande fanns en trogen kvarleva som väntade på Messias.

Däribland så beskrivs i Lukas evangelium Sakarias och Elisabet, Johannes döparens föräldrar samt Maria och Josef och Simeon och Hanna i templet.

- Det var ur denna kvarleva som Messias kom att komma.

När detta har skett så står det i v.3: **Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn.**

- Vi ser uppfyllelsen av detta på pingstdagen i Apg 2 då Judar från hela den dåtid världen var samlade på veckohögtiden för att fira lagens givande fastän dom inte kände Gud själv.

**1 Joh 2:23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.**

- När dessa Judar var samlade och fick höra Petrus förkunnelse så kom dom till omvändelse och tro på Jesus och lärde känna den Gud som dom hade försökt att tillbe.

Nu så blev dom del i det Nya Israels barn.

- Denna profetia gick inte bara i uppfyllelse bland dessa Judar utan kom även att inkludera oss hedningar.



Det är detta vi tydligt har sett i vårt studie av Romarbrevet om hur vi hedningar nu tillhör Guds folk och har fått del av de löften som blev givna till fäderna.

- Det är detta som Jesus uppenbarar när han talar om sig själv som den gode herden i Joh 10:16 där även hedningarna skall bli inkluderade i hans hjord.

**Joh 10:16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.**

- Som sista del i vår text så ser vi hur Jesus likt en fåra herde kommer att regera.

**V.4-5a Han skall träda fram och vara en herde (eller bokstavligen: "fåraherda" eller nära) i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid.**

- Mina vänner, det är detta vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka för att regera och leda sitt folk för all evighet.

Vad kan vi då lära oss av denna text när det gäller Jesu första tillkommelse?

Avslutning/Tillämpning:

- Precis som det var hungersnöd i Juda när denna profetia blev given.

Så lever människor idag i andlig hungersnöd. Igår så var vi och gav ut Biblar på Kvibergs marknad och man kan så tydligt se hur människor letar efter andlig mat i alla möjliga former religioner och människliga filosofier och påhitt.

- Men svaret på denna hungersnöd kommer från Betlehem, brödshuset. Det är där vi har vårt hopp.

Det var i Betlehem där Jesus som själv kallar sig livets bröd. Kom att föddas.

- Jesus sa om sig själv i Joh 6:35: **”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.**

Det är därför vi firar jul för att påminna oss om att livets bröd kom ner från himlen.

- Jesus är den enda som kan fylla våra tomrum och hunger. Han är den enda som kan tillfredsställa vår längtan.

Låt oss inte söka vår tillfredställe i något annat än Jesus. Han är den enda sanna andliga maten.

- Jesus kom inte för att vi skulle få våra bästa liv nu. Snarare tvärt om så lovar han lidande och förföljelse för alla som vill följa honom.

Men som den gode Herden så lovar han att inte överge oss och att hans får aldrig skall gå förlorade i Joh 10:27-29.

Enligt Matt 1:21 så kom Jesus för att frälsa sitt folk från deras synder.

- Gud sände Jesus för att sätta oss fria från mörkrets välde och föra oss in i hans älskade Sons rike.

Han har kallat oss som kristna ut ur detta Babylon för att leva för honom och hans rike.

- I rollen som den gode Herden så sa han också vid sin första tillkommelse i Joh 10:15 att han ger sitt liv för fåren.

Det var därför Jesus kom som ett barn till Jorden för att dö för sitt folks synder.

- Om du ännu inte har smakat på livets bröd och fått erfara förlåtelse från dina synder så vänd dig bort från din synd och sätt din tillförsikt till livets bröd.

Det är bara han, som kallas fridsfursten som kan ge dig frid med Gud.