

Bibel intro:

- Det är mycket prat om enhet nu för tiden.

Å ena sidan så verkar man vara villig att göra nästintill vad som helst för att skapa enhet.

- Inom vissa samfund och församlingar så anordnar man resor till Rom för att närma sig den Romerska Katolska Kyrkan.

Det har skrivits ett antal ekumeniska dokument som t.ex. "Evangelikaler och Katoliker tillsammans" där man försöker att sudda ut dom saker som skiljer och skapa en enhet baserad på kompromiss.

- En vän till mig som ursprungligen kommer från en Ortodox bakgrund och idag är Bibeltroende evangelikal pratade vid ett tillfälle med en pastor från en stor frikyrkoförsamling i Sverige.

Pastorn uttryckte hur positiv denne var över att man hade ingått ett samarbete med Ortodoxa Kyrkan.

- Min vän vars familj kommit ur den bakgrunden och fått tag på evangelium uttryckte det:

"Fattar ni ingenting, allt dom vill är att ni skall sluta evangelisera deras medlemmar. Så länge ni slutar evangelisera deras medlemmar så är dom villiga att ingå vilka samarbeten som helst"

- Vi kan aldrig kompromissa evangelium eller Bibelns trovärdighet för att skapa enhet.

Samtidigt som vissa faller i diket att kompromissa sanningen för att framkalla enhet så finns det dom som är alldeles för strikta med sekundära frågor så att dom blir för exklusiva.

- Dom flesta av oss har nog hört någon version av följande historia.

När en man var på väg att gå över Golden Gate bron i USA så fick han se en annan man som var på väg att hoppa från bron.

- Han försökte hindra honom och sa, "Gud älskar dig".

Tårar syntes i den andra mannens ögon och den bipasserande frågade: "Är du Kristen"?

- "Ja svarade han." "Protestant eller Katolik?" "Protestant" "Jag också"

"Vilket samfund": "Baptist" "Ja med"

- "Nordstats eller Sydstats Baptist?" "Nordstats Baptist".

"Nordstats konservativ Baptist eller Nordstats Liberal Baptist"?

"Nordstats Konservativ Baptist"

- "Otroligt, precis samma som mig".

"Är du Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist eller Nordstats Konservativ Reformert Baptist?" "Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist" "Vow samma."

- Är du "Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist Great Lakes Region eller Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist Eastern Region?" "Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist Great Lakes Region"

"Detta är ett mirakel. Samma igen."

Är du Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist Great Lakes Region 1879 eller Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist Great Lakes Region 1912? "Nordstats Konservativ Fundamentalistisk Baptist Great Lakes Region 1912"

- När mannen som frågade hörde detta så sa han: "Dö, din villolärare och puttade honom över räcket"

Historien är nog inte sann men den fångar dom många splittringar som har ägt rum genom historien emellan kristna.

- Många av dessa splittringar har inte ägt rum pga. evangelium eller Bibelns trovärdighet utan snarare över sekundära frågor och att man inte har kunnat komma överens.

Istället för att skapa enhet så talas det om i Ef 4:3 att vi skall vara ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band.

- Jag tror nog vi alla är av uppfattningen att vi inte kan kompromissa evangelium och Bibelns ofelbarhet.

Men hur skall vi bevara Andens enhet när vi har olika uppfattningar och åsikter om sekundära frågor och hur vi bör göra saker och ting.

- Låt oss gå till Rom 15 och se vad Paulus har att säga till en församling där djup splittring och oenighet rådde.

[Bibelläsning Rom 15:1-13, bön]

Vi har sett i Romarbrevet hur Paulus har berättat vad evangelium är, vad det får för några resultat i den Kristnes liv och från Rom 12 och fram till och med dagens text hur vi skall leva ut evangelium i våra liv.

- I Kap 14 så såg vi hur en djup splittring rådde i församlingen i Rom mellan dom som var svaga och dom som var starka i tron.

Dom som beskrevs som svaga var Judar och så kallade "Guds fruktare" som var Hedningar som hade anammat att leva på ett judiskt sätt.

- Efter att dessa kommit till tro så trodde dom att de ceremoniella lagarna i GT fortfarande var bindande för de troende.

Pga detta så kunde dom svaga inte äta kött, dricka vin och höll fast vid en dag över en annan dag som med största sannolikhet syftar på Sabbaten.

- Observera att dom inte ville hålla dessa lagar för att förtjäna frälsningen. Om så var fallet så skulle Paulus ha reagerat som han gjorde i Galaterbrevet.

Dom som beskrivs som starka i tron som Paulus själv identifierar sig med var primärt Hedningar men även Judar.

- Dessa starka såg inte de ceremoniella lagarna som bindande och åt därmed kött, drack vin och ansåg alla dagar vara för lika.

I Rom 14 så vädjar Paulus till församlingen att dessa grupper inte skall döma och förakta varandra

- Han uppmanar dom också att inte vara till en stötsten så att dom förstör varandra.

Rom 15:1-13 är den sista delen av Paulus undervisning innan han kommer in på avslutningen i brevet.

- Här så knyter han ihop brevet och några av dess teman där han på nytt vädjar till de svaga och starka i tron att vara eniga.

Hur ska vi då i gensvar till evangelium bevara Andens enhet?

- I v.1-6 så lyfter Paulus fram att vi skall sätta andra människor före oss själva genom att tilltala dom som är starka i tron.

Han säger:

V.1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva.

- Ordet som Folkbibeln översätter med tjäna i v 1, 2 och 3 betyder egentligen att "behaga".

Så dom som är starka i tron och vet bättre är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte behaga sig själva.

- I församlingen i Roms fall så hade dom starka rätten att äta kött och dricka vin.

Men pga. dom svaga så har Paulus uppmanat dom starka att inte genom sin mat bli orsak till att förstöra den som Kristus lidit döden för.

- Istället för att behaga sig själva så skulle dom tänka på sina svaga bröder och systrar och hoppa över att äta kött och dricka vin framför sina syskon.

Denna princip gäller också för oss att vi på dom områden som vi är starka i våra kristna liv inte blir till en stötesten för våra bröder eller systrar.

- Låt oss ta några exempel:

Det kan vara att vi känner att vi har frihet som kristna att göra något som en annan kristen inte upplever sig ha frihet till.

- T.ex. att dricka alkohol till maten. Om vi vet med oss att en broder eller syster har ett förflutet som alkoholist så måste vi bära deras svagheter genom att inte dricka alkohol framför dom.

Ett annat område är vår förståelse av Skriften. Vi har alla kommit olika långt på detta område.

- Låt oss ha fördrag med dom som är nya i tron och dom som ännu inte förstått det just du förstår.

Visa lärar tar det långt tid att bearbeta och förstå.

- Det kan också vara så att din broder eller syster tydligt har en felaktig uppfattning om en sekundär fråga precis som dom svaga i tron här i Rom 14-15 hade.

Istället för att köra över dom svaga i tron som inte förstår det du förstår så låt oss i mildhet hjälpa varandra.

- Vi måste möta varandra där vi befinner oss i livet. Vi kan inte utgå ifrån att alla befinner sig där vi är utan likt Jesus så måste vi möta människorna där dom är.

T.ex. så möte han den samaritiska kvinnan och Nikodemus på olika sätt för att nå dom där dom befann sig i livet.

- Vi ska enligt 1 Thess 5:14 ta oss an de svaga och enligt Gal 6:2 bära varandras bördor och på detta sätt uppfyller vi Kristi lag.

För vissa personer så är det så viktigt hur det exakt i detalj går till när Jesus kommer tillbaka fastän Skriften inte är så tydlig så att man gör det till en primär fråga.

- Om man inte tror precis som dom tror i en fråga där Skriften inte är tydlig så kan man inte bli medlem i deras församling.

Har du eller jag likt dessa personer någon sekundär fråga som vi gör så stor att det hindrar oss från gemenskap med andra kristna som håller fast vid Bibelns ofelbarhet och evangelium?

- När det gäller enhet så kan vi inte kompromissa dom grundläggande sanningarna i Skriften för att skapa enhet.

Samtidigt så får vi vara mycket försiktiga så att vi inte blir för exklusiva mot dom som tror och håller fast vid Bibelns primära läror.

- För egen del så älskar jag att vara med andra kristna även om dom kanske inte tror som mig i sekundära frågor.

Är det inte fantastiskt att få umgås med dina bröder och systrar i Herren och få se hur han verkar i deras liv och helgelse.

I Rom 15:2 så står det: **”Var och en av oss skall tjäna (eller ordagrant behaga) sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse.”**

- Vad innebär det då att behaga? Paulus säger ju på andra ställen att vi inte skall behaga människor (ex. Gal 1:10; 1 Thess 2:4).

Att kompromissa evangelium genom att smickra människor eller ta bort korsets anstöt är helt otänkbart för Paulus.

- Vad är det då för någon skillnad på detta och vad han menar här?

Jo här så handlar det om att behaga människor för deras bästa och uppbyggelse.

- Inte att behaga någon för deras själviska intressen utan för att de skall bli starkare i sin tro.

Vi är alltså uppmannade att behaga människor så länge som det leder till deras bästa och uppbyggelse så att dom blir styrkta i deras tro och deras vandring med Herren.

- Här så har det inte att göra med fjäsk eller smicker.

Vet du med dig att din broder eller syster är svag på ett område så använd då inte din frihet för att väcka anstöt hos honom eller henne.

- Svenskar behöver speciellt lära sig att uppmuntra och tänka på andras bästa.

Hur kan jag hjälpa mitt syskon som är svag i tron?

- Kanske du och din broder eller syster har kommit till olika slutsatser i en sekundär lärofråga.

Ni har samtalat om det och relevanta Skriftställen men funnit att ni inte kommer till samma slutsats.

- Paulus och dom som var starka som här hade rätt i frågan kunde lätt ha fortsatt att diskutera och argumenterat kring frågan.

Men istället så uppmannar han dom starka att ta ett steg tillbaka och istället för att behaga sig själva behaga den som är svag i tron till deras bästa och uppbyggelse.

- Så om din broder eller syster har en annan uppfattning än du om en sekundär fråga där ni inte kommer överens.

Istället för att argumentera så sök din broder eller systers uppbyggelse.

- Hur kan du uppmuntra honom eller henne för att vara en hjälp i deras vandring med Herren.

Om vi vill bevara sann biblisk enhet så måste vi sätta andra människor före oss själva.

- För att illustrera detta så ger Paulus i v.3 ett exempel och inte vilket exempel som helst utan Jesus själv. Det står ordagrant:

V.3 För även Kristus behagade inte sig själv, utan som det står skrivet: "Dina smädares smädelse har fallit över mig"

- Här så citerar Paulus Psalm 69:10, en Psalm som på andra ställen i NT knyts till Jesu död.

Precis som dom starka skall sätta dom svaga före sig själva så gjorde Kristus det med oss.

- **Rom 5:6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.**

Kristus som Gud själv skulle ha haft all rätt att behaga sig själv, men istället så tänkte han på oss och dog i vårt ställe till vår frälsning och uppbyggelse.

- Paulus vädjade till dom starka i Rom 14:15 att inte genom det dom åter förstöra dom som är svaga i tron som Kristus har dött för.

Låt oss inte heller förstöra våra bröder och systrar som är svaga i tron utan hjälpa varandra till uppbyggelse.

- Låt oss följa i Kristi fotspår precis som Fil 2:2-8 talar om:

²gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. ³Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

- **⁴Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. ⁵Var så till sinnes som Kristus Jesus var.**

⁶Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte ⁷utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ⁸ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

- Många gånger när det gäller oenighet så är det stora problemet inte att vi har olika åsikter utan självupptagenhet och stolthet som Paulus här i Filiperbrevet varnar församlingen för när han vädjar till dom att vara ett i själ och sinne.

Jesus själv är det största exemplet för oss när det gäller ödmjukhet.

- Han själv tog på sig våra synder och dom smädelse som var riktade mot Gud.

I v.4 så gör Paulus en parentes i sin argumentation.

V.4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. (Eller ordagrant "må ha hopp")

- Det som tidigare var skrivet syftar här på GT och inkluderar den vers som Paulus just citerat och dom som han snart kommer att citera.

Detta var skrivet för att vi må ha hopp genom den uthållighet och tröst som Skriften ger oss.

- GT var inte bara skrivet för dom som levde på den tiden utan till hjälp för oss idag.

Låt oss fråga oss själva hur studerar vi Skriften?

- Någonting är fel om vi bara studerar Skriften intellektuellt för att få kunskap i våra små hjärnor.

Studerar vi Guds ord för att emot näring och styrka att leva det kristna livet?

- Precis som vi måste ha mat för att kunna leva våra dagliga liv så måste vi varje dag äta av Guds ord inte bara som information för våra huvuden utan som andlig mat och näring.

Jesus sa i Matt 4:4: "Människan skall inte leva av bröd allena, utan av varje ord som utgår från Guds mun"

- I v.5-6 så kommer Paulus tillbaks till tema här i texten om församlingens enhet.

Dessa versar är en bön om enhet. Han ber:

V.5-6 Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, ⁶ så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

- I situationen i Rom där splittringar råder så ber han att uthållighetens och tröstens Gud skall hjälpa dom att vara eniga eller bokstavligen: "att tänka samma med varandra efter Kristus Jesus"

Betyder det när han ber att vi skall "tänka samma" att vi måste ha samma åsikter om allting?

- Jag tror inte det eftersom Paulus ju har uppmanat de starka och svaga att respektera varandras åsikter om debatterade ämnen.

Var Paulus istället gör är att han ber att trots deras olika meningsskiljaktigheter att dom skall "tänka samma" i det att dom är enade i sin överlåtelse till Jesus och för hans rikets utbredande.

- Målet med denna enhet är att dom i v.6 "**endrättigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.**"

I slutändan så handlar allt liksom även Romarbrevet om Guds ära och tillbedjan.

Tillämpning:

- Låt oss se bortom våra meningsskiljaktigheter och åsikter i sekundära frågor och gemensamt leva med syftet att Guds skall bli ärad och tillbed genom våra liv.

Vad är det vi lever för? Är det för att bevisa inför andra att vi har rätt lära och rätt förståelse i minsta lilla detaljer till den graden att vi riskerar att förstöra våra bröder och systrar i Herren?

- Eller är det för Gud och hans ära som vi lever? Jag menar inte att vi inte skall sträva efter en rätt förståelse av Bibeln.

Vi måste ha som vårt mål att rätt förstå Guds Ord och vilja leva i underkastelse till det den lära oss.

- Men ibland så fruktar jag att vi blir så upptagna med att bevisa att vi har rätt i små detaljer till den graden att vi skadar våra syskon.

Vad är vårt huvudsyfte med våra liv: Är det att göra Gud känd och ärad?

- Eller är det att visa att vi har rätt i minsta lilla detalj?

Låt oss ge upp rätten att alltid ha sista ordet och istället i kärlek ha fördrag med varandra.

- Låt oss välja våra strider. Det är en sak att försvara evangelium och Bibelns ofelbarhet.

Men många gånger så tar vi strider över oväsentligheter.

- Låt oss bevara den enhet som vi har och istället där meningsskiljaktigheter över sekundära frågor finns att vi ger varandra frihet och tillsammans förenar oss för ett gemensamt mål.

Människor i vår omgivning är på väg till ett evigt fördärv.

- Det är färre människor idag som förkunnar Bibelns evangelium i vårt land.

Låt oss sluta upp tillsammans för att nå dom förlorade i vår omgivning och för att verka för vändas uppbyggelse och Guds ära!

- Efter att ha uppenbarats för oss att vi för enhetens skull skall sätta andra före oss själva så går Paulus i v.7-13 in på att vi för enhetens skull skall ta emot varandra.

Efter att ha gett oss Jesus som ett exempel så säger han:

V.7 Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära.

- Här så uppmanas både dom svaga och starka i tron att ta emot eller acceptera varandra.

Precis som Kristus hade tagit emot både dom svaga och dom starka så ska dom acceptera och inte gå emot varandra.

- Här så knyter Paulus an till hur han öppnade detta stycke i Romarbrevet 14:1 med att säga:

Den som är svag i tron skall ni ta emot utan tvistande/stridande om olika åsikter.

- Vi har alla kommit olika långt i vår kristna vandring. Låt oss möta varandra där vi är och inte tvista och strida med varandra.

Det är en sak att ta strid när självaste evangelium står på spel. På detta område så bakar Paulus inte en millimeter.

- Men när det gäller svåra icke grundläggande frågor så skall vi ta emot varandra.

III: Vid ett tillfälle så fick Paul Washer kritik av en annan missionär för att han umgicks med en kristen som hade felaktiga uppfattningar om vissa läror.

- Paul Washer svarade, men han är ju min broder. Det vore kärlekslöst att inte hjälpa honom.

Om vi inte kan ha gemenskap med en blodköpt broder eller syster som håller fast vid evangelium därför att dom är karismatiska eller icke karismatiska, Reformerta eller Arminianer så har vi problem.

- Exemplet som Paulus ger varför vi skall ta emot varandra är pga. att Kristus har tagit emot oss till Guds ära.

I situationen i Rom där oenighet rådde mellan Judar och Hedningar så betonar Paulus att Kristus har tagit emot båda grupperna.

- Detta ser vi i v.8-9 som ordagrant lyder:

V.8-9a För jag säger Kristus har blivit de omskurnas tjänare å Guds sannings vägnar, för att bekräfta löftena till fäderna och [för] hedningarna till att prisa Gud för hans barmhärtighet.

- Gud är trofast till sitt förbund och det löfte om frälsning för Judar som han gav till Abraham, Isak och Jakob som vi såg i Rom 9.

Men dessa löften till fäderna var inte bara för Judarna utan också för Hedningarna.

- I dessa löften så inkluderades det att alla slakten eller stammar på jorden skulle bli välsignade.

Så syftet med varför Kristus kom var inte bara för att uppfylla löftena till Judarna utan även för att inkludera Hedningarna så att de skulle få del av Guds barmhärtighet.

- Det ord som här översätts med barmhärtighet är samma ord som ofta översätter det Hebreiska ordet רַחֻמִּים som i GT används för att beskriva Guds trofasta kärlek gentemot dem som är del i hans förbund.

Så Kristus kom för att Hedningarna tillsammans med Judarna skall prisa Gud för att de har blivit motagare av Guds förbundskärlek.

- För att bekräfta att hedningarna nu är del i Guds folk så ger Paulus oss 4 citat ifrån GT i v.9-12.

Han säger:

V.9b-12 Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. ¹⁰Vidare heter det: **Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk.** ¹¹Och på ett annat ställe: **Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk.** ¹²Och vidare säger Jesaja: **Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas.**

- Vi ser här hur Romarbrevets tema om Guds ära och tillbedjan får sin uppfyllelse när både Judar och Hedningar tillber Gud i harmoni.

Det är detta som är vårt livs mål att ära Gud och njuta av honom i all evighet.

- Här i församlingen så består vi av personer från olika länder, språk och bakgrunder.

Det är lätt att våra olikheter kan vålla splittringar. Låt oss lägga dessa olikheter åt sidan och enade leva för att förhärliga Gud.

- Låt oss vara en försmak på Upp 5:9; 7:9 där vi ser den skara av människor som Jesus friköpt ut ur varje språk, stam, folk och land som står enade i tillbedjan inför Gud.

John Piper har sagt: "Mission är inte församlingens ultimata mål utan tillbedjan. Mission finns därför att tillbedjan inte finns."

- Så länge det finns människor vilka Jesus med sitt blod har köpt ut ur alla språk, stammar, folk och länder som ännu inte har fått höra evangelium så är vår uppgift att predika evangelium för alla människor så att dom som Gud har utvalt kan komma till tro.

Må vi vara enade i att nå ut till dom förlorade så att vi en dag med Guds folk från alla tider kan förenas i historiens största och längsta tillbedjan.

- Må vi ta emot varandra och leva med målet att tillsammans som ett uttryck av hans kropp här på jorden göra Gud känd och ärad.

Låt oss stämna in med Paulus avslutande bön i v.13 **Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.**

- I dagens text så har vi sett hur vi för att bevara Andens enhet skall sätta andra före oss själva och hur vi skall ta emot varandra fastän vi har olika åsikter om sekundära frågor.

Detta kan summeras i om vi har kärlek till varandra.

- Hur hanterar vi våra bröder och systrar som vi har meningsskiljaktigheter med?

Gör vi som mannen på bron som puttade ner den andre mannen för att han inte trodde exakt som honom själv.

- Det var detta som dom starka i församlingen i Rom riskerade att göra. Att genom den mat dom åt förstöra sina syskon i Herren.

Är vi som mannen på bron och puttar ner dom som inte tror som oss eller har vi Paul Washers attityd då vi i kärlek hjälper de bröder och systrar som vi har meningsskiljaktigheter med.

- Istället för att skapa en falsk enhet så låt oss bevara den enhet som alla sant kristna har blivit givna.

Enhet börjar med Gud själv. För att kunna vara eniga så måste vi först vara eniga med Gud.

- Vi måste samtycka med honom för att kunna ha enighet med varandra.

Vi måste hålla med om att vi är syndare som har brutit mot hans lag och förtjänar hans vrede.

- Vi måste hålla med och tro att Jesus dog istället för oss och vända oss bort från vår synd till Jesus.

Då får vi enhet med Gud och har blivit givna en enhet med alla andra som har blivit räddade av hans nåd.

- Låt oss vara ivriga att bevara denna enhet.

Avslutande bön:

- Herre vi ber med Ef 4 att vi skulle vara ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band

Och att vi skulle nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus...

...Vi ber att uthållighetens och tröstens Gud skulle hjälpa oss att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,⁶ så att vi endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.