

## Bibel intro:

I vårt studie av Romarbrevet så har vi sett vad evangelium innebär och vad det får för några resultat i den troendes liv.

- Från Rom 12 och framåt så börjar Paulus att tala om hur vi skall leva i gensvar till den frälsning som blivit oss givna.

För två veckor sedan så såg vi hur vi skall älska varandra och våra fiender.

- Idag skall vi utifrån Rom 13 titta på en text som väcker frågor så som:

Skall vi som Kristna underordna oss överheten?

- Skall vi bara lyda de myndigheter som är rättfärdiga?

Har staten rätten att straffa dem som gör det onda?

- Skall vi som kristna betala skatt om en del av skatteintäkterna går till orättfärdiga ändamål?

Vad har vi för några åtagande gentemot varandra och gentemot staten?

- Vad innebär det att vi inte skall stå i skuld till någon utan i kärlek till varandra?

Hur skall vi leva i den mörka tid vi befinner oss i?

- Dessa är några av de frågor som dagens text berör. Det var också detta stycke som ledde till att kyrkofadern Augustinus blev kristen.

[Bibelläsning av Rom 13:1-14, bön]

## Intro:

- Innan vi belyser vad bibeltexten har att säga oss så låt oss först förstå de rådande omständigheterna i Rom under den här tiden före och efter brevet skrevs.

Församlingen i Rom levde i den tidens makt centrum på den plats som efter några år skulle bli föremål för Kejsare Neros förföljelse mot kristna.

- Denna förföljelse skulle om traditionen stämmer leda till att Paulus blev halshuggen.

Några år innan Paulus skrev sitt brev till Rom så hade enligt Apg 18:2 Kejsar Klaudius befallt att alla Judar skulle lämna Rom.

- Detta bekräftas av den Romerska historieskrivaren Suetonius som skrev hur Judarna ständigt skapade oroligheter på pga Chrestus anstiftaren.

Dom lärda debatterar om detta var en judisk person i Rom eller en felstavning av Kristus.

- Det skulle mycket väl kunna vara att oro skapades i Rom av Judarna som gick emot den nya läran om Kristus som vi ser igenom hela Apostlagärningarna.

Oavsett om det syftar på Kristus eller inte så hade församlingens Judar i Rom tidigare blivit förvisade av myndigheten.

- Den Romerska historieskrivaren Tacitus skrev om hur i mitten på 50-talet motsättningar ägde rum mot att betala indirekta skatter till myndigheten vilket kom att leda till ett skatteuppror år 58e.kr.

Strax innan detta förmodligen år 57 e.Kr. kom Romarbrevet att anlända till församlingen i Rom.

- Hur skulle de kristna i Rom förhålla sig till den myndighet som låg bakom mordet på Jesus, hade fördrivit delar av församlingens medlemmar och snart skulle göra vissa av dem till martyrer?

Och hur skall vi förhålla oss till den myndighet som är över oss?

- Med tanke på att Paulus i Rom 12:2 har sagt att vi inte skall anpassa oss efter denna tid som vi lever i så kunde han lätt misstolkas att vi inte behöver underordna oss myndigheten.

Detta potentiella missförstånd undviker han i Rom 13:1-7. Han börjar med att säga:

- **V.1 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.**

Av detta så lär vi oss att vi skall underordna oss myndigheten.

Underordna används på andra ställen i Skriften tillsammans med att vi skall lyda.

- Så som samhällsmedborgare så är det våran plikt att lyda myndigheten.

Vidare så ser vi att all överhet är av Gud och insatt av honom.

I Dan 2:21 så står det: **Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar**

- Men vänta lite nu: Om Gud tillsätter all överhet då måste det betyda att Gud även insätter de regenter som han vet kommer att göra mycket ont?

Var då onda regenter så som Stalin och Hitler insatt av Gud?

- När Jesus stod inför Pontius Pilatus som var en mycket grym ledare som bland annat i Luk 13:1 hade blandat galiléers blod med deras offer och snart skulle beordra Jesu död så sa Jesus i Joh 19:11,

**”Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den ovanifrån.”**

- I GT så ser vi principen hur Gud ibland tillsätter goda regenter som en välsignelse över folket och ibland tillsätter dåliga som en prövning eller till dom.

Så även Pontius Pilatus, Stalin och Hitler var insatta av Gud.

**V.2 säger: "Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva."**

- Skall vi då bara blint lyda allt som myndigheten befäller även om det är ont handlande?

Som kristna så skall vi lyda myndigheten så länge det den säger inte går emot Gud.

- Vi ser i GT några exempel när det är okey att utföra civil olydnad som t.ex. Mose i Egypten, Sadrak, Mesrak och Abed-Nego som vägrade att tillbe den staty som kungen satte upp i Daniels bok.

I NT så ser vi hur Petrus och Apostlarna inte kunde ställa sig under Stora rådets och översteprästerens befallning att inte undervisa i Jesu namn.

- Till detta svarade de: "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).

Men så länge myndigheten inte ber oss att göra något som går emot Guds vilja så skall vi lyda.

- För dom som inte lyder myndigheten så väntar enligt v.2 domen.

Efter att ha bott i Mellanöstern och Nordafrika så har vi verkligen sett korrupta regimer och regenter som i mångt och mycket påminner om de regenter som dom tidiga kristna fick möta.

- Men även dessa korrupta regimer fyller en funktion i att upprätthålla ordning och reda.

När jag och min familj bodde i Tunisien så fick vi vara med om en revolution där anarki bröt ut för en tid.

- Folk började plundra butikerna på våran gata och sätta eld på en trappuppgång i grannbyggnad.

Vi ringde polisen men det gick inte att komma fram då kaos rådde överallt.

- I en sådan situation då får man verkligen uppskattning för när överheten fungerar som den ska.

Så oavsett om en myndighet är korrupt så upprätthåller den ordning och reda.

- Ett sätt i vilket överheten upprätthåller ordning är genom att straffa dem som gör det onda.

I förra predikan så såg vi hur vi inte skall hämnas utan att lämna domen till Herren.

- Samtidigt så har överheten en funktion att straffa dom som gör det onda och begränsa onskans manifestering.

**V.3 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, göra då det goda, så kommer du att få beröm av den.**

- I och med att det finns straff och konsekvenser när människor bryter mot myndighetens lagar så har det en avhållande effekt där det hindrar människor från att göra det onda.

Vi märkte tydligt hur den här avhållande effekten inte fungerade i Tunisien under revolutionen.

- När myndigheten inte kunde hantera situationen så ledde den rådande situationen till ett omfattande plundrande.

Så för dom som gör det onda så inger myndigheten fruktan och rädsla för att straffas.

- Samtidigt så den som gör det som är gott blir uppskattad av myndigheten.

Hur skall då myndigheten straffa dem som gör det onda?

**V.4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.**

- Vi ser här att myndigheten är en Guds tjänare. Ordet för tjänare är det ord som vi får vårt ord för diakon ifrån.

Så i sin gudsinsatta roll agerar myndigheten som Guds tjänare.

- Observera att Paulus kan säga detta med bakgrunden att vissa av kejsarna såg sig själv som gudar som skulle tillbes.

T.ex. så hade Paulus själv i minnet hur Kejsare Caligula hade beordrat att en staty skulle ställas upp av honom i det judiska templet i Jerusalem även om denna order aldrig kom att genomföras.

- Så fastän Romerska kejsare såg sig själva som gudar så kunde Paulus säga att den Romerska myndigheten liksom även vår myndighet är en Guds tjänare.

Som en del överhetens roll som Guds tjänare så innebär det att myndigheten till skillnad från oss har uppgiften att straffa dom som gör de onda.

- Ordagrant så står det i Grekiskan att överheten är en hämnare till vrede för den som gör det onda.

Så i sin roll som Guds tjänare så blir överheten ett uttryck för Guds vrede för den som gör det onda och en försmak på den kommande vreden.

- I anslutning till myndighetens roll som hämnare och straffare av den som gör det onda så står det att den inte bär svärdet för gäves.

I sitt gudagivna mandat så bär inte staten svärdet för gäves som här syftar på myndighetens rätt att straffa.

- För Paulus och hans landsmän så gav till och med detta rätten för myndigheten att ta en brottslings liv.

Det var detta som kom att ske med Paulus själv om traditionen stämmer att myndigheten kom att använda svärdet för att orättfärdigt ta Paulus liv.

- I den tid Paulus levde så var det både inom romersk och judisk lag dödsstraff för t.ex. den som mördade.

Till och med innan lagen var given så säger Gud till sitt folk i 1 Mos 9:5-6 **Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv. <sup>6</sup>Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.**

- Grunden för det dödsstraff som den judiska myndigheten skulle praktiserade var i att Gud har gjort människan till sin avbild.

Med detta värde som vi har så uppenbarade Gud till Judarna att det inte skall kunna gå ostraffat att döda en annan människa som vi tydligt ser i budordet: **"Du skall inte mörda"** (2 Mos 20:13).

- I det land som vi lever i så har den myndighet som Gud har insatt fattat lagar där det strängaste straffet är livstid.

Så vår myndighet bär inte livstidsstraffet förgäves.

- Här i Romarbrevet så får vi två orsaker till varför vi skall underordna oss myndigheten:

## **V.5 Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull.**

- I denna vers så är det också det grekiska ordet för vrede som översätts med straff.

Vi skall inte bara underordna oss myndigheten därför att den är en verkställare för Guds vrede i sin roll att straffa förbrytare utan den primära orsaken till varför vi skall underordna oss är för samvetets skull.

- Samvetet är det som vittnar inom oss om vad som är rätt och fel.

Här så syftar det på den troendes insikt om Guds vilja och syfte. Vi har genom texten fått befallningen att vi skall underordna oss den av Gud insatta myndigheten.

- Därmed så skall vi inte gå emot det som vi vet är rätt ifrån Guds ord.

I 1 Pet 2:13 så skriver aposteln Petrus: **”Underordna er varje myndighet för Herrens skull”**

- Ett sätt som vi underordnar oss överheten på är genom att betala skatt och att vi fullgöra våra skyldigheter gentemot den.

**V.6-7 Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. <sup>7</sup>Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.**

- Här så blir vi befallda att betala skatt.

Som kristna så skall vi inte vägra att betala skatt även om en del av de pengar som staten får in kommer att användas för orättfärdiga ändamål.

- Inom den Romerska myndigheten så användes mycket av pengarna som kom in för ogudaktiga syften.

I dessa versar så repeterar Paulus på nytt hur de styrande är Guds tjänare.

- Denna gång använder han ett annat ord λειτουργοὶ som var det ord som bland annat används för tempeltjänarna i GT som här beskriver dom som arbetar i myndighetens tjänst.

Så nästa gång du skickar in din deklaration tänk på att dom som jobbar på skattekontoret är Guds tjänare.

- Utan att vi betalar in skatt så kan inte vårt samhälle fungera som det ska.

Så som kristna så är vi skyldiga att betala in skatt och enligt v.7 vörda och hedra dom som jobbar i statens namn.

- Hur ofta hör man inte hur människor skriker på och respektlöst behandlar myndighetspersoner.

Detta är inte hur vi skall behandla myndigheten, utan som de Guds tjänare som dom är så skall vi vörda och hedra dem.

- Ok, myndigheten är insatt av Gud, vi skall betala skatt, betyder detta att vi likt delar av den fundamentlistiska rörelsen i USA ska dra oss undan allt vad politik heter.

Att inte anpassa oss efter den här tiden vi lever i betyder inte att vi inte kan influera.

- I det demokratiska samhälle som vi lever i så kan vi påverka genom vem vi röstar på.

Vi kan även vara involverade i politik och influera dom som är i ledande ställning.

- Samtidigt så skulle jag vilja varna här att vi alltid måste ha evangelium i fokus.

I allt vi gör, vare sig vi är involverade i politik, hjälper hemlösa eller är involverade för att stå upp för de oföddas rätt så måste evangelium vara det som är i centrum i våra liv.

- Så många kristna tappar detta fokus.

Ett annat sätt i vilket vi är uppmanande att påverka myndigheten är genom våra knän.

- Bibeln befäller oss i 1 Tim 2:2 att vi ska be för kungar och alla i ledande ställning.

Låt oss hålla våra ledande politiker och ledare så som Fredrik Reinfeldt i våra böner att Herren må frälsa dem och ge dem vishet hur de skall leda vårt land.

- Stycket som handlar om hur vi skall förhålla oss till överheten slutar med att vi skall fullgöra våra skyldigheter gentemot myndigheten.

Paulus spinner vidare på temat med att fullgöra våra skyldigheter genom att knyta tillbaks till vad han sagt i Rom 12 om hur vi skall älska varandra och våra fiender.

- Han säger:

**V.8-10 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. <sup>9</sup>Dessa bud: *Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.* <sup>10</sup>Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.**

- Denna text betyder inte att en kristen inte kan ta ett lån för att t.ex. köpa ett hus.

Vad det betyder i ljuset av den föregående texten är att vi skall fullgöra alla våra skyldigheter mot alla.

- Vad vi där emot inte kan fullgöra är vår skuld att älska varandra.

Hur mycket vi än visar varandra kärlek så kan vi inte göra det tillräckligt.

- Det är verkligen här evangelium får ta sitt uttryck i våra liv.

I det att vi genom evangeliets förvandling älskar vår nästa så har lagen fått sin uppfyllelse i oss.

- Att älska varandra är något som vi alla behöver växa i.

I de budord som nämns här i texten liksom de andra som relaterar till hur vi förhåller oss till andra människor så kan dom sammanfattas i att vi skall älska vår nästa som oss själva.

- Att älska sin nästa som sig själv har inte bara att göra med vad vi inte gör mot varandra utan också vad vi gör för varandra.

Tänker vi på vår nästas bästa?

- Om vi skall vara ärliga så behöver vi varje dag bekänna hur vi alla dagligen bryter mot båda av dom bud som summerar lagen.

Att vi skall älska Herren vår Gud av hela våra hjärtan, själ och förstånd och vår nästa som oss själva.

- Men i och med att den kristne genom evangeliet har blivit en ny skapelse så blir detta hennes strävan och längtan.

Låt oss som medvandrare hjälpa varandra till att växa in i hur vi mer och mer kan börja älska vår nästa som oss själva.

- Vem är då vår nästa? Här i kontexten så tror jag det primärt syftar på hur vi skall älska varandra som kristna.

Samtidigt så kan vi inte ta bort ordet nästa från den övriga Skriften.

- I liknelsen om den barmhärtige Samariten så berättar Jesus för en laglörd vem hans nästa är.

En man hade blivit rånad, misshandlad och lämnad kvar halvdöd. Förbi går en präst och senare en Levit som båda undvek mannen.

- Därefter så kom en Samarit. Samariterna var fiender till Judarna, men ändå visade denne man barmhärtighet mot den den man som hade hamnat i rövarnas våld.

Jesus visade att Samariten var en nästa för den rånade mannen.

- En mycket gripande historia om hur vi skall älska vår nästa är den om Henry Gerecke som var kaplan vid Nürnbergrättegångarna där några av dom mest hatade männen i historien stod åtalade.

Henry tackade motvilligt ja till jobbet som kaplan för Hitlers närmaste män.

- Han gick från Cell till cell och vädjade till männen att bli försonade med Gud.

Efter en tid så kom några av dom läppar som en gång hade ropat, "Heil Hitler," att bekänna sina synder och vittna om hur dom kommit till omvändelse och tro.

- När ryktet spreds att Henry skulle befrias från sin tjänstgöring och få återvända till USA så skrev så skrev dessa före detta Nazister ett brev till Henrys fru där dom vädjade till henne att låta honom stanna.

Denna hemmafru som inte hade sett sin man på 2,5år skrev kort tillbaks till sin man: "Dom behöver dig."

- Detta talar verkligen om uppoffrande och kärlek.

Henry var med fångarna intill slutet.

- Han vandrade med dom till galgen där dom skulle hängas.

När han gick med en av fångarna så frågade en officerare fången om han hade något att säga.

- Till svar fick han: "Jag sätter min förtröstan till Lammet som är försoningen för mina synder."

Hans sista ord var: "Må Gud vara barmhärtig med min själ"

- Henry svarade fången: "Vi syns igen"

Henry är verkligen ett exempel för oss hur vi skall älska vår nästa.

- Han var villig att älska dom mest hatade av hatade så att några av dom kom till omvändelse genom hans förkunnelse.

Vem är din nästa? Jo, var och än som kommer i din väg.

- Du kanske aldrig kommer att möta en person som är skyldig till ett folkmord.

Oavsett vem vem möter så har vi en skuld som vi aldrig kan betala och det är att älska varandra.

- Om Henry kunde älska dessa förbrytare, hur mycket mer borde vi då inte älska varandra.

Låt oss visa varandra omsorg och kärlek.

- Här i församlingen så är vi människor från olika bakgrunder och kulturer där man uttrycker kärlek på olika sätt.

Låt oss vara lyhörda för hur vi kan visa kärlek till t.ex. Omid från Iran eller Murat från Turkiet eller Glynn från Filipinerna eller Fabiana från Argentina eller Daniel från Hissingen.

- Låt oss vara omtänksamma mot varandra och visa intresse och vilja att förstå hur vi kan uttrycka vår kärlek och omsorg för varandra trots våra olika kulturer och personligheter.

Kyrkofadern Tertullianus som var verksam i Tunisien rapporterade hur människorna i Romariket sa om de kristna, "Se hur dom älskar varandra!"

- Min bön är att människor skulle säga samma om oss som församling.

Må vi än mer växa i att bli ett uttryck för hur vi älskar varandra med en familjekärlek utan hyckleri.

- Låt oss alla i våra böneliv stämma in i den bön som Paulus bad för Tessalonikerna i 1 Thess 3:12,

**"Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör".**

- Vi har sett hur vi skall förhålla oss till myndigheten och hur vi har en oändlig skuld i att älska varandra.

I dom nästakommande fyra versarna så uppmanar Paulus oss till handling med tanke på vad han sagt från Rom 12:1-13:10.

- Han säger:

**V.11 Och det skall ni göra (alltså vad han tidigare har sagt), väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.**

- Med anledning av det han sagt så uppmanar han oss med tanke på den nya frälsningshistoriska tid som har anlänt att börja praktiskt leva ut evangeliet i våra liv.

Att vi vaknar upp och är redo så att vi lever i enlighet med evangelium.

- Frasen: **”Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro,”** kan också översättas, **” För vår frälsning är nu närmare än när vi kom till tro.”**

Med frälsning här så syftar det på den slutgiltiga frälsningen vid Jesu återkomst då vi fullt ut får del av den frälsning som nu har blivit oss givna.

### **V.12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.**

- Med natt här så syftas på den onda tidsålder som vi nu lever i som Paulus i Rom 12:1 uppmanade oss att inte anpassa oss efter.

Denna tid går mot sitt slut och dagen är nära, den nya frälsningshistoriska tiden som kommer att få se sin fullhet vid Jesu återkomst.

- Vi har redan nu som kristna börjat att se hur dagen har börjat uppenbara sig genom vår frälsning.

Paulus vädjar här till oss att leva med den nya tiden i fokus. Därför så skall vi **”lägga bort”** som i grekiskan var det ord som användes för att **”ta av sig kläder”**.

- Vi skall **”klä av oss”** mörkrets gärningar: Det sätt och den livsstil som vi hade innan vi kom till tro och istället klä oss i ljusets vapenrustning eller ljusets vapen som det bokstavligen står.

Dessa versar påminner oss mycket om Rom 7 och början på kap 8 som talar om hur vi en gång var i köttet men nu har trätt in i den nya frälsningshistoriska tidsåldern.

- Samtidigt som vi befinner oss i den nya tiden så finns den gamla fortfarande kvar.

Därför så måste vi **”döda kroppens gärningar”** (Rom 8:13) och **”inte låta synden härska i våra dödliga kroppar”** (Rom 6:12).

- Vi skall inte anpassa oss efter den gamla tidsåldern utan låta vårt sinne bli förnyat i enlighet med den nya tid som kommit i och med frälsningen.

Det är därför Paulus i V.13 uppmannar oss:

**V.13 Låt oss leva värdigt (eller vandra anständigt), det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.**

- Så vi skall leva eller vandra på ett sådant sätt som hör till dagen eller den nya frälsningshistoriska tiden.

Att leva på ett sådant sätt innebär att vi lägger av oss det levnadssätt som hör till denna onda tid.

- Här så ger Paulus oss några exempel på 3 par av synder.

Dessa får exemplifiera alla de synder som vi skall lämna bakom oss från vårt gamla liv och denna onda tid.

- Dom två första paren av synder anspelar på natten och mörkret och är synder som ofta begås i mörkret.

Det är utsvävningar eller överdrivet festande och fylleri, samt otukt och lösaktighet.

- Detta är något som vi som kristna skall lämna bakom oss likväl som strid och avund.

Bara för att vi har blivit kristna betyder inte att vi inte frestas på de här områdena.

- Vad skall vi då göra istället? Ordagrant så står det:

**V.14 "Utan iklädd er Herren Jesus Kristus och gör er inte omsorg om köttet till begär"**

- Ordet för omsorg (πρόνοια) översätts ofta i engelskan med "give no *provision* for the flesh".

Så versen har alltså att göra med att istället för att leva i de synder som vi en gång levde i så skall vi som kristna iklädda oss Herren och inte ge något utrymme eller proviant till vårt kött.

- Det är viktigt att vi inte matar vår gamla människa med sådant som gör att synden kan få regera i våra kroppar.

Om du blir frestad av att läsa nyheterna på hemsidor med dålig reklam så ge inte köttet näring på detta område genom att istället hämta in nyheter från någon annan källa.

- Om du hamnar i massa onödiga konflikter och stridigheter över oviktiga grejer på diskussionsgrupper på facebook så undvik dem sammanhangen för att inte ge ditt kött näring.

Helt enkelt så handlar det om att inte mata vårt kött med sådant som kan göra så att vi syndar.

- Samtidigt så fungerar det precis på motsats sätt när vi ikläder oss Kristus att vi inte vill synda.

Om vi fyller oss med sådant som när vår nya människa så kommer frestelsen till synd att bli mindre.

- Vilken människa är det du matar? Sitter man och kollar på TV timma ut och timma in så självklart så matar man den gamla människan.

Samtidigt så vill jag understryka att det inte är fel att kolla på TV.

- Om du umgås med Gud i hans ord och bön och tillsammans med dina bröder och systrar, ja då när du den nya människan.

Den här tidåldern går mot sitt slut. Låt oss lägga bakom oss våra gamla ovanor och syndiga mönster och leva i den nya människa som vi har blivit.

- Det var v.13-14 som Gud kom att använda för att leda kyrkofadern Augustinus till omvändelse.

Han var en man som var driven av sina begär. Han hade levt ett hårt liv bland annat tillsammans med en älskare under 13års tid.

- Efter att ha lämnat sin älskare så blev han efter en tid förlovad med en ung kvinna som ännu inte var giftasmogen.

I väntan på att få gifta sig så kunde han inte hålla sig utan var otrogen och tog på nytt till sig en älskare.

- Det var under denna tid som han bad den berömda bönen: "Ge mig kyskhet, men inte nu"

Augustinus tog sin tillflykt i Nyplatonismen men den lyckades inte bota hans lustar.

- Vid ett tillfälle så satt han i en trädgård och hörde en mystisk röst som lät som ett barns röst som sa, "ta upp och läs, ta upp och läs".

Han tog då upp Bibeln som låg framför honom och läste Rom 13.13-14:

**"Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Utan iklädd er Herren Jesus Kristus och gör er inte omsorg om köttet till begär."**

- Augustinus berättar att när han läste detta så uppfylldes han av en frid och genast så försvann all hans tvivel.

Detta ledde till en radikal omvändelse där han övergav sin professorstjänst och sin syndiga livsstil för att leva ett liv i Herrens tjänst.

- Kanske du lyssnar till detta och likt Augustinus kämpar med synd i ditt liv.

Du njuter av synden men vet att det är fel. "Ta upp och läs, ta upp och läs!"

- Guds ord har makt att verka omvändelse i ditt liv.

Vänd dig till Jesus. Han är den enda som kan rädda dig från din synd.

- Låt oss alla ställa oss frågan? Vad är det vi går klädda i?

Syndens trasor eller i Jesus.

- Låt oss alla dagligen fatta beslutet att gå ikläda Herren Jesus och inte ge något utrymme för köttet.

Må vi i kraft av evangeliet vända oss bort från att anpassa oss efter denna världen och istället ställa våra liv i tjänst för Herren.

- Låt oss med Jesu hjälp underordna oss vår myndighet och leva i kärlek till varandra.

Så förmanar jag nu er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett offer levande, heligt och välbehagligt åt Gud – vilket är eran förståndiga tillbedjan och tjänst.

- Och anpassa er inte efter den här tiden, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom (Rom 12:1-2).