

Bibel intro:

- I Joh 4:20 så säger den Samaritiska kvinnan till Jesus: Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.

Bland Samariterna likväl som Judarna i GT: så var tillbedjan knutit till vissa kultplatser.

- Hur är det idag? Ska tillbedjan vara knutet endast till visa platser så som kyrkobyggnader?

För visa när man pratar om tillbedjan så likställer man ordet tillbedjan med att sjunga lovsång?

- För en del så är det förknippat med en viss musikstil så som traditionella hymner eller modern lovsång.

Vad är egentligen tillbedjan och hur ska vi leva våra liv i gensvar till Guds frälsningsverk?

- Låt oss gå till Romarbrevet 12 och se:

[Textläsning från Rom 12:1-8, Bön]

- I vårt studie genom Romarbrevet så har vi sett hur Paulus uppenbarar för oss Guds fantastiska frälsningsverk i kap 1-4.

I kap 5-8 så lyfte han fram vad detta frälsningsverk får för resultat i den troendes liv.

- Dom senaste söndagarna så har vi sett i kap 9-11 hur Gud genom sin frälsning är trofast gentemot både Judar och Hedningar.

I avslutning till dessa 11 kapitel så kan Paulus inte hålla sig utan brister ut i tillbedjan:

³³O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!
Hur outgrundliga är inte hans domar
och hur outrannsackliga
hans vägar.

³⁴*Vem har lärt känna Herrens sinne
eller vem har varit
hans rådgivare?*

³⁵*Eller vem har först givit honom
något som han måste
betala igen?*

³⁶Av honom, genom honom
och till honom är allting.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.

- I kap 12 så börjar Paulus på en ny del i sitt brev som har att göra med hur vi skall leva i gensvar till Guds frälsnings verk.

Vad som är oerhört viktigt för att förstå kap 12-15 är att grunden för att förstå dem lades i kap 1-11.

- Utan denna grund så blir kap 12-15 död religion.

Vad som är typiskt för Paulus är att hans befallningar och uppmaningar alltid är grundade i vad Gud har gjort för oss.

- Titta på i princip all form av religion så ser du att det fungerar tvärtom.

Ta t.ex. Islam: Här är det befallningarna som är grunden och om vi är tillräckligt duktiga så kommer Gud att göra något för oss.

- I religionen så står människan i centrum och hur hon skall försöka leva upp till Guds standard för att kunna behaga honom.

Paulus och den sanna Kristendomen däremot lär oss att vi är förslavade i vår synd och att vi omöjligt kan nå upp till Guds standard.

- Det är bara genom ett Gudomligt ingripande som vi kan bli räddade.

John Pipers far Bill Piper har sagt: "Andra religioner stavas: "gör" men Kristendomen stavas: "gjort"

- När Jesus hängde på korset så ropade han i Joh 19:30 ut τετέλεσται. Det är fullbordat priset är betalat.

Det var där på korset som han tillfredsställde Guds vrede och betalade den fulla betalningen för vår synd när han vann sitt folks frälsning.

- Men det slutar inte här. I och med frälsningen så blir vi nya skapelser i vilken Gud läger ner en längtan och förmåga att följa honom.

Utan Jesu verk på korset så är alla befallningar för oss i Bibeln död religion. Det är endast genom pånyttfödelsen som vi får förmågan att sant gensvara till alla Guds påbud.

- Någon har sagt: "Gör detta och lev befäller oss lagen, men ger oss varken fötter eller händer. Ett bättre hopp oss evangelium ger, den bjuder oss att flyga och ger oss vingar"

Det är här vi tar vid i Romarbrevet. Efter att detta citat visat oss att evangelium har gett oss vingar.

- Så uppmanar Paulus oss nu att flyga! Utan dessa evangeliets vingar så kan vi inte ta till oss befallningarna och uppmaningarna i detta stycke.

Så låt oss se hur vi skall leva i gensvar till Guds frälsningsverk?

- 1. I gensvar till Gud har gjort för oss så skall vi ställa våra liv till Guds förfogande (v.1-2)**

V.1-2 ¹Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. ²Och anpassa er inte efter den här världen,

utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

- På grund av Guds barmhärtighet som Paulus har talat om när han har uppenbarat vad evangelium är och vad det får för några resultat i den kristne så vädjar nu Paulus till oss.

Precis som i många andra språk som t.ex. i Arabiskan så när man talar om bröder i plural så kan det även inkludera systrar vilket det här gör.

- Vad är det då han vädjar till oss: jo att frambära våra kroppar som ett offer. Här så knyter Paulus an till GT där man förde fram offer till Gud.

Med kroppar så syftar han inte bara på våra fysiska kroppar utan på hela våra liv.

- Som kristna så behöver vi inte längre offra blodsoffer till Gud eftersom Jesus är Guds slutgiltiga offer.

Så i jämförelse med Guds folk under gamla förbundet som bar fram djuroffer så ska vi i Nya förbundet bära fram andliga offer som i detta fall syftar på oss själva.

- Vad är det då som karakteriserar vårt offer till Gud? Paulus nämner här tre saker: levande, heligt och välbehagligt

I kontrast till GT där man dödade djuroffren så talar Paulus här om levande offer.

- I Rom 6 så såg vi att vi genom frälsningen har blivit levande gjorda och därigenom så kan vi nu kan stå i Guds tjänst.

Vidare så talar heligt om att offret är avskilt åt Gud och välbehagligt att vårt offer är något som Gud accepterar som är behagligt inför honom.

- Vad är det då detta offer som vi frambär? Folkbibeln översätter det med er andliga Gudstjänst.

Ordet för andliga kommer från ordet λογικός som vi får vårt ord för logik och har här att göra med förständig/genomtänkt.

- Att ge sitt liv tillbaks till Gud i gensvar till honom är logiskt och förständigt.

Eftersom Gud har varit så barmhärtig mot oss: så vore det helt ologiskt och rent ut sagt en dårskap att inte sätta våra liv i hans tjänst

- Ordet för Gudstjänst λατρεία är det ord som annars i Bibeln brukar syfta på tempelkulten i vilket prästerna gjorde tjänst och tillbad Gud.

I engelska översättningar så brukar detta ord översättas med att tillbe eller att tjäna.

- Vad som är så revolutionerande med denna vers är att Paulus överför det som i GT hade att göra med tempelkulten till att i Nya förbundet gälla våra dagliga liv.

Att frambära våra kroppar till Gud är det enda förnuftiga gensvaret i vilket vi med våra liv tillber och tjänar Gud.

- Så har tillbedjan att göra med en plats eller en musikstil?

Nej, det har att göra med hela våra liv. Tillbedjan har inte bara att göra med att vi sjunger till Guds ära utan hur vi lever våra liv skall vara i tillbedjan till Herren.

- Det är lätt att stå och sjunga några sånger till Herrens ära, men frågan är: bekräftar våra liv det vi sjunger? Det är det som är tillbedjan.

Kol 3:23 Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.

- Så när vi ser vad Gud har gjort för oss i frälsningen låt oss ge oss själva tillbaks till honom.

Låt oss ge honom bilnyckeln till våra liv så att han kan köra oss vad helst han vill.

- Låt oss rannsaka oss själva har vi kommit till denna plats: där vi är villiga att ge upp allt för Herren? Det är detta som är tillbedjan.

I Luk 12 så talar Jesus om den fattiga änkan som vid offerkistan gav allt hon hade att leva på till Herren.

- Detta är ett underbart exempel på att frambära sig själv som ett offer till Herren.

Problemet med detta exempel är att det inte är heltäckande. Ibland så tänker människor att dom kan köpa sig fria från tjänst för Gud.

- Gud är inte ute efter våra pengar. Han vill ha våra liv!!! Han vill ha allt av oss. Att vi på alla områden i våra liv frambär oss själva som offer till honom.

Att frambära våra kroppar är inte något som vi bara gör engång utan det är en livsstil som vi alla bör växa i där vi ställer våra liv i Guds tjänst.

- Så ju mer förståelse vi får om Gud och hans ord desto mer kan vi ställa oss i hans tjänst på olika områden i våra liv.

Ibland så sprids tanken på att det bara är missionärer och pastorer som skall ställa sig 100% i tjänst för Gud.

- Detta är en missföreställning som inte stämmer.

Vi är alla kallade till att ställa våra liv 100% i tjänst för Gud.

- Oavsett om Gud kallar dig som missionär till Nordkorea eller på den skola, arbetsplats eller i hemmet där han har satt dig så skall vi överlämna hela våra liv till Herren.

På vilket sätt kan du och jag ge mest ära till Gud genom det sätt som vi lever och verkar?

- Låt oss pröva våra hjärtan. Finns det områden i våra liv där vi ännu inte har satt oss själva i Guds tjänst.

Låt oss överlåta oss till honom och endast honom.

- Som en del i att ställa våra liv i Guds tjänst till tillbedjan av honom så är det viktigt att vi lyssnar till V.2.

V.2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

- Här så ser vi ett stort hinder i vår tillbedjan och överlämnande av våra liv till Herren.

Det har att göra med att anpassa oss efter den här världen eller tiden som det står i grekiskan.

- Dom gamla svenska översättningarna översatte det passande med denna tidsålder.

I NT så lyfts den tid vi nu lever i fram som ond som t.ex. i Gal 1:4.

- Vad som är intressant är att ordet för att anpassa är i passivum.

Om vi bara flyter med så istället för att frambära våra liv i tillbedjan till Guds tjänst så kommer vi istället att anpassa oss efter denna världen och ställa våra liv i denna onda tids tjänst.

- I den tid som vi lever i så blir vi bombaraderade av denna världens onda.

För nutidsmänniskan så måste någonting hela tiden hända. Man har konstant på radion, tv:n, musik eller är uppkopplad på internet.

- Problemet med detta är att man likt grodan i den i den kokande grytan inte känner hur vattnet sakta värms upp tills man har blivit uppkokad.

Om vi inte inser vad vi matas med från radio och tv så anpassas vi till denna onda tidsålder.

- Jag förespråkar inte att man aldrig kan titta på tv eller lyssna på radio.

Men har vi ställt oss frågan vad är det vi matas med?

- Jag får erkänna att bara lyssna passivt någon timma på reklamradiostationerna får mig att må dåligt.

Sångtexterna bara spyr ut all form av omoral.

- Så låt oss vara medvetna om vad vi fyller oss med så att vi inte anpassas till denna tidsålder.

Mycket av det som för en generations sedan var totalt otänkbart för gemeneman är nu accepterat som t.ex. homosexualitet som idag i princip accepteras av majoriteten av människor i vårt land.

- Ett annat exempel är samboskap som för en generation sedan var helt otänkbart för kristna men som idag ses som något accepterat i frikyrkorna.

Här så ser vi hur denna passiva anpassning omedvetet verkar ibland oss Kristna.

Vad är det då vi skall göra istället så att vi kan frambära våra liv i Guds tjänst?

- Jo, **utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse.**

Hur låter vi oss då förvandlas genom sinnets förnyelse? Här så har det också att göra med något passivt.

- Genom att vi när oss med Bibeln så börjar vi att tänka i enlighet med Guds ord vilket gör att Gud formar sin karaktär i oss.

Ordet för att låt er förvandlas μεταμορφοῦσθε används på 3 andra ställen i NT.

- Dels i Matt 17 och Mark 9 där Jesus på **förklaringsberget** förvandlades i lärjungarnas åsyn så att hans härlighet uppenbarades.

Sen så används det i 2 Kor 3:18 **Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.**

- Ju mer vi låter våra sinnen bli förnyade ju mer kommer vi att reflektera Herren.

Och en dag som vi tidigare läst i Rom 8.29 så kommer vi att vara lika hans sons bild.

- Det är av ytterst vikt att vi dagligen låter våra sinnen förnyas så att vi kan tänka rätt och bli förvandlade.

Vad får då denna förvandling för något resultat?

- Jo, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom.

Lägg märke till att ordet för behagar i v.2 är samma som ord i V.1 som syftar på att vårt offer skall behaga Gud.

- Så genom att vi låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse så kan vi komma fram till vad som är Guds vilja och ställa våra liv likt ett offer i Guds tjänst.

Så vad vi bör fråga oss är? Är det sätt på vilket jag lever en tillbedjan inför Gud?

- Vad är det jag fyller mig själv med: den här onda tidsåldern eller Guds ord?

Anta utmaningen att läsa Bibeln och be mer än du lyssnar på radio och kollar på tv?

- Jag säger inte detta för att vara lagisk men för att vi skall tänka oss tanken vad är det våra liv kretsar kring?

Ställer vi våra liv till Guds eller den här världens förfogande?

- Vad är det du och jag tillber? Det du ger dig hän till det är det som är din Gud. Idrotten, tv:n, facebook eller Jesus.

Dom här två verserna som vi just läst ligger till grund för resten av Romarbrevet hur vi skall leva i gensvar till det Gud har gjort för oss i frälsningen.

- Låt oss gå vidare i v.3-5 och se hur vi i gensvar till Guds frälsning skall relatera till Kristi kropp församlingen.

³Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

⁴Ty liksom vi i *en* kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, ⁵så är vi, som är många, *en* kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

- Tankarna som här förs fram är något som Paulus tar upp mer ingående i 1 Kor 12-14.

I första versen så gör Paulus lite av en ordlek på grekiska där han nämner ordet för att tänka 4 ggr i olika former.

- I kraft av den nåd eller gåva som han har fått som apostel så uppmanar han oss att inte tänka för högt om oss själva.

Om någon skulle ha skäl till att vara stolta så var det apostlarna.

- Men Paulus han vet att hans apostlaskap är en nådens gåva och inte kan bli knutet till något som han själv åstadkommit.

Det är därför med sig själv som exempel som han kan uppmana oss att inte tänka för högt om oss själva.

- Som kristna så är en av våra största fiender stolthet.

Istället för att tänka för högt om oss själva så låt oss likt Paulus inse att de gåvor och det mått av tro som vi har är en Guds gåva till oss.

- Om vi förstår detta så inser vi att vi inte har något att berömma oss av utan att all äran tillhör Gud.

En syndig tendens som vi lätt har är att vi börjar jämföra oss med varandra och börjar tänka att min funktion i Kristi kropp är mer värd än någon annans.

- Detta är helt felaktigt. Varje del i församlingen har lika värde och fyller en unik roll.

För att visa på vikten att vi behöver varje del i församlingen så illustrerar Paulus med en mänsklig kropp.

- Liksom vi i vår fysiska kropp har många lemmar och inte alla lemmar har samma funktion.

På samma sätt så är vi som är många, en kropp i Kristus.

- Gud har enligt 1 Kor 12:18 placerat oss i hans kropp precis som han har velat.

Och tillsammans är vi en kropp som talar om enhet.

- Som kropp så har vi en Gudagiven enhet som vi enl Ef 4:3 skall vara ivriga att bevara genom fridens band.

Så om Gud har satt oss så som han har velat i hans kropp församlingen så har vi ingen orsak att vara stolta över hurdana vi är. Allt är hans gåva till oss.

- I slutet på v.5 så står det att vi är varandras lemmar. Likt en mänsklig kropp så kommunicerar detta hur vi hör tillsammans och behöver varandra.

Tänkt dig för ett ögonblick på en symfoniorkester. För att den skall kunna spela en symfoni så behövs varje instruments unika bidrag.

- Om bara en bastuba spelar eller ett slagverk så blir det ingen skön symfoni.

Likt symfoniorkesterns alla instrument så har Gud gett dig som kristen ett instrument att spela i hans himmelska symfoni.

- Det sätt som Gud har skapat dig med dina gåvor och talanger är något unikt som hans kropp behöver för att fungera så som det är tänkt.

Observera att när det talar om att ställa våra liv i Guds tjänst att det inte är vi som individer som är flera olika offer inför Gud.

- Utan vad som står är att vi skall frambära våra kroppar som ett levande, heligt och välbehagligt offer inför Gud.

Det är tillsammans som vi är ett offer till Gud.

- Vad är då mer passande än att i v.6-8 lyfta fram att vi i gensvar till Guds frälsning skall ställa oss i varandras tjänst.

Dom gåvor som Gud har gett oss har som syfte att bygga upp kristi kropp, församlingen.

V.6 börjar med att säga att: **”Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått”**

- Ordet för gåva χάρισμα och nåd χάρις är besläktade med varandra vilket tydligt visar att de gåvor som vi har blivit givna är ett uttryck för Guds nåd.

I 1 Pet 4:10 så översätts χάρισμα med nådegåva där det står: **Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.**

- Av detta så lär vi oss att vi alla har fått åtminstone en gåva och syftet med dom nådegåvor vi har fått är att vi ska tjäna varandra i Kristi kropp.

Dom 7 gåvorna som nämns här i Rom 12:6-8 är representativa vilket pekar på mångfalden i Kristi kropp.

- Bibeln nämner många fler gåvor i t.ex. 1 Kor 12-14 och Ef 4.

Det viktiga för oss att se är hur vi kompletterar varandra och hur vi genom våra gåvor skall tjäna församlingen genom rätt attityd.

- Den första gåva som här nämns är profetians gåva. Detta var en gåva som bla Agabus hade.

Profetians gåva innebär inte bara som när Agabus nämns i Apostlagärningarna att profetera om vad som komma skall.

- Utan än vanligare var det för profeterna i Bibeln att tala Guds ord in i Guds folks situation.

Vad Paulus här uppmanar dom som har fått gåvan att profetera är att göra det i proportion till den tro som de har fått.

- 1 Kor 14:29-33 indikeras att profeterna kunde få spontana uppenbarelser som dom delade med församlingen.

Så vad Paulus här verkar tala om är att profeterna inte skall handla bortom den tro som de har fått.

- Om dom inte är övertygade att Gud har talat till dom så skall dom hålla tyst.

Vi ser också i 1 Kor 14 och 1Thess 5 att det är viktigt att församlingen och de andra profeterna prövar vad som sagts.

- Här så måste vi ta varning. Det finns idag många falska självutnämnda apostlar och profeter som är makthungriga människor som utnyttjar sin ställning för att manipulera människor.

Om någon kommer och kallar sig själv profet så var extra försiktiga med dessa personer.

- Dom nästkommande 3 gåvorna hör ihop i det att dom all följs av i.

Om tjänande i tjänandet, om undervisande i undervisandet, om förmaning i förmanandet.

- Poängen som Paulus här vill lyfta fram är att vi skall hänge oss och utvecklas i de gåvor som vi fått.

Detta betyder inte att den som t.ex. har fått undervisandets gåva inte skall tjäna eller visa barmhärtighet.

- Men det som är viktigt här är att vi är disciplinerade och uthålliga så att vi kan använda våra gåvor så att dom blir till mest nytta och uppbyggelse

Den första gåvan av dessa tre är tjänandets gåva som kommer från ordet διακονία som är besläktat med vårt ord för diakon.

- Att ha tjänandets gåva behöver inte betyda att man automatiskt är diakon som tillsammans med äldste är ett ämbete som man blir utsedd till.

De som har fått tjänandets gåva bör använda denna gåva genom att tjäna församlingen och dess olika lämmar.

Här så är Jesus vårt stora exempel: Om honom så står det att han inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Mark 10:45).

- Vi är alla kallade till att tjäna men visa har en specifik tjänandets gåva.

Efter detta så lyfts undervisandets gåva fram. Det står ordagan: "om undervisande i undervisande"

- Till skillnad från profetians gåva som är mer spontan ämnad åt specifika situationer så har undervisandets gåva med att förklara Guds ord.

För den som har fått undervisandets gåva så krävs mycket disciplin i att man studerar Guds ord så att man rätt kan förklara det.

- Nästa gåva som Folkbibeln översätter den som förmanar kommer från ordet παρακαλέω som användes i V.1.

Detta ord kan betyda just att förmana eller att uppmuntra eller vädja.

- Många Bibelutläggare menar att det har att göra med att praktiskt tillämpa evangelium så att det levs ut i det dagliga livet.

Om dom har rätt så har det här att göra med att tillämpa Guds Ord in i människors situation vilket är något som alltid bör göras när Guds ord predikas.

- Sen så har vi givandets gåva.

Det beskrivande ordet för denna gåva ἀπλότης: kan antingen ha att göra med uppriktighet eller givmildhet.

- Folkbibeln kanske fångar betydelsen när den säger att den som ger inte skall göra det av baktankar.

Efter detta så har vi den som leder som skall göra det nitiskt.

- Ofta har församlingsledare mycket att göra och det är därför viktigt att ledare inte är lata utan disciplinerade, flitiga och ihärdiga.

Den sista gåvan att visa barmhärtighet överlappar både gåvorna att ge och tjäna.

- Här så har det speciellt att göra med att visa medlidande hos människor som t.ex. att besöka sjuka och uppmuntra människor i deras svårigheter.

Rådet som Paulus ger till den som har barmhärtighetens gåva är att göra det glatt.

- Allt för ofta så är det en eller ett par personer i en församling som gör nästan allt.

Detta är något som blir typiskt i traditionella församlingar där den betalda pastorn/prästen och diakonen gör nästan allt.

- Men detta är inte Guds tanke med församlingen att några få skall göra allt och alla andra kolla på.

Guds tanke med församlingen är att varje del i kroppen skall få komma fram och fylla sin funktion.

- Här så är det viktigt att inte ledare står i vägen för andra personer att komma i funktion.

I Ef 4:11-12 så läser vi hur de fem gåvor som där nämns har som funktion att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp församlingen.

- Det är väldigt glädjande att se att så många i vår församling blommar ut i sina gåvor och vi önskar verkligen att få se hur detta fortsätter i var och en av oss att vi alla kommer in i vår tjänst för församlingens uppbyggelse.
- Vad är då just din eller dina gåvor?

I vissa frikyrkor som jag har fått erfara så kan det bli en osund fixering på gåvorna och speciellt visa gåvor.

- Folk är så fokuserade på att upptäcka sina gåvor att det leder till en självupptagenhet där man inte inser att syftet med gåvorna är för kroppens uppbyggelse.

Så hur upptäcker vi då våra gåvor? Jag skulle vilja hävda att det bästa sättet att upptäcka vilka gåvor vi har är genom att tjäna i församlingen.

- Det är då vi upptäcker vad Gud har gett oss för några nådegåvor.

Du kommer att veta vilka gåvor Gud har gett dig när församlingen och du själv blir uppbyggd när du utövar dem.

- Prova på att tjäna på olika sätt så kommer du att se vilka gåvor som just du har fått.

Vill du veta om du har gåvan som evangelist? Häng med till Kviberg och dela ut Biblar eller till 5:an på måndagar.

- Vill du veta om du har barmhärtighetens gåva? Besök och visa medlidande mot dom som är sjuka och har det svårt.

Vill du veta om du har gåvan att tjäna? Kom tidigt och hjälp till att sätta iordning innan mötet och hjälp till med disken osv.

- Samtidigt så skulle jag vilja säga att även om man inte har en gåva på ett område så kan man ändå hjälpa till och fylla de behov som man ser.

Det viktiga är inte att fokusera på gåvorna utan på församlingens och dess lemmars uppbyggelse.

- Självt så tror jag inte att Bibeln ger en uttömmande lista på alla gåvor utan att Gud kan ge dig en gåva på ett område som är till specifik uppbyggelse för hans församling.

När vi väl har upptäckt våra gåvor så är det viktigt att vi är trogna i det vi har fått och strävar efter att använda dem på ett sätt som så mycket som möjligt bygger upp församlingen.

- Vi har sett att som gensvar till Guds frälsning att vi skall ställa våra liv till Guds förfogande och hur detta bör ta sitt uttryck genom att vi rätt relaterar till Kristi kropp och tjänar varandra.

Den Samaritiska kvinnan undrade om det var på en specifik plats som man skulle tillbe Herren.

- I texten för idag så har vi sett att tillbedjan inte bara är knutet till en plats eller våra ord utan att det har att göra med våra liv.

En person som förstod detta var CT Studd som växte upp i en mycket rik familj och var en berömd cricketspelare.

- Han gav bort hela sitt arv och tjänade Gud för resten av sitt liv som missionär i Kina, Indien och Afrika.

Innan han dog när han skulle säga farväl till sin dotter så sa han till henne: Jag önskade att jag hade någonting som jag kunde ge dig men jag har för länge sedan gett allt till Jesus.

- Detta betyder inte att vi inte skall ta hand om våra efterlevande, men poängen är: Är vi villiga att ge allt till Jesus.

- CT Studd sa: Om Jesus Kristus är Gud och dog för mig, då kan inte något offer vara för stort för mig att ge till honom.

Vid ett annat tillfälle så sa han:

"Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last."

- "Endast ett liv, som snart kommer vara förbi, endast det som är gjort för Kristus kommer att förbli"

Vad är det vi lever för? Låt oss rannsaka våra hjärtan och i tillbedjan likt CT Studd frambära våra kroppar på alla områden i våra liv som ett levande offer åt Gud.

- Det är detta som en gång kommer att bestå.