

Bibel intro:

Nu så ska vi gå till Dom 6-8. Låt oss böja med att be.

- Låt oss för ett ögonblick tänka oss att vi hade fått i uppgift att rekrytera en person som skulle leda ett krig mot 135 000 soldater.

Vad skulle du då leta efter för några egenskaper i den du sökte?

- Om du skulle leta efter en person som skulle bli missionär till Indien och översätta Bibeln på mer än 40 språk. Var skulle du då gå och leta efter en sådan person?

Om du skulle rekrytera en person som skulle ta hand om över 10 000 föräldralösa barn under sitt liv. Vad skulle du leta efter för någon person?

- Idag skall vi få se utifrån Dom 6-8 vad det är Gud kollar efter i den person som han vill använda för sitt rike.

Vad är det som är viktigt i ditt och mitt liv för att vi skall bli använda av Gud?

- I vår predikoserie över Domarboken så har vi sett hur Israels folk hade vänt Gud ryggen till och blivit kanaaniserade.

Istället för att ha drivit ut dom avgudadyrkande folken ur landet så hade dom istället blivit uppättna av deras kultur.

- Dom hade vänt Gud ryggen till och börjat tillbe kananeernas avgudar och börjat gifta sig med deras barn.

Igenom Domarboken så får vi följa 7 cykler som kommer att repeteras genom boken.

- Hur folket vänder sig bort från Gud vilket leder till att Gud blir vred och sänder fiender som förtrycker folket.

Detta gör att dom ropar ut till Gud som sänder frälsning genom en domare och sen så blir det fred i landet tills domaren dör och efter detta så repeteras cykeln igen då folket på nytt gör uppror mot Gud.

- Genom boken så ser vi hur dessa cykler är en nedgående spiral som bara blir värre och värre.

Idag så har vi kommit fram till den fjärde cykeln om Gideon.

- Folket hade på nytt gjort det som var ont i Herrens ögon (6:1) och han gav dem i midjaniternas hand under 7år.

Detta var den värsta formen av förtryck där det står i Dom6:2 Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor, som nu finns i bergen, och grottor och bergfästen.

- Midjaniterna var inte likt Eglon intresserade av att Israel skulle komma med skatteintäkter utan dom plundra Israel på allt dom hade.

Varje gång det blev dags för skörd så kom midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna talrika som gräshoppor upp till landet med sin boskap och attackerade Israel.

- De plundrade Israels folk på deras skörd och lät deras boskap förstöra grödan.

I v.4 så står det att de inte lämnade något kvar i Israel att leva på.

- Det är här vi kommer in i bilden efter 7år av plundring och svält, precis när det är dags för nästa plundringståg.

V.6 Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israels barn ropade till HERREN.

- Efter att ha läst om dom andra tre cyklerna så förväntar vi oss nu att Gud i nästa vers skall sända en domare och frälsare.

Men istället så ser vi att han skickar dom en profet. Istället för att sända dom frälsning så ger han dom en predikan!

- Innan Gud räddar dom så vill han att de ska förstå varför dom behöver räddning.

Vad är orsaken till att situationen ser ut som den gör? Profeten vill visa på att det är deras avgudadyrkan som har lett dom till att bli förtryckta av midjaniterna.

- Poängen i profetens predikan är att överbevisa folket om deras synd så att dom omvänder sig.

Det räcker inte med att ropa ut till Herren för att bli av med konsekvenserna av sin synd.

- Vi måste förstå djupet av vår synd och vända oss bort från den till Herren.

Det är därför mycket av vår evangelisation har så fatalt misslyckas därför att man inte förkunnar ett bibliskt evangelium.

- Hur ofta hör vi inte: kom till Jesus så kommer allt bli bra i dit liv. Säg detta till en Muslim i Saudiarbien eller en aids sjuk i Sydafrika.

Bibeln lovar oss inte ett bättre liv om vi kommer till Jesus. Snarare tvärtom så lovar den oss förföljelser och svårigheter.

- Men i och med frälsningen så blir våra liv förvandlade och vi får njuta av gemenskapen med Gud för all evighet.

Ett annat stort problem är att människor utlämnar omvändelsen i förkunnelsen.

- Bara tro på Jesus så blir allt bra. Nej, nej, nej. Vi måste förstå att vi har syndat mot den heliga Guden och i avsky vända oss bort från vår synd till honom.

Det var detta Israels barn inte hade gjort. Dom trodde på Herren som en bland många andra avgudar.

- Om vi inte är villiga att släpa taget om vår synd och vår avgudar så har vi aldrig fått del av frälsningen.

Låt oss ta profetens ord i textens på allvar:

V.8-10 ”Så säger HERREN, Israels Gud: Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur trädhuset. ⁹Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav deras land åt er. ¹⁰Och jag sade till er: Jag är HERREN, er Gud. Ni skall inte frukta de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst.”

- Dessa ord avslutas med: ”men ni lyssnade inte till min röst”

På hebreiska så kan ordet för lyssna också indikera att lyda, vilket många engelska översättningar översätter det med.

- För att bli frälst så måste man i tro lyda evangelium.

Men vi ser inte någonstans här hur folket omvänder sig. Istället så kallar Gud en räddare.

- Tim Keller har sagt: ”Gud väntar inte på att vi skall omvända oss innan han frälsar oss – ’medans vi ännu var syndare, dog Kristus för oss (Rom 5:8).

Gud börjar inte frälsa oss därför att vi omvänder oss. Vi omvänder oss därför att han har börjat sitt frälsande verk i oss...”

- Låt oss då se vad det är för någon frälsare som Gud kallar?

I v.11 så kommer Herrens ängel till Gideon som betyder ”en som hugger ner eller hugger sönder.” Han kommer till Gideon då han håller på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna.

- Herrens ängel säger till honom: "Herren är med dig, du tappre stridsman."

Detta är väldigt ironiskt: Här så har vi en man som gömmer sig för fienden. Som Herrens ängel kallar tappre stridsman.

- I gensvar till ängeln så säger Gideon:

V.13 O, min herre, om HERREN är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: 'Se, har inte HERREN fört oss upp ur Egypten?' Nu har HERREN övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand."

- Orsaken till varför Gud hade sänt midjaniterna var för att han inte hade övergivit dem. Detta var en del av hans tuktan.

På samma sätt är det för oss kristna när vi går snett att Gud sänder tuktan.

- Vi tenderar att se de svårigheter och lidanden vi får möta som ett tecken på att Gud har övergivit oss när det i själva verket många gånger är Guds tuktan för att leda oss tillbaka till honom.

Gud hade redan uppenbarat genom sin profet att han inte hade övergivit folket utan att det var folket som hade övergivit Gud.

- Vem var då Herrens ängel som hade kommit till Gideon.

I v.14 så blir det tydligt att det var HERREN JHVH själv som uppenbarade sig för honom. Detta är vad teologierna brukar kalla en teofani, en uppenbarelse av Gud själv.

- V.14 Då vände HERREN sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig."

I sig själv så hade Gideon liksom oss ingen kraft att rädda folket men det var Herren som försåg honom med den styrka och kraft som han behövde för uppdraget.

- Till denna kallelse säger Gideon, " O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus."

Är inte detta precis som med oss. Vi är "nobodies" i oss själva, men Herren kan använda oss.

- V. 16 "Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man."

Tvivlande så begär Gideon ett tecken för att få veta att han har funnit nåd i Herrens ögon.

- Han bär fram ett offer och Herrens ängel räcker ut sin stav som förtär offret med eld.

Tecknet på att han hade fått nåd i Herrens ögon var att Gud sände eld.

- Nu grips Gideon av fruktan. Folkbibeln säger i v.22 Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!

Detta är också Jesajas reaktion efter att han hade sett Herren i Jes 6:5-7:

"Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot." ⁶Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. ⁷Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad."

- Gideons och Jesajas reaktion när dom för möta Guds helighet är att dom blir rädda att dom skall förgås.

När vi förstår djupet av vår synd så borde det bli samma reaktion i oss. Att möta Gud den heliga domaren i all vår synd borde leda till skräck.

- Men den goda nyheten för oss som kristna är att Jesus tog straffet för vår synd så nu kan vi genom att vi bekänner vår synd nalkas Gud i hans helighet.

När det gäller både Jesaja och Gideon så fick de sin synd försonad.

- Herren hade accepterat Gideons offer genom att förtära det i eld.

I v.23 så säger Herren: ”Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö.”

- På denna plats så byggde Gideon ett altare som han kallade Herrens frid.

Vad var det som Gud såg i Gideon som gjorde att han utvalde honom till att bli frälsare för Israel?

- Ingenting. På samma sätt är det med vår frälsning. Det var ingenting i dig eller mig som Gud såg som gjorde att han utvalde oss.

Om det skulle vara någonting som han baserade frälsningen på om det så skulle vara vår tro så skulle vi ha något att berömma oss av.

- All mänsklig religion handlar om att man skall åstadkomma något så att Gud skall acceptera än. Dessa religioner ger oss något att berömma oss av.

Sann Kristendom ger oss bara en sak att berömma oss av och det är Gud.

- Det är han som åstadkommer hela vår frälsning. Istället för att leta efter någon gärning eller tro i oss som gör att han frälser oss så möter Gud oss avgudadyrkande syndare när vi i feghet gömmer oss från honom som är vår fiende.

Det är Gud själv som ger oss omvändelsen och tron som en gåva så att han skall få all äran.

²⁷Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, ²⁸och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, ²⁹för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

³⁰Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, ³¹för att det skall ske som står skrivet: *Den som berömmar sig skall berömma sig av Herren.* (1 Kor 1:27-31)

- Även om Gideon beskrivs som en troshjälte i Heb 11 så förstår vi att det enbart var på grund av att Gud gav honom denna tro.

Tittar vi i v.36-40 så ser vi att Gideon var en tvivlare som satte Gud på prov.

- Fastän Gud hade sagt att han skulle rädda Israel så begärde Gideon två tecken på att han skulle göra detta.

Han la ut ull på tröskplatsen och bad först att ullen nästa morgon skulle vara våt medans marken skulle vara torr. Detta skedde.

- Sen att bad han att det nästa morgon skulle vara tvärtom att ullen skulle vara torr och marken våt av dagg vilket också skedde.

Att läsa detta om Gideon ger oss hopp. Om Gud valde att använda honom då kan han även använda oss.

- Vad är då grunden för att Gud skall kunna använda oss för hans rike? Jag vill att vi skall se två stycken grejer i texten för idag.

För det första vi måste göra upp med våra avgudar annars så kommer Gud inte stå bakom det vi gör.

- Vad är då en avgud? Jo, allt som tar Guds plats i våra liv.

I v.25-32 så ser vi hur Gud uppmannade Gideon att att itu med sin familjs avgudar.

- Gideon blir befalld att riva ner sin fars baalsaltare och att hugga sönder aseran. Detta är talande då Gideons namn betyder just att hugga ner eller hugga sönder.

På denna plats så skall han offra sin fars sjuåriga tjur och som ved använda virket av Aseran som var en träpåle som användes i tillbedjan av gudinnan Asera.

- Eftersom han var rädd så tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde detta på natten.

Nästa dag blir reaktionen våldsamt då stadens män får se att deras kultplats har blivit förstörd och dom kräver att Joas, Gideons pappa lämnar ut sin son till att bli dödad.

Joas svarar:

V.31-32 ”Vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak skall bli dödad före nästa morgon. Är Baal Gud, så kan han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare.”

³²Därför kallade man Gideon från den dagen Jerubbaal, för man sade: ”Baal må utföra sin sak mot honom, eftersom han har brutit ner Baals altare.”

- Männen försökte försvara en död gud. Dom ville döda Gideon för hans brott när det i själva verket var dom själva som var brottslingarna.

I Indien så var det en pojke som ville visa sin pappa att han skulle sluta att tillbe familjens avgudar.

- Vad pojken gjorde var att han förstörde en av avgudarna. När pappan argt kom och sa, ”son, vad har hänt med guden” så pekade sonen på en annan avgud och sa, ”han gjorde det.”

Då svarade pappan, "men han kan ju inte göra detta, han är ju gjord med människohänder"

- I det ögonblicket förstod pappan vilken dårskap det var att tillbedessa avgudar.

Joas fångar poängen: Om baal är gud så kan han försvara sig själv. Därmed så kallade man Gideon Jerubbaal att Baal själv skulle försvara sig eller strida mot Gideon.

- Israel försökte ha Herren + deras avgudar. I den kananeiska religionen så var det inget problem om man hade många gudar.

Men Herren Gud kan inte tolerera avgudar i våra liv.

- Om vi vill bli använda av Gud så måste vi göra upp med våra avgudar.

Det finns många avgudar som vi kan ha i våra liv, för vissa kan det vara bekvämlighet, för andra TV:n, att vilja vara omtyckt, idrotten, familjen eller till och med att vilja tjäna Gud.

- Vad helst det är som tar Guds plats i våra liv måste bli underordnade honom.

Många av de saker som kan vara en avgud behöver i sig nödvändigtvis inte vara fel men det är när det får för stora proportioner.

- Må vi alla söka våra hjärtan för att urskilja om det är något som tar Guds plats i våra liv.

Den andra saken som jag vill att vi skall se utifrån texten som är nödvändig för att bli använd av Gud det är svaghet.

- Detta är något som är påtagligt i Gideons liv.

Det är inte för inte som Gud valde att kalla honom till att leda Israel mot dem 135 000 fienderna för att Gud själv skulle få all äran.

- Om vi är uppfyllda av oss själva så kan vi inte bli använda av Gud. Då kommer Gud inte att välsigna vårt arbete för honom.

I v.33 så uppenbaras hur fienden har kommit in för att på nytt plundra Israel.

- Sen så ser vi Guds verk i v.34 hur Herrens Ande kom över honom eller ordagrant i hebreiskan, "HERRENS Ande klädde Gideon"

I oss själva så kan vi inte utföra Guds verk, men när Gud i vår svaghet uppfyller oss med sin Ande det är då han kan använda oss.

- Att fyllas av Anden är inte bara något som sker när vi kommer till tro och blir givna den HA utan detta är något som vi bör söka i vår kristna vandring.

Det är här bönen spelar en viktig roll för oss som kristna, "Herre fyll oss med din Ande och led oss där vi går fram"

- Låt oss då se hur vår svaghet är nödvändig för att Gud skall använda oss.

I kap 7 så ser vi hur Gideon och hans 32 000 män beger sig ut mot fiendens 135 000.

- Med lite enkel matematik så ser vi hur detta är nästintill omöjligt mänskligt sätt.

Men ändå så säger Herren att dom är för talrika och uppmannar Gideon att be dom som är förskräckta och rädda att vända om. Då vände 22 000 man sig bort och endast 10 000 var kvar.

- Tänk dig för ett ögonblick in i Gideons situation 10 000 man mot 135 000.

Denne tvivlande man som redan hade bett Gud om 3 tecken.

- Men Herren säger. Dom är fortfarande för många och så kommer nästa utgallring av trupperna där dom förs ner till vattnet för att dricka.

V.5-7 ⁵Så förde han folket ner till vattnet. Och HERREN sade till Gideon: "Alla som läppjar av vattnet som hunden gör, dem skall du skilja ut från dem som faller ner på knä för att dricka." ⁶Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. ⁷HERREN sade då till Gideon: "Med de trehundra män som har läppjat av vattnet skall jag rädda er och ge midjaniterna i din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt."

- Jag vet inte hur många gånger jag har hört undervisning på detta och enligt min ringa mening så missar man helt poängen av texten.

Man säger att orsaken till varför HERREN valde de 300 männen var för att de var vaksamma och redo ifall fienden skulle komma så att dom kunde försvara sig.

- Midjaniterna var inte ens i närheten. Poängen för att förstå detta hittar vi här i kap 7:2:

V.2 HERREN sade till Gideon: "Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig.

- Syftet med att utvälja de 300 framför de 9700 andra var för att reducera antalet män så att Israel inte skulle kunna berömma sig mot Herren och säga: "Min egen hand har frälst mig."

Här så ser vi hur Israels armé bantas ner med över 99% så att 300 personer går ut i strid mot 135 000.

- Och till råga på allt så leds dom av Gideon en fegis. Mänskligt talat så är det en omöjlighet för Gideon och hans män att vinna.

På samma sätt är det när vi går ut och förkunnar evangelium. Vi kan omöjligt väcka en andligt död människa till liv.

- Det är endast genom Guds kraft som detta kan ske.

Sen så blir det dags för slaget i v.9:

V.9-11 Den natten sade HERREN till Gideon: "Stå upp och gå ner mot lägret, ty jag har givit det i din hand. ¹⁰Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura ¹¹och hör vad man säger där. Då skall du få mod att dra ner mot lägret."

- Så Herren uppmanar honom att gå ner mot lägret, men eftersom han är rädd så ger Gud honom ett fjärde tecken.

När Gideon och hans tjänare går ner till utkanten av lägret så höll en man just på att berätta om en dröm som han haft för en annan man:

V.13-14 Han sade: "Jag hade en dröm, och se, jag tyckte att en kornbrödsbaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det, så att det föll och vändes upp och ner, och tältet blev liggande." ¹⁴Då svarade den andre: "Detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joas sons, svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand."

- Gideons gensvar blir att han föll ner och tillbad.

Detta måste också vara vårt gensvar när vi hör om Guds frälsning att det leder oss till tillbedjan.

- Styrkt av dessa ord återvänder Gideon till sina män och säger:

V.15 Stå upp, HERREN har gett midjaniternas läger i er hand."

Ledd av Gud så ger han dom den mest oväntade krigsstrategin:

¹⁶Han delade sina trehundra män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. ¹⁷Han sade till dem: "Se på mig och gör som jag! Så snart jag har kommit till utkanten

av lägret, skall ni göra som jag. ¹⁸När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen, skall ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa: För HERREN och för Gideon!”

- När det var tid för den mellersta nattvakten då vakterna just hade bytts ut så blåser man i hornen och krossar krukorna så att facklorna blev synliga.

I stället för att gå till attack så står man likt befallningen i 2 Mos 14:14 stilla:

- HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.

Det var detta som skedde för oss på Golgata då Jesus stred för oss och besegrade vår synd.

- Vad som följde i v.22 var att: När de trehundra hornen ljöd, vände HERREN den enes svärd mot den andre i hela lägret.

Hur det förmodligen gick till var att när soldaterna som låg och sov hörde hornen så sprang dom upp och upptäckte i mörkret hur soldater var på väg in i lägret.

- Alltså de soldater som just bytts ut från sina vaktposter och så trodde dom att de i mörkret var fiender.

Detta ledde till att fienden flydde. I kap 8 så läser vi att 120 000 soldater stupade.

- Vad kan vi då lära oss av detta?

Jo vikten av att vara beroende av Herren. Det är i vår svaghet som Herren använder oss.

- Efter att Paulus hade fått sina höga uppenbarelser i 2 Kor 12 så gav Gud honom en törntag i köttet så att han inte skulle bli högmodig.

Det är inte tydligt vad denna törntagg är mer än att det står om en Satans ängel som slår honom i ansiktet för att han inte skall förhäva sig.

- Tre gånger bad han att Gud skulle ta bort den men han svarade honom: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet."

Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. ¹⁰Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

- "Ty kraften fullkomnas i svaghet." Det är till denna plats Gud behöver ta oss för att vi skall kunna bli använda av honom.

Att vi blir svaga och beroende av Gud. Det är livsfarligt om vi försöker göra Guds verk i vår egen kraft. Det är fördömt att misslyckas.

- Gud kallar män såsom Gideon för att det skall bli tydligt att det är han som gör verket och inte vi.

Gud kallade en skomakare vid namn William Carrey för att översätta Bibeln på över 40 språk och dialekter i Indien.

- Han kallade George Muller som beskrev sig själv som en tjuv och lögnare och förvandlade hans liv så att han under sin livstid kom att ta hand om över 10 000 föräldralösa barn.

Skulle du valt Gideon, William Carrey eller George Muller. Det skulle inte ha varit mitt naturliga val.

- Men Gud gjorde detta och använde dem för att han skulle få all äran.

Den uppgift som vi har fått i missionsbefallningen är något som vi omöjligt kan göra i oss själva. Inför denna befallning så är vi svaga och otillräckliga

- På samma sätt är det med denna församling. Jesus sa: jag skall bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Här så talar Jesus om den universella, världsvida församlingen men likväl gäller det också den lokala församlingen.

- Om vi försöker bygga något i vår egen kraft så är det fördömt att misslyckas.

Arbetet är mer än vad vi förmår i oss själva, men det är Gud som ger oss kraften.

- Puritanen John Owen har sagt: "att anse att vi har kraften i oss själva att utföra vad Gud begär från oss är att göra korset och Jesu Kristi nåd verkningslöst.

Du kanske är här idag och känner dig precis som Gideon. Vem är jag? Du kanske tänker: "Gud kan inte använda mig".

- Du kanske känner dig som den oansenligaste i din släkt och den ringaste i din fars hus.

Herren är med dig, du tappre stridsman. Om du bara överlämnar ditt liv i hans hand så kommer han använda dig.

- Det kanske är någon annan här idag som sitter med alla tänkbara förmågor och styrkor. Det är svårare för dig att bli använd av Gud.

Du måste dö bort från din styrka och förmåga för att bli brukbar i Guds hand.

- Om du inte gör dig beroende av Gud så kan inte Gud välsigna det du gör för honom.

I kap 8 så ser vi hindret för att bli använd av Gud. När vi börjar förtrösta på oss själva och tar Guds verk i våra egna händer.

- När Gideon och hans män förföljer midjaniterna över på andra sidan Jordan så kommer dom fram till de judiska städerna Suckot och Penuel där de ber om förnödenheter.

Men likt Gideon så är invånarna mycket rädda och osäkra på om Gideon verkligen har besegrat midjaniterna och om de kommer att lyckas fånga deras kungar Seba och Salmunna.

- Pga av att dom inte vill hjälpa till av rädsla för midjaniterna så lovar Gideon att han på tillbakavägen skall ta hämnd på invånarna i Suckot och Penuel.

Efter att Gideon lyckats fånga Seba och Salmunna så kommer han tillbaks till Suckot där han piskar männen i staden med öken törnen och tistlar.

- Männen i Penuel fick ett ännu värre straff då han river ner deras torn och dödar männen i staden.

Tänk för ett ögonblick hur nådefull Herren har varit mot Gideon tvivlaren.

- Gud hade gett honom i sin tvivel 4 tecken på att han skulle vara med och använda honom.

Men till sina landsmän så är Gideon inte villig att visa någon nåd alls.

- Den svaga, rädda mannen som var helt beroende av Gud har nu börjat förtrösta på sig själv och blivit stolt, hårdnackad och försöker ta Guds verk i sina egna händer.

Låt oss alla ställa oss frågan i hur vi bemöter vår nästa. Älskar vi vår nästa som oss själva.

- Följer vi den gyllene regeln och behandlar vår nästa som vi skulle vilja att dom behandlade oss.

Reflekterar vi till vår nästa den ovillkorliga nåd och kärlek som Gud har givit oss?

- Detta är inte slutet på Gideons nederlag.

Efter att ha dödat Seba och Salmunna som hämnd på att de hade dödat hans bröder så står det att Israeliterna ville göra honom till kung.

- Gideon svarade i 8:23 Jag skall inte härska över er, och min son skall inte heller härska över er, utan HERREN skall härska över er.

Problemet är att även om han säger detta så lever han inte som han lär. I nästa vers så begär han likt en kung att få del av krigsbytet. Bland annat 1700 siklar av öronringar i guld.

- Av detta så gör han sig en efod som han satte upp i sin stad Ofra. Efod var en klädnad som översteprästen hade på sig.

Men i detta sammanhang så syftar det på något annat. I akadiska skrifter så används detta ord bland annat för den klädnad som man övertäcker än avgud med.

- Detta är nog den rätta betydelsen då det står i v.27 att Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den, och den blev en snara för Gideon och hans hus.

Att hålla sig trolöst betyder på hebreiska att prostituera sig. Istället för att vara trogen mot Herren så prostituerade sig folket till en avgud.

- När Gideon blev kallad av Herren så var Ofra centrum för en klans avgudadyrkan.

Nu så hade det blivit centrum för en hel nations avgudadyrkan.

- Ingen av domarna fick ta emot så mycket från Herren som Gideon och kanske Simson samtidigt som ingen av domarna har gjort mer skada för Israel än Gideon.

För första gången i domarboken så är avgudadyrkan officiellt sponsrat av landets ledare. Vi ser hur Israel genom denna cykel faller djupare in i sin synd och avgudadyrkan.

- Gideon sa att han inte skulle bli kung, men samtidigt så ger han en av sina söner namnet Abimelek som betyder min fader är kung.

Hur kunde det sluta så illa?

- Låt oss lära oss en läxa att inte förtrösta på oss själva och ta Guds verk i våra egna händer.

Detta är en fara för oss alla som kristna när vi tjänar Gud. När vi börjar tjäna honom så känner vi oss otroligt svaga och beroende av Herren.

- Men det är lätt när vi börjar bli varma i kläderna och vana vid att tjäna Herren att vi gör det i vår egen kraft.

När stridsropet löd så uppmanade Gideon sina män att ropa: För Herren och för Gideon.

- Här så har vi roten till all synd. Stolthet! Istället för att ge Gud all äran så ville han ta åt sig ära själv.

Om vi får se vad människor skulle kalla framgång så låt oss inte ta åt oss någon ära för detta själva.

- Det var framgången som blev Gideons nederlag.

Låt oss ständigt söka Gud i bön och hålla oss beroende av honom. Må han bevara oss från stolthet och låta oss växa till i ödmjukhet.

- Vi har sett att för att bli använda av Gud så måste vi göra oss av med avgudarna i våra liv och hålla oss beroende av Herren.

Vi måste också vara försiktiga så att inte blir stolta och försöker göra Guds verk i vår egen kraft.

- Hur kan vi då veta att Gud är med oss?

Det var detta som Herrens ängel hade sagt till Gideon. Kanske du likt Gideon tvivlar på att Herren är med dig.

- Ungefär 700 år innan Kristus så sa profeten Jesaja i Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.

Immanuel betyder just Gud med oss. Det var detta som hände för ungefär 2000år sedan då Gud sonen blev människa för att rädda oss från vår synd.

- I vår stolthet och synd så är Gud emot oss. Det står i Jak 4:6 att Gud står emot de högmodiga. Tänk er att den allsmäktige Guden står emot de högmodiga.

I själva verket så är människan Guds fiende. Hur sker då denna förändring i vilket Gud slutar att stå emot en människa och istället att han är med henne.

- Allt går tillbaks till korset där Jesus blev till synd i sitt folks ställe då Gud tömde ut sin vrede över hans folks synder.

Genom att omvända oss och tro på att Jesus dog istället för oss och att han blev uppväckt från de döda så sker en förvandling i vilken Gud slutar att stå emot oss och nu är med oss och för oss.

- Jak 4:6 *Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.*

Från att ha varit vår fiende så bli nu Gud vår älskade far.

Rom 8:31-32 Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? ³²Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

- Om du som kristen undrar om Gud är med dig i det du gör så ställ dig frågan lever jag i beroende av Gud och i ödmjukhet.

Jonathan Edwards har sagt: "Inget håller en människa så långt borta från djävulens räckhåll såsom ödmjukhet."

- Låt oss alla dagligen söka Gud på våra knän och be att han gör oss mer ödmjuka.